

YOYAV

Dergisi

YIL: 26 SAYI: 293 HAZİRAN 2017



Çok yaşayan değil, çok gezen bilir.





YOYAV Adına Sahibi
Dr. İbrahim ATEŞ



Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mehmet NARİNCE

Yayın Kurulu:

Dr. İbrahim ATEŞ
Ökkaş DAĞLIOĞLU
Mehmet NARİNCE
N. Yücel MUTLU



Yayın İdare Merkezi

Libya Caddesi 32/7-8 Ahmetler / ANKARA

Tel: 434 51 83 - Faks: 433 12 98

web: yoyav.org.tr

e-mail: eyoyav@mynet.com



Yayın Türü:

Yöresel Süreli Yayın
Ayda bir yayınlanır.



Grafik Tasarım
Mehmet Narince



Önkapak:

- 1) Sakarya Poyrazlar Gölü
- 2) Hüseyin Gazi Tepesi



Baskı:

Önder Matbaacılık Ltd. Şti.
İzmir Cad. 34/2-3 Kızılay-ANKARA

Tel: 418 23 54



Basım Tarihi: 05.06.2017

ISSN: 1307-1572



Dergide yayınlanan yazı ve resimler kaynak gösterilerek
iktibas edilebilir. Görüşler yazarlarına aittir.

1 Yöntem ve Yönetimde Yenilik
Dr. İbrahim ATEŞ

2 Emîn'i Seven Emîn Olmalı



7 Nâbî'nin Nebî'ye Saygısı
Ahmet TEMİZKÖK



10 Emîn Olma Hadisesi
Yük. Müh. Dr. İ. Ertan YÜLEK



12 Allah, Resûlullah ve Ehlullah'ı Severiz



13 Fırsatlar Fevt Edilmemeli



17 Miraç Kandili ve Millî Bayram



19 Niçin, Neye Bakmalı?



22 Doymak Her Kişinin,
Doyurmak Er Kişinin İşidir



27 İki Ziyaret Bir Ziyafet



31 Hıdırellezde Huzur Gezisi



34 Birlikte Bir Gün



37 Toplu Sünnet Topluma Hizmet





Yöntem ve Yönetimde Yenilik

Dr. İbrahim ATEŞ
YOYAV Genel Başkanı



Yaşanan her gün yeni olay ve oluşumlara gebe dir. Günün sorunlarını dünün düşünceleriyle çözmek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla değişim, dünyanın düzeninin dizaynında düşünülmesi gereken önemli esaslardan biridir. Yüzyıl önceki yöntem, günümüz koşullarına uymayabilir. Günün ihtiyaçlarını karşılayacak ve gelişen dünyanın koşullarına uygun olacak değişiklikler geciktirilmeden, zamanında yapılmalıdır. Yeri geldikçe yenileme yapılmalı, gerekli değişim ve gençleşme olmalı, devamlı yararlı yeniliklere açık olunmalıdır.

Müslüman için değişmeyen tek kural, Allah ve Resulünün koyduğu kuraldır. Allah ve Resulünün koyduğu kuralları değiştirmeye yeltenmek, hiçbir kimsenin haddine değildir. Hiçbir Müslüman da böyle bir şeye teşebbüs etmez.

Ancak, daha önce benimsenen beşerî yöntemlerde meydana gelen yanlışlarla yanlışlara da devam etmez. Yanlış bırakıp doğruya dönmenin lüzumuna inanarak, derhal durumu düzeltme cihetine gider.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla getirilen yeniliklerle AK Partinin 21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Kongresinde kabul edilen gelişmeler de yararlı yeniliğe yönelme düşüncesinin hayata geçirilmesiyle ilgili güzel ve önemli bir örnektir.

Yıllar önce dile getirdiği değerli düşüncelerle günümüze ışık tutan Hz. Mevlânâ, vecize niteliğindeki bir sözünde:

*"Dün dün de kaldı cancağızım
Bugün yeni şeyler söylemek lazım."* der.

Geçmişin yanlışlarını günümüze getirmek doğru olmadığı gibi, dünü güne taşımaya çalışmak da doğru değildir. Zira dünü döndürmek ve yarını bugüne getirmek mümkün değildir. Dolayısıyla hayatta dün yok, bugün ve gelecek vardır. Akılcı olan davranış, yaşanan anı faydalı iş ve uğraşlarla değerlendirerek geleceğe yönelik yeni proje ve yatırımlarla ülke ve insanımızın ihtiyaçlarına cevap vere-

cek çalışmaları yapmanın gayret ve kararlılığı içinde olmaktadır.

Kaybedecek bir tek günümüz yok. Her an ve her gün yeni ve yararlı bir işin peşinde koşmak gerekir. Müslümana boş durmak değil, koşturmak yakışır. Onun için biz yıllardır: "YOYAV'da boş durmak yok, koşturmak var." diyoruz.

Müslüman, aslâ atıl, gâfil ve tembel olmamalıdır. Öğrenmeli, öğretmeli, çalışmalı, üretmeli, ikram etmeli, kalkınmalı ve kalkındırmalıdır. Çünkü müslümanın hayatında boş yere vakit öldürmeye yer yoktur. Zira onun vakti, en değerli servetidir. Dolayısıyla hayatını anlamsız şeyler ve değersiz davranışlarla öldürmesine hakkı yoktur. O, hayatını ya bir ibadet, ya bir iş, ya da dinlenip enerji edinmek ve güç kazanmakla değerlendirmelidir. Boş vaktinde ibadet, tâ'at, zikir, şükür ve fikir içinde olmalıdır.

Yaşanan her gün yeni bir başlangıçtır. Bir işi bitiren başka bir işe başlamanın gayreti içinde olmalıdır. Atâlet ve tembelliğe tevessül etmemelidir. "Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece." diyen Aşık Veysel gibi, hayat yolculuğuna hayırlı iş ve uğraşlarla devam etmelidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "durmak yok, yola devam" vecizesini bir kulağına, "bugünlere birlikte geldik, birlikte devam edeceğiz" vecizesini de diğer kulağına küpe etmelidir.

Yönetenler yönetilenlere şefkat ve merhameti, yönetilenler de yönetenlere hürmet ve muhabbeti ilke edinmelidirler. Yönetenler koruyup kollamada, yönetilenler de sevip saymada kusur etmemelidirler.

Devlet-millet el ele, yan yana, yekdiğerinin yanında ve yardımında olmalıdır. Millet devletin idaresinde, devlet milletin iradesinde, her ikisi birbirinin hizmet ve himayesinde olmalıdır.

Güçlü devletin, güçlü milletle teşkil edileceği, güçlü milletin de güçlü devletle temsil edileceği unutulmamalıdır.



Emîn'i Seven Emîn Olmalı

29. Kutlu Doğum Haftası da öncekiler gibi, ülke genelinde gerçekleştirilen bir birinden güzel etkinliklerle kutlanarak hayırlı hizmetlere vesîle oldu. Hakk'ın Habîbine hürmet ve muhabbetle O'na duyulan özlemin dile getirildiği programlar, toplumun tüm kesimlerinden yoğun ilgi gördü. Sohbetler yapıldı, konferanslar verildi, hatm-i şerîfler okundu, salâvât-ı şerîfeler getirildi, peygamber sevgisini simgeleyen güller, kitap ve broşürler dağıtıldı. Yoksul yurttaşlara yardımlar yapıldı. Tebrik teâtisinde bulunuldu. Büyükler ziyaret edilerek elleri öpüldü ve hayır duaları alındı.

Kutlu Doğumu coşkuyla kutlayan kuruluşlardan biri de YOYAV'dı. Kalplerin kardeşlik duygusuyla kaynaşmasında ve inanan insanların inanç, bilinç ve içtenlikle bir araya gelip kenetlenmesinde, Kutlu Doğum'un etken olduğu anlayışıyla faaliyet ve hizmetlerini sürdüren bu Vakıf, önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da önemli bir program gerçekleştirdi.

20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 13.30'da YOYAV Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Emîn'i Seven, Emîn Olmalı" konulu programda duygulu dakikalar yaşandı. 110 davetlinin katıldığı programda okunan 53 hatm-i şerîf, 2240 Yasîn-i Şerîf, 14 bin 138 İhlâs-ı şerîf, 5560 Fâtîha-i Şerîfe, 1648 Mülk Suresi, 1700 Nebe' Suresi, 2920 Muhammed Suresi, 1 milyon 686 bin salâvât-ı şerîfe, 1 milyon 33 bin kelime-i tevhid ile çeşitli surelerin duası yapılarak sevabı ruh-u Resûlullah'a armağan edildi.

Kızılay Yüksel Camii İmamı Sinan Güler'in Kur'ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayıp, sinevizyon gösterisiyle devam eden program dolayısıyla gön-

derilen başarı ve iyi dilek mesajları okundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman gönderdiği mesajında şu cümlelere yer verdi:

*"Sayın Dr. İbrahim Ateş
YOYAV Genel Başkanı*

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vakfınızca tertip edilen "Emîn'i Seven Emîn Olmalı" konulu etkinliğe nazik davetinize teşekkür ederim. Cahiliye anlayışının tüm acımasızlığıyla hüküm sürdüğü bir dönemde, yüce Allah'ın İlâhî mesajlarını insanlığa iletmek üzere gönderdiği Peygamberler halkasının son temsilcisi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğumu, tarihin akışını değiştiren kutlu bir olaydır. Yüce Peygamberimizin çeşitli yönleri ile ele alacağınız programın başarılı geçmesini diler, değerli konuklarınıza selam ve sevgilerimi iletirim.

*İsmail Kahraman
TBMM Başkanı"*

Programda ilk konuşmayı yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Kıymetli milletvekilim, Sayın Vakıflar Meclisi Üyemiz, Sayın Genel Müdürüm, dost ve kardeş kuruluşların değerli başkanları, kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, basınımızın güzîde temsilcileri!

29. Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz "Emîn'i Seven, Emîn Olmalı" konulu toplantımıza teşrif ederek sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'e salât ve selâmlarımızı birlikte arz etmemize vesîle olan güzîde heyetinizi gönülden ve samîmi duygularımızla selâmlıyor, şerefli varlığınızla toplantımızı



Dr. İbrahim Ateş



taçlandırmanın haz ve huzûru içinde hepimize hümet ve muhabbetlerimizi arz ederek hoş geldiniz diyorum.

Bizleri bir Kutlu Doğum programında daha bir araya getirip, muhabbet-i Muhammedî mihverinde buluşturan Mevlâ-i Müte'âl Hazretlerine sonsuz hamd-ü senâlar ediyor, cümlemizi Cennet ve Cemâliyle ödüllendirmesini niyaz ediyorum.

Güvenilir kişiliğiyle dost-düşman herkesin takdirini toplayıp, "Muhammed-ül Emîn" diye anılan sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'e sayısız salât ve selâmlarımızı arz ediyor, her iş ve uğraşımızda O'nu örnek alarak, ömür boyu izinde olup, şefaatiyle şereflendirilmemizi diliyorum.

Allah'a kul, Resûlüne ümmet ve müminlere kardeş olma yolunda bir araya gelen bizleri Allah ve Peygamber sevgisiyle birlik ve dirlik içinde dâim ve kâim kılmasını Yüce Rabbimizden temenni ediyorum.

Bu yıl, "Hz. Muhammed ve Güven Toplumu" temasıyla 29. sunu kutladığımız Kutlu Doğum Haftası'nın dünyada huzur, güven ve sükûna vesîle olması dileğiyle sözlerime başlarken, hepimizin haftasını en içten ve samîmî duygularıyla kutluyorum.

Kıymetli kardeşlerim!

Her geçen günde, her yaşanan olayda, her açmazımızda ve her çıkmazımızda sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in mesajına, tebliğine, telkinine, irşadına ihtiyacımız olduğunu bugün daha iyi anlamalıyız. Kutlu Doğum Haftası'nın, karanlıklardan kurtulup aydınlığa kavuşmamıza vesîle olmasını temenni etmeli ve: "(Ey Muhammed!) İslâm'a inanmayanların ardından üzülerek neredeyse kendini helâk edeceksin" hitabına muhatap olan İslam Sevdalısı Peygamberimiz (s.a.v.)'in izinde olma cihetine gitmeliyiz.

İnsanların önüne, onları İslâm'a götürecektir cennet bahçelerini açmalı ve bir nefis muhasebesi yaparak önce kendimizi yargılamanın gayreti içinde olmalıyız. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in verdiklerini alıp, yasakladıklarından kaçınarak, dinin özünün iman, ihlâs ve güven olduğunu idrâk etmeliyiz.

Bu vesîleyle şu soruları kendi kendimize sorup uygun cevaplar verecek konuma gelmenin gayreti içinde olmalıyız. Peygamberimiz (s.a.v.)'e ulaşmayı kolaylaştırdık mı, zorlaştırdık mı? Dinimizi

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i önce iyi tanımak, söz ve davranışlarını doğru anlamak, O'nun yolunda yürümek, aslî vazifemiz olmalıdır.

müjdeledik mi, nefret mi ettirdik? İnsanların bize bakıp İslâm ile ilgili kararlar verdiğini hatırimızda tuttuk mu? Hz. Peygamber (s.a.v.)'in etrafında ele vererek halkalanan

insanlar gibi biz de kenetlenebildik mi birbirimizle? Mahşerde Yüce Allah'ın huzurunda dizilecek ve bütünüyle şefkat, merhamet ve rahmet dolu bir yüreği yansıtacak insanlar gibi mi, yoksa kervan mallarına yetişebilmek için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i minberde tek başına bırakanlar gibi miyiz? Bir zorlukla karşılaşıldığında, Huneyn'de sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in etrafında siper olanlar gibi mi hissediyoruz kendimizi, yoksa darmadağın olanlar gibi mi?

Belalar dalga dalga üzerimize geldiğinde inancımız mı arttı, ümitsizliğimiz mi? Birbirimizi sevmenin iman kadar değerli olduğunu söyleyen oldu mu bize? Allah'ın 'kardeş' olarak nitelmesini ne kadar önemsedik? Kardeş olmanın bedelinin ne olduğuna ne kadar kafa yorduk? Kim için yola çıkmıştık, hedeflerimizde Allah rızası mı vardır, dünyevî tutkular mı? Güvenirlik kişiliğiyle herkesin takdirini toplayıp "Muhammed-ül Emîn" diye anılan sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'i sevmek, O'nun gibi emîn olmaya çalışmayı gerektirmez mi?

Peygamberimiz (s.a.v.)'e gelen bir sahâbî: "Yâ Resûlallah! Kalbim katılaştı, üzülemediyorum, ağlayamıyorum" deyince, Hz. Peygamber (s.a.v.), "Yetimin sofrasına otur, muhtaçlarla hemhâl ol. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gider. Kalbinde yumuşama göreceksin." diyordu. Peki, bize ne oldu? Kalbimizde merhamet, şefkat, acıma, üzüme, sevme duygusu var mı? Yoksa gaflet örtüleri mi örttü üzerimizi?

Peygamberimiz (s.a.v.): "İman etmedikçe cennete giremezsiniz." diyor, ayrıca insanı iliklerine kadar sarsan bir şey daha söylüyordu: "Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş sayılmazsınız!" Bu güzel söz, imanı yetiştiren toprağın "sevgi" olduğunun açık ifadesiydi. "Mümin, seven ve sevilendir. Sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur." diyordu en Sevgilimiz. Sadece demekle kalmıyor, bu sözün nasıl hayata dönüştürüleceğinin en güzel örneklerini de veriyordu.

Ünlü İslâm bilginlerinden olan İbn-i Hazm ve cîze niteliğinde olan bir sözünde: "Ahiret iyiliğini, dünya bilgeliğini, düzgün yaşayışı, bütün ahlak güzelliklerini ve bütün faziletleri kazanmak isteyen kişi, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i örnek alsın." demiş-

tir. Efendimiz (s.a.v.)'in güvenilir kişiliği başta olmak üzere, arz edilen güzel özelliklerini sürekli göz önünde bulundurup örnek almamız gerekmez mi? Tabii ki gerekir. Malumunuz olduğu üzere Peygamberimiz (s.a.v.)'i anlamaya, anlatmaya, sünnetine sarılıp, savunmaya, çağımıza taşımaya ve izinde olup, yolunda gitmeye en çok muhtaç olduğumuz bir zamanda bulunmaktayız. Günümüz insanların problemlerine, sıkıntılarına, çaresizliklerine, her geçen günde, her yaşanan olayda, her açmazımızda, her çıkmazımızda gitgide ilkesizleşen, gücün ve güçlünün zorbalıkla sözünü dinlettiği bir dünyada zulmün, ahlaksızlığın, güvensizliğin yayıldığı bir 'cınnet toplumu'nu 'Cennet toplumu'na hayatın içinde Peygamberimiz (s.a.v.) ile değiştirebiliriz. Peygamberimiz (s.a.v.)'in rehberliğinde vahyin inşa ettiği insanla aydınlığa çıkabiliriz.

Unutmayalım ki O; acı çeken, öksüz kalan, yetim düşen, eleştirilen, hırpalanan, taşlanan, tahammülü zor nice acılara sabırla direnen, bizden biri olarak, evlat acısı, eş hasreti, eşlerinden kaynaklanan sıkıntıları yaşayan bir Peygamberdi. Yanlış yapan kişinin yüzüne yanlışını vurmayan, onu mahcup etmeyen bir Peygamberdi. İnsanları tebessümle karşılayan, "sevgi, barış ve güven" kaynağı olan Muhammed-ül Emîn'di. Selamlaşmaya önem veren ve "Selâmı yayın!" diyen bir Peygamberdi.

İslâm dünyası olarak yara bere içindeyiz. Eller, ayaklar, gözler, kulaklar yaratılış hikmetinden kopmuş. Yüreklere ezilmiş, zihinler paramparça olmuş. İnsanî yönler kaybolmuş, insanlık çöle dönmüş âdetâ... Kendimize gelmemizin, iç muhasebe yapmamızın, 'zor zaman'ı aşmamızın, fitratımıza yönelmemizin zamanı gelmedi mi? Bugün böylesi şefkatli ele o kadar muhtacız ki! Günah ve isyan kirlerinden arınmaya o kadar ihtiyacımız var ki!

Bugün böylesi şefkatli ele o kadar muhtacız ki! Günah ve isyan kirlerinden arınmaya o kadar ihtiyacımız var ki! Ahlâkı Kur'ân olan ve "Yürüyen Kur'ân" diye anılan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i önce iyi tanımak, söz ve davranışlarını doğru anlamak, O'nun yolunda yürümek, aslî vazifemiz olmalıdır. Câhil ve zâlimlerin zorbalıkla hükmünü yürüttüğü ve güvensizliğin kuşattığı günümüz dünyasının "cınnet toplumu", vahyin inşa ettiği Muhammed-ül Emîn Efendimizin Peygamberî soluğuyla "cennet toplumu"na dönüştürülebilir ancak.



Okunan hatm-i şerifin duasını
Dr. İbrahim Ateş yaptı.

Peygamberimiz (s.a.v.)'in hayatının örnekliliği, bizim hayat tarzımızı etkilemeli, bu vesileyle yaşantımıza çeki düzen vermeliyiz. Bizim, münakaşayı sevmeyen, imtiyazlı olmayı kabul etmeyen, suizana sebebiyet vermeyen, savaş ahlâkını öğreten vefalı bir Peygamberimiz var. O, esirlere dokunmayan, içki içene bile "lânet etmeyin" diyen, tahammül gösteren, aşırı övgüden rahatsız olan, hayatı hayır istikametli bir Peygamberdi.

O, Ashabıyla görüşüp istişâre eden, onların fikirlerine değer verip, alınan karara uyan bir Peygamberdi.

O, kızı Fâtıma'ya şefkatli bir baba, Enes'in başını okşayan bir yoldaş ve kuşu ölen çocuğa başsağlığına giden bir arkadaşı.

O, Yahudî komşusunu hasta yatağında ziyaret eden bir komşu, 'Beni seviyor musun?' diyen eşine, 'ilk günkü gibi' diyen bir eş, ağlayan torununu kucaklamak için Cuma hutbesinden inen bir dedeydi.

O, kervan ticaretine katılan bir tüccar, Bedir'i de Uhud'u da yaşayan bir kumandan, Medine pazarında ıslak buğday satan tüccara, "Bizi aldatan bizden değildir" diyen bir müşteriydi.

O, Mekke eşrâfı Kâbe'yi tamir ediyordu. Hacer'ül-Esved'i tekrar yerine kimin koyacağı konusunda ihtilâfa düşmüşlerdi. Sonra dediler ki, Beni Şeybe Kapısından ilk geleni hakem tayin edelim. O gelen iki cihan serveriydi. "Muhammed-ül Emîn geldi" dediler. Hem emîn, hem de zeki idi. İhtilâfı hemen çözdü. Bir örtü istedi. Hacer'ül-Esved'i örtünün üzerine koydurttu ve her kabilenin temsilcisinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi.

O, câhiliye Mekke'sinde haksızlıklara, zulümlere karşı koymak üzere kurulan Hıful Fudûl'un (Erdemliler Birliği'nin) 20'li yaşlarda bir üyesiydi.

O, Eşref'ül-Enbiya idi. İnsanların en yücesiydi. Hayatını hem bir nebî, hem bir insan olarak yaşadı. O'nun da hataları vardı ama o hatalar İlahî ikaza muhataptı. Bir gün Mekke eşrâfıyla buluşmuştu. Onların Müslüman olma ihtimâlini çok önemsiyordu. Çünkü Mekke eşrafından birilerinin İslamiyet'i seçmesi, O'nun ferahlamasına neden olacak, davasını kolaylaştıracaktı. Bu arada fakir ve âmâ bir sahabe olan Abdullah İbn Ümmü Mektum çıkmıştı. Mekke eşrâfıyla uğraştığı bir anda onun gelmesinden pek hoşlanmamış ve yüzünü ekşitmişti. Bunun üzerine Abese Suresi nâzil olmuştu. Surenin adını aldığı Abese kelimesi "yüzünü ekşit-



Hatim duasına katılanlardan bir grup.

me” anlamına geliyordu. “Kendisine âmâ geldi diye peygamber yüzünü ekşitti.” diye başlıyordu sure. Devamında da âmânın Mekke eşrâfından daha kıymetli olabileceğine işaret ediyordu. Hatasını anlamıştı. Artık Abdullah İbn Ümmü Mektum’u her gördüğünde ona iltifat edip ikramda bulunuyor ve “Ey kendisinden dolayı Rabbimin bana sitem ettiği zat, merhaba” diyerek yanına çağırıyordu.

O, tebliğ vazifesine Kureyşlileri Safâ Tepesi’nin eteklerinde toplayarak başladı. “Ey Kureyş! Şu dağların arkasında size karşı hazırlanan bir ordu var desem bana inanır mısınız?” diye sordu. “Evet, çünkü senden hiçbir yalan söz işitmedik!” dediler.

O, tebliğ için Taif’e gitmişti. Orada Kendisini taşladılar. Ama O, rahmetle karşılık verdi. “Onlar bilmiyorlar, Sen onları hidâyete erdir, yâ Rab!” diye dua etti. Hep Rabbinin rızâsını aradı. Taif’ten sonra: “... Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım! Sen bana karşı öfkeli değilsen, çektiğim sıkıntı ve zorluklar benim için hiç önemli değil!” diye dua etmişti.

O’nun, Mekke müşrikleri arasındaki labakı Muhammed-ül Emîn’di.

O’nun özü ve sözü birdi. İslam’ın nasıl yaşanılacağını 23 yıllık nübüvvet hayatıyla sahabeye öğretti. Kur’ân-ı Kerîm’i somutlaştırdı. Yaşayan Kur’ân oldu. “... Yarın beni sizden soracaklar, ne diyecek siziniz?” diye sordu. Sahâbe-i kirâm hep birden şöyle dediler: “Allah’ın elçiliğini ifâ ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz, diye şehâdet ederiz!” Bunun üzerine şehadet parmağını kaldırdı ve “Şâhit ol yâ Rab! Şâhit ol yâ Rab! Şâhit ol yâ Rab!” buyurdu.

Bilmeye, hissetmeye, tatbik etmeye en fazla muhtaç olduğumuz hayat... Âlemlere rahmet olan bir hayat... Tüm insanlığa model olan bir hayat...

Ömür boyu hepimiz için örnek olmasını dilemişim bu hayatın sahibi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kutlu doğumu dolayısıyla yazdığım “**Gönüller Sultanı**” başlıklı şiirimle sözlerimi noktalarken güzîde heyetinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum:

*“Bugün yirmi Nisan.
Doğdu güzel insan.
Gel sen de O’nu an.
O, bizim için can.*

*Canların cânânı,
Gönüller sultanı,
Getirdi Kur’ân’ı,
Bizim rehberimiz.*

*Nebiyi zîşandır.
Habîbi Rahmandır.
Emîni Kur’ândır.
O’na tâbi’iz biz.*

*Peygambere uymak,
Çağrısını duymak,
Yoluna baş koymak,
Dileriz hepimiz.*

*Yolunda yürürüz.
Kadrini biliriz.
Öl dese ölürüz.
O’na hayranız biz.*

*Hazreti Muhammed,
Âlemlere rahmet.
Ümmete şefaât,
Dileriz O’ndan biz.”*

Dr. Ateş’ten sonra kürsüye gelen Vakıflar Meclisi Üyesi Ahmet Temizkök ile 20. Dönem Adana Milletvekili Dr. İ. Ertan Yülek yaptıkları mesaj yüklü konuşmalarında duygu ve düşüncelerini dile getirerek YOYAV’ın gerçekleştirdiği bu örnek hizmetinden dolayı emeği geçenlere takdir ve teşekkürlerini ilettiler.

Okunan hatm-i şerîfler ile süver-i şerîfeler ve getirilen salavât-ı şerîfeler ile kelime-i tevhitlerin duasını yapan Dr. İbrahim Ateş, duasında şu cümlelere yer verdi:

“İlâhî yâ Rabbe’l-âlemîn! Bizleri, Sana kullukta,

Resûlüne ümmet olmada ve müminlere de kardeş olmada dâim eyle yâ Rabbî.

Kullukta kıvâmı bizlere ihsân eyle. İbâdet ve tâ'atta, özellikle Resûlullahın izinde olmada devamı bizlere ihsân eyle İlâhî yâ Rabbe'l-âlemîrl

Bizleri ömür boyu Efendimiz (s.a.v.)'in nurlu ve onurlu yolunda yürüyen, O'nu adım adım izleyen, sünnet-i seniyyesine sarılan, savunan, yaşayan ve yaymanın gayreti içinde olan samîmî Müslümanlardan eyle yâ Rabbî.

Seni sevmeyi, Resûlullahı sevmeyi, Senin ve Resûlullahın sevdiklerini sevmeyi, Senin ve Resûlullahın sevdiklerinden olmayı bizlere nasip eyle yâ Rabbî.

Bizleri hayatta Resûlullah'ın ziyareti, aihrette de şefaati ile şereflendir ve Cennette civarında olmayı nasip eyle yâ Rabbî!

İlâhî yâ Rabbe'l-âlemîrl Okunan hatm-i şerîfler süver-i şerîfeleğ getirilen salâvât-ı şerîfeler ve kelime-i tevhitlele diğer süver-i şerîfeleri nezd-i ūhiyetinde ahsen-i kabul ile kabul buyur yâ Rabbî.

Küsûr ve kusurumuzu bağışlayarak, Ravza-ı Resûlullah'da, civâr-ı Beytullah'da samîmîyetle, sıdk ile, ihlas ile okunan hatm-i şerîflere dâhil eyle, onlar gibi ecirlendir ve tümünün sevabını rûh-u Resûlullah'a ulaştır yâ Rabbî.

Rûh-u Resûlullah'ı bu meclisimizden ve bu davranışımızdan haberdar eyle. Selâmımızı, salâtımızı O'na arz ediyoruz ulaştır yâ Rabbî.

Bir büyüğümüzün; "Uğrar isen ey bâd-ı sabâ haremeyne / Tâzîmimi arz eyle Resûl'üs-sekaleyne" dediği gibi yâ Rabbî: Doğumunu kutladığımız bu anlamlı günde, O'na bu hissiyatımızı ilet yâ Rabbî.

İnanıyoruz ve biliyoruz ki, Efendimiz, kendisine salât ve selâm gönderenlere cevabını vermektedir. Şu anda biz O'na arz ettiğimizde, O da bize selamlarımızın karşılığını vermektedir. O'na ömür boyu sıdk ile, samîmîyetle yönelip, O'nun yönlendirmeyle hayatımızı devam ettirme duygusunu bizlerde geliştir yâ Rabbî.

İlâhî yâ Rabbe'l-âlemîrl Bizleri, çocuklarımızı, torunlarımızı, milletimizin tüm bireylerini, Efendimize layık ümmet eyle. O'nunla birlikte Cennette bizleri buluştur yâ Rabbî.

O'nun doğumunu kutlamak üzere salonumuza teşrif eden kardeşlerimizle birlikte bizleri Cennet-i âla'da, Senin huzurunda bir araya getir yâ Rabbî.

İlâhî yâ Rabbe'l-âlemîrl Milletimize ve memleketimize felaket ve fenalık gösterme, yöneticilerimizi doğruya, iyiye, güzele yönlendir yâ Rabbî.

Milletimizi ve memleketimizi her türlü fitneden, fesattan, hasetten, bize dış bileyen iç ve dış düşmanlarımızın kötülüklerinden hızf-u himâye eyle yâ Rabbî.

Bizleri korumak için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize de bu hatm-i şerîflerin sevabından armağan eyliyoruz, ulaştır yâ Rabbî.

Toplantımıza katılıp âmin diyen kardeşlerimizin yakınlarından ebediyete göçen annelerinin, babalarının, eşlerinin, kardeşlerinin ve diğer yakınlarının ruhlarına da armağan eyliyoruz, hissedar eyle yâ Rabbî."

Program, Vakfın dostlarından Hamide Oruç'un ikramı olan güllerin dağıtımını takiben sunulan ikramın alınmasıyla noktalandı.



Programa katılanlara birer gül takdim edildi.



Nâbî'nin Nebî'ye Saygısı

Ahmet TEMİZKÖK

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıflar Meclisi Üyesi

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı'nın Muhterem Başkanı Dr İbrahim Ateş Hocam, Muhterem Milletvekilleri, Muhterem Hazirun, Muhterem YOYAV dostları ve misafirler!

Hepinizi saygı ile selamlarım. Kutlu Doğum Haftanızı kutluyorum. Bu vesile ile Peygamberimiz Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v.)'e sonsuz sayıda salat ve selam olsun. Bu güzel haftanın biz Müslümanların uyanışına vesile olmasını diliyorum.

Peygamber Efendimizi bu hafta dolayısı ile daha çok anıyor, hatırlıyor O'na salat ve selamda bulunuyoruz. Bu Kutlu Doğum Haftası, iyi İnsan, iyi Müslüman ve iyi vatandaş olabilmemiz için gerekli olan gönül inkilâbımıza vesile olsun.

Değerli Dostlar!

Toplumumuzda ve tüm dünya toplumlarında modern zamanların getirdiği değişimler, gelişmeler ve bozulmaları çok hızlı bir şekilde yaşıyoruz. Müsbet olanlar bizleri memnun ediyor, fakat menfi olanlar hepimizi çok üzüyor. Çok acil "Güven Toplumuna" ihtiyacımız var. Sanatta, mimaride, musikide, dinimizi anlama, uygulama ve algılamada, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizde, ticaret ve zanaatta, aile ve beşeri ilişkilerimizde, daha sayamayacağımız pek çok konuda bu bozulmayı, kötü gelişimleri yaşıyoruz. Başta bizler, sade vatandaşlar olarak toplum bilimciler, din adamları, sosyolog, psikologlar, idareciler yani hepimiz, toplumdaki bu kötü gidişten rahatsızız. Çocuklarımızın torunlarımızın gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacakları bizi endişelendiriyor. Bilmemiz gereken bunun bir süreç olduğudur. Size kısa bir şey anlatayım:

Bir zamanlar Milli Kütüphanede, takriben 100 yıl önce basılan Eski harfli Türkçe gazete ve mecmuaları araştırırken, o zamanki yazarlar makalelerinde, ortamın çok bozulduğundan bahsediyorlardı. O zaman ortam bozuk ise şimdiki zamanlar nedir? Mukayese yapabiliyor musunuz?

Bu bir süreç dedim. Evet, doğrudur, ta Hz Âdem atamızdan bu yana, hak ile batılın mücadelesi devam etmiş bundan sonra da devam edecektir. Toplumdaki insanların davranışına bağlı olarak bazen batıl bazen de hak öne geçecektir.

Bu değişim ve bozulmalar karşısında bir Müslüman olarak, bir yurttaş olarak, bilhassa sizler gibi münevver imanlı Müslümanlar olarak, çaresiz duramayız. Bazı önlemleri almamız inancımız gereğidir. Bu değişime önce nefsimizde başlayacağız. Hani beyaz yalan denilen basit yalanları bile söylemeyeceğiz. Vefalı, kadirşinas, affedici, yol gösterici olacağız. Davranışlarımızla topluma güzel örnek olacağız. İncinsek bile incitmeyeceğiz. Tabi olan değil tabi olunan olacağız. Bu konudaki en güzel örnek Efendimiz (s.a.v.)'in hayatı ve mücadele şeklidir. Cahiliye toplumundan İslam Toplumuna geçiş sürecini hepimiz biliyoruz.

Peygamberimiz (s.a.v.) Müslümanı tarif ederken; "Müslüman elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği insandır" buyuruyor.

Sözü getirmek istediğim konu; 2017 Yılı'nın Kutlu Doğum Haftasının temasıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız "Hz. Peygamber ve Güven Toplumuna" olarak bu yılın Kutlu Doğum temasını belirlemiştir. Ne kadar güzel ve isabetli olmuş.

Barış ve güven toplumu olabilmek, tüm toplumların rüyasıdır. Yeniden Emin Peygamber (s.a.v.)'in emin ümmeti olmak için;

Müslümanların gönüllerinde bilinç ve farkındalık meydana getirilmesi gerekmektedir. Daha önce belirttiğim üzere bu müsbet dönüşüm, kendimizden başlatılmalıdır. Asr-ı Saadet zamanında bunu görüyoruz. Bunu yapabiliriz .. Nihayetinde bizler de insanız.

İman ile güven arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Bunun başlangıcı da sevgidir

Sevgi insana has olan bir özelliktir. Allah sev-



Programa katılanlardan bir grup.

gisi, Peygamber sevgisi, Din sevgisi, Vatan–Millet sevgisi, Bayrak sevgisi, Eşlerimize, evlatlarımıza duyduğumuz sevgi, Anne–Baba, akraba sevgisi, doğa, hayvan, çevre sevgisi gibi çeşitli sevgiler çok önemlidir.

Rabbimiz (cc)'i çok seveceğiz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'i çok seveceğiz. Annem babam sana feda olsun ya Resûlallah (s.a.v.) diyen Sahabe efendilerimiz gibi seveceğiz. Seveceğiz de ne olacak? dersiniz şunu demek gerekir.

Seven insan, sevdiğinin gönlünü incitmez.

Seven insan, sevdiğinin isteklerini yerine getirir.

Seven insan, sevdiğinin hoşuna gitmeyen davranışlarda bulunmaz.

En önemlisi sevgimizde samimi olacağız. Yalancı âşıklar gibi olmayacağız.

Sevgide samimiyet olur ise aşk olur. Samimiyet yok ise çıkar olur, yani menfaat olur. Aşk olmaz, sevgi olmaz. Gerçek iman olmaz, anlatabiliyor muyum?

Söz buraya gelmiş iken Peygamber (s.a.v.) aşığı meşhur divan şairimiz Urfalı Nâbî'den bahsederek, Nâbî'nin Naat–ı şerifinden bir kıta okuyarak sözümü sonlandırmak isterim. Bu Naat–ı Şerifin bir de hikâyesi var. Onu da anlatayım biraz gönlümüz yumuşasın.

Nâbî tam bir Peygamber aşığıdır. Hacca gitmek ve Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)'i ziyaret etmek ister. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.)'in “Kim ben vefat ettikten sonra benim kabrimi ziyaret ederse aynen sağlığımda ziyaret etmiş gibidir.” hadisi onun gönlünü yakmaktadır.

Düşünebiliyor musunuz? Mesela sizlerden biriniz urnre ziyaretine gittiniz, Efendimiz (s.a.v.)'i ziyarette buldunuz, Efendimiz (s.a.v.)'in ruh–u saadetleri mesela, Ankara'dan Ahmet Bey'in Ayşe Hanım'ın kendisini ziyaret ettiğinden veya edenlerden haberdar oluyor. Bir Müslüman için bundan daha sevindirici bir durum olamaz diye düşünüyorum.

Nihayet 1678 yılında Hac kafilesine dahil oluyor. Aylar süren bir yolculuktan sonra Hac kafilesi Medine'ye 1 konak mesafede mola veriyor. Herkes istirahat ediyor fakat Nâbî'nin içi içine sığmıyor. Gece yola çıkacaklar, sabah namazı vaktinde Medine'ye ulaşacaklar. Resûl–ü Ekrem Efendimize selam vererek ziyaret edecek. Böyle bir duygu seli içindeki Nâbî, Hac kafilesinin güvenliğinden sorumlu birliklerin komutanı Eyüp'lü Mehmet Paşa. O zamanlarda şimdiki gibi Umreye Hacca gitmek kolay değil. Oldukça zor ve meşakkatli. Yolculuk aylar sürüyor. Nâbî, Mehmet Paşa'nın yorulmuş sırtını bir şeye dayamış ayaklarını Medine'ye doğru uzatmış uyuduğunu görüyor. Nâbî bu duruma üzülüyor, farkında olmadan ağzından şiir mısraları biraz da yüksek ses ile peşpeşe dökülüyor;

Sakin terk-i edepten, kûy-i Mahbûb-i Hudâ'dır bu; (Edepli olmayı terk etmekten sakın, Burası Allah'ın Sevgilisinin beldesidir)

Nazargâh–ı ilâhîdir makam–ı Mustafâ'dır bu!.. (Allah'ın nazar ettiği Hz. Muhammed (s.a.v.) makamıdır)

Murâd–ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha; (Nâbî; Bu dergaha edep ölçülerini gözeterek gir)

Metâf-i kudsiyândır, bûsegâh–ı enbiyâdır



Programa katılanlardan diğerk bir grup.

bu.! (Meleklerin tavaf ettiđi kutsi metaf ve Nebilerin tecelli ettiđi yerdir.)

İlk ve son beytini aldıđım Nâbî'nin bu Naat-ı Şerifini duyan Mehmet Paşa etrafa bakıyor, ayaklarını topluyor, utanıyor. Nâbî'ye bu naatı ne zaman yazdın çok güzel diyor. Nâbî de yazmadım, birden ağızımdan çıktı, diyor ve bir süre sonra Kafile gece serinliğinde hareket ediyor ve Medine'ye yaklaşıyor. Vakit, sabah namazı vaktidir. Fakat ezandan önce Mescid-i Nebevi minarelerinden kasideye benzeyen, o güne değin hiç olmamış bir şey okunuyor. Nâbî dinliyor, şaşırıyor. Mehmet Paşa dinliyor, şaşırıyor. Kafiledekiler, Medine ahalişi hepsi şaşırıyor, bir anlam veremiyorlar. Hatta Mehmet Paşa kızarcasına Nâbî'ye, hani bu daha önce yazılmamıştı, der gibi bakıyor. Ne ise Camiye giriliyor, Efendimiz (s.a.v.) ziyaret edildikten sonra Sabah namazı eda ediliyor. Nâbî, Ezandan önce minarelerden bu naat-ı şerifi okuyan müezzinleri arıyor Müezzinlere:

"Bu okuduđunuz şiiri nereden öğrendiniz?" diye ısrar ile soruyor. Müezzinler, önce söylemek istemiyorlar. Nâbî'nin yanında Mehmet Paşa da vardır. Bu şiir benimdir diye söyleyince, Müezzinler, isminiz Nâbî mi? dir diye soruyorlar. Nâbî evet deyince, Nâbî'nin ellerine sarılıyorlar. Nâbî bir anlam veremiyor. Müezzinlerden en yaşlısı diyor ki: "Bu gece Efendimiz, hepimizin rüyasına girdiler. Bu sabah ümmetinden Nâbî isminde bir müslüman beni ziyarete gelecek. Onu size öğreteceğim şiir ile karşılayın" buyurdular. Nâbî bu sözü duyunca düşüdü bayıldı. Biraz sonra ayıldı. Ne dediler Efendimiz? (s.a.v.) Benim ümmetinden Nâbî mi? dediler diye

tekrar sordu. Müezzinler evet deyince Nâbî tekrar bayıldı. Ayıldıđında başucunda Mehmet Paşa, müezzinler, Hac kafilesi mensupları, Medineliler bu lutfu mazhar olan Nâbî'nin başında hepsi ağlıyordu ...

Aziz dostlar! Bu Naat-ı Şerifin duygusal hikayesini ne kadar anlatabildim bilemiyorum. Peygamber aşkı böyle bir şey. Aşk ham insanı adam eder. Allah bizleri âşıklardan eylesin. İlahi aşkın alfabesi, başlangıcı da beşeri aşktır derler.

Rabbimiz bizleri, Hakkın Resûlünün sevgisi ile yanan, Hak âşıklarından eylesin. Hakkı hak bilerek ona tabi olanlardan, batılı batıl olarak fark edip ondan uzaklaşanlardan eylesin. Bu vesile ile Rabbimize sayısız hamd, Peygamberimize sayısız salat ve selam olsun, Rabbimiz bizleri razı olduđu kullardan eylesin. Saygılarımla.



Dr. İbrahim Ateş, Ahmet Temizkök'e bir gül takdim etti.



Emîn Olma Hadisesi

Yk. Mh. Dr. İ. Ertan YLEK

20. Dnem Adana Milletvekili

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Efendim ben ilahiyatçı deęilim, edebiyatçı da deęilim. Dr. İbrahim Ateş Hocamız kadar sizleri, Peygamber Efendimiz ve yaşıyışına gtremeyeceğim. Ahmet Bey gibi de gzyaşlarıyla Peygamberimizi anamayacağım.

Reslullah (s.a.v.) Efendimiz âlemlere rahmet olarak gnderilmiş ve Cenabı Allah tarafından kendisine tevdi edilen dinimizin esaslarını bize teblię etmiştir.

Bizim ihmal ettiğimiz hayatın en temel hadisesi olan emîn olma hadisesi, ahlakî deęerlerin toplamı ierisinde bir blmdr ve en nemli blmdr. Bugn İslam dnyasında, hele hele Trkiye’de en byk eksikimiz, İslam’ın ahlakî deęerlerini isel-leştirememiş olmamızdır. Mslman olduęumuzu sylyoruz, Hacca, umreye, mevidlere gidiyoruz, Kur’ân okuyoruz, her şeyi yapıyoruz, ama onu buradan (boęazdan) aşıęı indiremiyoruz. Bugn bizim, dnyanın, bilhassa İslam dnyasının eksikliği nedir biliyor musunuz? Ahlakî eksikliğimiz ve kaliteli insan eksikliğimizdir.

Reslullah (s.a.v.) Efendimiz kâmil bir insandı. Biz o kâmillięi unuttuk.

Kalite diyoruz, kaliteli insan diyoruz. Kalite ne demek biliyor musunuz? Ben kaliteyi “eksizliklik” olarak tarif ediyorum. Bir mal ne kadar kaliteli ise eksikliği o kadar azdır. Bir insan da ne kadar kaliteli ise eksikliği o kadar azdır. Peki, eksiksizlik nedir? Eksizlik, kemâliyettir. Ahlakî deęerlerdeki eksikliğimiz bizi bu duruma dşrmştr. Muamelatta bir imamımız var ve ibadetimizi de yapıyoruz. Fakat en nemli hadise, imanımızın ve ibadetimizin ahlakımızı gzelleştirmesidir.

Namaz dinin direęi, cihat zirvesidir. Ama ikisi iin de lâzım olan nedir? Ahlaktır.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Ben namazı ğretmek iin geldim dememiş, fiilen ğretmiş. “Ben iyi ahlakı ikmâl iin geldim.” İy ahlakı tekemml iin geldim, diyor.

Ben Allah’a hep şöyle dua ediyorum: “Yâ Rabbî, beni Peygamber ahlakı ile ahlaklandır. Beni Kur’ân ahlakı ile ahlaklandır.” Şimdi burada bu duayı tekrar yapıyorum. “Allah hepimizi Peygamberin ahlakı ile ahlaklandırın. Kur’ân ahlakı ile ahlaklandırın.”

Şimdi çıkıp, şöyle etrafımıza bir baktığımızda yollarımız, kaldırımlarımız kalitesiz. Arabalarımızı park ederiz, ama hakka hukuka riayet etmeyiz. Yol-da giderken korna ile herkesi rahatsız ederiz. Her yerde bir kalitesizlik var.

Bugn bizim yapacağımız en nemli iş, insanımızı kalitelileştirmektir. Peygamber ahlakına yaklaştırdığımız kadar yaklaştırmaktır. Kur’ân ahlakına yaklaştırdığımız kadar yaklaştırmaktır. O zaman ne olur biliyor musunuz? İşçimizden kaliteli iş çıkar ve alıştığı yere ihanet etmez.



Programa katılanlardan bir grup.



Programa katılanlardan diğer bir grup.

Yollarımız, kaldırımlarımız kalitesiz olmaz. Rüşvet alınmaz ve verilmez. Her şey Allah'ın rızası doğrultusunda olur.

Ben bu yaşa geldim, birçok tecrübelerim var. Bütün bu tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki, Türkiye'nin ve İslam âlemin şu andaki probleminin çözümü, Cumhurbaşkanı da dâhil olmak üzere en aşağı derecedeki kişiye kadar eksiksizliğimizi giderip, Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin kemâliyet sıfatına doğru yol almaktır.

Hep başka ülkelerin ahlaki değerlerine gıpta ediyoruz. Bakın şunu söyleyeyim: "İmansız ve inançsız bir toplum mesut olabilir, iyi iş yapabilir. Ama ahlaksız bir toplum iyi bir toplum olamaz." Bunun en büyük örneği Japonya'dır. Gittik gördük. Birçok şeylerini biliyoruz. Ahlakî bakımdan İslamî ahlaka o kadar yakınlar, ama inançsızlar. Bakın, Güneşe inanıyor, İmparatora inanıyor, Güneşin oğluna inanıyor. Peki, nasıl oluyor da bu kadar inançsız bir toplum, o küçük yerde bütün dünyanın en büyük devletlerinden birisi oluyor. Evlerimiz, sokaklarımız, her yer Japon aletleri ile dolu değil mi? Ben bir mühendis olarak bunu zül addediyorum ve utanıyorum. Biz niye yapmıyoruz diye de üzülüyorum.

Bu nereden kaynaklanıyor? Bu bizim ahlaki eksikliğimizden kaynaklanıyor, milletimizin beceriksizliğinden değil. Allah bizi Peygamber ahlaki ile ahlaklandırın.

Vaktinizi aldım, teşekkür ediyorum. İbrahim hocamıza da teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa bu

kadar insana bu güzel sözleri söyleme imkânı verdiği, salat ve selam getirmemize vesile olduğu için kendisinden Allah razı olsun ve bu işleri devam ettirsin diyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.



Programa katılanlardan başka bir grup.



Programa katılanlardan diğer bir grup.



Allah, Resûlullah ve Ehlullah'ı Severiz

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı'nca her ay düzenli olarak yapılan "YOYAV'da Kahvaltı" programında, YOYAV mensuplarıyla dostları bir araya gelerek, birlikte kahvaltı yapmanın mutluluğunu yaşamakta ve akabinde yapılan sohbet ile manevî yönden doyuma erdirilmektedir.

22 Mart 2017 Çarşamba günü Dr. İbrahim Ateş'in öğrencileri tarafından YOYAV lokalinde organize edilen kahvaltı programının ardından, YOYAV Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Allah, Resûlullah ve Ehlullah'ı Severiz" konulu sohbet toplantısında konuşan Genel Başkan Dr. İbrahim Ateş, özetle şunları söyledi:

"Her insanın gönlünde birine ya da birilerine karşı sevgi olur. Kimi insanı, kimi hayvanı sever, kimi de tabiatı sever. Herkesin sevdiği bir şey mutlaka vardır. Tabii ki sevmek vazife, sevilmek meziyettir. Bir hadîs-i şerifte beyan buyurulduğu gibi: "Müslüman sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeğinde hayır yoktur."

Sevilmeyi hak etmek için sevmek gerekir. Evet, her Müslüman sevecek ve sevillecek ama seveceklerinin başında kimin geleceği önemlidir.

Müslümanın seveceklerinin başında Cenab-ı Allah gelir. İkincisi Resûlullah, üçüncüsü de Ehlullah'tır.

Anne, baba, kardeş, eş-dost, akraba, komşu da sevilir. Bu sıralama uzar gider. Müslüman gönlünde herkesten önce Allah'a yer ayıracaktır. Allah Teâlâ: "Yere göğe sığmadım, mümin kulumun



Dr. İbrahim Ateş

kalbine sığdım." buyurmuştur. Öyleyse Allah Teâlâ kulun kalbinde olacağını bildirdiği için mümin, buna layık olmalı ve kalbinde Yaradan'ın yerini başkasına vermemelidir.

Her kul Allah'ı unutmayacak ve O'nun sevgisinin yerine başka birinin sevgisini koymayacak şekilde Allah'ı sevmelidir. Ardından da O'nun insanlığa elçi olarak gönderdiği Resûlü Hz. Muhammed (s.a.v.)'i sevmelidir.

Allah'ı sevmek her müslümanın vazifesidir ve meziyettir. O sevgiyi göstermek için Resûlullah'ın yolunda gitmek gerekir. Allah ve Resûlünün yanında bir de Ehlullah'ı, Allah dostu kişileri de sevmek gerekir. Bu inanç ve anlayışla:

"Allah'ım! Bana Seni sevmeyi, sevdiğini sevmeyi, Senin sevdiğinden ve Seni sevenlerin sevdiğinden olmayı nasip eyle. Beni sevdiğin ve sevindirdiğin bahtiyar kullarından eyle yâ Rabbî." diye dua ve niyazda bulunmalıdır.

Süfyan-ı Sevri: "Kim Allah'ı seveni severse, Allah'ı sevmiş olur." diyor.

Dolayısıyla Allah'ı seveceğiz ve bu sevginin nişanı olarak emirlerini yerine getireceğiz. Resûlullah'ı seveceğiz ve bu sevgimizi göstermek için sünnetlerine uyacağız. Allah dostu Ehlullah'ı seveceğiz ve onlarla dost olup, karşılıklı sevip saymanın gayreti içinde olacağız."

Ayet ve hadislerden esinlenerek düşünce ve duygularını yaklaşık bir saatlik süre içinde dile getiren Dr. Ateş, davetlilere duygulu dakikalar yaşattı.



Fırsatlar Fevt Edilmemeli

Bu yıl, kandillerin ikincisi olan Regaib Kandili 30 Mart 2017 Perşembe gününü 31 Mart 2017 Cuma gününe bağlayan Cuma gecesi idrâk edildi. Üç ayların ilki olan Receb-i Şerîfin içerdiği iki kandilin ilki olan bu mübârek gece vesîlesiyle yurdumuzda gerçekleştirilen programlardan biri de YOYAV'da düzenlenen "Fırsatlar Fevt Edilmemeli" konulu programdı. 30 Mart 2017 Perşembe günü öğle namazını takiben tertiplenen toplantıda, salonu dolduran davetlilere bu konuda hitap eden YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı yönlendirici ve yüreklendirici konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Yaradan'a yar ve yakın olmanın gayret ve kararlılığı içinde salonumuzu şerefliendirerek programımıza katılan kıymetli konuklar, dinî ve dünyevî konularda doğruları öğrenip uygulamanın önemini idrâk eden değerli dostlar, kültürel etkinliklerimizin müdâvimlerinden olup, her geçen gün yeni ve yararlı bilgiler edinmek amacıyla bizimle birlikte olma-ya özen gösteren sevgili kardeşlerim, basınımızın güzîde temsilcileri!

İbâdet ve tâ'atın yoğunlaştığı kandillerin ikincisi olan Regaib Kandilinin eşîğine gelmenin sevinç ve saadeti içinde seçkin heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlık ve saadette dâim olmanız dileğiyle sözlerime başlarken, birkaç saat sonra bir kere daha idrâk etme bahtiyarlığına ereceğimiz Regaib Kandilinin feyiz ve fazîletinden faydalanarak rızâ-i Rahmân'a erdirecek, Cennet-i alâ'ya girdirecek, Cemâlullah'ı gördürecek dirâyetli ve duyarlı davranışlarda bulunmanızı diliyorum.

Malumunuz olduğu üzere, sözlükte "Kendisine

rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regâib kelimesi, dinî literatürde "Bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" manalarında kullanılmakta olup, hicrî takvime göre yedinci ay olan Receb-i şerîfin ilk Perşembesini Cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Bu gecenin önemini vurgulayan Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerîfinde: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Bunlar; Recebin ilk Cuma gecesi (Regâib gecesi), Şabanın ortasında bulunan gece (Berat gecesi), Cuma geceleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." buyurarak bu gecelerin dikkatle ve duyarlılıkla değerlendirilmesine işaret etmiştir.

Bu hadîs-i şerîfte belirtilen gecelerle benzeri zaman dilimleri bizler için kaçırılmaması gereken birer fırsattır. Bu fırsatlar boş geçirilmemeli, çok iyi değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, fırsatı fevt edenler (kaçıranlar), hayatı mevt ederler (ölüm haline getirirler).

Aslında Müslüman yaşadığı her ânı, dünya ve ahiret saadetine vesîle olacak duyarlı ve dirâyetli davranışlarla değerlendirmeli, ibâdet, tâ'at veya faydalı bir işle geçirmelidir. Bilhassa kandil geceleriyle, mübârek gün ve geceleri boş geçirmemenin gayreti içinde olmalıdır.

Bunun için biz, bugünkü birlikteliğimizde en değerli servetimiz olan ömrümüzü ibâdet ve tâ'atla değerlendirmenin önemini arz ve ifade etmeye çalışacağız.

Bilindiği üzere dünya fânî, ahiret bâkî, ömür kısa, günler geçici ve her gelen gidicidir. Cebrail Aleyhisselam Hz. Nuh Aleyhisselama: "Ey Pey-

gamberlerin en uzun ömürlüsü! Dünyayı nasıl buldun?” diye sormuş, Nuh Aleyhisselam: “İki kapısı olan bir ev gibi buldum. Birinden girdim, diğerinden çıktım.” demiştir.

Hz. Nuh (a.s.)’un bu anlamlı cevabından esinlenen merhum Aziz Mahmud Hüdâî de bir dörtlüğünde:

“Yalancı dünyâyâ aldanma yâ hû!
Bu dernek dağılır, dîvân eylemez.
İki kapılı bir vîrânedir bu,
Bunda konan mihmân, göçer eylemez.”

Yavuz Sultan Selim Han, Şair Vehbi’yi yanlışlıkla üzüp, yanından uzaklaştırır. Şair de epey yer aradıktan sonra, nihayet Van Müftüsü’nün kâtipliğini yapmaya başlar. Bir müddet sonra Yavuz şairi bulmak ister. Fakat nasıl bulacaktır?

Sonra şöyle düşünür: “Ben bir mısra yazayım ve bir yarışma düzenlensin. Benim mısramı beyte tamamlayan en güzel mısra yazana mükâfat vereceğimi ilan edeyim. Şüphesiz ki Şair Vehbi de dayanamayıp katılacaktır. O vakit, onu üslubundan tanırım.

Ve şu mısraı yazar:

“Bütün dünya benim olsa, gâmım gitmez nedendir bu?”

Sultanın başlattığı yarışma ilan edilir. Yarışmaya katılan çok olur. Fakat, padişah aradığını bulamaz.

Van müftüsü; Bir de ben deneyeyim, nasib ise olur deyip, bir mısra yazmaya çalışır. Kendince bir şeyler yazdıktan sonra, bir de kâtibine gösterir. Şair Vehbi de, Şurası şöyle olsa. Şurası da böyle olsa.. derken ortaya aşağıdaki mısra çıkar:

“Taa ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu.”

Yavuz, Van müftüsünden gelen beyti okuyunca hemen haber salın bu mısraın şairine, saraya gelsin! diye emir verir. Müftü, büyük bir heyecanla gelir saraya.

Padişah aradığını bulmuş olmanın rahatlığıyla sorar:

Bu mısra ile mükâfatı hak ettin. Lakin benim anladığıma göre, bu mısraın hakiki şairi sen değilsin!

Müftü efendi, hemen doğruyu söyler. Padişah şairine kavuşur.

Edebiyatımıza da aşağıdaki beyit, hatıra kalır:

“Bütün dünya benim olsa, gamım gitmez nedendir bu...
Taa ezelden beri, gam turabla yoğrulmuş bedendir bu...
Gelen gider, giden gelmez, iki kapılı handır bu...
Sakın insafı terk etme, makamı imtihandır bu.”

Ben de bizlere ışık tutan bu bilge insanların birlikteliğinin ürünü olan bu değerli dörtlükten esinlenerek “**Dünyanın Düzeni Böyle**” başlıklı beş dörtlükten oluşan bir şiirimde şöyle demiştim:

Nice insan geldi gitti.
Niceleri devlet etti.
Çoğu dünyayı terk etti.
Bizim de devrimiz bitti.
İşte geldik gidiyoruz.
Her şeyi terk ediyoruz.
Kime nettik, ne diyoruz?
Bilmiyoruz, gidiyoruz.
Kimi parlar, kimi söner.
Kimi ağlar, kimi güler.
Kimi çağlar, kimi gürler.
Başlar, biter, başa döner.
İze bakın, bizi görün.
Bize bakın, sizi görün.
Yüze bakın, özü görün.
Hayır yapın, hayır görün.
Halk içinde Hakla olun.
Hak yolunda halka olun.
Doğru durun, duygu dolun.
En güzeli budur yolun.



Dr. İbrahim Ateş

950 sene yaşayan Hz. Nuh (a.s.)’un Hz. Ceb-rail (a.s.) verdiği cevabında ifade edildiği gibi, dünyada kalacağımız süre sınırlı, hayat göz açıp kapayacak kadar kısa ve az. Onu gaflet, eğlence ve hay huyla geçirip, çarçur etmek akılcı bir davranış olmaz. Dakikasını dahi boşa geçirmeyip, yaşanılan her ânı ibâdet, tâ’at, iyilik ve güzelliklerle dolu olacak şekilde dikkatle değerlendirmek gerekir.

Dünya fânî, bel bağlamaya gelmez. Ahirete gebe olduğu için de ihmâle gelmez. Bunun içindir ki, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerîfinde: “Dünyada garip ya da yolcu gibi ol.” buyurmuştur. Yabancı bir yerde ya da yolcu olan kimse, orada yerleşip kalmaya yeltenmeyeceği gibi, bir süre dinlenmek için bir tesiste duran ya da bir ağacın gölgesinde birkaç dakika serinlemek için oturan yolcu da orada kalıp, bir ev yapmaya kalkışmaz.

Bunun gibi dünyanın geçici, ukbânın kalıcı olduğunu bilen Müslüman, dünyaya dört elle sarılmaz. Dünyada kalacağı kadar dünyası, ahirette kalacağı kadar da ahireti için çalışmanın gayreti içinde olur. Ne dünyası için ahiretini, ne de ahireti için dünyasını terk eder.

Yaradan’a yar ve yakın olmanın dirâyet ve duyarlılığı ile kullukta kaim, iman, ibâdet ve istikamette dâim olmanın gayreti içinde olur. Hayatını hay huyla geçirmez, dünya ve ahiret saadetine ve-

sîle olacak hayırlı iş ve uğraşlarla değerlendirmeye çalışır.

Hak dostu velîlerden olan Râbiatü'l Adeviyeye'ye: "Kendini çok yıpratıyorsun. Biraz uyuyup dinlensen." diyerek tákatten düşmemesini tavsiye eden birine verdiği cevapta: "Kabirde uyumak için uzun bir vakit vardır." demiştir. Ben, mezarlığa gittiğim her zaman Râbiatü'l Adeviyye'nin bu sözünü hatırlar, ruhuna rahmet dilerim.

Çok yiyen çok içer. Çok içen çok uyur. Çok uyuyan çok faydalı şeyi kaçıır. Hayatı uyuyarak ve oynayarak geçirenlerin pişmanlıkları da büyük olur.

İş saatinde uyuyan, uyku saatinde oynayan, ibâdet saatine uymayan insanlar, iflah olmazlar.

Bunun içindir ki, hayatını Hakk'ın rızasına uygun davranışlarla değerlendirmenin gayreti içinde olan gönül ehli, basîretli insanlar, aşırı uykudan uzak durmuşlardır. Bu cümleden olarak:

İmam Ebû Hanîfe Arapça bir dörtlüğünde şöyle demiştir:

*"Bi kadri'l keddî tüktesebü'l me'âlî.
Ve men talebe'l ulâ sehire'l leyâlî.
Terektü'n nevme Rabbî fi'l leyâlî.
Li ecli ridâke yâ Mevle'l mevâlî."*

Yani:

"Zahmete katlanmak kadar yücelikler kazanılır.

Yüceliğe ermek isteyen de geceleri uyumaz.

Rabbim! Ben, gecelerde uykuyu terk ettim.

Senin rızan için ey yüceler yücesi."

Gönül ehli mana büyüklerinden merhum Şiblî, tasavvufî hayatı yaşamaya başladığı ilk günlerden söz ederken:

"Ben, işin başındayken, uykum geldiğinde gözlerime tuzla sürme çekerdim. Daha sonra mili kızdırıp gözlerime öyle çekmeye başladım." demiştir.

İbrahim el Hâkim adındaki başka bir zat ise, uykusu geldiğinde denize girip tesbihatına denizde devam edermiş, yanına gelen balıklarda O'nunla birlikte tesbih ederlermiş.

Vehb bin Münebbih, geceleri uykusu gelmesi için Yaradan'a yakarmış ve kırk yıl geceleri uymamış.

Hasan Hallaç ismindeki zat da, ayaklarını bileklerinden dizlerine kadar on üç bağla bağlar ve o halde her gün bin rekât namaz kılarmış.

Cüneyd-i Bağdâdî de, gündüzleri gidip dükkânını açınca kapısının perdesini indirir, içerde günde dört yüz rekât namaz kılar, sonra evine dönermiş.

Habeşî bin Davud ismindeki zat da, kırk yıl yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılmış.

Şuurlu şair, mutasavvîf ve gönül ehli, Hak dostlarından olan merhum Yunus Emre de bir şiirinde şöyle demiştir:

*Ömür bahçesinin gülü solmadan,
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Ecel bir gün bize gelip çatmadan,
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.*

*Nice gaflet ile mağrur olursun,
Kervan geçer gider yolda kalırsın,
Billahi sonra çok pişman olursun.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.*

*Kaba döşekte yatma döne döne,
Mağrur olup uyuma kana kana,
İletirler seni karanlık şâra,
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.*

*Derviş Yunus söyler, sözün tutulmaz.
Senin kumaşın şol yerde satılmaz.
Böyle yatmak ile Hakk'a varılmaz.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.*

Yunus Emre'nin bu duyarlı dizelerinden esinlendiği anlaşılan Sultan III. Murad da, benzeri bir şiirinden şöyle demiştir:

*Uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.
Azrail'in kastı canadır inan.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.*

*Seherde uyanırlar cümle kuşlar,
Dillu dillerince tesbihe başlar.
Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar,
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.*

*Semavatın kapuların açarlar.
Müminlere rahmet suyun saçarlar.
Seherde kalkana hülle biçerler.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.*

*Bu dünya fanidir sakın aldanma.
Mağrur olup tac-u tahta dayanma.
Yedi iklim benim deyu güvenme.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.*

*Benim, Murad kulun, suçumu affet.
Suçum bağışlayub günahım ref'et.
Resul'un sancağı dibinde haşret.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.*

Revna'î Mecâlis kitabında naklediğine göre



Programa katılanlardan bir grup.

Sırrı Sakatî Hazretleri şöyle demiştir: “Cürcânîyi yanındaki sevikten (kavrulmuş undan) avuç avuç ağzına attığını gördüm. ‘Neden yemek yemiyor ve unu ağzına atmakla yetiniyorsun’ dedim. Dedi ki, ‘Hesap ettim. Ekmeği çiğnemekle ağza un atarak mideyi doyurma arasında, doksan defa tesbih edecek kadar süre farkı olduğunu gördüm. Dolayısıyla kırk yıldan beri hiç ekmeği çiğnemedim.’”

“Açlık yeryüzünde Allah’ın bir taâmıdır. Allah sevdiklerinin bedenlerini onunla canlı tutar.” Hadîs-i şerîfini tatbik eden Hz. Mevlânâ: “Kırk yıl geceleri midemde yemek bulunmadı, Rabbimin yemeği ruhuma ulaştı. Beni manen doyurdu.” demiştir.

Tabii belirtilen şekillerde aç ve uykusuz kalmaktan maksat, kişinin kendine eziyet etmesi değil, nefesine gem vurup azgınlığını önlemesi, daha çok ibâdet ve tâ’atta bulunarak Yaradan’a yar olmaya yönelmesidir. Böylece nefsin istediğini değil, nefse istediğini yaptırarak, hayatı Hakk’ın rızasına uygun davranışlarla dolu dolu geçirmenin gayreti içinde olmalıdır.

Bu bakımdan kandil geceleri dikkatle ve dirâyetle değerlendirilmeleri gereken önemli fırsatlardır. Manevî değerleri büyük, bereketi bol, feyiz ve fazîleti çok olan bu zaman dilimlerinde daha dikkatli davranıp, daha fazla ibâdet ve tâ’atta bulunarak manevî mertebelerin merdivenlerini tırmanmaya, tevbe ve istiğfarla dua ve niyazda bulunarak bağışlanıp günahlardan arınmaya çalışmak gerekir. Gündüz biraz dinlenip gece namaz, niyaz, zikir, şükür, fikir ve tilâvet-i Kur’ân’a daha fazla vakit ayırmak icap eder.

Bir hadîs-i şerîfte belirtildiği üzere Hz. Nuh (a.s.) ölümü yaklaştığında iki

oğlunu çağırıp onlara iki şeyi yasakladığını, iki şeyi de emrettiğini söyler: “Size yasakladığım iki şeyin biri Allah’a ortak koşmak, diğeri de böbürlenmektir. Emrettiğim şeylerin biri ‘lâ ilâhe illallâh’ demenizdir. Zira yer ve göklerle içindekiler terazinin bir kefesine, ‘lâ ilâhe illallâh’ da diğer kefesine konulsa, ‘lâ ilâhe illallâh’ ağır basar. İkincisi de ‘sübhânallâhi ve bi hamdihî’ demenizdir. Zira bu (cümle) her şeyin duasıdır ve her şey onunla rızıklanır.”

Ben de inşaallah bu akşam idrâk etme bahtıyarlığına ereceğimiz Regaib kandili vesilesiyle Hz. Nuh (a.s.)’un oğullarına yaptığı iki yasakla, verdiği iki emri sizlere duyuruyor ve onlara uymanızı tavsiye ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle kandilinizi kutluyor, feyiz ve fazîletinden faydalanıp, rahmet-i Rahmân’a ve mağfiret-i Mennân’a mazhar olan müstesnâ ve mümtâz kişilerden olmanız temennisiyle hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.”

Program, YOYAV Mütevelli Heyet Üyelerinden A. Naci Öz’ün ikramı olan börek ve baklavanın davetlilere sunulması ile noktalandı.



Programa katılanlardan başka bir grup.



Miraç Kandili ve Millî Bayram

Allah Teâlâ'nın son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ihsân ettiği ilahî ikramların önde gelenlerinden biri olan İsrâ ve Miraç Mucizesi, daha önce hiçbir peygambere benzeri bir ikramda bulunulmayan önemli ve anlamlı bir mucizedir. Allah Teâlâ'nın kudretiyle Resûlullah (s.a.v.)'in kadrinin göstergesi olan bu mucize, bir insana sağlanacak en büyük saadet vesilesidir.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in huzûr-u Hakk'a davet edilerek, değerinin dünyaya duyurulduğu ve Mevlâ-i Mûte'âl tarafından taltif edildiği bu büyük hâdisenin yıl dönümlerinde kutlama toplantıları tertipleyerek, mensuplarıyla dostlarının sevinç ve saadetlerini paylaşmayı prensip edinen YOYAV, bu yıl 23 Nisan 2017 Pazar günü idrak edilen İsrâ ve Miraç Kandilinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına tevâfuk etmesi nedeniyle 22 Nisan 2017 Cumartesi günü "Miraç Kandili ve Millî Bayram" konulu bir kutlama programı düzenledi.

Vakıftan burs alan öğrencilerle toplantıya davet edilen konukların katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, konukların kandilleriyle bayramlarını kutladı ve kandillerin manevî hayatımızdaki yeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Ateş, dikkatle dinlenen konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili öğrenciler, basınımızın güzîde temsilcileri!

Nasip olursa yarın (23 Nisan Pazar günü) in-



Dr. İbrahim Ateş

şallah biri Miraç Kandili, diğeri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmak üzere milletçe iki mutluluğu bir arada yaşayacağız. Ülke genelinde dinî ve millî duyguların doruk noktaya ulaşacak mutluluğun heyecanını bugünden hissetmeye başlayan bizler, onu vakfımızdan burs alan siz sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli konuklarımızla

paylaşmak için, kutlama programını bir gün önce düzenledik. Yarın yaşayacağımız sevinç ve saadetin ömür boyu devam etmesi dileğiyle sözlerime başlarken, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlık ve saadette dâim olmanızı diliyorum.

Yarın inşallah bir kere daha idrâk etme bahtıyarlığına ereceğimiz İsrâ ve Miraç Mucizesinin İsrâ bölümü, İsrâ Suresi'nin 1. ayet-i kerîmesiyle, Miraç bölümü de mütevâtir hadîs-i şerîflerle bildirilmiştir Dolayısıyla İslam ulemâsının büyük çoğunluğu, İsrâ'yı inkâr edenin kâfir, Miracı inkâr edenin de fâsık olacağını ifade etmişlerdir. Her iki hâdisenin de rûhen ve bedenen yakaza hâlinde (uyanık iken) vuku bulduğunu kabul eden bu kahir ekseriyete karşılık, azınlıkta kalan bazı kişiler de İsrâ ve Mirac'ın rûhen vuku bulduğunu söylemişlerdir.

Bu azınlığın görüşünü istismar eden batılı müsteşriklerden mülhem olan birkaç ilahiyatçı öğretim üyesi de benzeri beyanda bulunarak, maalesef İsrâ'nın rûhen vuku bulduğunu, Mirac'ın da olmadığını söyleyerek, İslâm toplumunda bilgi kirliliği oluşturmaktadırlar.

Ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinde yıllardır coşkuyla kutlanıp, Resûlullah (s.a.v.)'a hürmet ve muhabbet hislerinin arttırılmasına ve O'nun



Programa katılanlardan bir grup.

özellikleriyle güzelliklerinin, dünyanın dört bir yanındaki insanlara duyurulmasına vesîle kılınan bu mübârek mucizeyle ilgili İslam ulemâsının icmâ'ına ters düşen böyle çatlak seslerin çıkması, mucize-i Muhammedî'ye sahip çıkıp saygıyla sarılan, samîmî Müslümanları rencide etmektedir. Az da olsa böylesi beyanda bulunan kişilerin bazı özel televizyon kanallarında yapılan yayınlarda, saf zihinleri bulandırıcı açıklamalarda bulunmaları üzücüdür.

Akademik özgürlüğe sığınarak, halkımızın hassas olduğu ve saygıyla kutladığı kandillerden biri olan İsrâ ve Miraç kandili hakkında böylesi indî beyanlarda bulunmak hiç de hoş değildir.

Bu cümleden olarak 2 Nisan 2017 Pazar günü Hilal TV'de yayınlanan bir programda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden birinin, İsrâ ve Miraç mucizesiyle ilgili açıklaması bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur.

Ülkemizdeki Müslümanları yakından ilgilen-diren ve hepimiz için hayatî ehemmiyet arz eden böyle önemli konularda halkı aydınlatmakla yükümlü olduğuna inandığımız Diyanet İşleri Başkanlığı-mızın bu konuda doğru ve doyurucu bir açıklamada bulunması beklentilerimiz arasındadır."

Davetlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayan Dr. Ateş, "Bu bayramı bizlere armağan eden Atatürk'e şükranlarımızı sunarak, O'nu minnet, mağfîret ve rahmetle anıyor, rûhunun şâd, mekânının cennet ve makamının yüce olmasını diliyoruz." dedi.

Dr. Ateş sözlerini şu cümlelerle noktalandı:



Hatim duasına katılanlardan bir grup.

"Dinimiz, çocukların dinî ve dünyevî yönlerden çok iyi yetiştirilmelerini emretmiştir. Hz. Ali (r.a.): 'Çocuklarınızı sizin yaşadığınız zamana göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin.' demiştir. Bunun için biz bursiyer öğrencilerimizin aylık burslarını verdiğimiz günlerde birer konferans tertipleyerek, onları millî ve manevî duygularla donatmaya özen göstermekteyiz. Çünkü öğrencilerimiz ve çocuklarımız dünyamızın süsü, düşüncemizin sesi, evimizin neşesi ve geleceğimizin güvencesidirler. Onlar için ne yapsak azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandilinizi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı gönülden kutluyor, maddeten ve manen mutlu ve müreffeh olmanızı diliyorum."

Dr. Ateş, alkışlar arasında noktalanın bu konuşmasının ardından okunan 15 hatm-i şerîf, 647 Yâsîn-i şerîf, 413 Mülk Suresi, 546 Nebe' Suresi ile 730 bin kelime-i Têvhid ve 187 bin salâvât-ı şerîfe-nin duasını yaparak sevabını rûh-u Resûlullah ile din ve devlet büyüklerimizle şehitlerimizin ruhlarına armağan etti.

Program hazırlanın ikramın sunulmasıyla noktalandı.



Niçin, Neye Bakmalı?

Dikkatle ve dirâyetle değerlendirilmesi gereken mübârek gecelerden biri de Berat Gecesi'dir. İslâmî literatürde "Leyletü'n-nısfı min Şa'bân" yani "Şa'bân ayının yarısı gecesi" denilen ve ülkemizde daha ziyade Berat Kandili olarak anılan bu gece, her Müslüman için hayâtî ehemmiyet arz eden mübârek bir gecedir. Bir hadîs-i şerifte belirtildiği üzere amellerin Allah'a arz edildiği Şa'bân ayının on beşinci gecesi olan bu gecede duyarlı ve dirâyetli davranışlarda bulunulmalıdır.

İbâdet ve tâ'atla geçirerek değerlendirebilenler için bu gece, feyiz ve fazileti bol olan üç önemli geceden biridir. Bu geceler; Cuma gecesi, Berat gecesi ve Kadir gecesidir. Namaz, niyaz, tilâvet-i Kur'ân, zikr-i Rahmân, tevbe, istiğfar ve dua gibi güzelliklerle ihyâ edildikleri takdirde Cuma gecesi hafta içindeki, Berat gecesi yıl içindeki, Kadir gecesi de ömür içindeki günahlar için keffâret olur. Dolayısıyla bu geceler, Mevlâ-yı Mûte'âl Hazretlerinin mümin kullarına ihsân ettiği müstesnâ zaman dilimleridir. Kaçırılmaması gereken bu fırsatlar, ihmal edilmeyip ibâdet, tâ'at, tilâvet-i Kur'ân, namaz, niyaz, tevbe, istiğfar, zikir, şükür ve benzeri güzelliklerle değerlendirilmelidir.

Berat gecesi ile ilgili hadîs-i şeriflerden birinde belirtildiği üzere Allah Teâlâ bu gece, şöyle buyurur: "... Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin, vereyim." Bu hâl sabaha kadar devam eder.

Rahmet kapılarının açıldığı, ilahî ihsânın geceyi ihya eden iman ehli insanlara bolca ikram edildiği Berat gecesinde istekler, samîmiyet, içtenlik ve ihlâsla Rabbü'l-âlemîn'e arz edilip lütfedilmesi ni-

yazında bulunulmalıdır. Bu cümleden olarak Allah Teâlâ'nın af ve mağfiretine mazhar olarak rızasına erme, cennetine girme ve cemâlini görme dileğinde bulunulmalıdır. Bu mübârek gecenin biz müminlere sunduğu manevî iklimde beratı almanın, Allah Teâlâ'nın ilahî mesajına kulak vermekle, ahlâkî erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağı unutulmamalıdır.

Bu gerçeği göz önünde bulundurarak Berat kandilinin itina ile ihyâ edilerek dolu dolu geçirilmesi için, mensuplarıyla dostlarını manen motive etmek maksadıyla önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da, kandile sayılı saatler kala 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 13.30'da örnek bir program gerçekleştiren YOYAV, davetlilerine unutamayacakları duygulu dakikalar yaşattı.

Besmeleyle başlayıp, tilâvet-i Kur'ân ile devam eden ve dua ile noktalanan programda misafirlerini hürmet ve muhabbetle selamlayıp, bu mübârek gecenin feyiz ve faziletinden faydalanarak manevî mertebelere yücelen mutlu ve müstesnâ Müslümanlardan olmaları niyazında bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı mesaj yüklü konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"Üç ayların ortasına ermenin ve mübârek Berat gecesinin eşğine gelmenin sevinç ve saadetini yaşayan sevgili kardeşlerim!

İslâmî literatürde Şa'bân ayının yarısı gecesi diye zikredilen ve ülkemizde Berat kandili olarak anılan değerli bir gecenin arefesinde, siz saygı değer konuklarımızla bir araya gelmenin haz ve huzuru içinde hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, toplantımıza teşrif ederek böylesine güzel bir zaman diliminde bizimle birlikte olma



Dr. İbrahim Ateş



Programa katılanlardan bir grup.

inceliğini göstermenizden dolayı takdir ve teşekkürlerimizi arz ederek hoş geldiniz diyorum.

İdrâk etmek üzere olduğumuz mübârek Berat gecesinin, günahlardan arınıp Yaradan'a yâr ve yakın olmamıza vesîle olması temennisiyle sözlerime başlarken, O'nu sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in tavsiye ve telkinlerine uygun bir şekilde ihyâ ederek, estirdiği manevî havayı doyasıya teneffüs edip, feyiz ve faziletinden faydalanan duyarlı ve dirâyetli Müslümanlardan olmamızı diliyorum.

Amellerin Allah Teâlâ'ya arz edildiği Şa'bân ayının on beşinci gecesini olan Berat gecesini, bir yıl içinde meydana gelecek doğum, ölüm, hastalık, evlilik, kazanç, kayıp gibi olayların, görevli meleklerle bildirildiği bazı dinî kaynaklarda ifade edilmektedir. Dolayısıyla bir önceki yılda yapılan iş, uğraş ve davranışlarla doğru ve yanlış hareketler gözden geçirilerek eksikliklerin giderilmesi, yanlışların düzeltilmesi, yapılamayanların telafi edilmesiyle, Yaradan'a karşı kulluk görevlerinin eksiksiz ifâ edilmesi ve insanî ilişkilerde daha dikkatli olunması için bir durum değerlendirmesi yapılması, başka bir ifadeyle nefis muhasebesi yapılması gereken önemli bir gecedir.

Bu noktadan hareketle ben bugünkü sohbetimizde bizleri yaratıp yaşatan ve sayısız nimetlerle kuşatan yüce Rabbimize karşı kullukta kusur etmeyip, hamd ve şükreden bilinçli ve basîretli Müslümanlardan olmamıza ve ebedî hayat için hazırlığı ihmal etmeyip, orası için gerekli yatırımları yapmanın gayret ve kararlılığı içinde olmamıza katkıda bulunmak gayesiyle kutsal kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'in Târik Suresi'nin 5-8. Ayetleriyle, Abese Suresi'nin 24-32. ayetleri ve Haşr Suresi'nin 18. ayetinde dikkatimize getirilen hususları îzâh ederek sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Az sonra detaylı bir şekilde îzâh edildiğinde görüleceği üzere bu ayet-i kerîmelerde, insanın üç şeye basîretle bakıp, üzerinde dikkatle ve dirâyetle düşünerek îcâbının îfâsı cihetine gitmesi emredilmektedir.

Târik Suresi'nde insanın neden yaratıldığına bakması, Abese Suresi'nde yiyeceğine bakması, Haşr Suresi'nde de yarını için ne yaptığına bakması istenmektedir.

Bu emir, Târik ve Abese Surelerinde "felyanzur'il insânu" yani "insan baksın" kelimeleriyle, Haşr Suresi'nde ise "veltanzur nefsun" yani "herkes baksın" kelimeleriyle ifade edilmiştir.

Ehlince bilindiği üzere bu ayetlerde geçen "yanzur" ve "tanzur" kelimeleri mudari' fiiller olup, başlarındaki lam harfleri emir lamıdır. Dolayısıyla "bakar" ve "bakıyor" anlamına gelen bu fiiller, başlarına geçirilen emir lamı ile "baksın" manasını ifade etmektedirler. Tabii, burada "baksın" denilirken, herhangi bir şeye bakar gibi bakıp geçsin anlamı kastedilmemiştir. Dikkatle ve dirâyetle bakarak, üzerinde durup düşünsün anlamı kastedilmiştir.

Dilerseniz gelin önce bu ayetlerin meallerini birlikte okuyalım. Ardından bakmaktan maksadın ne olduğunu anlamaya çalışalım.

"İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılan bir sudan yaratıldı. (O su) Sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir." (Târik, 5-8)

"İnsan, yediğine bir baksın! Şöyle ki; Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yarıdık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) Sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir." (Abese, 24-32)

"Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'dan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır." (Haşr, 18)

Mealleri arz edilen ayet-i kerîmelerin incelendiğinde görüleceği üzere Allah Teâlâ, insanların üç şeye bakmalarını emretmektedir. Târik Suresi'nin 5. ayetinde "İnsan neden yaratıldığına bir baksın!", Abese Suresi'nin 24. ayetinde "İnsan, yediğine bir baksın!" ve Haşr Suresi'nin 18. ayetinde "... Ve



Hatim duasına katılanlardan bir grup.

herkes, yarına ne hazırladığına baksın.” buyurmaktadır. Duyulması ve uyulması îcâp eden bu emrin muhatabı insan olan her canlı varlıktır. Bu ayetleri okuyup geçmek doğru olmadığı gibi, bakılması emredilen şeylere bakıp geçmek de doğru değildir. Bu ayet-i kerîmelerde bakılması emredilen şeylerin üzerinde dikkatle durup düşünülmesi ve gereğinin yapılması cihetine gidilmesi, her Müslüman için hayâtî ehemmiyet arz etmektedir.

Kişinin kim olduğunu, nereden geldiğini, neden ve nasıl yaratıldığını, Yaradan ve yaşatanın kendisini ne gibi nimetlerle kuşatarak, yeryüzünde hayatını sürdürmesine hangi imkânları ihsân ettiğini düşünüp, hayat boyu O'na hamd ve şükretmesi, kullukta kusur etmemenin gayreti içinde olması îcâp eder.

Yaşadığı süre içinde yaptığı iş ve uğraşlarla, sergilediği davranışların tümünde Allah Teâlâ'nın iradesiyle rızasını gözetmesi, O'na saygıda kusur etmemesi, emirlerine ters düşen davranışlardan kaçınmaya çalışması gerekir. Öte yandan dünya fânî, ukbâ bâkî olduğu için, dünya hayatına dalıp ahiret hayatını ihmal etmemeli, orası için yapılacak yatırımdan geri durmamalıdır.

Kulunun kusursuz, Yaradan'a yar ve yakın olmasını dileyen yüce Allah, onu yaratılışındaki gaye doğrultusunda kullukta kaim ve dâim olup, ebedî hayatta saadet-i sermediyeye ermesini istediği için yaratılışı, yiyeceği ve yarınına yapacağı yatırımına bakıp duyarlı ve dirâyetli davranışlarda bulunmasını emretmiştir.

Allah, cümlemizi bu emre uyan bilinçli, basîretli ve bahtiyar kullarından eylesin. Bu duygu, düşünce ve dileklerle sözlerimi noktalarken, kandilinizi kutluyor, mealleri arz edilen ayetlerden esinlenerek kaleme aldığım **“Nazar Eyle”** başlıklı sekiz dördlükten oluşan şiirimle huzurunuzdan ayrılmak istiyorum:

Nazar eyle, nazar eyle.
Ef'âlîne nazar eyle.
Hatâlardan hazer eyle.
Ahvâlîne nazar eyle.

Aç gözlerini bak ve gör.
Sakin olma bir gören kör.
Fiilini fikir ile ör.
Nazar eyle, nazar eyle.
Niçin var edildiğine,
Nerden, nasıl geldiğine,
Yediğine, içtiğine,
Nazar eyle, nazar eyle.
Neden yaratıldığına,
Neyle kuşatıldığına,
Kimlere katıldığına,
Nazar eyle, nazar eyle.
Kime, niçin taptığına,
Nerede, ne yaptığına,
Neden hisse kaptığına,
Nazar eyle, nazar eyle.
Ne edip eylediğine,
Kime ne söylediğine,
Neyleyip neylediğine,
Nazar eyle, nazar eyle.



Bir damlanın binde biri,
İdin, oldun iri biri.
Yarın ölü, bugün diri.
Olduğuna nazar eyle.
Bakışlarda basiretli,
Adımlarda isabetli,
Davranışta dirayetli,
Olmak için nazar eyle.”

Dr. Ateş, gözyaşlarıyla huşu içerisinde dinlenen bu sohbetiyle şiirinden sonra okunan 22 hatm-i şerîf, 665 Yasîn-i şerîf, 456 bin İhlâs-ı şerîf, 187 bin Fâtiha-i şerîfe, 524 Mülk Suresi, 603 Nebe' Suresi ve değişik sayılarda muhtelif surelerle 387 bin kelime-i tevhid ile 713 bin salâvât-ı şerifenin duasını yaparak sevabını ruh-u Resûlullah ile diğer peygamberlerin ruhlarına, din ve devlet büyüklerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimizin ruhlarına, toplandıya katılanların yakınlarından ebediyete göçenlerin ruhlarına armağan etti.

Program, Berat Gecesi için hazırlanan dualarla, kandil simitleri ve gofretlerin dağıtımıyla sona erdi.



Doymak Her Kişinin, Doyurmak Er Kişinin İşidir

YOYAV'ın hedefi, Hakkı duyurmak ve halkı doyurmaktır. Yirmi sekiz yıldır bu hedefe doğru yılmadan, yorulmadan yol almaya çalışmaktadır. Her müslümanın sahip olduğu imkânlardan, onlardan yoksun olanları yararlandırmakla yükümlü olduğu inancıyla, varlıklılarla varlıksızlar ve bilenlerle bilmeyenler arasında köprü mahiyetinde olup, onları bu- luşturmanın ve aralarında bir dayanışma ortamı oluşturmanın gayreti içinde olan YOYAV, Hakk'ın rızası doğrultusunda hedeflediği hayrî, sosyal ve kültürel hizmetleri geliştirerek gerçekleştirme cihetine gitmektedir.

Bu cümleden olarak aç ve muhtaç insanların yanında, yakınında ve yardımında olmanın, islâmî bir vecîbe ve insanî bir vazîfe olduğunun idrâkiyle karınlarını doyurmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye katkıda bulunmaya özen göstermektedir. Bu amaçla dağıttığı gıda paketleri, verdiği hediye çekleri, nakit, giyecek ve yakacak yardımlarının yanında ikram ettiği iftar yemekleriyle dostça dayanışma, kardeşçe kaynaşma ve hakça paylaşmanın güzel örneklerini sergilemektedir.

Bu çerçevede Ramazan-ı şerîfin estirdiği haz ve huzur havasını, dar gelirlilerle paylaşmak için başlattığı geleneksel iftar programlarını sürdürerek, 2016 yılı Ramazan ayında on defa iftar yemeği ikramında bulunmuştu. Bu yıl da benzeri iftar ikramlarını programına almaya hazırlanırken Ramazan'a yirmi dört gün kala 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü "Doymak Her Kişinin, Doyurmak Er Kişinin İşidir" konulu bir konferans tertipledi.



Dr. İbrahim Ateş

Üç ayların üçüncüsü olan mübârek Ramazan ayına yaklaşmanın huzur ve heyecanı ile hazırlıkların yürütüldüğü bu kıymetli zaman diliminde, mensuplarıyla dostlarına aydınlatıcı açıklamalarda bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı yönlendirici ve yüreklendirici konuşmada şunları söyledi:

"Üç ayların estirdiği feyiz ve fazîlet havasını doyasıya teneffüs ederek

Ramazan-ı şerîfin eşliğine gelmenin sevinç ve saadetini yaşayan kıymetli konuklar!

Doyurarak doymanın, mutlu ederek mutlu olmanın ve sevindirerek sevinmenin bahtiyarlığına eren değerli dostlar!

Darda kalana dost, yolda kalana yoldaş, aç kalana arkadaş olduklarına inandığım sevgili kardeşlerim, basınımızın güzîde temsilcileri!

Üç ayların üçüncüsü ve en değerlisi olan mübârek Ramazan ayını bir kere daha idrâk etmek üzere olduğumuz böylesine anlamlı ve önemli bir zaman diliminde düzenlediğimiz "Doymak Her Kişinin, Doyurmak Er Kişinin İşidir" konulu bu konferans vesîlesiyle siz kıymetli konuklarımızla bir araya gelmenin sevinç ve saadeti içinde seçkin heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, içinde bulunduğumuz bu manevî mevsimin feyiz ve fazîletinden faydalanarak Yaradan'a yar ve yakın olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen duyarlı ve dirâyetli Müslümanlardan olmamızı diliyorum.

Nasip olursa inşallah yirmi dört gün sonra rahmet dilimine girip estireceği rahmet ve mağfi-



ret havasını birlikte teneffüs etme bahtıyarlığına ereceğimiz mübârek Ramazan ayının, başışlanıp günahlardan arınmamıza vesîle olması temenni- siyle sözlerime başlarken, Hakk'ın himâyesinde, hidâyetinde ve inâyetinde dâim olup, rızasına er- dirdiği, cemâlini gördürdüğü ve cennetine girdirdiği bahtıyar müminlerden olmamızı niyaz ediyorum.

On iki aydan biri olmakla birlikte içerdiği bir gece bin aydan daha hayırlı olacak kadar değer ve itibarı hâiz olan Ramazan ayı, kıymetini Kur'ân'dan kazanan ve ihtişâmı Kur'ân ile ilan edilen müstesnâ ve mübârek bir aydır. Kim ne derse desin, O'nun değerini düşüremeyeceği gibi, kimse O'nu Allah ve Resûlü'nün anlattığı gibi anlatamaz. O'na ulaşan Müslümanlar, gündüzünü sıyâm (oruç), gecesini kı- yâm (terâvih) ile değerlendirerek Yaradan'a yaklaş- manın ve estirdiği manevî havayı teneffüs ederek meleklerle kucaklaşmanın haz ve huzurunu yaşar. Üç aylara girerken: "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübârek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur." ni- yazında bulunan Resûlullah (s.a.v.)'in yolunda yürüyen her Müslüman, Recep ve Şaban aylarının manevî atmosferinde motive olarak, Ramazan'ı Resûlullah (s.a.v.)'in dilediği şekilde karşılamaya hazır hâle gelir.

Bu inanç ve anlayışla geçen yıllarda Rama- zan'a yaklaşırken yaptığımız konuşmalarda, yapıl- ması gereken hazırlık çalışmalarlarıyla ilgili düşünce ve değerlendirmelerimizi dile getirmiştik. Bugünkü konuşmamızda da Ramazan'da yaygınlaşan yar- dımlaşma ve paylaşma çalışmalarının temel taş- larından olan aç doyurmanın dinimizdeki değeriyle önemini anlatmaya çalışacağız. Yüce Rabbimizden bana anlatıp aktarmada, sizlere de anlayıp uygula- mada tevîfikini refik etmesini niyaz ediyorum.

Ramazan geldi geliyor derken, gölgesi üle- rimize düşüverdi. İnşallah yirmi dört gün sonra ilk teravih namazını kılarak mübârek Ramazan'ın manevî iklimine gireceğiz. Süre azaldı. Fazla bir şey kalmadı. Geride kalan yirmi dört gün içinde yapılan hazırlıkları gözden geçirip, unutulmuş bir şey olması hâlinde ivedilikle temini ve telafisi cihetine gidilmelidir.

Tabii Ramazan'ın hazırlattıklarını düşünürken, hatırlattıklarını da düşünmek gerekir. Ne zaman, ne için, ne ile ve kimlere gelir? Ne yaptırır, ne yaptır- maz? Neye baktırır, neye baktırmaz? Ne kazandırır, ne kaybettirir? gibi soruları sorup, uygun cevaplar verecek davranışlar içinde olmayı ihtar eder.

Öte yandan oruç, teravih, zekât, sadaka, infak, ikram, it'âm (aç doyurmak), ihsân, Kur'ân-ı Kerîm tilâveti (hatim-mukabele), cami ve cemaate devam,

zikir, fikir ve şükür gibi ibâdet ve iyiliklerle benzeri hayır ve hasenâtın ifâsına itinâ gösterip, fırsatı fevt etmemenin (kaçırmamanın) gayreti içinde olmayı hatırlatır.

Ramazan'ın hatırlattığı önemli hususlardan biri de açların acınacak halleridir. İmsâk saatinden iftar saatine kadar bir şey yiyip içmeyen oruçlu, gün boyu aç kaldığı için yiyecek bir şey bulamadığı için aç kalanın çektiği çile ve yaşadığı ızdırabı, tok olandan daha çok hisseder. Zira kendisi oruçlu ol- duğu saatlerde kısa bir süre de olsa benzeri acıyı tatmaktadır. Öyle ya, tatmayan bilmez. Damdan düşenin hâlinde, damdan düşen anlar. Bunun gibi bir ay oruç tutarak bir süre aç kalan insan, yıl boyu aç kalanın ızdırabını çok iyi anlar ve onu doyurmak için daha fazla çaba sarf eder. Dolayısıyla Rama- zan, oruç tutan müslümanı, aç doyurma bakımın- dan daha duyarlı hâle getirir. Ramazan ayında oruçlulara iftar verme, yıl içinde yoksulları doyurma duygusunu geliştirir.

Bu hayatî hatırlatmadan yola çıkarak bugünkü birlikteliğimizde, oruçlulara iftar vermenin, imkân- sızlıktan dolayı aç olanlara da yemek ikramında bulunmanın önemini ifade etmeye çalışacağız.

Mübârek Ramazan'ın bu hatırlatmasına kulak asan Müslümanlar, Haremeyn-i Şerîfeyn başta ol- mak üzere İslam dünyasının her yerinde toplu iftar sofraları sermekte ve milyonlarca oruçluya iftar ye- mekleri ikram etmektedirler. Harem-i Şerîf ile Mes- cid-i Nebevî'nin içinde ve dışında hazırlanan iftar sofralarına katılmaları için gelip geçenlere: "Lütfen! Bizim soframıza buyurun, birlikte iftar edelim." diye yalvarırcasına ısrar edildiğine tanık olursunuz.

Yurdumuzda yıllardır belediyelerce kurulan iftar çadırlarında dileyen herkesin girip orucunu açacak şekilde varlıklı-varlıksız herkese açık olan iftar sofraları da millet ve memleketimizin iftihar tablolarıdır.

Öte yandan bazı vakıf, dernek ve benzeri sivil toplum örgütleriyle hayır sahibi vatandaşların, dost ve yakınlarıyla dar gelirli vatandaşlara ikram ettik- leri iftar yemekleri de hayırsever halkımızın sahip olduğu müstesnâ meziyetlerin göstergelerindedir.

Bu gerçeğin bilincinde olan YOYAV da, Ra- mazan aylarında dar gelirli kardeşleriyle birlikte iftar edip, Ramazan'ın estirdiği sevinç ve saadet havasını onlarla paylaşmayı güzel bir gelenek hâline getirmiştir. Bu cümleden olarak 2016 yılın- daki Ramazan ayında on defa iftar yemeği ikram etmiştir. İftara davet ettiği dar gelirli kardeşlerine, büyüklerinden tevârüs ettiği (diş kirası) gelene- ğini yaşatarak, diş kirası adı altında yol parası



ve mütevâzi miktarda harçlık takdim etmiştir. Bu Ramazan'da da inşallah benzeri iftar yemekleriyle dış kirasını, davetine icabet edecek kardeşlerine takdim edecektir.

Bu hayırlı hizmeti gerçekleştirmesine vesile olup, kıymetli katkılarda bulunan mensuplarıyla dostlarının desteklerinin devamı dileğiyle rıza-i ilahîyle ödüllendirilmeleri samîmî dilek ve dualarımız arasındadır.

Günümüzde unutulmaya güz tutmuş en güzel âdetlerden biri olan "dış kirası" geleneği, bu mübârek ayın ecdadımızın güzel ahlakına bir başka tesiri ve muhabbetiydi. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte saray içinde ve dışında toplu iftar davetlerinin ardı arkası kesilmez, büyük konakların iftar sofralarında yer almak için tanıdık olmaya gerek duyulmazdı. Hâli vakti yerinde olan hane sahipleri, iftar vakti ansızın kapılarına gelen birini hemen sofralarına buyur ederdi. Özellikle maddî durumu iyi olmayan kimselere Allah rızası için ikramda bulunmayı bir görev sayar, misafirlerinin en iyi şekilde ağırlanması için ellerinden geleni yaparlardı. Misafirler iftarlarını yapıp kalkarken, hane sahipleri gelen misafirlere, kadife keseler içerisinde kehribar tesbihleri, gümüş yüzükleri dış kirası olarak hediye ederdi. Fakir fukaraya ise hane sahibinin zenginliği ve cömertliğine bağlı olarak hediyeler takdim edilirdi. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sünneti ve hediyeleşmenin canlı bir tezahürü olan bu gelenek insanlar arasındaki muhabbeti de artırırdı. Burada iyilik yapmada önde giden taraf iftarı veren hane sahibi değil, iftara gelerek ev sahibini mükellefiyetten kurtaran Allah misafiri olurdu.

Tabii, oruçluya iftar yemeği ikram etmede etken olan unsur, Müslümanların ruhlarındaki doyurarak doyma duygusuyla, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in oruçluya iftar ettirmenin ecir ve sevabını vurgulayan hadîs-i şeriflerinde yer alan teşvik ve tavsiyelerdir. Dilerseniz bu hadîs-i şeriflerden birinin mealini buyurun birlikte okuyalım: "Bir kimse Ramazan ayında bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Teâlâ, onu Cehennem ateşinden âzâd eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir."

Ashâb-ı kirâm: "Yâ Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz." deyince, buyurdu ki:

"Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden âzâd olmaktadır. Bu ayda, emri altında olanların vazî-

fesini hafifletenleri, Allah Teâlâ affedip, Cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allah Teâlâ çok sever. Bunlar, kelime-i şehâdet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmamız lâzımdır. Bunlar da Allah Teâlâ'dan Cenneti istemek ve Cehennem ateşinden O'na sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz kalmayacaktır."

İslamın dışında hiçbir inanç ve anlayışta oruçluya iftar verip, karnını doyurmanın, oruç tutmuş gibi ecir alacağı söylemi yer almamıştır.

Diğer taraftan aç doyurmak, insanın insana yapacağı en hayatî yardımdır. Çünkü aç kalmak, ölümlle karşı karşıya kalmak, doymak da o tehlikeyi savmaya vesile olur. Bunun içindir ki, Yunus Emre:

*"Çalış, kazan, ye, yedir.
Bir gönül ele getir.
Yüz Kâbe'den yeğrekdir.
Bir gönül ziyareti."* demiştir.

Ben de yıllar önce yazdığım "Yardımlaşma ve Dayanışma" başlıklı şiirimin ilk dörtlüğünde:

*"Varlıklı varından bolca vermeli.
Yoksula yardımla kanat germeli.
Aç doyurmak için sofraya sermeli.
Halka hakça verip, Hakka ermeli."* demişim.

Açlığı, yoksulluğun uç noktası ve zirvesi kabul ederek Hakk'ı duyurmayı ve halkı doyurmayı hedefleyen Vakfımız YOYAV da, darda kalana dost, yolda kalana yoldaş ve aç kalana arkadaş olmayı ilke edinmiştir. Bunun için de "dilendirenlerden değil dinlendirenlerden, yoksuldan doyanlardan değil yoksul doyuranlardan olmalı" demiştir.

Bunu derken de, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in yemek yedirmek ve aç doyurmakla ilgili hadîs-i şeriflerinden esinlenmiştir. Bu cümleden olarak aşağıda mealleri arz edilen hadîs-i şeriflerdeki tavsiye ve telkinleri sürekli göz önünde bulundurmıştır:

"Her kim, bir din kardeşini doyusuya yedirip içirirse, Allah da o kimseyi cehennem ateşinden yedi hendek mesafesi uzaklığında (onu) uzaklaştırır ki, her bir hendek arasındaki uzaklık beş yüz senelik mesafedir."

"Allah'ın affı mağfiretine sebep olan hususlardan bir tanesi de, Müslüman kardeşini sevin-dirmendir. Aç iken onu doyurman, üzüldüğünde de üzüntüsünü gidermendir. (Bu davranış onu sevindirmiş olur.)"

"Herhangi bir Müslüman, aç olan herhangi bir müslümana (yemek) yedirirse, Allah ona cennet meyvelerinden yedirir ve herhangi bir Müslüman,



susayan bir müslümana su içirirse, Allah Teâlâ ona rahik-i mahtum(sarhoşluk vermeyen mühürlü halis içki) dan içirir.”

“Kim Allah rızasını isteyerek aç bir kimseye (yemek) yedirirse, ona cennet vacip olur. Kim de aç bir kimseye yemeği men eder (vermez)se, Allah ona kıyamet günü lütfunu men eder ve ona cehennemde azap eder.”

“Kim kardeşine tatlı bir lokma yedirirse, Allah ondan kıyamet günü mevkıfın (duruş yerinin) acısını giderir.”

“Kim bir yetimi yiyecek ve içeceği çağırırsa, Allah ona cenneti vacip kılar.”

“Rahmân’a ibâdet edin, yemek yedin ve selâmı yayın (selâmlaşın), selametle cennete girin.”

“Selâmı yayın, yemek yedin ve gece insanlar uykuda iken namaz kılın, selametle cennete girin.”

Bu hadîs-i şerîften anlaşılacağı üzere namaz kılmak ibâdetin, selam vermek muhabbetin, yemek yedirmek de uhuvvetin (kardeşliğin) ilk adımıdır. Bu adımları atanlar, inşaallah cennete adım atmış olurlar.

Hz. İbrahim (a.s.) yemek yemek istediği zaman bir iki mil (1 mil 1609 metre) yürür ve kendisiyle birlikte yemek yiyecek birini ararmış. Zira birlikte yemek yemek insanların yekdiğerine karşı kardeşlik duygularını geliştirir ve aralarında sevgi bağlarını pekiştirmiş. Süfyân-ı Sevrî: “Aynı sofrada yemek yiyenler, aynı memeden emenler gibi kardeş olurlar.” demiştir.

Hz. Ali (r.a.) bir gün ağlamış, niçin ağladığını soranlara: “Bana bir haftadan beri misafir gelmedi. Allah Teâlâ'nın beni aşağılamış olmasından endişe ediyorum.” demiştir.

Bir kimse, yemeğini bir başkasıyla paylaşırsa aç kalacağından korkmasın. Bölüşmenin bereket vesîlesi olacağını bilsin ve paylaşmayı prensip edinsin. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in: “Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İki kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Dört kişinin yemeği ise sekiz kişiye yeter.” mealindeki hadîs-i şerîfi kulağına küpe etsin ve paylaşmadan geri durmasın.

İnsanlara ikram edecek bir imkâna sahip olmayan da, öyle bir imkâna sahip olsaydım da, Allah'ın aç kullarını doyursaydım diye temenni etsin. Böyle bir arzu ve istek içinde olmanın, o işi yapmış gibi kendisine ecir ve sevap kazandıracağını bilsin.

İsrailoğullarından bir âbid, onların yaşadıkları açlık günlerinde bir kum yığınının yanından geçerken, içinden “bu kum yığını un olsaydı da aç kalan israiloğullarını onunla doyursaydım” diye temenni-

de bulunmuş. Bunun üzerine Allah Teâlâ, israiloğullarının o zamandaki peygamberine vahy ederek, falan kişiye söyle, ‘Allah Teâlâ senin içinden geçen o samîmî niyetinden dolayı, o tepedeki kum kadar unla aç insanları doydurmuş gibi sana ecir ve sevap ihsan etti diye müjdele’ buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.v.) de bir hadîs-i şerîfinde: “Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.” buyurmuştur.

Aç insanları doyurmanın ecir ve sevabı bu kadar büyük olduğu gibi, muhtaç insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmanın ve katkıda bulunmanın da o kadar ecir ve sevabı vardır. Efendimiz (s.a.v.)'in bu hususu dile getiren hadîs-i şerîflerinden bir kısmının meali de şöyledir:

“Kim herhangi bir din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, bunun için çaba gösterirse, o ihtiyaç sonuçta görülsün veya görülsün, Allah o kimsenin (gösterdiği çabalardan dolayı) geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlar. Cehennemden âzad olduğuna ve münafıklıktan kurtulduğuna dair iki berat yazar.”

“Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, (kıyamet gününde) amellerin tartılacağı yerde ben onun yanında olurum. Hayırlı amelleri ağır gelirse ne ala, şayet hafif gelirse ona şefaate edeceğim.”

“Her kim din kardeşinin bir ihtiyacını gidermeye çalışırsa, Allah da o kimsenin atacağı (yürüyeceği) her adım için yetmiş sevap yazıp, işlediği günahlardan yetmişini affeder (siler). Şayet o ihtiyacı gidermeyi başarmışsa sanki yeniden doğmuş gibi geçmiş günahları affedilir ve sorgusuz hesapsız cennete girmeye hak kazanır.”

“Her kim bir din kardeşinin ihtiyacını giderirse, ömrü boyunca Allah'a ibâdet etmiş gibi sevap kazanır.”

“Herhangi bir kimse din kardeşinin bir ihtiyacını veya sıkıntısını gidermek için koşup didinirse, Allah o kimseye yetmiş beş bin melek göndererek onu koruma altına alır. Şayet bu işi sabahleyin yapmışsa, melekler ona akşama kadar dua ederler (her türlü fitneden korurlar). Gece (din kardeşi için) koşturmuşsa, sabaha kadar ona istiğfarda bulunurlar. Bu uğurda (yolda) ayağını her kaldırışında kendisine bir sevap, her ayağını indirişinde de onun bir günahı affedilir.”

“Her kim, din kardeşinin ihtiyacını karşılamak üzere çaba gösterirse, Allah da o kimse ile cehennem ateşi arasında yedi hendek engel yaratır. Öyle ki her bir hendek arasındaki mesafe, yerle gök arasındaki mesafe kadar genişliktedir.”

“Sıkıntıda olan bir kimsenin sıkıntısını gideren kişiye, Allah yetmiş üç sevap yazar. Bu sevap ve



Hatim duasına katılanlardan bir grup.

hasenâttan bir tanesi, o kişinin dünya ve ahiret işlerini düzenler (mamur eder), geri kalan yetmiş iki sevap ise, o kimsenin cennetteki yüksek derece, mertebelere yükselmesine vesîle olur.”

Mealleri verilen hadîs-i şerîflerin incelendiğinde de anlaşılacağı üzere açları doyurmak ve muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek, Allah'ın ihsânına ve rızasına erme vesîlesi olacak islamî bir vecîbe ve insanî bir vazîfedir. Müslümanlar bu vecîbe ve vazîfeyi îfâ etmekten geri durmamalıdır. Kutsal Kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'in İnsan Suresi'nin 6-10. ayetlerinde Allah'ın has kullarının bazı güzel özellikleri belirtilmekte, 11-22. ayetlerinde de onlara ihsân edilecek mükâfatlar açıklanmaktadır. Özelliklerinin belirtildiği ayetlerden 8. ayette:

“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” 9. ayette de:

“Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.” (derler.) buyurulmaktadır.

8. ayette geçen “alâ hubbîhî” kısmına “kendi canları çekmesine rağmen” yerine “Allah sevgisiyle” manası da verilebileceği müfessirler tarafından ifade edilmektedir.

Her iki açıklamaya göre yoksul, yetim ve esirle benzeri muhtaçlara yemek yedirmenin, herhangi bir dünyevî düşünceyle değil, Allah rızası için yapıldığı vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu işin islamî bir vecîbe ve insanî bir vazîfe olduğuna işaret edilmektedir.

Yirmi dört gün sonra idrâk edeceğimiz Rama-

zan ayında bir kere daha oruçlulara iftar ettirme imkânını bulacağız. Bu vesîleyle Vakfımızca tespit ve davet edilecek dar gelirli ailelere iftar yemeği vermek isteyenlerin vakit geçirmeden isteklerini görevlilerimize iletmelerini duyurmak isteriz. Ayrıca aç ve muhtaçlara verilmek üzere yardım etmek isteyenlerin de düşündükleri türden yardımları makbuz karşılığı görevlilerimize teslim etmelerinin, yapmak istedikleri hayırların gerçekleştirilmesi için yeterli olacağını ifade etmek isteriz.

İdrâk etmek üzere olduğumuz Ramazan-ı şerîfin hepimiz için hayırlara vesîle olması dileğiyle sözlerimi noktalarken, hayırlarınızın makbul ve dualarınızın müstecâb olması niyazıyla hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, saygılar sunuyorum.”

Dr. Ateş, gözleri yaşartan ve ruhları rahatlatan bu kıymetli konuşmasından sonra okunan 30 hatm-i şerîf, 2013 Yasîn-i Şerîf, 321 bin İhlâs-ı Şerîf, 210 bin Fatihâ-i Şerîfe, 643 Mülk Suresi, 931 Nebe' Suresi, 1906 Fetih Suresi, 17 bin 800 Ayet'el-Kürsî, 733 bin 600 Salâvât-ı Şerîfe, 1 milyon 174 bin Kelime-i Têvhid, 63 bin Esmâ-ül Hüsna ve 302 bin Besmele-i Şerifenin duasını yaparak sevabını rûh-u Resûlullah ile diğer Peygamberlerin, ashâb-ı kirâmın, evlâd ve ahfâdı Resûlullah'ın ruhlarıyla din ve devlet büyüklerinin, şehitlerin, ebediyete göçen YOYAV'lıların ve toplantıya katılan misafirlerin ölmüşlerinin ruhlarına armağan etti.

Toplantı, sunulan ikramın alınması ve hazırlarının broşürün dağıtımıyla noktalandı.



İki Ziyaret Bir Ziyafet

Dileyen dostları ile mensuplarını belirli aralıklarla günlük gezilere götürüp, görmedikleri yerleri görmelerine ve birlikte mutlu bir gün geçirmelerine imkân sağlayan YOYAV, 63 kişiden oluşan bir grupla 25 Nisan 2017 Salı günü, Altınköy'de kahvaltı ile Hüseyin Gâzî ve Ahmet Kayhan türbelerini ziyareti içeren günlük bir gezi düzenledi. Sabah saat 08.00'de YOYAV Kültür Merkezi'nde buluşan grup, Vakfın önünde bekleyen minibüslerde yerlerini alıp, Hüseyin Gâzî'ye müteveccihen besmele ile yola çıktı.

YOYAV gezilerinde Ankara'dan ayrılırken, Kur'ân-ı Kerîm tilâvet edip hayırlı dualarla yola çıkmayı güzel bir gelenek hâline getiren YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, geleneği bozmadı. Gidilecek yer yakın olmasına rağmen, kısa bir aşr-ı şerîf okuyup kazadan, beladan ve her türlü musibetten korunmaları temennisini içeren hayırlı dilek ve dualarla hayat boyu her zaman ve her yerde Hakk'ın himâyesinde, hidâyetinde ve inâyetinde olmaları niyazında bulundu. Bu arada kaptana hitaben:

*"Besmele ile çık yola.
Yolda vermeden mola.
Durma devam et yola.
Başarı senle ola."* esprisiyle uyarı, dilek ve temennisini ilettiler.

Gezinin ilk durağı, Ankara'daki yüksek dağlardan biri olan Hüseyin Gâzî Dağı'nın zirvesinde medfûn olan Seyyid Hüseyin Gâzî Hazretlerinin türbesiydi. Başkent'in manevî muhafızlarından olan Hüseyin Gâzî'yi ziyaret ederek ruhuna rahmet dilemek ve manen motive olmak amacıyla tepeye tırmanan grup, türbeye ulaştıklarında okudukları Fâtiha-i şerîfeleri ruhuna armağan ettiler Ziyaretin akabinde merhum Hüseyin Gâzî hakkında özet açıklamada bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, şunları söyledi:

"Kıymetli kardeşlerim!

Bugün bir kere daha ziyaret etme bahtıyarlığına erdiğimiz Seyyid Hüseyin Gâzî, evlâd-ı Resûldendir. Emeviler döneminde İslam ordularının Anadolu'da Bizans üzerine yaptıkları akınlarda



YOYAV gezi grubu, Hüseyin Gazi Hazretlerinin kabri başında.



YOYAV gezi grubu, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde kahvaltıda.

şehit olmuştur. Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi oldukça azdır. Mevcut bilgilere ise "Battal Gazi Destanı", "Battalnâme", Evliya Çelebi Seyahatname"si ve "Dânişmendnâme"de rastlıyoruz. Bu kaynaklardaki bilgiler de daha çok oğlu Seyyid Battal Gâzî hakkındadır.

Battal Gâzî Destanı'nda anlatıldığına göre Seyyid Hüseyin Gâzî'nin büyük atalarından olan Ali el-Medenî, âlim ve cengâver bir kişidir Babası Ali Zeydî'dir. Ali Zeydî'nin lakabı "Rabi"dir. Zeyd Muhammed el-Erdeşir'in oğludur Muhammed el-Erdeşir ise Yahya el-Hdris'in oğludur. Yahya el-Hdris'in atası ise Zeyd el-Enver'dir İmam Zeynel Âbidîn'in oğludur. İmam Zeynel Âbidîn ise İmam Hüseyin'in oğludur. İmam Hüseyin ise Hz. Ali (r.a.)'nin oğludur. Hz. Hüseyin'in annesi Fâtimatü'z-Zehrâ ise Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'nin kızıdır. Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun.

Hüseyin Gâzî'nin büyük dedesi Ali el-Medenî, Medine'den ayrılarak Bağdat'a gelir, bir yıl orada kaldıktan sonra Malatya'ya gelir ve o dönemde Malatya emiri olan Ziyad, şehrin hatiplik görevini Ali el-Medenî'ye verir Ali el-Medenî'nin vefatından sonra oğlu Ali Zeydi, sonra onun oğlu Enihe Ali bu görevi devralır. Seyyid Enihe Ali'nin Hasan ve Hüseyin adında iki oğlu vardır. Seyyid Enihe Ali'den sonra hatiplik görevi oğlu Hasan'a verilir.

Seyyid Hüseyin Gâzî ise, gayet güçlü bir pehlivan olup, sınır boylarında Bizans kralı Kayserle savaşır. Malatya Beyi Numan, şehrin seraskerlik görevini Hüseyin Gâzî'ye verir. Hüseyin Gâzî'nin saldırıları karşısında Bizans kralı Kayser âciz kalır, barış imzalanır ve haraç vermeye başlar.

Hüseyin Gâzî'nin bir oğlu olur ve adını Cafer koyar. Battal Gâzî ismiyle anılan Cafer büyür ve üç

yaşına girer. Onu gören herkes on yaşında sanır. Öyle güzelleşir ki benzeri yoktur. Mamuriye (Ankara) tarafına avlanmaya çıkan Hüseyin Gâzî'nin önüne bir geyik çıkar. Geyiğin sırtında bir atlas çul ve kıymetli taşlar vardır. Bu geyiği yakalayıp oğlu Cafer'e hediye etmek ister. Birkaç kement atar ama yakalayamaz, geyik kaçır. Geyiğin peşine düşen Hüseyin Gâzî farkında olmadan Bizans topraklarına girer. Yüksek bir dağın tepesine çıkar. Dağın eteğinde bir kale, kalenin eteğinde de muazzam bir şehir vardır. Şehrin önünde de 40 bine yakın asker vardır. Bu şehir Mamuriye'dir. Şehrin beyi ise Mihriyail (Mihrail)'dir. Bizans kralı Kayser'in kayınbiraderidir. Kovaladığı geyik ise Mihriyail'indir. Geyik her tarafa gezer, ama kimse ona dokunmaya cesaret edemez.

Hüseyin Gâzî'nin yakalamaya çalıştığı geyik yorulmuş bir vaziyette Mihriyail'in çadırına varır. Geyiğin bu durumunu gören Mihriyail sinirlenir ve askerlere geyiği kovalayan kişinin yakalanmasını



Dr. İbrahim Ateş, (solda) kardeşi Hatice Turgut, YOYAV Kurs Öğretmenleri Ayşe Doyuk, Afet Tan ve Eşi Ahmet Tan ile kahvaltıda.



YOYAV gezi grubu, Altinköy Açık Hava Müzesi'nde.

emreder. Askerler sağa sola koşturup, geyiği kovalayan kişiyi aramaya başlarlar. Dağın zirvesinde duran Hüseyin Gâzî'yi fark ederler. Mihriyayil'in askerleri ile Hüseyin Gâzî arasında çetin bir mücadele geçer. Hüseyin Gâzî yaralanır, yalnız olmasına rağmen çok düşman askeri öldürür ve şehit olur.

Türbesi, Hüseyin Gâzî Dağı'nın tepesindedir. Ziyarete açık olup, bakımlı bir durumdadır. Devamlı ziyaretçileri vardır.”

Hüseyin Gâzî türbesini ziyaret eden YOYAV grubu, gezinin ikinci durağı olan Altinköy Açık Hava Müzesine yöneldi. Şehrin merkezinde ama gürültüsünden, stresinden uzak olduğu gibi, görünümüyle de gönüllere huzur veren bu örnek köye geldiklerinde, umduklarından fazlasını görmenin huzuru içinde köy hayatının farklı yönleriyle, çeşitli mesleklerle ilgili objeleri içeren açık hava müzesine hay-



YOYAV gezi grubu, Altinköy Açık Hava Müzesi'nde.



YOYAV gezi grubu, Altinköy Açık Hava Müzesi'ndeki asma köprüde.



YOYAV gezi grubu, Altinköy Açık Hava Müzesi'ndeki taştan inşa edilmiş Camide öğle namazını topluca eda ettiler.

ran olan grup, böyle bir mekânda kahvaltı yapmanın mutluluğu içinde, Başkent'in yanı başında böyle bir köyü kuran Altındağ Belediyesi'nin çalışan başkanı Veysel Tiryaki ile diğer yetkililerine takdir ve teşekkürlerini sunmayı, yerine getirilmesi gereken zevkli bir görev kabul ettiler.

Bu örnek mekânda gördükleri güzelliklerle kahvaltıda yedikleri yemeklerin lezzetine doyamayan grup, burada birkaç saat kaldıktan sonra gezinin üçüncü ve son durağı olan Ahmet Kayhan türbesini ziyaret etmek üzere yola çıktı.

Türbeyi ziyaret edip, ruhuna Fâtihalar yollayan gruba merhum Ahmet Kayhan hakkında bilgi veren Dr. Ateş, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

“Değerli kardeşlerim!

Ziyaret ettiğimiz merhum Ahmet Kayhan Efendi, Malatya'nın Pütürge ilçesi Aktarla Köyü'nde 1898 yılında doğmuştur. Babasını 5-6 yaşlarında kaybetmiş, bir müddet halasının yanında kalmıştır. Henüz 11 yaşındayken aynı zamanda akrabası olan mürşidi Hacı Ahmed Kaya ile tanışmış ve O'nun tarafından yetiştirilmiştir.

Ahmet Kayhan Dede, 1930 yılında Ankara'ya gelerek Mamak'a yerleşmiş ve 1937'de eşi Hacer hanımla evlenmiştir. Mürşidi Hacı Ahmed Kaya Efendi 1944'te vefat etmiştir. Aynı zamanda kendi mürşidi ile birlikte bu görevi yürüten Musa Kazım Efendi'den de faydalanmıştır. Musa Kazım Efendi, Hacı Ahmet Kayhan'da görmüş olduğu büyük ışık sebebiyle O'ndan, vefatından sonra kendisinin yerine insanlara ışık tutmasını istemiştir. Musa Kazım Efendi'nin 1966 yılında vefatından sonra O'nun da yükünü omuzlarına almıştır.

Mamak'taki evini herkese açmış, gelen herkesi kabul etmiş, evi bir insanlık ve irfan okulu olmuştur.”

Merhum Ahmet Kayhan'ı ziyaret sonrası ikinci namazını da buradaki camide eda eden grup, dönüştürülüp Mavi Göl'e uğrayarak burada göl kenarında dinlenip, çay kahve içerek sohbet edip birlikte güzel bir gün geçirmenin tadını çıkardıktan sonra Ankara'ya doğru dönüşe geçti.

Maddeten ve manen doyuma ermenin huzur ve mutluluğu yüzlerine yansiyordu. Bedenen yorgun olmakla beraber, ruhen kendilerini kuş gibi hafif hissediyorlardı. Yüzlerde sürur, gönüllerde huzur, gözlerde nur yansiyordu. Dillerden dökülen dua cümlelerinde “Mevlâ-i Müte'âl bu birlikteliği ömür boyu devam ettirsin, cennet-i âlâ'da huzurunda noktalansın” niyazı yer alıyordu.



Ahmet Kayhan Camii.



YOYAV gezi grubu, Ahmet Kayhan Hazretlerinin kabri başında.



Ahmet Kayhan Hazretlerinin eşi, H. Hacer Kayhan'ın mezarı.



Hıdırellezde Huzur Gezisi

Hıdırellez kutlamaları eski bir Türk geleneğidir. İnsanların bir araya gelip sevinç ve saadetlerini paylaştıkları güzel günlerden biridir. Tabiatın yeniden yeşerip ziyaretçilerine arz-ı endam ettiği ve “gelin görün, bendeki güzellikleri” dercesine gözleri kendine celp ve cezp ettiği güzel günlerin temsilcisidir.

Bazı mensuplarıyla davasına destek veren dostlarından dileyenleri bu güzel günde buluşturup, cennet vatanımızın tarihî ve turistik yerlerinden birine günlük geziler düzenlemeyi güzel bir gelenek hâline getiren YOYAV, bu yıl 6 Mayıs 2017 Hıdırellez günü dolayısıyla Sakarya Acarlar Longozu ile Poyrazlar Gölü'ne güzel bir gezi tertipledi. 46 kişiden oluşan YOYAV grubunun katıldığı gezide unutulmaz anlar yaşandı. Longozda yüzen ördeklerle yeşeren nilüferlerin güzelliklerini temaşa edip, ötüşen kuşların seslerini dinlemenin mutluluğu içinde, çiseleyen hafif yağmurun damlaları altında ahşap gezinti yerinde dolaşmanın tadını çıkaran grup, Poyrazlar Gölü'ne geçmek üzere otobüsteki yerlerini aldılar. Yol boyunca artarak yağın ve ilahî rahmetin yerle gök arasındaki tezahürü olan yağmurun damlalarına bakarak: “Gök ağlarsa yer yaşar” diyen atasözünün hikmeti üzerinde düşündüler.

Poyrazlar Gölü'ne gelince gördükleri tabiat güzelliğine tanık olmanın sevinç ve saadeti içinde hızla otobüsten inip, göl kenarındaki Göl Evi Restoranına girerek hazırlanan peynirli sıcak mantar, yoğurtlu çorba, alabalık, köfte ve baklavadan oluşan öğle yemeğini zevkle yiyerek midelerine bayram ettirdiler.

Yemekten sonra gruba hitap eden YOYAV

Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, ülkemizde sürdürülen hıdırellez geleneğiyle, gezide yaşanan güzellikler hakkında düşünce ve duygularını dile getirdiği konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“Sevgili kardeşlerim!

Yurdumuzda çok ve çeşitli etkinliklere sahne olan Hıdırellez günü dolayısıyla düzenlediğimiz bu güzel gezide bizleri sizlerle buluşturan ve cennet vatanımızın Sakarya İli'ndeki muhteşem güzellikleri görüp, estirdiği huzur havasını birlikte teneffüs etmemize imkân sağlayan yüce Rabbimize sonsuz hamd-u senalar ediyor hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, afiyet olsun diyorum.

Yediğimiz leziz yemeklerden edindiğimiz enerjiyi Allah'a ibadet ve kullarına hizmette değerlendirmeyi bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum.

Göl etrafını kuşatan yeşillik, yağın yağmurun verdiği gönül huzuru ve sizler gibi güler yüzlü güzel



YOYAV gezi grubu, Sakarya Acarlar Longozu'ndaki tahta köprüde.



Grubunun bir kısmı, Poyrazlar gölü kıyısında.

insanlarla böyle güzel bir mekânda bir araya gelmenin mutluluğu içinde, bilim ehli büyüklerimizden duyduğumuz bir sözü burada sizlerle paylaşmak istiyorum: “Üç şey gönülden hüznü giderir; su, yeşillik ve güzel yüz.” Üzüntüyü giderecek bu üç etkenin üçü de şu anda burada mevcut. Bizlere bu güzellikleri ihsan eden yüce Rabbimize şükür, bu birlikteliğe vesîle olan siz kıymetli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

Allah Teâlâ: “Eğer şükrederseniz size (nimetlerimi) arttırırım.” buyurmuştur. Sevgili Peygamber-

rimiz (s.a.v.) de: “Nimetler şükürle devam eder.” demiştir.

Dolayısıyla Hakk’a şükür ve halka teşekkür, biz Müslümanların ilkesi olmalıdır. Huzurlu bir hayat yaşamak için iman, irfan ve Kur’ân’la iç içe olup fikir, zikir ve şükür hâlinin hayatımıza hâkim olması temennisiyle sözlerimi noktalarken, yüce Rabbimizin bizleri bu güzel mekânda bir araya getirip sevindirdiği gibi, ebedî hayatta cennet-i a’lâda huzurunda da bir araya getirip, cemaliyle sevindirmesini niyaz ediyorum, saygılar sunuyorum.”



YOYAV gezi grubu, Poyrazlar gölü kıyısında.



Grubun bir kısmı, Poyrazlar gölü kıyısındaki kafede.



Grubun bir kısmı, Poyrazlar gölü kıyısındaki kafede.



Poyrazlar gölünden bir görüntü.

Böylece maddî doyumun ardından manevî doyuma da eren grup, gölün çevresinde müzik eşliğinde nostaljik bir tren turu yaptılar ve gölün farklı yerlerinde çektikleri resimlerle gördükleri güzellikleri belgelediler.

Bir süre göl kenarındaki kafede oturup, yudumladıkları çay ve kahveler eşliğinde sohbet eden grup, saat 18.00 civarında otobüsteki yerlerini alarak dönüşe geçmek üzere Ankara'ya doğru yola çıktılar. Salimen ve ganimen Ankara'ya döndüklerinde, en yakın bir zamanda başka bir YOYAV gezisinde daha buluşmak dileğiyle ayrılıp evlerine yöneldiler.



Birlikte Bir Gün

Evler, barklar, bağlar ve bahçeler ne kadar görkemli ve göz alıcı güzellikte olsalar da boş olup dostlarla doldurulmazsa hiçbir değer ifade etmez. Allah'ın ihsân ettiği imkân ve mekânlar, O'nun rızası doğrultusunda yakınlar, arkadaşlar ve dostlarla buluşup, hayırlı iş ve uğraşlarla faydalı faaliyet, ilmî birliktelik ve içtimaî hizmetlerle değerlendirilmelidir. Hakk'ın rızası doğrultusunda hayırlı iş ve uğraşlarda kullanılmayan, dostlarla doldurulmayan mekânların varlığı ile yokluğunun farksız olduğu bilinmeli, bu bilgiyle eldeki imkân ve mekânlar bilimsel birliktelikler ve hayırlı hizmetlerle kardeşçe kaynaşma ve dostça dayanışmalarda kullanılmalıdır. Büyüklerimizden duya geldiğimiz "mekânın şerefi mekân iledir" diyen vecize kulaklarımıza küpe olmalıdır.

Büyüklerimizden duyduğumuz güzel sözlerden biri de "gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister, kahve bahane" sözüdür. Bizleri yönlendiren ve yüreklendiren bu güzel atasözünden esinlenerek belirli aralıklarla bir araya gelip, sahip olduğumuz imkân ve mekânlardaki güzellikleri dostlarımız ve kardeşlerimizle paylaşmayı prensip edinen biz YOYAV'lılar ilimde, ibâdetle ve hizmette bir araya geldiğimiz gibi, dinlenip yorgunluk gidermede ve sohbet edip fikir te'âtisinde bulunmada da bir araya gelmekteyiz.

Bu cümleden olarak 16 Mayıs 2017 Salı günü, Genel Başkanımız Dr. İbrahim Ateş'in, İncek'teki evinin bahçesinde ikram ettiği öğle yemeğinde bir araya gelip, "yaza merhaba" dedik. Nezih bir ortam-

da güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadık. YOYAV Mütevelli Heyet Üyelerinden Nurçin Sayan, Kadriye Baratalı, Hatice Sevim Turgut, Dr. İ. Ertan



Dr. İbrahim Ateş, Dr. İ. Ertan Yülek'i karşılarken.



Dr. İbrahim Ateş, konuklardan bir kısmı ile birlikte.



Dr. İbrahim Ateş, konuklardan bir kısmı ile birlikte.



Dr. İbrahim Ateş, konuklardan bir kısmı ile birlikte.



Konuklar öğle yemeğinde.



Konuklar öğle yemeğinde.



Yülek, Mehmet Narince, Onur Kurulu Üyelerinden Jale Koçak, Hatice Coşkun, Nimet Boyacıoğlu, Gürcan Yülek, Sümeyye Keklikoğlu, Tülay Yetkin ve Fatma Özçelik ile Kurs Öğretmenleri Afet Tan, Ayşe Doyuk, Fatma Yılmaz ve Gülsen Akgöl'ün de bulunduğu 41 YOYAV'lıyı evinde ağırlamaya özen gösteren Genel Başkanımız ve hocamız Dr. İbrahim Ateş, duyduğu mutluluğu dile getiren kısa konuşmasında şunları söyledi:

"Kıymetli kardeşlerim, değerli dav arkadaşlarım!

Davetimize icabet ederek, fakirhanemizi şerefliendiren siz saygıdeğer misafirlerimizi evimizde ağırlamanın sevinç ve saadeti içinde hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, teşrifinizden dolayı takdir ve teşekkürlerimizi arz ederek hoş geldiniz diyorum.

Burası bizim olduğu kadar sizin de evinizdir. Bir

Arap şairi evinde ağırlamak istediği bir arkadaşına: 'Ey misafirimiz, eğer bizi ziyaret etseydiniz, bizi misafir, kendinizi de ev sahibi bulurdunuz.' demişti. Ben de bugün size öyle diyorum. Biz misafir, siz de ev sahibisiniz. Yiyin için, gönlünüzce güzel bir gün geçirin. İlimde, ibâdetle ve hizmette birlikte olan bizler, dinlenip yorgunluk gidermekte ve birbirimizi ziyaret edip, sohbet etmekte de birlikte olmaktan haz ve huzur duyarız.

Kişi kim olursa olsun, ziyaretine gelenlerin hizmetkârı olmalıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün evinde ziyaretine gelen ashabına kendisi hizmet ediyordu. Dışarıdan gelen yabancı biri: "Milletin efendisi kimdir?" diyerek içlerinden Peygamber'in kim olduğunu öğrenmek istemişti. Hz. Peygamber (s.a.v.) de ona: "Milletin efendisi onlara hizmet edendir" diyerek, kendisinin peygamber olduğunu, milletin efendisinin de onlara hizmet etmesi gerektiğini ifade etmek istemişti. Böylece bir sözle iki hususa açıklık getirmişti.

Ben de bugün evimde sizlere hizmet etmekle inşaallah bir sünneti uygulamış olacağım. Daveti-mize icabet ederek böyle bir sünneti ifâ etmemize vesîle olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum.

Dün anneler gününü kutladık. Sekiz gün sonra sünnet şölenimizde, dokuz gün sonra mezuniyet

törenimizde bir araya geleceğiz. On gün sonra ise nasip olursa inşaallah Ramazan-ı şerife kavuşacağız. Ramazan ayında vereceğimiz yedi iftardan sonra 21 Haziran 2017 Çarşamba günü Kadir Kandili münasebetiyle düzenleyeceğimiz Kur'ânî Birliktelik ve Dua Günü programıyla inşaallah yirmi dokuzuncu hizmet sezonumuzu noktalayıp, üç aylık bir dinlenme dönemine gireceğiz.

Cennet vatanımızın değişik yerlerinde imkânlarımız nispetinde dinlenip enerji depolayacak ve 1 Ekim'de YOYAV'da buluşarak otuzuncu hizmet sezonumuzu başlatarak "Durmak Yok, Yola Devam" diyeceğiz.

Bizleri bugün burada bir araya getirip birlikte güzel bir gün geçirmemizi ihsan eden yüce Rabbinizin, birlikteliğimizi ömür boyu devam ettirip, cennet-i alada huzurunda da bir araya getirip cemali ve rızasıyla sevindirmesini niyaz ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Hocamızın bir ders niteliğinde olan bu yönlendirici ve yüreklendirici konuşmasından sonra gruplar halinde oturup, yudumladığımız çaylar ve kahveler eşliğinde sohbet etmenin mutluluğu içinde unutulmaz bir gün geçiren bizler, bir başka YOYAV etkinliğinde buluşmak dileğiyle hocamıza teşekkür ederek vedalaşıp bahçeden ayrıldık.



Yemek sonrası topluca dua edildi.



Toplu Sünnet Topluma Hizmet

Dünyamızın süsü, düşüncemizin sesi ve evimizin neşesi olan çocuklarımız, geleceğimizin güvencesi, yöneticisi ve yönlendiricisidirler. Onları sevmemiz, sevindirmemiz ve yaşayacakları zamana göre yetiştirmemiz önde gelen görevlerimizdendir.

Yurdumuzu, yuvamızı ve geleceğimizi emânet edeceğimiz bu yavrularımızla yakından ilgilenmemiz, seviyelerine inmemiz, sevildiklerini hissettirmemiz, beslenmelerine ve bilgilenmelerine gereken özeni göstermemiz lâzım. Çocukluk yıllarında ifâsı îcâp eden işlemlerle, operasyonları titizlikle takip etmemiz, fizikî ve fikrî ihtiyaçlarının temini cihetine gitmemiz gerekir.

Bu cümleden olarak erkek çocuklarının sünnet işlemleri ihmal edilmemeli, uzman tabipler tarafından belirlenecek yaşlarda ve hijyenik yerlerde yapılmalıdır.

Bu gerçeği göz önünde bulunduran YOYAV, yıllardır yürüte geldiği toplu sünnet hizmetiyle önemli bir görevi yerine getirmektedir. Toplu sünnet, atalarımızdan devralıp devam ettirdiğimiz güzel geleneklerden biridir. Milletçe müftechir olduğumuz bu geleneği sürdürmenin gayreti içinde olan Vakfımız, bir sünneti yaşatmanın yanında, dar gelirliyle dayanışma ve sevinçlerini paylaşma cihetine gitmektedir.

Sevindirerek sevinmeyi, mutlu ederek mutlu olmayı ilke edinen ve toplu sünneti topluma hizmet kabul eden YOYAV, geçen yıllarda gerçekleştirdiği bu hayırlı hizmeti bu yıl da programına aldı. Sünnet edilecek çocukların tespit ve tayini ile bedenlerine uygun giysilerin alımını ve sünnet işlemini gerçekleştiren uzman doktorların görevlendirilmesini ciddi bir program çerçevesinde belirleyen bu Vakıf, diğer hizmetlerinde olduğu gibi, bu hizmetine de büyük bir özen gösterdi.

Nisan ayında çevreye sünnet hizmetiyle ilgili duyuruları yaptı ve müracaatları değerlendirip, gerekli bilgileri tamamlayarak sünnet hazırlığına başladı. Sünnet edilecek çocukları tespit ve sünnet giderlerini temin etti.

Sağlık kurallarına uygun olan hijyenik mekânlarda uzman doktorlar tarafından yapılan sünnet işlemini 19–20 Mayıs 2017 günlerinde gerçekleştirip, çocukların yaraları iyileştikten sonra 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü YOYAV Kültür Merkezi'nde görkemli bir sünnet şöleni tertipleyerek, sünnet olan çocuklarla ailelerinin sevinç ve saadetlerini paylaştı. Şölene katılanlara öğle yemeği ikram etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Sünnet günlerinde ağlayan çocuklar, şölen gününde sanatkârların sergiledikleri gösteriler eşliğinde gülüp oynadılar ve erkeklige adım atmanın tadını çıkardılar.



Dr. İbrahim Ateş, sünnet olan çocuklardan Yasin Suresi'ni ezbere okuyan 6 yaşındaki Berat Ural ile birlikte.



Şölenin bir görüntü.

Bu yıl, 3-13 yaşları arasında 16'sı Altındağ'dan, 12'si Seyranbağları'ndan, 9'u Türközü'nden, 5'i Hasköy'den, 4'ü Kayaş'tan, 2'si Hüseyin Gazi'den, 2'si Mamak'dan, 2'si Yenimahalle'den, 2'si Keçiören'den, 1'i Ulucanlar'dan, 1'i Etlik'ten, 1'i Siterler'den, 1'i Çubuk'tan, 1'i Etimesgut'tan, 1'i İnce-su'dan olmak üzere 15 yerleşim merkezinden tespit edilen toplam 62 çocuğun sunnet kıyafetleri satın alınarak Mayıs ayı ortalarında dağıtımı yapıldı.

Hazırlıkları tamamlanan 62 çocuğun 59'u, 19-20 Mayıs 2017 tarihlerinde uzman hekimlere

sünnet ettirilerek yaralarının iyice iyileşmesini müteakip, 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü YOYAV Kültür Merkezi'nde ailelerinin de katılımıyla sunnet şöleni düzenlendi.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen şölen, her yönüyle mükemmel ve görmeyi değer güzellikte idi.

Sünnet olan çocuklarla ana-babaları ve çok sayıda yakınlarının katıldığı şölende duygulu dakikalar yaşandı. Palyaço gösterilerini izleyerek birlikte oynayıp eğlenen çocuklar, yakalarına takılan



Doç. Dr. Doğan Uncu, sünnet olan çocuklardan biri ile birlikte.



Dr. Hikmet Gülşen Uncu, sünnet olan çocuklardan biri ile birlikte.



Sünnet olan çocuklardan bir kısmı, sahnede (soldan sağa) Palyaço, Dr. Hikmet Gülşen Ucu, Doç. Dr. Doğan Ucu, Dr. İbrahim Ateş ve Ayşe Doyuk ile birlikte.

paraları almanın, verilen balon ve bayraklarla diğer hediyelere sahip olmanın mutluluğu içinde unutulmaz bir gün yaşadılar.

El ve gönül birliği ile gerçekleştirilen bu hayırlı hizmet, Hakk'ın rızası doğrultusunda halka hizmet yolunda bir araya gelen hayırsever insanların sergiledikleri dayanışma sayesinde oldu. Görünüşte mütevazı olmakla birlikte görünmeyen yönleriyle görkemli denecek düzeyde hârika bir hizmetti.

İşin başından sonuna kadar karınca gibi gayretli bir şekilde çalışan Vakıf personelinin takdire şâyân aktivitesiyle muhtelif miktarlarda katkıda bulunan YOYAV'lılarla dostlarının değerli destekleri, sünnet operasyonunu gerçekleştiren doktorlarla diğer sağlık elemanlarının büyük bir dikkat, samîmiyet, ciddiyet ve örnek bir özveriyle çocukları üzmeden sünnet işlemlerini gerçekleştirmeleri, şölen için salonu süsleyen YOYAV'lı hanımların gösterdikleri itina ve ihtimam, sünnet olan çocukların ailelerinin yavrularını Vakfa getirip götürmede sergiledikleri düzen, disiplin ve duyarlılık, sünnete uygun bir sünnetin ifâsında etken oldu.

Böylesi faydalı faktörlerin bir araya gelmesiyle yapılan

işbirliği sonucu gerçekleştirilen şölede sevinçten uçan çocukların mutlulukları görmeyi değer nitelikte idi.

Çocuklarla ailelerinin mutluluğunu paylaşan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, şölede yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Kıymetli konuklar, çocuklarını Vakfımızda sünnet ettiren saygıdeğer veliler, şereflerine şölen tertiplenen sevgili çocuklar!

Sünnet olan yavrularımız, ebeveynleri ve diğer yakınları onuruna tertiplediğimiz şölene teşrif eden siz muhterem misafirlerimizle bir araya gelmenin



Şöleden bir görüntü.



Dr. İbrahim Ateş, şölenle konuşma yaparken.

sevinç ve saadeti içinde hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, bu anlamlı günde bizimle birlikte olma incelik ve yüceliğini göstermeniz haz ve huzuru içinde hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bu yıl gerçekleştirdiğimiz sünnet operasyonu ile ilgili sıkıntılı günleri geride bırakıp, final günü olan şölene geldik. Hepimiz sevinçli ve mutluyuz. Çocuklar ve ebeveynlerinin yüzlerinde sevinç emarelerini görmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Gördüğüm bu sevinç tablosunun hayat boyu devam etmesi dileğiyle sözlerime başlarken, böylesine hayırlı bir hizmeti başarıyla bitirmeyi bizlere lütfeden yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar ediyor, sünnet olan yavrularımızın ömür boyu sünnet-i seniyyeye uyan inançlı, bilinçli ve vatanperver gençler olmalarını diliyorum.

Çocuklarımızın sünnet oldukları günkü halleriyle bugünkü hallerini kıyaslıyor, o gün ağlayan gözlerinin bugün sevinçten parladığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çocukların sevinç ve mutluluklarını görmenin huzuru içinde yanaklarından öpüyor, onları ve ailelerini gönülden kutluyor, bugün burada yaşadıkları mutluluğun hayatları boyunca devam etmesini temenni ediyorum.

Sevgili çocuklar!

Sünnet operasyonunun acısına katlandınız, sabır ve sebat gösterip bugüne geldiniz. Acılar unutuldu, yaralar iyileşti, şehzadeler gibi sünnet giysilerini giyip şölene geldiniz. Hoş geldiniz, sefa lar getirdiniz. Bugün sizin gününüz. Gülün, oynayın, eğlenin. Hayat boyu güzel günler sizin olsun. Gülen yüzünüz hep gülsün. Gönlünüz iman ve vatan sevgisiyle dolsun. Yolunuz açık, alnınız ak ve amacınız Hak olsun. Allah sizleri ailelerinize bağışlasın.”

Dr. Ateş'in konuşmasından sonra palyaço eşliğinde oynayıp eğlenen çocuklar, hatıra fotoğrafları da çektikten sonra verilen öğle yemeğini de afiyetle yiyip Vakıftan ayrıldılar.



Dr. İbrahim Ateş, Doç. Dr. Serkan Gökçaya'ya YOYAV'ın "İyilik Madalyası"nı takdim etti.



Dr. İbrahim Ateş, Doç. Dr. Doğan Uncu'ya YOYAV'ın "İyilik Madalyası"nı takdim etti.

Sünnet Hizmetinde El ve Gönül Birliği



Dr. İbrahim Ateş, sünnet işlemini gerçekleştiren (soldan sağa ön sıra) Dr. Hikmet Gülşen Uncu, Hemşire Süreyya Kale, Hemşire Elif Topşan, Hemşire Nihal Demirdaş, (soldan sağa arka sıra) Dr. Doruk Demirel, Dr. Şahin Paşalı, Doç. Dr. Doğan Uncu ve Doç. Dr. Serkan Gökkaya ile birlikte.



Dr. İbrahim Ateş, solan süslemesini gerçekleştiren (soldan sağa) Emine Deyimli, Gültekin Alkan, Fatma Özçelik, Meral Demirok ve Hafize Mısdıloğlu ile birlikte.



Toplu sünnet, topluma hizmet.

