



## Milyonlarca Müslüman Mekke ve Medine'de Buluşuyor

Dr. İbrahim ATEŞ  
YOYAV Genel Başkanı



**M**ekke-i Mükərreme ve Medine-i Münevvere Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği, İslâmın yayıldığı, Resûlullah (s.a.v.) ve ashâb-ı kirâm (R.Anhüm)'in yaşadığı yerlerin başında gelen mübarek mekânlardır. Dolayısıyla değerini Kur'ân'dan, Resûlullah'dan ve ashâb-ı kirâmdan alan bu mukaddes mekânlar, yüz yıllardır Müslümanların akın ettiği, başta hac mevsimleri olmak üzere yılın her ayında gelip gittiği müstesna mekânlardır. Dünyanın dört bir yanından gelip Haremeyn-i şerifeyde buluşan milyonlarca müslümanın, farklı ırk ve renklerden olmalarına ve değişik dilleri konuşmalarına rağmen, hâl dili ile konuşup anlaşmaları ve yekdiğeri ile dostça kaynaşıp kardeşçe kucaklaşmaları, içlerindeki bağın güçlü bir göstergesidir.

Daha önce görmedikleri din kardeşleri ile Beytullah, Ravza-i Resûlullah ve diğer mübarek mekânlarda karşılaştıklarında tebessümle bakışıp selamlaşarak kim, nereli ve nasıl olduklarını sorarcasına sergiledikleri hâl ve hareketlerde hissedilen samîmî, sevecen ve sıcak yaklaşımları, içlerindeki dostluk ve kardeşlik duygularını yüzlerine yansıtılmaktadır. Namaz ve niyaz ile tavaf, sa'y ve ziyaretlerinde aynı ortamı paylaşmaları, aynı havayı teneffüs edip, aynı oksijeni almaları ve ayrı dillerle yakarıp, aynı dileklerde bulunmaları, içlerindeki inanç ve bilinç birliğinin güçlü bir tezahürüdür.

Öte yandan hacıların, Arefe günü Arafat'da kefen görünümündeki ihramları ile Vakfeye durarak Yaradan'a yalvarıp, Mevlâ-yı Mute'âl Hazretlerinden rahmet ve mağfîret niyazında buldukları yakarış ve yalvarış anındaki mahşerde mevkîfi

(duruşu) andıran hâlleri ile umre ziyaretlerinde ihrama girip Mekke'ye müteveccihen yola çıkarak telbiye, tekbir ve tehlil ile Mekke'ye varış ve Beytullah'a girişlerinde yaşadıkları coşku ve heyecan ile hissettikleri haz ve huzur hâli, ahirette Allah'a hesap vermek için insanların huzûr-u Hakka varışlarını hatırlatmaktadır.

Bu mübarek mekânlarda bulunup günahlardan arınmak ve ömür boyu bu önemli anı hatırlayıp anadan doğduğu gün gibi tertemiz ve arı-duru halde Hakk'ın huzuruna varmak, her müslümanın hedefi ve önde gelen dileği olmalıdır.

Bu inanç ve anlayışla 16 yıldır bazı üyeleri, öğrencileri ve dostları ile birlikte yılda bir defa umre programı düzenleyen Vakfımız, mübarek mekânlarda bir araya gelmelerine ve oralarda gördükleri güzellikleri birlikte yaşamalarına imkân sağlamaktadır.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 06 İbra Turizm Seyahat Acentası ile işbirliği hâlinde, 8-20 Ocak 2014 tarihleri arasında 6'sı erkek, 32'si de kadın olmak üzere 38 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 11 günlük Mevlid Kandili umresinde yaşanan güzellikleri dile getiren düşüncelerle, mübarek mekânlardaki birliktelikleri yansıtan 119 resimden oluşan görüntüleri içeren Dergimizin Nisan ayı sayısını, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla özel sayı olarak tetkikinize takdim etmenin sevinç ve saadeti içinde, grubumuza katılan kardeşlerimize takdir ve tebriklerimizi iletiyor, tüm okuyucularımızın Kutlu Doğum Haftasını gönülden kutluyor, benzeri güzellikleri birlikte yaşamamız temennisi ile sağlık ve saadette daim olmanızı diliyorum.



## YOYAV'dan Mevlid Kandili Umresi

**M**ensuplarıyla dostlarını mübarek mekânlara erdirip yüzlerini güldürmeyi ve aralarındaki dostluk duygularını doruk noktaya erdirmeyi hedefleyen YOYAV, yılda bir defa düzenlemeyi güzel bir gelenek haline getirdiği umre programlarıyla Ravza-i Resûlullah'da ve civarı Beytullah'da buluşup görüşmelerine ve manen motive olmalarına imkân sağlamaktadır. 1998 yılından bu yana düzenlemekte olduğu bu güzel yolculuğun 16.sını bu yıl 08-20 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştiren YOYAV, 04 Ocak 2014 Cumartesi günü Vakıf Genel Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı tertipledi.

6'sı erkek 32'si kadın olmak üzere 38 kişiden oluşan ve bir an önce Ravza-i Mutahhara'ya ve Kâbe-i Muazzama'ya kavuşmanın heyecanı içinde salonu dolduran umre grubuna seyahati organize eden 06 İbra Turizm Seyahat Acentası'nın hazırladığı çanta ve valizlerle, ihram, seccade, başörtüsü ve Umre Rehberi kitapçığı dağıtıldıktan sonra seyahat öncesi yapılacak hazırlıklarla, Mekke ve Medine'de uygulanacak hususlar hakkında önemli açık-

lamalarda bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı yönlendirici konuşmada şu cümlelere yer verdi:

“Medine-i Münevvere'de sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in ve Mekke-i Mükerrerme'de yüce Rabbimizin misafiri olmak üzere hazırlıklarını tamamlayıp yolculuğun yapılacağı 08 Ocak 2014 Çarşamba gününü beklemekte olan kıymetli kardeşlerim!



Umre bilgilendirme toplantısında Dr. İbrahim Ateş ve Seyit Ali Dosdoğru birarada.



Umre bilgilendirme toplantısına katılanlar toplantı sonrası birarada.

Her adımında ecir ve her hareketinde hayır olan güzel bir yolculuk için hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Nasip olursa inşaallah 08 Ocak 2014 Çarşamba günü TK 5314 Esenboğa'dan Medine-i Münevvere'ye müteveccihen yola çıkacağız. En değerli dostluğun ve en anlamlı birlikteliğin yaşanacağı bu yolculuk, bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların en hayırlısıdır. Yapacağımız yolculuk her zamankinden daha dikkatli ve daha duyarlı davranmayı gerektiren önemli bir yolculuktur. Seyahat süresince oda arkadaşlarımız ve grubumuzdaki kardeşlerimizle karşılıklı sevgi ve saygı hisleri içerisinde olup, birbirimizi rencide edecek söz ve davranışlardan kaçınmanın gayreti içinde olacağız. Yekdiğerimizi üzmemeye ve kırmamaya azami özeni göstereceğiz. Kutsal topraklarda geçireceğimiz günlerin her dakikasını dolu dolu geçirerek namaz, tavaf ve benzeri ibadet ve ta'atlarla değerlendirmenin gayreti içinde olacağız.

İnsanı en çok mutlu eden hususlardan biri de aynı inanç ve anlayışı benimseyen dost ve arkadaşlarıyla Allah ve insanlar nezdinde değeri büyük olan yerlerde biraraya gelip, gördüğü güzellikleri paylaşması ve estirilen huzur havasını birlikte teneffüs etmesidir. Bu imkânın

inanılan insanlara sağlanacağı en uygun mekân da Mekke-i Mükerrreme'deki Beytullah ile Medine-i Münevvere'deki Ravza-i Resûlullah'tır. Zira Beytullah'da bulunanlar Allah'ın misafiri, Ravza-i Mutahhara'da bulunanlar da Resûlullah'ın mücaviri olmaktadır. Dolayısıyla bu mübarek mekânlarda bulunmak saadet-i sermediye vesilesi olduğu gibi, oralarda buluşmak da büyük bir bahtiyarlıktır.

Bu mutluluğu bazımıza ilk kez, bazımıza da ikinci veya üçüncü kez nasip eden yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar ediyor, Allah rızası doğrultusundaki birlikteliğimizin ömür boyu devam edip Cennet-i âlâ'da noktalanması temennisiyle sözlerimi noktalarken salimen gidip, ganimen dönmemizi diliyorum.”

Dr. Ateş'ten sonra seyahat hakkında bazı açıklamalarda bulunan 06 İbra Turizm Seyahat Acentası sahiplerinden Seyid Ali Dosdoğru da yaptığı kısa konuşmada, yıllardır YOYAV'la birlikte böylesi hayırlı hizmetleri gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 08-20 Ocak 2014 tarihleri arasında planlanan umre programının huzur ve mutluluk içinde gerçekleştirilmesini temenni etti ve herkese hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.



## Dualarla Yola Çıktık

**M**evlid Kandilini, Medine-i Münevvere'de Resûlullah (s.a.v.)'in huzûr-u saadetlerinde kutlayacak şekilde planladığımız umre ziyaretini gerçekleştirmek üzere, 8 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 21.30'da YOYAV Kültür Merkezi'nde buluşarak, otobüsle Esenboğa Havaalanı'na hareket etmeden önce kendimiz, yuvamız, yakınlarımız ve yurdumuz için hayırlı dua ve dileklerde bulunarak yola çıkmak istedik. Hepimiz huşu içinde ve heyecanlı idik. Bir an önce uçağa binip Medine-i Münevvere'ye ulaşmak arzusunda idik. Hareket saati geldiğinde gruba hayırlı yolculuklar dileğinde bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'in yaptığı aşağıdaki duaya âmin diyerek gönülden katılıp, kabulü niyazında bulunduk.

“İlahî yâ Rabbe-l âlemîn! Evine gelmek üzere evimizden çıktık, mübarek mekânlara gitmek için yurdumuzdan ayrılmak üzereyiz. Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme'ye müteveccihen yola çıkıyoruz, bir an önce Beytullah'a ve Ravza-i Resûlullah'a kavuşmak istiyoruz. Yolumuzu açık, yoldaşımızı iman, kılavuzumuzu Kur'ân, yerimizi cennet eyle. Sâlimen gidip, gânimen dönmeyi nasip eyle yâ Rabbî. Yurdumuzu, yuvamızı ve yakınlarımızı hıfz-u himâyene tevdi ediyoruz, her türlü afet, felaket ve musibetten muhafaza buyur yâ Rabbî. Yolculuğumuzu kolaylaştır ve yorgunluğumuzu gider yâ Rabbî. Adımlarımızı isâbetli, davranışlarımızı dirâyetli ve bakışlarımızı basîretli eyle yâ Rabbî. Habîbine vâsıl, Ravzasına dâhil ve şefaatine nâil eyle yâ



Dr. İbrahim Ateş

Rabbî. Beytullâh'a varmayı, misafirin olmayı ve ikramını almayı nasip eyle yâ Rabbî.

Bizleri, rahmetine daldırdığın, cennetine aldırдың ve rızâna erdirdiğin bahtiyar kullarından eyle yâ Rabbî. Sevdiğin, sevdirdiğin ve sevindirdiğin mutlu kullarından eyle yâ Rabbî.

Beynimizi bilgi, kalbimizi iman, gönlümüzü sevgi ile doldur yâ Rabbî. Ömür boyu alnımızı ak, amacımızı Hak ve işimizi pâk eyle. Günümüzü dünümüzden güzel, yarınımızı daha güzel, son anımızı en güzel eyle. Hanemizde huzûru, kalbimizde nûru ve yüzümüzde sürûru eksik eyleme. Aşkinla coşmayı, yolunda koşmayı ve rızana kavuşmayı nasip eyle yâ Rabbî. Umduğumuza nâil ve korktuğumuzdan emîn eyle yâ Rabbî. Umre ziyaretimizi eksiksiz ifâ edip, günahlardan arınmamızı, sağlık ve saadet içinde yurdumuza ve yuvamıza dönmeyi nasip eyle yâ Rabbî.

Bizleri uğurlamak için zahmet edip buraya kadar gelen dost ve yakınlarımıza da en yakın zamanda benzeri yolculuğu nasip eyle yâ Rabbî. Milletimizi ve memleketimizi her türlü kötülükten koruyup, huzur ve mutluluk içinde yaşamamızı ihsân eyle yâ Rabbî.

Bizleri yaradan, yaşatan ve sayısız nimetlerle kuşatan Sensin. Bize bizden daha yakınsın. Dilek ve isteklerimizi bilirsin. Dileklerimizi dileğine, isteklerimizi isteğine uygun eyle yâ Rabbî. Bizi bize bırakma. Hevâ ve heveslerimize uydurma. Nefis ve iblise esir eyleme yâ Rabbî.”



Seyahat öncesi umre grubundan bazıları ve yakınları YOYAV'da birarada.



Grubu yakınları uğurlarken.



Umre grubu otobüsle YOYAV'dan yola çıktı.



YOYAV umre grubu, Esenboğa Havaalanı Dış Hatlar Terminalinde.



## Resûlullah'ı Ziyaret ve Ravza'da Cennet Havası

**M**edine-i Münevvere'ye ulaşmanın sevinç ve saadeti içinde otele yerleşerek kısa bir süre dinlenip otelin lobisinde bulunan grubumuz, Mescid-i Nebevî'ye giriş ve Resûlullah (s.a.v.)'i ziyaret hakkında Dr. İbrahim Ateş'in yaptığı açıklamayı dinleyip bilgilendikten sonra, Mescid-i Nebevî'ye girip ikişer rekât Tahiyat-ül-Mescid Namazı kılarak Allah Teâlâ'ya hamd-ü senâ ile dua ve niyazda bulundular. Hanımlar 07.00-11.00 saatleri arasında, erkekler de öğle namazından önce ve sonra Resûlullah (s.a.v.)'i ziyaret ederek salat ve selamları ile sevgi ve saygılarını sundular.

Daha sonraki vakitlerde de Mescid-i Nebevî'de bolca namaz kılıp, Ravza-i Mutahhara'ya girmenin ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'i sık sık ziyaret etmenin gayreti içinde oldular.

Mescid-i Nebevî'nin her yeri mübarek ve müstesnâdır. Öyle ki, O'nun her hangi bir yerinde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram dışındaki diğer mescidlerde kılınan bin namazdan efdaldır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu hususla ilgili bir hadis-i şerifinde: "Benim bu mescidimde (kılınan) bir namaz, Mescid-i Haram dışındaki diğer mescidlerde (kılınan) bin namazdan daha efdaldır." buyurmuştur.

Hal böyle olmakla beraber, Mescid-i Nebevî'nin içindeki Ravza-i Mutahhara'nın değer ve itibarı daha farklıdır. Buraya giren kimse, cennete girmiş gibi olur. Hz. Peygamber (s.a.v.) bura ile ilgili hadis-i şerifinde: "Evimle minberimin arası

cennet bahçelerinden bir bahçedir." buyurmuştur.

Bu hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.v.)'in "evim" dediği yer, şu anda kabri şerifinin bulunduğu yerdir. Dolayısıyla Ravza, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kabri şerifi ile minberinin arasında olan mekândır. Bu mekânda her an cennet havası esmektedir. Bu havayı teneffüs etmek ve dünyada iken cennete girmek isteyen Müslümanlar, Ravza-yı Mutahhara'ya girmek ve bir dakika bile olsa orada kalıp namaz kılmak ve niyazda bulunmak için yoğun gayret sarfetmektedirler. Şairin dediği gibi:

*Ol Resul-i müctebâ hem rahmeten lil âlemîn,  
Bende medfûndur deyu eflâke fahreyler zemîn.  
Ravzasın edüp ziyaret dedi Cibril-ü emîn:  
Hâzihî cennât-ü adnin fedhulûhâ hâlidîyn.*

Şairin bu şiirinde özellik ve güzelliğini dile getirdiği Ravzanın havasını teneffüs etmek ve orada iki rekât namaz kılıp dua ve niyazda bulunmak bu kadar önemli olmakla beraber, herkes bu imkânı elde edememektedir. Sebebi ise, Ravzaya girenlerin çoğunun uzun süre orada oturup kalmalarıdır. Oysa girenler, bir iki dakika kalıp çıksalar, herkes o mübarek mekâna girip çıkma fırsatını elde edecektir. Ravza-i Mutahharaya giren Müslümanların bu hususu göz önünde bulundurup daha duyarlı davranmaları ve kendileri kadar başkalarını da düşünmeleri, arzulanan rahatlamaya yardımcı olacaktır.



Hız. Peygamber (s.a.v.)'i ziyaretten bir görüntü.



Hız. Peygamber (s.a.v.)'in kabri şerifinin ziyaret edilen cephesinden bir görüntü



Mehmet Bozbay, İbrahim Karakoç ve Dr. İbrahim Ateş, Resûlullah'ı birlikte ziyaret ederken.



Dr. İbrahim Ateş, Huzûr-u Nebevî'de.



YOYAV umre grubu, Otel'den Mescid-i Nebevî'ye giderken.



Dr. Ateş, Mescid-i Nebevî avlusunda gruba ayrıntılı açıklamalarda bulundu.



Ravza'dan bir görüntü.



## Otelde Bilgilendirme Toplantısı



Dr. İbrahim Ateş, bilgilendirme toplantısında gruba açıklama yaparken.

**O**rganize ettiği umre programlarına katılan kişileri, Medine-i Münevvere’de ve Mekke-i Mükerre’de yapmakla yükümlü oldukları hususlar hakkında bilgilendiren YOYAV, duyarlı ve dirayetli davranışlarda bulunmalarına katkıda bulunmak gayesi ile gerçekleştirmeyi gelenek hâline getirdiği bilgilendirme toplantılarından birini, Medine-i Münevvere’de ikâmet ettikleri Western Al Harithia Oteli’nin toplantı salonunda 10 Ocak 2014 Cuma günü akşamı, yatsı namazından sonra düzenledi.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kıymetli kardeşlerim!

Medeniyetin merkezi olan nurlu şehir Medine-i Münevvere’deki ikâmetimizin ikinci akşamında bu güzel otelin nezih salonunda tertiplediğimiz toplantıda sizlerle bir araya gelmenin sevinç ve saadeti içinde hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, ziyaret ve umremizin kabul olmasını diliyorum. Buradan Beytullah’a salimen vâsil olup, kutsal mekânlarda arı duru hâle gelmemizi, anamızdan doğduğumuz günkü gibi tertemiz yurdumuza-yuvamıza dönmemizi, burada edindiğimiz güzelliklerle sağladığımız temizliği ömür boyu koruyarak hayatımızı sürdürmemizi niyaz ediyorum.

Medine-i Münevvere, mukaddes mekânlara yaptığımız mübarek yolculuğun ilk ayağıdır. İkinci ayağı da inşallah Mekke-i Mükerre



YOYAV umre grubunun Medine’de ikamet ettiği Western Al Harithia Oteli.

olacaktır. Bazıları bu mübarek şehre sadece Medine deyip geçerse de İslâmî kaynaklarda ve Türk İslam geleneğinde Medine-i Münevvere denilmektedir. Dolayısıyla biz bir kere daha ulaşma ve bağrında barınma bahtiyarlığına erdiğimiz bu güzel şehre, Medine-i Münevvere diyeceğiz. Malumunuz olduğu üzere müslüman Türkler, Medine kelimesinin ardına Münevvere kelimesini de ekleyerek “Medine-i Münevvere” derler. Medine-i Münevvere ise “Nurlu şehir Medine” demektir. Zaten Medine kelimesinin lügat anlamı “şehir” demektir. Münevvere kelimesinin anlamı da “Nurlu” demektir. Daha önce Yesrib denilen bu şehre, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ayak basması ile birlikte nurlandırılmış olduğundan, Nurlu şehir Medine denilen bu mübarek şehir için bir yıl önce yazdığım bir şiirimde:

*“Nurlu şehir Medine  
Bağrına bastı yine  
Aşk ile gelenleri  
Erdirdi sevdiğine.”* demiştim.

Nurlu şehir Medine, İslâm dünyasının dört bir yanından gelen Hz. Peygamber (s.a.v.) aşığı, müminleri bağrına basmakta ve Efendimiz (s.a.v.)’den aldığı nur ile onların gönüllerini aydınlatmaktadır. Mevlâ-i Mütê’âl Hazretleri, bu nurlu şehre gelmeyi kimimize ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu kez, kimimize de ilk kez nasip etti. Yüce Rabbimize sonsuz hamd-u senalar olsun. İki gün önce ulaştığımız bu nurlu şehrin estirdiği manevî havayı doyasıya teneffüs etme bahtiyarlığına erdik. Dolayısıyla Efendimiz (s.a.v.)’in ruhaniye-





Bilgilendirme toplantısına katılanlar birarada.

tinin estirdiği manevî oksijeni ciğerlerimizi doldururcasına bol bol soluyarak, maddeten ve manen müstefid olduk.

Bu itibarla nerede ve niçin bulunduğumuzun bilincinde olmalıyız. Neredeyiz, niçin buradayız, burada bulunduğumuz süreyi nasıl değerlendir-meliyiz? gibi soruları kendi kendimize sorup, uygun cevaplar aramalı ve davranışlarımızı ona göre dizayn etmeliyiz.

Tabii şu anda biz Madrid de değil, Medine-i Münevvere'deyiz. Dünyanın en mübarek ikinci mekânı olan kutsal şehir Medine-i Münevvere'deyiz. Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerrerme'ye varmak herkese nasip olmaz. Bizi buraya ulaştıran yüce Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bu mübarek şehirde Efendimiz (s.a.v.)'in mücaviri ve misafiriyiz. Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının yaşadığı bu nurlu şehirde kısa bir sürede olsa yaşamaktayız ve yaşayacağız. Sadece Cennet-ül Bakî' mezarlığında on bini aşkın ashâb-ı kiram bulunmaktadır. Efendimiz (s.a.v.)'in ashâbından olma bahtiyarlığına eren bu mübarek insanlardan sadece biri olan Ebu Eyyüb el-Ensârî hazretleri, İstanbul'da medfûn olmakla bu güzel şehrimize ne kadar büyük bir değer kazandırdığı hepimizin malumudur. Bu değer, Eyüb Camii'nin içindeki levhada bulunan şirde şöyle ifade edilmiştir:

*“Yetmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i Bârî Habîb-i Ekrem'in yâri Ebâ Eyyüb-ul Ensârî.*

Evet, on bin ashâb-ı kiram Cennet-ül Bakî' mezarlığında medfûndur. Biz Resûlullah (s.a.v.) ile bu kadar ashâb-ı kirâmı bağrında barındıran Medine-i Münevvere'deyiz. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ve ashâbının gezip dolaştığı yerlerde gezip dolaşmaktayız. Kim bilir bu otelin olduğu yerde hangi sahabenin evi vardı? Peygamberimiz (s.a.v.) kaç kere bu sahabenin evine gelmiş, onu şereflendirmişti. Hemen yakınımızdaki Elaf Taibah Otel'i'nin az ilerisinde bulunan, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in zaman zaman gidip geldiği ve Hz. Ebubekir (r.a.)'in halife seçildiği Sa'doğulları Sakifesi (Bahçesi) bulunmaktadır. İnşallah orayı ziyareti programımıza alacağız. Adımımızı attığımız her yerde, buradan Resûlullah geçmiş olabilir, mübarek ayak izinin orada olma ihtimali çok kuvvetlidir. Efendimiz (s.a.v.)'in ya da ashâbının ayaklarının dokunduğu, bastığı yerlerde dolaşıyorum, onlar gibi dolaşmalıyım, adımlarımı onlar gibi atmalyım, bakışlarımı onlar gibi basîretli kılmanın gayreti içinde olmalıyım, diye düşünmeliyiz.

Bu şehirde, Mescid-i Nebevî'ye gelip giderken, diğer ziyaret yerlerini gezip dolaşırken, çarşıya pazara girip çıkarken bu düşünce, bu inanç ve bu bilinçle adımlarımızı atmalyız. Şükürler olsun Allah bize Efendimiz (s.a.v.)'in ayak bastığı yerlere ayak basmamızı ihsan etti. Bizi hayatımızın arta kalan kısmında Efendimiz (s.a.v.)'in yolundan ayırmasın. O'nun adımları gibi adım atmayı, davrandığı gibi davranmayı, yaşadığı



Bilgilendirme toplantısından bir görüntü.

gibi yaşamayı ve O'nun anlayışına sahip olmayı Mevla bizlere nasip etsin niyazında bulunacak ve ömrümüzün arta kalan bölümünü inşallah o inanç ve bilinçle yönlendirmenin gayreti içinde olacağız. Malumunuz olduğu üzere iki gün sonra, yani 12 Ocak 2014 Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece Mevlid Kandili'dir. Mevlid Kandili münasebetiyle Efendimiz (s.a.v.)'in kabri şerifinin yakınında, Mescid-i Nebevi'nin kible duvarı önünde bir kutlama programı düzenleyeceğiz. Bu programda kubbe-i hadra'ya (yeşil kubbeye) bakarak okunan hatm-i şerifler, suver-i şerifeler, ihlâslar, kelime-i tevhitler, salavât-ı şerifelerin duasını yapacağız. İnşallah, doğum gününü huzurunda kutlayacağımız o mutlu saatlerde Efendimiz (s.a.v.)'in yakınında ve yanında olmanın sevinç ve saadetini dilimin döndüğünce sizlere arz etmeye çalışacağım. Doğumunu okumuş olduğumuz hatm-i şeriflerin sevabını ruhuna armağan ederek, huzur-u âlilerinde kutlayacağız inşallah. Biz bugün bu toplantıyı sizleri bazı konularda bilinçlendirmek için tertitledik. Bizimle birlikte Ankara'dan hareket eden kardeşlerimizin hatırlayacakları üzere, ön bilgilendirme toplantısı YOYAV Kültür Merkezi'nde yapmış idik. Medine-i Münevvere'de planladığımız iki toplantının ilkinin bu akşam burada yapıyoruz. İkincisini de Mevlid Kandili gecesi Efendimiz (s.a.v.)'in huzurunda yapacağız. Mekke-i Mükerrreme'ye inşallah sağ salim vasil olursak, inşallah Kâbe-i Muazzama'ya bakarak müezzinler mahfelinin yanında üçüncü bilgilendirme toplantımızı yapacağız. Orayla ilgili bilgileri de o toplantıda vereceğiz. Dolayısıyla bu mübarek mekânlara bizimle birlikte gelen kardeşlerimizi kendi başlarına bırakmayacağız. Uçaktan indik, otele yerleştik, işiniz rast gelsin demeyeceğiz. Her an bir arada olmaya ve kardeşlerimizi

kafalarına takılan konularda aydınlatmaya çalışacağız. İnşallah bu ziyaret ve umre ibadetini bilgili, bilinçli ve şuurlu bir şekilde ifa etmenin gayreti içinde olacağız.

Değerli arkadaşlar!

Tabi ki Medine-i Münevvere'ye gelmenin ve Mekke-i Mükerrreme'ye varmanın bir şükürüdür. Medine-i Münevvere'ye gelmenin şükürü, Allah Teâlâ'ya hamd etmek, beş vakit namazı mutlaka Mescid-i Nebevi'de kılp, sık sık Resûlullah (s.a.v.)'ı ziyaret etmek ve O'na bolca salât ve selamda bulunmaktır. "Yâ Rabbî! Sana sonsuz şükürler olsun. Habîbi'nin yaşadığı, kutsal kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'in ayetlerinin çoğunun indirildiği bu güzel şehir Medine'ye gelmeyi bana nasip ettin. Resûlüne mücâvir ve misafir olmayı bana ihsan buyurdun, beni O'nun ziyareti ile şereflendirdin. Sana hamd-u senalar olsun yâ Rabbi." diye dua ve niyazda bulunmaktır.

Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde: "Kabrimi tören alanı haline getirmeyin. Ama bana salât getirin. Getirdiğiniz salât nerede olursanız olun bana ulaşır." buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifinde ise: "Allah'ın yeryüzünde gezip dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını bana ulaştırırlar." Bilesiniz ki Resûlullah (s.a.v.)'a ulaşan salât ve selamınız ile O'nu ziyaretlerinizde edep ve hürmet ile "es-salâtu vesselâmu aleyke ya Resûlallah" diyerek selamlayıp, saygı gösterisinde bulunmanızı Resûlullah duymuştur. Kalbiniz o andan itibaren ruh-u Resûlullah ile bir iletişim içine girmiştir. Allah, ervâh-ı acizânelerimizi ruh-u Resûlullah ile ömür boyu iletişim içinde eylesin. Bizi O'nun yolundan ayırmasın. Özet olarak ifade edilecek olursa, Medine-i Münevvere'de bulunmanın şükürü; Allah'a hamd, Peygamber (s.a.v.)'i ziyaret etmek, O'na salât ve selam getirmek ve yeryüzündeki en mübarek ikinci mekân olan Mescid-i Nebevi'ye girip çok çok namaz kılmaktır. Tabii ki, namaz ibadeti yeryüzünün neresinde olursa olsun Mevla'ya yönelik kulluk vazifesi olan bir ibadettir. Ama Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, Mescid-i Haram dışındaki diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha üstündür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bu hususla ilgili bir hadis-i şerifinde: "Benim bu mescidimde (kılınan bir) namaz, Mescid-i Haram dışındaki diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha efdaldir." buyurmuştur.

Onun için Mescid-i Nebevi'de bulunup, bolca namaz kılmaya çalışalım. Beş vakit kılınan farz ve sünnet namazlarının dışında kaza, nafile, şü-

kür ve tahiyet-i mescid namazı gibi namazları çokça kılmanın gayreti içinde olalım.

Tabii ki yakınlarımıza ve dostlarımıza bazı hediyeler almak için çarşıya pazara çıkacağız. Ama ilk işimiz Mescid-i Nebevî’de bulunmak ve orada namaz kılp, Efendimiz (s.a.v.)’i ziyaret etmek olsun. Meali arzedilen hadis-i şerifin devamında: Mescid-i Haram’da (Kâbe’nin etrafındaki mescidde) (kılınan bir) namazın da başka yerlerde kılınan yüz bin namazdan daha efdal olduğu belirtilmiştir. Allah nasip ederse inşallah oraya da varıp bolca tavaf edip namaz kılmanın gayreti içerisinde olacağız.

### Değerli arkadaşlar!

Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunan Ravza-i Mutahhara’da ibadet etmenin feyiz ve fazileti de farklıdır. Ravza, Arapçada bahçe anlamına gelen ravda kelimesinden Türkçeye Ravza şeklinde geçen bir kelimedir. “Ravza-i Mutahhara” ise “temiz bahçe” demektir. Efendimiz (s.a.v.)’in: “Benim evim ile minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.” Mealindeki hadis-i şerifinden esinlenerek, kabri şerifi ile minberi arasındaki mekâna Ravza-i Mutahhara deyiimi kullanılmıştır.

Gerek Mescid-i Nebevî’ye gerekse başka bir mescide girerken: “Bismillahi ves salatu ves selamu ala Resûlillah. Allahumme-mağ firli zünübü ve-f tahli ebvabe rahmetike.” Yani: “Allah’ın adı ile. Salât ve selam Allah’ın Resulüne olsun. Allah’ım! Benim günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.” deyip önce sağ ayağımızı atarak gireceğiz. Çıkarken de: “Şeytanın şerrinden Senin zatına, yüceliğine ve azametine sığınıyorum.” Deyip önce sol ayağımızı atarak çıkacağız. Mescide girdiğimizde yapacağımız ilk iş ise iki rekât tahiyet-i mescid yani mescidi selamlama namazı kılmaktır. Eğer mescide ezan okunduktan sonra girdi isek, kılacağımız sünnet veya farz namazı tahiyet-i mescid namazı yerine geçerli olur. Ama ezan okunmadan on beş yirmi dakika veya yarım saat önce girdi isek, vakit de kerahet vakti değilse yapacağımız ilk iş, tahiyet-i mescid mescidi selamlama namazını kılmaktır.

Mescid-i Nebevî’de bol bol kaza namazı kılmanın yanında, Resûlullah (s.a.v.)’ı ziyaret sonrası iki rekât şükür namazı kılmanın fazileti çoktur.

Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde: “Vefatımdan sonra beni ziyaret eden, hayatta iken beni ziyaret etmiş gibidir.” buyurmuştur. Bu hadis-i



Bilgilendirme toplantısından başka bir görüntü.

şerife göre Hz. Peygamber (s.a.v.)’i vefatından sonra ziyaret eden kimse, tıpkı O’nu hayatta iken ziyaret eden kimse gibi oluyor. Bundan şunu anlayacağız. Kişi Efendimiz (s.a.v.)’in kabri şerifinin karşısına varıp ziyaret ederek salât ve selamını O’na arz ettiğinde: “Ben Resûlullah (s.a.v.)’ın huzuruna varıp O’nun kamerasına girdim. Beni gördü, inşallah en dar ve zor zamanımda da beni görüp elimden tutacaktır. Ben O’nu ziyaret etmek için uzak mesafeleri kat ettim geldim, ziyareti ile şerefledim. İnşallah O’da ahirette benim elimden tutacaktır.” Diye düşünmeli, bu inanç ve bilinci kafasına kalbine yerleştirmelidir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) başka bir hadis-i şerifinde: “Kim beni ziyaret ederse ona şefaet etmem gerekir.” buyurmuştur. Allah Resûlü inşallah bize şefaet ederse işimiz kolaylaşır. Allah o şefaati hepimize nasip eylesin.

### Sevgili kardeşlerim!

Yarın gideceğimiz Kuba Mescidi, Osmanlı Tren İstasyonu, Yedi Mescidler, Kibleteyn Mescidi, Uhud ve Sa’doğulları Sakifesi ile ilgili detaylı bilgileri buraları ziyaretimiz esnasında arz etmeye çalışacağım. Ayrıca bu mekânlarla ilgili hazırladığımız bilgi notunu da otobüste sizlere takdim edeceğim.

Medine-i Münevvere’de ve Mekke-i Mükerrime’de kalacağımız günleri dolu dolu geçirip, ibadet ve ta’âtle değerlendirmeniz temennisi ile sözlerimi noktalarken hayırlı akşamlar diliyor, sorularınız olursa cevaplandırmaya çalışacağımızı belirterek hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.”

Toplantı, Dr. Ateş’in haz ve huzur içinde dinlenen bu sohbetinden sonra sorulan soruları cevaplandırması ile noktalandı.



## Mescid-i Nebevî'de Mevlid Kandili

12 Ocak 2014 Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece, yatsı namazından sonra toplu halde Mescid-i Nebevî'nin kible duvarı önüne gelip, Resûlullah (s.a.v.)'in kabri şerifi yakınında ve kubbe-i hadra karşısında tertiplenen Mevlid Kandili programına katılan YOYAV umre grubu, hayatlarının en anlamlı ve önemli anlarından birini yaşadılar. Böyle güzel bir gecede böylesine mübarek bir mekânda bir araya gelmenin haz ve huzuru içinde gerçekleştirilen sohbet ile yapılan duaya iştirak etmenin bahtiyarlığına erdiler.

Yüzleri yeşil kubbeye yönelik, gönülleri de Resûlullah (s.a.v.)'in manevî huzuruna dönük olarak Huzûr-u Nebevî'de bulunmakla manen motive olan gruba önemli açıklamalarda bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı yönlendirici ve yüreklendirici konuşmada şu cümlelere yer verdi:

“Değerli arkadaşlar!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in dünyayı şereflendirdiği gecenin yıl dönümünde O'nun huzurunda sizlerle bir araya gelmenin sevinç ve saadeti içinde hepimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, cennet ve cemelullah ile şefaati Resûlullah'a nail olmamızı niyaz ediyorum. Ne mutlu bize ki, böyle kutlu ve mutlu bir gecede Efendimiz (s.a.v.)'in yanında, yakınında ve huzurundayız.



YOYAV umre grubu, Mevlid Kandili gecesi otelden çıkıp Huzûr-u Nebevî'ye giderken.



YOYAV umre grubu, Mescid-i Nebvî avlusunda Huzûr-u Peygamberî’de düzenlenen Mevlid Kandili programında.

Allah ömür boyu bizi O’nun yolundan ayırmasın. Bu mübarek gecede bizleri huzûr-u Nebvî’de bir araya getirdiği gibi, Cennet-i alâ’da da hepimizi Efendimiz (s.a.v.) ile bir araya getirsin.

Sohbetimize başlamadan önce birlikte Efendimiz (s.a.v.)’e salât ve selamımızı arz edelim istiyorum. Lütfen benim söylediklerimi benden sonra tekrar ediniz.

Es salâtü ves salâmu aleyke yâ resûlallah.  
Es salâtü ves salâmu aleyke yâ habîballah.  
Es salâtü ves selâmu aleyke yâ seyide-l evvelîn ve-l âhirîn.

Selâm Sana yâ Nebî/Nebiler sümbülüsün.  
Selâm Sana yâ Resûl/Gönlümüzün gülüsün.  
Selâm Sana yâ Habîb/Allah’ın Habibisin.  
Selâm Sana yâ Tabîb/Gönüller Tabibisin.  
Selâm Sana, Salât Sana sevgililer sevgilisi!  
Âlemlere rahmet olan, bize insanlık incisi!  
Ey Kâinatın Efendisi ve gönüller sultanı!

Doğumunu kutlamak, mis kokunu koklamak, şefaatinin dilemek, selam, sevgi ve saygılarımızı sunmak için huzurundayız. Bizleri huzuruna getiren yüce Rabbimizden şefaatine erdirmesini de niyaz ediyoruz .

Kıymetli kardeşlerim!

Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in Nisa Suresi’nin 64. ayetinin mealini dikkatinize getirerek sohbetime başlamak istiyorum. Bu ayet-i kerime-

de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Biz her peygamberi -Allah’ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileseler, Resûl de onlar için istiğfar etseydi Allah’ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı.”

Biz bu ayeti kerimede bildirilen hususa uyarak bugüne kadar yaptığımız yanlışları, hataları, günahları bilerek, kendimize yazık ettiğimiz inanç ve bilinci içinde Resûlullah (s.a.v.)’in huzuruna geldik. Allah’dan bağış diliyoruz, Resûlullah Efendimiz (s.a.v.)’in bizler için Mevla-yı Mûte’âl hazretlerinden bağış dilemesini niyaz ediyoruz. İnşallah bu mübarek gecede, bu mübarek mekânda yüce Rabbimiz bizleri bağışladığı kullarından eyles. Kâinatın Efendisi’nin kabri şerifleri üzerindeki kubbe-i hadraya (yeşil kubbeye) bakarak, gözlerimizi ve gönüllerimizi O’na çevirerek, Rabbimiz nezdinde bizler için şefaateci olmasını ve bağışlanmamız için niyazda bulunmasını diliyoruz. İnşallah kutlamakta olduğumuz bu mübarek Mevlid Kandili gecesinde biz aciz günahkâr ümmetinden bu isteğimizi esirgemeyeceğini inanmaktayız. O’na sayısız salât ve selâm ediyoruz.

Bu inanç ve anlayışla hepinizin Mevlid Kandilini gönülden kutluyor, kandilinizin kutlu, yaşantınızın mutlu ve geleceğinizin umutlu olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.



YOYAV umre grubu, Mevlid Kandili programında dua ederken.

Değerli kardeşlerim! Efendimiz (s.a.v.)'in huzurunda olmak herkese nasip olmaz. Şu anda yanında ve yakınındayız. Huzurunda olmanın huzurunu yaşamaktayız. Allah o huzuru ömür boyu içimizde yaşatsın. O'nun yanında ve yakınında olma duygusu ile sevinç ve saadetini kalbimizde dolu dolu yaşatmasını diliyorum.

Mevlâ-yı Mûte'âl Hazretleri, Efendimiz (s.a.v.)'e maddeten yakîn olmayı ve yanında bulunmayı bizlere nasip eyledi. Ruhun ve manen de O'nun yanında ve yakınında olmayı nasip eylesin. Dünyada yanında olma imkânını bize lütfettiği gibi, ahirette Cennet-i a'lâ'da da yanında ve yakınında olmayı cümlemize nasip eylesin. Tabii ahirette Cennet-i a'lâda Efendimiz (s.a.v.)'in yanında ve yakınında olmanın şartı dünya hayatındayken O'nun yolunda ve izinde olmaktır. Yüce Rabbimiz, bizi O'nun nurlu yolundan ayırmasın, izinde olmayı, yaşadığı gibi yaşamayı, ahlakıyla ahlaklanmayı, tavsiyelerini duymayı ve uymayı hepimize nasip eylesin. Ruhun, beden, maddeten ve manen bizi ömür boyu Efendimiz (s.a.v.)'in yanında eylesin. Yaşantısını benimseyip yaşadığı gibi yaşamaya çalışsan, sünnet-i seniyyesine sahip çıkıp yaşatmaya ve yaymaya çalışsan bilinçli ve basîretli Müslümanlardan eylesin.

Medine-i Münevvere'ye gelmeden önce Efendimiz (s.a.v.)'in ruh-u şeriflerine doğum günü hediyesi olarak arz etmek üzere 165 hatm-i şerif, 3633 Yâsîn-i şerif, 1 milyon 209 bin kelime-i tevhîd, 970 bin salâvât-ı şerife ile çok sayıda ihlâs-ı şerif, muavvezeteyn okumuş ve okutmuştuk. Ayrıca Bakara Suresi'nin son ayetleri, Mülk ve

Nebe' Surelerini bol miktarda okuyan ve muhtelif miktarlarda tesbih, tekbir ve tehlil getiren kardeşlerimiz de olmuştu. Şimdi onların duasını yaparak Efendimiz (s.a.v.)'in ruh-u şeriflerine armağan edeceğiz:

İlâhî yâ Rabbe-l âlemîn! Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in dünyayı şereflendirdiği bu mübarek gecede O'nun huzur-u saadetlerinde ellerimizi ve gönüllerimizi Sana açtık, dua ve dilekelerimizi Sana arz ediyoruz bizleri kapından eli boş dönenlerden eyleme yâ Rabbi. Tövbelerini kabul ettiğın, dualarına icabet buyurduğun mümin, muttaki ve bahtiyar kullarından eyle bizleri yâ Rabbi. Kur'ân-ı Kerim'i bizlere tebliğ eden sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) hürmetine bizleri Sana kul, Resûlüne layık ümmet ve müminlere layık kardeşler eyle yâ Rabbi. Son nefesimize kadar iman ile, ihlas ile, Kur'ân ile yaşamayı bizlere



YOYAV umre grubu, Mevlid Kandili programında dua ederken.



YOYAV umre grubu, Mevlid Kandili programı sonrası birarada.

nasip eyle yâ Rabbi. Dîn-i mübîn-i İslam'dan ayırma yâ Rabbi. Kur'ân'ın ahkâmı uyarınca yaşayan, O'nu uygulayan ve O'nunla huzuruna gelen kullarından eyle yâ Rabbi.

İlâhî yâ Rabbe-l âlemîn! Bizleri sevdiğin, sevdirdiğin ve sevindirdiğin kullarından eyle yâ Rabbi. Kur'ân ile huzuruna gelen, Kur'ân ile Cennetine giren kullarından eyle yâ Rabbi. Bizleri Kur'ân-ı Kerîm ile iç içe eyle. O'nu elimizden, dilimizden, beynimizden, belleğimizden ve hayatımızdan eksik eyleme yâ Rabbi. Bizi Kur'ân'dan, Kur'ân'ı da bizden irak eyleme. Bizi Kur'ân'dan ve Kur'ânı bize tebliğ eden sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'den irak eyleme. Daima bizleri ona böyle yakın eyle yâ Rabbi. O'nun yakınlığını kafamızda, kalbimizde, hayatımızın her anında yaşat ve hissettir yâ Rabbi.

İlâhî yâ Rabbe-l âlemîn! Kur'ân-ı azîmüş-şânî Efendimiz (s.a.v.)'in ashabına okuduğu gibi okumayı, anladığı gibi anlamayı, yaşadığı gibi yaşamayı ve yaydığı gibi yaymayı bizlere nasip eyle yâ Rabbi.

İlâhî yâ Rabbe-l âlemîn! Bu inanç ve bilinçle okunan 165 hatm-i şerîfi, getirilen kelime-i tevhidler, çekilen tespihler, tekbirler ve tehlilleri Efendimiz (s.a.v.)'in ruh-u şerîfine ulaşmak üzere okunan salâvât-ı şerîfeleri, kusur ve küsurumuzu bağışlayarak ahsen-i kabul ile kabul eyle yâ Rabbi. Okunan bu hatm-i şerîflerle salâvât-ı şerîfeler, süver-i şerîfeler, ihlâs-ı şerîflerden hâsıl olan sevabı bu mübarek gecede sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in ruh-u şerîflerine doğum günü

hediyesi olarak arz ediyoruz ulaştır yâ Rabbi. Şu halimizden, şu tazarrumuzdan, şu yakarışımızdan ruh-u Resûlullah'ı haberdar yâ Rabbi. Bizleri Resûlullah'ın kamerasına giren, yaptıkları O'nun tarafından bilinen ve görünen insanlardan eyle yâ Rabbi.

İlâhî yâ Rabbe-l âlemîn! Ashâb-ı kiramın, Resûlullah'ın muhterem eşlerinin âl, evlâd ve ahfâdının ruhlarına, tâbî'in, teba'i tâbî'in, cimme-i müctehidîn, ulemâ-i âmilîn, sulehâ-i sâlihîn, fukahâ-i kâmilîn, müfessirîn, muhaddisîn diğer mana ve gönül ehli insanların ve bilimüm mü'minin ve mü'minâtın ruhlarına da armağan ediyoruz hissedar eyle yâ Rabbi. Bizleri doğurup dünyaya getiren annelerimizin, besleyip büyüten babalarımızın ve eğitip öğreten hocalarımızın ruhlarına, yakınlarımızın, eşlerimizin, kardeşlerimizin, dedelerimizin, ninelerimizin, ebediyete göçen tüm dost, arkadaş ve yakınlarımızın ruhlarına armağan ediyoruz ulaştır yâ Rabbi. Bu hatm-i şerîflerle süver-i şerîfeleri okuyan, bu salâvât-ı şerîfeleri getiren, bu kelime-i tevhidleri çeken öğrencilerimiz, üyelerimiz, kardeşlerimiz ve dostlarımızın ebediyete göçen yakınlarının ruhlarına da ihda ediyoruz ulaştır ve o kardeşlerimize de bu mübarek mekânlara gelmeyi nasip eyle yâ Rabbi.

İlâhî yâ Rabbe-l âlemîn! Bu mübarek mekâna gelmek üzere ülkemizden çıkarken selam, sevgi ve saygılarını Efendimiz (s.a.v.)'e arz etmemizi dileyen tüm kardeşlerimizin selam, sevgi ve saygılarını Efendimiz (s.a.v.)'e arz ediyoruz haberdar eyle yâ Rabbi.

## Mescid-i Nebevî’de Dostlara Dua



16 yıldır YOYAV’ın 06 İbra Turizm Seyahat Acentası ile işbirliği yaparak yılda bir defa düzenlediği umre ziyaretlerine katılan grupların erkek umrecileri ile her gün beş vakit namazdan önce Mescid-i Nebevî’ye Bedr kapısından girip yaklaşık 40-50 metre ilerideki 965 nolu sütunun yanında buluşmayı adet edindik. Mescid-i Nebevî’nin gönüllere huzur ve esenlik veren serin havasını birlikte teneffüs edip namaz vaktini beklemenin ve bir arada saf tutup cemaatle namaz kılmanın coşkusu ile Resûlullah’a ziyarete gitmenin sevinç ve saadetini yaşadık.

Bu vesile ile önceki yıllarda gerçekleştirilen umre ziyaretlerinde bizimle birlikte olup, benzeri güzellikleri paylaşan dostlarımızı hürmet ve muhabbetle hatırlayıp sağlık ve saadette daim ve gelecek yıllarda tekrar Haremeyn-i Şerife’ye vasil olmaları için hayırlı dua ve dileklerde bulunduk. Bu kardeşlerimizden Aydoğan Eray, İsmail Reisli, Mustafa Caner Çalışkaner, Ahmet Zafer Çalışkaner, Mehmet Erkan Üstün, Sabit Erentürk, Mahmut Kudeyt, Ahmet Aydın, İsmail Demirci, İrfan Akaydın, Hüseyin Burhan Altıntaş, Şakir Altınbaş, Aytakin Özen, Ahmet Şatır, Faruk Şatır, Egemen Şatır, Akif Şatır, Ertan Yülek, Kahraman Emmioğlu, Doğan Akyol, Enver Avcı, Hüseyin Çiftçi, Mehmet Şatıroğlu, Ali İhsan Sağlam, Mehmet Narince, Sami Aydın, M. Yahya Efe, Nazmi Özdemir, Osman Göktaş, Zühtü Uludağ, Ömer Uludağ, Necati Metin, Tamer Güldoğan, Tanju Güldoğan, Erkan Ertuğral, Hayrullah Bozbay, Osman Gök, Harun Karacaali, Selahattin Özyurt, Hayati Sonsoy, Şenyurt Şatıroğlu, Mehmet Yazıcıoğlu, Tuncer Aktoklu, Birol Darçın, Tekin Huylu, Ali İmdat, Halis Karacığer, Mustafa Gök,



Dr. İbrahim Ateş,  
Ravza’da dua ederken.

Yusuf Soner Kiraz, Mustafa Koçak, Necmettin Önder, Şefik Özsoy, Ahmet Naci Öz, Hasan Yavuz, Mehmet Temel, Hayrettin Gürbüz, Fatih Urçek, Osman Kemal Akın ve Ramazan Şahin’i adları ile anıp yâd ettik. Bu arada isimlerini burada veremeyeceğimiz çok sayıda hanım kardeşlerimize de hayırlı dua ve dileklerde bulunduk. Öte yandan aramızdan ayrılıp ebediyete göçenlere de Allah’tan rahmet ve mağfîret niyazında bulunduk.

YOYAV’ın 8-20 Ocak 2014 tarihleri arasında düzenlediği umre ziyaretine katılan kardeşlerimizden Dr. İbrahim Ateş, İbrahim Karakoç, Mehmet Delikeşoğlu, Mehmet Bozbay, Adnan Şahin, Halil Yılmaz ve Ahmet Gıyasettin Birlik’den oluşan grubumuzun kıdemlilerinden olan İbrahim Karakoç’un önerisi ile Mescid-i Nebevî’de bulduğumuz bu mekâna “dostlar divanı” deyimini kullanmayı ittifakla kabul ettik. Bizleri bu mübarek mekânda bir araya getiren Mevlâ-yı Mûte’âl Hazretlerinden niyazımız, Cennet-i a’lâda da bir araya getirmesidir.



Grupa bulunan erkekler, “Dostlar Divanı”nda birarada.





## Mescid-i Nebevî'de Hıfz-ı Kur'ân Hizmeti

**M**edine-i Münevvere'ye gelip Resûlullah (s.a.v.)'ı ziyaret ve Ravzasında ibadet etme bahtiyarlığına erenlerin, Mescid-i Nebevî'de gördükleri güzelliklerden biri de çocuklara Kur'ân-ı Kerîm'i ezberletmeye yönelik olan eğitim hizmetidir. Yaklaşık 7-15 yaşları arasındaki çocuklar 10-15'er kişilik gruplar halinde halka olup, hocaların yönetiminde Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemeye çalışmaktadır.

Hocaları sütunların dibinde oturmakta, öğrenciler de onların etrafında halkalar halinde çevrilip, verilen bölümleri onun gözetiminde hızlı bir şekilde ezberlemeye çalışmaktadırlar. Verilen bölümleri ezberleyenler gelip hocalarının önlerinde oturarak ezberlerini dinletmektedirler.

Bazen önlerindeki rahlelerin üzerindeki Kur'ân-ı Kerîmlere bakarak okurken, bazen de başlarını sağa-sola hızlı bir şekilde sallayarak ezberledikleri ayetleri alçak sesle tekrarlarken hoş bir uğultu duyulmakta ve güzel bir görünüm meydana gelmektedir.

Bir gün ben de o halkalardan birine katılıp Kur'ân okuyan çocukların çalışmalarını yakından izledim ve bir kaçının ezberledikleri sayfaları onlardan dinledim. Tecvid kurallarına uygun ve düzgün bir şekilde okuduklarını gördüm, çok sevdim. Onlarla kısa bir konuşma yapıp çalışmalarını hakkında sorular sordum, cevaplar aldım. Bu durumdan duyduğum memnuniyeti ifade ederek: "Ben de Ankara'da yetişkinlere Arapça ve Kur'ân-ı Kerîm öğretiyorum" dedim. Bu arada Kur'ân Denizinden Damlalar adlı bir dersimiz olduğunu da söyledim. Konuşmamızı daha fazla uzatarak çocukları derslerinden alıkoymamak



Dr. İbrahim Ateş ve Mehmet Bozbay, Mescid-i Nebevî'de Kur'ân ezberleyen öğrencilerle birarada.

için izin isteyip yanlarından ayrılırken, gördüğüm bu güzel tablodan duyduğum memnuniyet bana yıllar önce bir grup öğrencimin mezuniyeti vesilesi ile yazmış olduğum şu şiiri hatırlattı:

***"Yolumuz Kur'ân yoludur,  
Kolumuz irfan koludur,  
Kalbimiz iman doludur,  
O'nunla yüceliriz biz.***

***Âlemi aydınlatan nur,  
Ruhlara vermekte sürür,  
O'na yaşar, O'nu okur,  
O'na bakar görürüz biz.***

***Kur'ân okuyan dilleri,  
Kur'ânla kokan gülleri,  
O'na öten bülbülleri,  
Takdir eder, severiz biz.***

***Başlara takılan taş,  
Hasta gönüllere ilaç,  
Göz ve gönlünü O'na aç,  
O'na şifa buluruz biz.***

***Kur'ân öğrenip öğreten,  
O'na gelip, O'na giden,  
Ölerek giysek de kefen,  
Kur'ân ile gidelim biz.***



## Mescid-i Nebevî'de Osmanlı Tuğrası

**M**escid-i Nebevî'nin geçirdiği genişletme girişimlerinin en kapsamlı olanları Osmanlı döneminde gerçekleştirilen genişletme ile Suudi Arabistan krallarından merhum Kral Fahd zamanında yapılan genişletmedir.

Gerçekleştirildiği yıllarda beliren ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayan bu genişletmeler, takdire şayan olmakla birlikte Hac mevsimi ile Ramazan ayında artan ihtiyacı karşılamakta zorlanmaktadır.



Mescid-i Nebevî'nin Selam Kapısı ve üst kısmındaki "Abdülmeccid Han bin Mahmud el-Muzaffer Daima" yazılı Osmanlı tuğrası.



Mescid-i Nebevî'nin Cibril Kapısı ve üst kısmındaki "Abdülmeccid Han bin Mahmud el-Muzaffer Daima" yazılı Osmanlı tuğrası.



Grupta bulunan erkekler, Mescid-i Nebevî'nin Selam Kapısı önünde.

Öteyandan Mescidin avlusunda yapılan, lüzumu halinde açılıp kapatılan ve modern halalandırma cihazları ile donatılan görkemli ve güzel görünümlü şemsiyelerin altında yaz ve kış aylarında rahat bir şekilde cemaatle namaz kılma imkânı sağlanmıştır.

İslamî inanç ve anlayışa göre yeryüzündeki en değerli ve mübarek mekânların ikincisi olan Mescid-i Nebevî'nin, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile Ashâb-ı Kirâm (a.s.) tarafından yapıлып ibadete açıldığı günden buyana bakım ve onarımıyla tevsi' (genişletme), tamir, termim ve tefrişinde emeği



Mescid-i Nebevî'nin Bakî' Kapısı.



Grupta bulunan erkekler, Mescid-i Nebevî'nin Bedr kapısı önünde.



Mescid-i Nebevî'nin Melik Fahd Kapısı.



Grupta bulunan erkeklerin bir kısmı, Melik Fahd Kapısı önünde.



Mescid-i Nebevî'nin Kuba Kapısı.

geçen ve katkısı olan herkesi minnet ve şükranla anıyor, cümlesinin ruhuna Allah'tan rahmet ve mağfired diliyoruz.

Mescid-i Nebevî'ye giren herkes, Osmanlılar döneminde yapılan bölümde, Osmanlı mimarisinin özelliklerini hemen fark eder. Kapıları, minareleri, sütunları, kemerleri, kitabeleri, tavan tarzı ve diğer yönleri ile ruhlarına rahmet okutan



Grupta bulunan erkeklerin bir kısmı, Kuba Kapısı önünde.



Mescid-i Nebevî'nin ortasındaki şemsiyelerle Osmanlı dönemi yapısından (solda) bir görüntü.

izlerini açıkça görür ama, çoğu kimsenin fark edemediği bir iz daha vardır ki, o da Osmanlı döneminden kalan Selam Kapısı ile Cibril Kapısı'nın üst kısmındaki Osmanlı tuğrasıdır. Biz bu güzel özelliği görüp, görüntüleyerek okuyucularımızla paylaşmak istedik.

Evet, Osmanlı döneminde yapılan kapılar, Suudilerce gerçekleştirilen genişletme cümlesin-

den olarak yapılan yeni ve görkemli kapıların yanında mütevazî görünümlüdürler. Ama tarihi yansıtma ve o yıllardaki imkânsızlıklarla meydana getirilen muhteşem yapılar olmaları bakımından durup düşünmeyi ve yapanları minnet ve şükranla anmayı gerektiren kapılardır. İşte size Mescid-i Nebevî'nin bazı eski ve yeni kapıları ile sözü edilen tuğralardan birkaç görüntü.



Mescid-i Nebevî'nin Nisâ Kapısı girişinden bir görüntü.



Grupta bulunan erkekler, Mescid-i Nebevî'nin avlusundaki şemsiyelerin altında.



Kuba Mescidi

## Ziyaret Yerlerinden Yansımalar

**M**edine-i Münevvere’de ziyaret edilen mübarek mekânların başında Uhud Şehitliği, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler Bölgesi, Kuba Mescidi, Gamame Mescidi, Ebu Bekir Mescidi, Ömer Mescidi, Osman Mescidi, Ali Mescidi, Cuma Mescidi, Amberiye Mescidi, on bini aşkın sabininin medfun olduğu Cennet-ül Bakî’ Mezarlığı, Resûlullahın zaman zaman gelip dinlendiği ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın halife seçildiği yer olan Sâ’doğulları Sakîfesi ve Osmanlılar döneminde inşa edilip, kısa bir süre hizmet veren tarihî Tren İstasyonu gelir.

Grubumuz, 14 Ocak 2014 Salı günü gezi programına alınan bu mübarek mekânları ziyaret ederek, beheri hakkında Dr. İbrahim Ateş tarafından yapılan açıklamaları dikkatle dinleyip, duygulu dakikalar yaşadı.



Kuba Mescidi’nin erkekler girişinin sağına monte edilen Kuba Mescidi’nde namaz kılmamanın faziletini bildiren hadîs-i şerîf.



Medine gezileri modern bir otobüsle gerçekleştirildi.



Otobüs içinden bir görüntü.



Otobüs içinden başka bir görüntü.



YOYAV umre grubu, Kuba Mescidi önünde toplu halde.



Grupta bulunan erkeklerin bir kısmı, Kuba Mescidi içinde.



YOYAV umre grubu, Kuba Mescidi ziyareti sonrası otobüse dönerken.



Medine-i Münevvere'deki Osmanlı eserlerinden Tren İstasyonu ile Amberiye Mescidi'nden bir görüntü.



YOYAV umre grubu, Osmanlılar zamanında Medine'de yapılan tarihi Tren İstasyonu önünde.



Yedi Mescidler bölgesindeki yeni mescid ile arkasındaki dağdan bir görüntü.



Grupta bulunan erkekler, Yedi Mescidler bölgesindeki yeni mescidin mihrabi önünde.



YOYAV umre grubu, Yedi Mescidler bölgesini ziyaretlerinde birarada.





YOYAV umre grubu, Kibleteyn Mescidi önünde.



YOYAV umre grubu, Uhud Şehitliğini ziyaretlerinde Okçular Tepesi'ne doğru giderken.



Dr. Ateş, gruba Uhud Şehitliği hakkında bilgi verirken.



YOYAV umre grubu, Okçular Tepesi'nde.

Uhud (öyle) bir dağdır ki, o bizi sever, Biz de onu severiz. Hz. Peygamber (s.a.v)



Uhud Dağı ve Uhud Şehitliğinden bir görüntü.



Uhud Dağı'ndan görüntüler.

**"Allah Resûlü dileseydi Allah Teâlâ O'nun için Uhud Dağı'nı altına çevirdi. Ama O, ne Uhud'un altın olmasını, ne de elinin altınla dolmasını istedi."**



YOYAV umre grubu, Uhud Şehitliği önünde.



YOYAV umre grubu, Sâ'doğulları Sakifesi'ni ziyaretlerinde birarada.



YOYAV umre grubu, Sâ'doğulları Sakifesi'ni ziyarete giderken.



Sakife'nin tanıtım levhası.



Cennet-ül Bakî mezarlığının içinden bir görüntü.



Cennet-ül Bakî mezarlığının girişinden bir görüntü.



Grupta bulunan erkekler, Cennet-ül Bakî mezarlığı önünde.



## Vadi Buthan Hurma Bahçesinde Dinlenme ve Alış Veriş

**G**rubumuzun Medine-i Münevvere'de görmeyi planlayıp programına aldığı mekânlardan biri de Kuba'daki Vadi Buthan hurma bahçesi idi. 11 Ocak 2014 Cumartesi günü öğle namazından sonra gittiğimiz hurma bahçesinde bir süre dinlenip, sunulan çay ve hurma ikramını alarak ilgililerden birinin hurmanın özellikleri ile ilgili açıklamasını dinleyip, önemli bilgiler edindik. Bu arada gruba kısa bir konuşma yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş şunları söyledi:

“Mevlid Kandili münasebetiyle Medine-i Münevvere'de bulunarak dostluk ve kardeşlik duygularının en güzellerinden birini yaşayan kıymetli kardeşlerim!

Resûlullah (s.a.v.)'in Medine-i Münevvere'ye hicretinin ilk günlerinde kaldığı Kuba'nın hurmalıklarından biri olan Vadi Buthan hurma bahçesinde sizlerle bir araya gelmenin sevinç ve saadeti içinde seçkin heyetinizi en içten ve samimi duygularımızla selamlıyor, Resûlullah (s.a.v.)'i ağırlayan Kuba'nın ağırladığı şanslı insanlardan biri olmanın haz ve huzuru içinde bu imkânı bizlere ihsan eden yüce Rabbimize hamd-ü sena ediyor, Medine medeniyetinin temelini burada atmaya başlayan sevgili Peygamberimize sayısız salat ve selamlarımızı arz ederek şefaatine mazhar olan bahtiyar insanlardan olmamızı niyaz ediyorum.

Bizleri bahçesinde ağırlayarak, Kuba'nın bu müstesna mekânında güzel bir zaman geçirme-

mizi sağlayan Zeki Yetim Bey kardeşimizle yakınlarına ve elemanlarına teşekkür ediyorum, verimli çalışmalarının devamını diliyorum. Bahçenin showromunda tetkikinize takdim edilecek hurma çeşitlerini inceleyip, tercih edeceğimiz türlerden alışverişinizi hızlı bir şekilde yaparak, Mescid-i Nebevî'de ikinci namazına yetişebilmemiz için acele etmenizi rica ediyorum.”

Alışveriş yapanlar işlemlerini tamamlamalarını takiben bahçeden ayrılıp otobüsteki yerlerini alan grubumuz, güzel bir hurma bahçesinde hoş bir vakit geçirmenin mutluluğu içinde otele dönüp, ikinci namazı için Mescid-i Nebevî'ye geçtiler.

Yapılan açıklamadan edindiğimiz bilgiye göre hurma, sıcak iklimlerde yetişen bir meyvedir. Sekiz bin seneden beri varlığı söylenen hurmanın yetişmesi için iki unsur çok önemlidir. Biri su, diğeri ise sıcaklıktır, yani güneş. Bu ikisinden biri yeterli derecede olmazsa hurma yetişmez. Bundan dolayı hurmanın meyve vermesi sadedinde şöyle bir söz söylenir: “Kökü sudan, tepesi güneşten ayrılmaması gerekir.” Bunu şu şekilde de ifade etmişlerdir.

Hurmanın ayağı cennette, başı ise cehennemde olmalıdır. Bu gerçekten doğrudur. Suyu bol yerde ekilen hurma ağaçları her ne kadar büyüyüp boy atsa da, meyve verme sürecinde yeterli güneşi bulamadığından meyvesi olmuyor. Olan meyveler de güdük kalıyor. Aynı şekilde güneş varsa su yoksa yine bu mümkün olmuyor.



YOYAV umre grubu, Vadi Buthan hurma bahçesinde toplu halde.

Hurma ağacının gövdesi geniş, silindirimsi ve uzundur. Bu iri yapı, sıcak bir ortamda hayatını devam ettirebilmek için devamlı su istemektedir.

Hurma meyve olarak çok yararlı bir gıdadır. Onda insan bünyesi için gerekli her şey vardır. Yağ, protein, vitamin, mineral vs. sizin birçok şeyi yiyip alabileceğiniz bu ihtiyaçları hurma tek başına karşılar. Bundan dolayı bir insan yalnızca hurma yiyerek yaşamını devam ettirebilir. Ama başka bir şeyle bu mümkün olmaz. Vücutta hanel (dengesizlikler) meydana gelir.

Efendimiz (s.a.v.) zamanında insanlar bazen uzun zaman yiyecek bir şey bulamazlardı.

Sadece hurma yerler ve su içerlerdi. Ama hasta olmazlardı.

Yine başka bir rivayette “Aç karnına hurma yiyiniz. Zira aç karnına yenen hurma asalakları öldürür.”

#### **Hurmanın Faydaları:**

Kanser hastalıkları, Basur, Strese ve sinire birebir gelir. Karaciğer hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, şişiklere iyi gelir. Böbrek ve mesane hastalıkları, bel ve sırt ağrılarına iyi gelir. Kolestrerol, göğüs ağrıları (balgam, nefes borusu, öksürük), kulak ağrıları, baş bölgesi (zihin, diماغ, beyin) hurma ile salatalık (Acur) yenirse,



YOYAV umre grubu, Vadi Buthan hurma bahçesinde çay içip dinlenirken.

ideal kilonuza ulaşabilirsiniz, diyet için idealdir. Hurma süt ile beraber yenirse yaşlara güç verir. Doğrudan müteellit hastalıklara iyi gelir. Anne sütünü çoğaltır. Vücudu toksinlerden temizler, zehirlerden korur. Yüz ve göz felcine, göz hastalıklarına, mafsal ve kemik hastalıklarına iyi gelir. Bademle yenirse diş etlerini onarır. Üzerinde mikrop barındırmayan tek meyvedir. Cinsel gücü artırır. Şeker oranını ayarlayan tek meyvedir. Şişmanlama tehlikesine yol açmaz. Vücudun yaşlanma belirtilerini azaltır. Kalp dostu olarak bilinen elmada daha çok bakır ve çinko bulunurken, hurmada sodyum, potasyum magnezyum, kalsiyum ve demirin 2 kat daha fazla olduğu düzenli tüketildiğinde ise kalp ve damar açıcı özelliği kanıtlanmıştır.

#### **Hurma Çekirdeğinin Faydaları:**

Hurma çekirdeğinden yapılan kahve karın şişliklerine ve bağırsak gazlarına iyi gelir. Ülsere karşı şifalıdır. Çekirdek parçalanarak su ile kaynatılıp içilirse böbrek ve safra taşları olan hastalıklara şifa verir. Hurma çekirde-

ğinden tıbbi sabun üretilip, mantar tedavisinde kullanılır. Hurma çekirdeği yakılarak göze sürme çekilirse kirpikleri uzatır.

#### **Başlıca Hurma Türleri:**

*Acve Hurması:* Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mübarek elleriyle diktikleri, Medine ve çevresinde yetişen hurmadır. Acve (yanık) isminin mucize üzerine verildiği rivayet edilir. İmam-ı Bezzaz şöyle bahseder: Bir gün huzuru saadete bir kimse gelir, elinde yanmış bir hurma dalını gösterip: Ya Muhammed (s.a.v.) bu hurma dalını dik, şayet



YOYAV umre grubu, Vadi Buthan hurma bahçesinde çay içip dinlenirken.



YOYAV umre grubu, Vadi Buthan hurma bahçesinde çay içip dinlenirken.

hurma yeşerirse biz de senin Peygamberliğini tasdik ederiz, dediler. Resûlullah (s.a.v.) yanmış hurma dalını yere dikti. O hurma dalından mucize olarak hurma hasil oldu, meyve verdi. İşte bu mucize hurma Acve hurmasıdır. Sa'd bin Ebi Vakkas rivayet ediyor: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Kim sabah aç karnına yedi tane acve hurması yerse, o gün ona ne sihir ne de zehir tesir eder.” Başka bir rivayette “zehir ve sihir zarar vermez.”

Ebu Hureyre'den rivayetle: “Acve denen hurma cennettendir ve zehire karşı şifadır.”

**Amber Hurması:** Özellikle diyet yapanlara, tok tutması ve besleyiciliği açısından önerilen, iri ve etli, hoş bir tada sahip hurma çeşididir.

**Sugay:** Şeker oranının düşük olması nedeniyle genelde şeker hastalarının tercih ettiği besleyici, sağlık açısından faydalı ve lezzetli bir hurma çeşididir.

**Mebrum:** Medine civarında yetişen, halkımız tarafından Medine Hurma diye bilinen, Hac ve Umre ziyaretlerinde ikram edilmek üzere en çok tercih edilen, lezzetli ve besleyici bir hurma çeşididir.

**Safavi:** Medine ve çevresinde yetişen şeker oranı düşük, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarında faydalı olması nedeniyle tercih edilen bir hurma çeşididir.

**Yaş Hurma:** Yüksek miktarda nişasta, glikoz, vitamin ve mineral içermesinden dolayı özellikle

yeni doğum yapmış bayanların kaybettiği enerjiyi en dengeli ve doğal şekilde elde etmesini sağlar. Doğum sancısını en aza indirir. Sindirim sistemini, özellikle sütle yenirse rahatlatır. Önemli özelliklerinden biri de sabah aç karına tüketilirse bağırsaktaki asalakları öldürür.

**Diğer hurma çeşitleri:** Meşruk, Hudri, Çelebi, Sufri, Rabia, Mecdul, Sukkeri, Bademli.



Grubta bulunan bayarlardan bazıları, Vadi Buthan hurma bahçesinde.

## Zulhuleyfe'de İhrama Giriş



**M**edine-i Münevvere'nin çıkışında, Mekke-i Mükerrerme'ye giden yol üzerinde bulunan Zulhuleyfe, Medineliler ile Medine tarafından Mekke'ye gidenlerin mikat mahallidir. Âbâr-ı Ali diye de bilinen bu mikat mahallinde inşa edilen geniş bir mescit ile temiz ve modern duş yerleri ve abdesthanelerin bulunduğu bu mekânın avlusundaki bakımlı bir bahçe ile çevresindeki yeşillik, manevî değerinin yanında maddî güzellik de kazandırmaktadır.

Burada iki rekât ihram namazı kılındıktan sonra umreye niyet edilip, telbiye ve tekbir getirilerek yola devam edilmektedir.

Burada yapılan niyet ve duanın akabinde ihram yasakları başlamakta ve herkes söz ve davranışlarında daha dikkatli olmanın duyarlılık ve dikkati içinde otobüslerdeki yerlerini alıp, Mekke-i Mükerreme'ye müteveccihen yola revan olmaktadır.



YOYAV umre grubu, Zulhuleyfe'de umreye niyet sonrası birarada.



Grupta bulunan erkekler, Zulhuleyfe'de ihram namazı sonrası birarada.



Grupta bulunan erkekler, Medine-Mekke arasındaki bir Türk tarafından işletilen dinlenme tesisinde.





## EY! BEYTULLAH YOLCUSU

*Ey! Beytullah yolcusu, Ey! Fazilet zengini;  
Meleklerle vermedi, Rabb'im senin dengini.  
Ah! Bir görsen yüzünün, o nûrâni rengini;  
Ne mutlu ki, en kârlı ticaret şimdi senin;  
Karşılığı yüzbindir, Kâbe'de bir secdenin...*

*Ey! Beytullah yolcusu, Ey! Davetli misâfir;  
Nebîler sana yoldaş, Peygamberler müzâhir.  
Darlık yüzü yok artık, sana dünya ve âhir;  
Arafat müjdesinden, şüpheye düşme sakın;  
Yeniden doğmuş gibi, olacağın gün yakın...*

*Bekliyor şimdi seni, bir sabır imtihanı;  
Önce kendi içinde gizlenen nefsi tanı.  
Öfke ve isyan ile sevindirme şeytanı;  
Kazanmak istiyorsan, Mina'daki savaşı;  
İbrahim gibi fırlat, elindeki her taşı...*

*Yakında gıyeceksin, beyaz ihramlarını;  
Çözeceksin ölümün, ölümsüz sırlarını.  
Bıraktın... Gidiyorsun, işte bütün varımı;  
Sana hüzmün vermesin, çoluk çocuk ve eşin,  
Beytullah'ta bekliyor, milyonlarca kardeşin...*

*Kâbe'yi ilk gördüğün, o muhteşem anda sen;  
Nasıl bir vecd içinde, ürpereceksin bilsen.  
Ne tende can kalacak, ne dünyada bir hissen;  
Unutma ki makbûldür, o anda tüm dilekler;  
Etrafında, pervaane misâlidir melekler...*

*Kalkınca gözlerinden, asırların perdesi;  
Bir yanda çınlayacak, Bilâl' in yanık sesi,  
Bir yanda sahâbenin, meleklerle secdesi,  
Resûl'ü göreceksin, mihrâbında Kâbe'nin;  
Şâhidi olacaksın, daha nice sahnenin.*

*Hâcer'i göreceksin, koştururken Merve'de,  
İbrahim, insanlara haccı haber vermede,  
Âdem'i göreceksin, o Cebel-i Rahme'de;  
Açtıkça göreceksin, o gönül gözlerini;  
Arafat kumlarında, Peygamber izlerini....*

*Ey! Beytullah yolcusu, tevekkül âbidesi;  
Söküp attın içinden, artık hevâ hevesi.  
Şimdi "zikrullah" diyor, bedenin her zerresi;  
Var git artık rehberin, İlâhi Kelâm olsun  
Gurbet elden sılaya, binlerce selâm olsun...*

Cengiz Numanoglu





## Mekke'de Muhabbet Seli

**A**şk-ı ilahî ile coşan, muhabbet-i Muhammedi ile pişen, Hak yolunda koşan ve Beytullah'ın hasreti ile yola çıkıp, Mekke-i Mükerrerme'ye ulaşan Müslümanların, Mescid-i Haram'da sergiledikleri sevgi, saygı ve samimiyet tablosu, görenlerin gözlerini yaşartan ve izleyenlerin ilgi, ihtimam ve izdihâmına vesîle olan muazzam ve müstesnâ bir tablodur. Bu tabloya tanık olup da Nil Nehri gibi akıp giden ve geç-gündüz durmadan devam eden tavaf turlarına katılmamak imkânsızdır. Öyle ki Kâbe-i Muazzama mıknatıs gibi yaklaşanı yanına çekmekte ve "Bismillahi Allah-u Ekber" diyerek Hacer-ül Esved'i selamlayıp tavafa giren kalp ve kalpları aşk ve şevk ile akıp, zıkr-ü şükr ile dönen sevgi seline dâhil etmektedir.

Bu kervana katılanlar, rahmet-i Rahman ve mağfiret-i Mennan'a mazhar olup, günahlardan arınmakta ve analarından doğdukları günkü gibi arı-duru hale gelip, pırıl pırıl parlamaktadırlar. Allah'ın evinde O'nun misafiri olup, ikramını almaktadırlar. Kâbe-i Muazzama'nın eşliğinde, Hacer-ül Esved yanında, Mültezem'de, Hatîm'de, Rûkn-ü Yemânî, Rûkn-ü Şâmî ve Rûkn-ü Irâkî'de Yaradan'a yalvarıp yakararak, dilek ve isteklerini Mevlâ-i Müt'eâl Hazretlerine arz etmektedirler.



Harem-i Şerif avlusuna bitişik Zemzem Tower ve grubun ikamet ettiği Mövenpick Hotel'inden bir görüntü.



Safa ve Merve arasındaki sayden bir görüntü.

Tavafın hitâmında Makam-ı İbrahim'de veya oraya yakın bir yerde iki rekât tavaf namazı kıldıktan sonra diz çöküp dua etmekte ve kabulü niyazında bulunmaktadırlar. Daha sonra dinlenip, buz gibi zemzem suyunu doyasıya içerek serinlemede ve yüzlerini Kâbe-i Muazzama'ya çevirip ellerini Allah'a açarak:

"Allahümme inni eselüke ilmen nâfian ve rızkan vâsi'an ve şifâen min külli dâ'in ve sekamin." Yani: "Allah'ım! Ben Senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa diliyorum." diye dua etmektedirler.

Bilahare Safa-Merve arasında yedi şavt sa'y etmek için Safa tepesine çıkıp, sa'ye niyet ederek dua ve niyazda bulunduktan sonra Safa'dan başlayıp Merve'de bitecek olan yedi şavt sa'yi yaparak, Merve tepesinde yapacakları dua ile noktalanacak sa'ye başlamaktadırlar.

Bu mübarek mekânlarda yaptıkları her hareketin bir hatırası ve anlamı olduğunu bilerek adımlarının isabetli, davranışlarının dirayetli ve bakışlarının basîretli olmasına özen gösterirler.

Bu inanç ve anlayışla Mekke-i Mükerrerme'ye geldiğimiz 15 Ocak 2014 Çarşamba günü ilk umremizi, 17 Ocak 2014 Cuma günü ikinci umremizi yaptık. 18 Ocak 2014 Cumartesi'yi 19 Ocak 2014 Pazar'a bağlayan gece, yatsı namazından sonra toplu halde veda tavafımızı yaptıktan sonra Kâbe-i Muazzama'nın karşısında, müezzinler mahfelinin yanında tertiplenen sohbet ve dua toplantısına katılarak, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'in yaptığı sohbet ve duaya iştirâk etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadık.

Dr. Ateş, grubumuzun dikkat ve huşû' ile dinlediği sohbetinde şunları söyledi:

"Kıymetli kardeşlerim!

Kâbe-i Muazzama'nın etrafındaki Mescid-i

Haram'ın müezzinler mahfelinin yanında ve Beytullah'ın karşısında sizlerle bir araya gelmenin sevinç ve saadeti içinde seçkin heyetinizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, yaptığınız ibadet ve tâ'atlarla umre ziyaretinizin makbûl, sa'yinizin meşkûr ve günahlarınızın mağfûr (bağışlanmış) olmasını diliyorum.

Bizleri Beytullah'da buluşturup, evinde misafiri olma bahtiyarlığına erdiren yüce Rabbimizin, burada edindiğimiz dostluk ve kardeşliği ömür boyu devam ettirmesini, Beytullah'da bir araya getirdiği gibi Cennet-i a'lâda da bir araya getirmesini, cennetine girdirmesini, cemalini gördürmesini ve rızasına erdirmesini niyaz ediyorum.

Mekke ve Medine'de kazandığımız güzellikleri koruyup, hâtıralarını hâfızalarımıza nakşederek, ömür boyu yaşatmamızı temenni ediyorum.

Sevgili kardeşlerim!

Mekke-i Mükerrerme dünyanın merkezi, Kâbe-i Muazzama da O'nun kalbi niteliğindedir. Bu kalp, Allah'ın birliği ve Müslümanların dirliği için atmaktadır. Diğer bir ifade ile Mekke-i Mükerrerme dünyanın en kutsal kenti, Kâbe-i Muazzama da yeryüzünün en mübarek mekânıdır. Burayı ziyarete gelenler, insanlık ailesinin en



Safa ve Merve arasındaki sayden başka bir görüntü.



YOYAV umre grubu, say sonrası Merve tepesinde dua ederken.

bahtiyar bireyleridirler. Çünkü Allah'ın evinde, O'nun misafiri olmanın bahtiyarlığına ermektelerdir.

Kâbe-i Muazzama Allah'ın evidir. Diğer yerlerdeki mescidler de Allah'ın evleridirler ama, Kâbe-i Muazzama'nın değer ve itibarı diğerleri ile kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Kâbe, yeryüzünde insanlar için yapılan ilk mabettir. Bu hususta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Âli İmran Suresi'nin 96-97. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır:

“Şüphesiz insanların ibadet edebilmesi için kurulan ilk ev Mekke'de olan (Kâbe) dir. O, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulmuştur.

Orada apaçık alametler vardır. İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren kişi güvencede olur. Hacca yol bulabilenlerin o evi mutlaka hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki buyruğudur. Hac emrini tanımayıp uygulamayan kişi bilmelidir ki, Allah (hac emrinin uygulanması dâhil) yarattıklarına ihtiyaçlı değildir.”

Bir hadis-i kudsîde de: “Şüphesiz benim yeryüzündeki evlerim mescidlerdir. Oralarda benim ziyaretçilerim de onları (ibadetle) imar edenlerdir. Ne mutlu o kula ki evinde temizlenir, sonra gelir beni evimde ziyaret eder. Ziyaret edilenin de ziyaretçisine ikram etmesi gerekir.” buyurulmaktadır.

Şu anda bizler de Allah'ın evinde bulunan ziyaretçileriyiz. O'nun ikram ve ihsanını umuyoruz. Her gün Kâbe'ye yüz yirmi bin rahmetin indiğini, bunun altmış bininin tavaf edenlere, kırk bininin namaz kılanlara, yirmi bininin de oturup

Kâbe-i seyredenlere verileceğini biliyoruz. Keza tavafta atılan her adım için beş yüz günahın affedileceğini, beş yüz sevabın verileceğini, beş yüz derecenin yükseltileceğini de biliyoruz.

Bu inanç ve bilinçle Rabbimizin rahmet, mağfiret ve bereketini diliyoruz. Ancak misafirlerin ev sahibinin ikramını almaları için O'na saygılı olmaları, koyduğu kurallara uymaları ve birbiri ile iyi geçinmeleri gerekir.

Bu cümleden olarak Allah'ın kullarına aşağılayıcı nazarla bakılmaması, yaş, hastalık, halsizlik ve fakirlikleri ile bilgisizliklerinden dolayı hafife alınmaması icap eder. Dolayısıyla Allah'ın evinde kimse kimseyi küçümsememeli, horlayıp hakir görmemeli, kılık-kıyafeti ve pejmürde hâlden dolayı onunla alay etmemelidir.

Gördüğümüz gibi tavaf alanında ve Mescid-i Haram'ın her yerinde her renk ve ırktan, her yaş ve her seviyeden insanlar bulunmaktadır. Herkes, Allah'ın evi olan Beytullah'da bir araya gelip yan yana, omuz omuza olmakta ve Hakk'ın huzurunda saf tutmaktadır. Birlikte namaz kılp, birlikte tavaf etmekte ve Yaradan'a yalvarıp yakarmaktadırlar. Kim bilir Mescid-i Haram'ı dolduranların tamamı, belki de kale alınmayan bir zavallı garibin yüzü suyu hürmetine bağışlanıp affedilmektedir.

Bu hususta bir fikir vermek amacıyla yıllar önce yaşanan bir ibret tablosunu sizlerle paylaşarak, sohbetimizi noktalamak istiyorum:

Vaktiyle Bağdat'ta beş vakit namazını Camide cemaatle kılan ayakkabı tamircisi (eskici) fakir bir zat varmış. Bu zat, sağlam bir imana sahipmiş, çok güzel bir Müslümanlığı varmış.



YOYAV umre grubu, say sonrası Merve tepesinde dinlenirken.

Dinini de çok severmiş. Onun için hep camiye, cemaate devam edermiş. Elinden bir kimse incinmezmiş, eliyle kimseye zarar vermezmiş. Diliyle de kimsenin kalbini kırmazmış. Olabilecek her şeye inanırmış. Kimse hakkında kötü düşüncesi yokmuş. Sözün kısacası çok saf, altın kalpli bir adammış.

Bir gün yatısı namazını kılıp camiden çıkarırken, cemaat Caminin avlusunda toplanmış ve içlerinden bir zat:

- Kardeşlerim, biz mahallemizden birçok arkadaşımızla gurup olarak hacca hazırlanıyoruz. Haberinizi olsun katılmak, bizimle hacca gitmek isteyen varsa hazırlansın, demiş.

Komşusu zenginlerin ve Cami cemaatının hacca hazırlandıklarını duyan bu ayakkabı tamircisi fakir Müslüman da kendi kendine karar vermiş.

- Ben de şu komşularıyla şu Cami arkadaşlarımla birlikte hacca gideyim. Bunlar hepsi beni tanıyorlar. Akşam sabah, beş vakit Camide cemaatle beraberiz. Komşuluğumuz da var. Dedelerimiz önce arkadaş, sonra yolculuk demişler, bu fırsat bir daha ele geçmez demiş.

Ayakkabı tamirciliği yapan bu (eskici) zât da sevinerek kendi hâline göre hac hazırlığını yapar. Hac kafilesiyle o da yola çıkar. Hac kafilesi Bağdat'tan çıkarken, şehrin dışında onların peşinden yetişir.

Hacca giden zenginlerin bazıları, "bu fakir adam nasıl bizimle hacca gidip gelecek? Bu hac yolculuğu günlerce, aylarca sürecektir" diye kendi aralarında konuşurlar.

İçlerinden biri, biraz da zahiri bilgisi olan ve kendi aralarında, (mahallesinde) hoca dedikleri bir efendi, hemen atının üzengisini teper, kendilerine yetişen bu fakir eskiciye sokulur ve alaylı alaylı:

- Hayrola komşu! Sen de mi hacca gidiyorsun? der.

Kalbi tertemiz olan, ufacak bir kötülük düşünmeyen bu saf altın kalpli Müslüman:

- Evet efendim! Ben fakir de sizlerin arkadaşlığında, sizlerin sayesinde gidip o yüce makama yüz süreyim. Rabbimin evi olan o büyük Kâbe'yi ziyaret edeyim. Sevgili Peygamberim Hz. Muhammed (s.a.v.)'in mübarek ayaklarının bastığı o şerefli yerleri göreyim. Yüce kitabım Kur'an'ın ayetlerinin indiği o mukaddes topraklara şu günahkâr yüzümü süreyim, dedim ve sizlerle Allah nasip ederse ben de hac yoluna düştüm demiş.



Merve tepesindeki orijinal kayadan bir görüntü.



Harem-i Şerif avlusuna bitişik Zemzem Tower ve grubun ikamet ettiği Mövenpick Hotel'inden bir görüntü.



Harem-i Şerif'teki Osmanlı revakları, Sudi ilavesi ve Zemzem Tower Hotel'inin saat kısmından bir görüntü.

Lâkin, Hoca dedikleri o kendini beğenmiş adam, kendi bodur aklınca o saf, katkısız ve tertemiz Müslüman adamla alay etmek ister ve şöyle der:

- Fakat, komşum! Nasıl olur? Senin bineğin yok, günlerce yolda yiyecek azığm yok, bari birkaç akça olsun cebinde var mı? Biz atlarımıza, develerimize bindik. Sen yaya olarak nasıl bizimle yürüyeceksin? der.

Fakat, tertemiz bir kalbe, acabasız (kuşkusuz) sağlam bir imana sahip olan fakir Müslüman:

- Rabbim beni besler, bütün yarattığı canlıların rızkını, yiyeceğini veren O'dur. Aslında her canlı O'nun rızık hazinesinden beslenmektedir." cevâb-ı şâhânesini verir.

Fakat gelgelelim kendini beğenmişlik hastalığından kurtulamayan, hoca dedikleri o kendini beğenmiş adam, bu sözlere iyice bir güldü. Sonra bu sözler öyle gülünecek sözler değil diyerek kendine şaşırды. Fakat yine de aklı başına gelmedi. Fırsat buldukça fakir komşusuyla alay etmeye devam etti.

Nihayet günlerce süren uzun ve yorucu hac yolculuğundan sonra Hac kafilesi, Mekke-i Mükerreme'ye vardılar. Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ettiler. Arafat'ta vakfeye durdular. Bütün hacim farzlarını yerine getirip veda

tavafını da yaparak geri döndüler. Artık herkes hacı olmuştu.

Evet, Ey Dest! Şeytan ve nefis atına binen durur mu? Kendini beğenmiş, sözüm ona biraz da zâhirî (dış) bilgisi (kültürü) olan ve hoca geçinen efendi, hemen alay etmekte olduğu fakir müslümanın (eskicinin) yanına yaklaşır.

- Komşum, vardın Beytullah'ı tavaf ettin mi? der.

Gönlünde ufacak bir şüphe olmayan ve hiç kimse hakkında kötülük düşünmeyen o saf



Yıkılmayan Osmanlı revaklarından bir görüntü.



Osmanlı revakları önündeki merdivenlerden Melik Abdülaziz kapısına çıkış.

(katkısız), altın kalpli tertemiz Müslüman adam hemen cevap verir:

- Evet ettim! Allah'ıma sonsuz hamd ve şükürler olsun ki, benim gibi fakir ve zayıf bir kulunu bu şerefli, yüce makamları ziyaret edip hac ibadeti gibi en mühim bir ibadeti yapmayı bana nasip etti, der.

Hoca geçinen kötü huylu adam, hep işin alay ve gırgırındadır. Bu sefer başka bir kötülük, başka bir şeytanî yol aklına gelir. Bu sefer o garip adama şu suali sorar:

- Komşu sen de beratını aldın mı? Sana da berat verdiler mi? der.

Allah'tan başka bir şey düşünmeyen, tek düşüncesi Allah'ın rızasına ermek ve ibadetlerini yerine getirmek olan iyi huylu, temiz Müslüman gözlerini dört açar:

- Nasıl berat bu? diyerek heyecanla sorar.

Alaylı, kötü huylu, şeytanın maskarası olan, güya biraz zâhiri bilgisi ile gururlanan kötü ahlaklı adam, artık kendi bodur aklınca eğlenecek, alay edecek bir yol bulmuş gibidir. Ve:

- Hacılar, Cehennem ateşinden azad oldun diye berat verilir, der. Saf Müslüman:

- Siz aldınız mı? der. Alaycı adam:

- Biz aldık beratımızı, der.

Saf Müslüman, hemen telaş ve heyecanla gerisin geri, Mekke'ye Beytullah'a döner.

Alaycı adam kıs kıs güldü. Kendi bodur aklına göre büyük bir iş yapmış sanıyordu. Hemen arkadaşlarına gelip yaptığı maskarahlığı anlattı. Onlar da hep birden gülüşerek yollarına devam ettiler.

Ayakkabı tamircisi eskici Müslüman, Har-em-i şerîfe vardı. Başını Beytullah'ın eşliğine koydu:



YOYAV umre grubu, Mekke'nin mikat mahalli Te'nim'deki Hz. Aişe Mescidi'nde ikinci umreye niyet ederken.



YOYAV umre grubu, Harem-i Şerif'in Melik Fahd Kapısı önünde toplu halde.

- Ey Rabbim! Senin kulların Cehennemden azad beratını almış. Ben fakire bu berat verilmedi. Ya Rabbi! Yoksa ben azad olunmadım mı? diyerek gözlerinden sel gibi yaşlar akıttı. Ağlayıp feryad eden garip Müslüman nihayet öyle bir hale geldi ki, artık yerinde kıpırdayacak hali kalmadı. Gözünden akacak yaş yerine kan akmaya başladı. Bu haldeyken karşısına heybetli, nurani yüzlü bir zat geldi ve:

- Kaldır başımı ey adam! Al şu beratını da git vaktinde yetiş yol arkadaşlarına, dedi.

Saf Müslüman, beratını alıp heyecanla yüzüne gözüne sürdü ve koşarak arkadaşlarına yetişti. Arkadaşları ise, saf adamı aldattıkları için sanki zevkli zevkli gülüşüyorlardı. Bu garip adam, kan ter içinde soluk soluğa, kendilerine yetişince hepsi etrafına toplanıp alaylı alaylı sordular:

- Ne oldu aldın mı beratını? dediler. Saf adam:

- Aldım ya! İşte koyunumda bakın ne de güzel yazılmış, ne de güzel kokuyor, dedi.

Sözüm ona akıllı ve zenginiz diyenler, hepsi heyecan ve telaşlı telaşlı baktılar. Beratı görünce akılları başlarından gidecek gibi, o kötülük dolu kalpleri duracak gibi olmuştu.

Berat, yeşil renkli, misk gibi kokulu kâğıttan bir pusula, üzerinde beyaz nurdan yazılarla yazılmış satırlar vardı.

Hac yolculuğu müddetince tüm işi alay ve eğlenmek olan Hoca geçinen o zıppır, beratı görünce bayıldı, atından düştü. Ayıldığı zaman akli başına geldi. Fakir adamın beratını aldı eline yüzüne gözüne sürerek:

- Ah! ... dedi. Keşke ben de şu fakir, garip komşum gibi olsaydım. Onun kadar bir değerim, bir şerefim olsaydı da hiçbir şeyim olmasaydı. Vah bana, yazık benim geçen ömrüme!... En kıy-



YOYAV umre grubu, Melik Fahd Kapısı'ndan girip Kâbe'ye doğru ilerlerken.





YOYAV umre grubu, tavafa başlamadan önce dua ve niyet ederken.

metli sermayem olan ömür sermayemi boş yere harcamışım!... Nefsimin esiri (tutsağı), şeytanın fermanlı kölesi olmuşum. Kendi insanlığımdan haberim yokmuş. Şerefi, büyüklüğü zenginlikte, kültürde sanıyormuşum. Aldanmışım, yazık bana, vah bana!..

Ben de şu garip komşum gibi olsaydım da, onun kadar bir değerim, onun gibi temiz bir kalbim olsaydı da başka hiçbir şeyi olmasaydı da beni de "Allah ile aldatsaydılar. Beni de Rabbimin yolunda aldatsaydılar." diyerek ah, vah çekerek Bağdat'a gelmişler. Fakir eskici, Hoca geçinen adama:

- Al komşum, bu berat sende kalsın. Sen akıllı, bilgili, zengin adamsın. Sen hoca adamsın, ben öldüğümde bu beratımı kefenime koyarsın, demiş. Beratı hoca denen adama vermiş.

Hoca artık biraz yola gelir gibi olmuş, gaflet perdesi yavaş yavaş yırtılmaya başlamış olduğundan alıp beratı sandığına koymuş.

Aradan günler, aylar geçmiş. Fakir adam eceli gelip ölmüş. O anda hoca dedikleri zat Bağdat'ta yokmuş, ticaret için başka bir yere gitmiş, cenazede bulunamamış.

Hoca denen zat, döndüğünde ayakkabı tamircisi eskici fakir müslümanın ölmüş olduğunu öğrenince heyecanından:

- Eyvah! Komşumun beratı bende idi. Kefenine koymamı bana vasiyet etmişti, diyerek telaşa evine geldi.

Berata bakmak için, sandığı acele acele açtı. Aaa! Bir de ne görsün berat koyduğu yerde yoktu.

Her halde bende olduğunu bilenlerden biri alıp kefenine koydu, ben yokum diye dedi.



YOYAV umre grubu, tavafa başlamadan önce dua ve niyet ederken.



Kâbe'nin kapısından bir görüntü.

Hemen gidip mezara bakayım koydular mı? diye düşündü. Mezarın başına vardı, mezarı açmak için elini uzattı. Oradan bir ses geldi:

- Ey gafil! Ey kendini beğenmiş adam! Biz kulumuza berat verip de sonra onu yabancı ellerde bırakır mıyız sanıyorsun? dedi.

Bu sesi duyan hoca olduğu yerde bayıldı. Orada hayli zaman kaldı. Bir de karşısında ölen komşusunu gördü ve şöyle diyordu:

- Hoca komşum, sen olmasaydın ben beratımı unutacaktım.”

Önceleri eskici fakir komşusuyla alay eden Hoca, ayılınca hemen eve gelir. Abdest alıp ölmüş olan fakir komşusunun ruhuna Yasinler okur. Kur’ân-ı Kerîm okur, komşusunun ruhuna gönderir.

Rüyasında o alay ettiği fakir, fakat saf tertemiz ruhlı müslüman komşusunu gördükçe hep:

- Hoca komşum, Allah senden razı olsun. Sen olmasaydın “Beratını aldın mı?” demeseydin ben beratımı unutacaktım. Siz hatırlattınız da aldım.

Burada sual melekleri geldi. Sual sordular. Sual meleklerine beratımı gösterdim bakıp geçtiler.

Hoca denen zat, hayatı boyunca o alay ettiği fakir eskici müslümanın ruhuna Kur’ân okuyup hediye etti. Onun ruhu için hayırlar, sadakalar yapardı ve şöyle derdi:

- Ah!... Keşke ben de fakir biri olsaydım da şu eskici komşum gibi değerli olsaydım da beni herkes Allah ile aldatsaydı!.. derdi.

Ey Allah diyen Mü’min! Bu hikâyede çok büyük ibret dersi vardır.



Kâbe'nin kapısından başka bir görüntü.



## Beytullah'da Dua

18 Ocak 2014 Cumartesi gününü 19 Ocak 2014 Pazar gününe bağlayan gece yaptığımız veda tavafını takiben, Kâbe-i Muazzama'nın karşısında, müezzinler mahfelinin yanında yapılan toplantıda, huşu içinde dinlediğimiz sohbetin ardından ellerimizle birlikte gönüllerimizi de Mevlâ-yı Mûte'âl Hazretlerinin dergâh-ı izzetine açarak, hocamız Dr. İbrahim Ateş'in yaptığı aşâğdaki duaya katılıp, can-ı gönülden "amin" diyerek, kabulü niyazında bulunduk.

"Bizleri Beytullah'da bir araya getirip, dua ve dileklerin kabul edildiği Kâbe-i Muazzama'nın karşısında içimizi döküp, isteklerimizi arz etme imkânını ihsan eden yüce Rabbimiz! Sana sonsuz hamd-ü senâlar ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e sayısız salât ve selamlarımızı sunuyoruz, lütfedip kabul buyur yâ Rabbi. Mekke-i Mükerreme'de, dünyanın kalbinin attığı mübarek mekândayız. Duaların kabul olduğu Kâbe-i Muazzama'nın karşısındayız. Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail (a. s.)'in Kâbe'nin temellerini yükseltirken yaptıkları duanın benzeri ile duamıza başlayarak: "Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz Sen işitensin, bilensin.

Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin." (Bakara, 127-128) diyoruz. Dua ve dileklerimizi kabul buyur yâ Rabbi.

Yâ Rabbi! Sen varsın, birsin, bizi bizden iyi bilirsin. Her an bizimlesin, her hâlimizi görür,



Veda tavafından bir görüntü.



Veda tavafından başka bir görüntü.

her isteğimizi bilirsin. Ama biz, kapına gelmenin, evinde olmanın haz, huzur ve heyecanı içinde elimizi-dilimizi, gözümüzü-gönlümüzü, sözümüzü-özümüzü, içimizi-dışımızı Sana açtık. Düşünce, duygu ve dileklerimizi Sana arz ediyoruz. Bizleri kapıdan kovma, elimizi boş döndürme, Beytullah'daki binlerce gönül eri, milyonlarca Müslüman şu anda Sana yalvarıp yakarmakta, rahmet ve mağfiretine erip, bağışlananlardan olmayı dilemektedirler. Bizleri de onların samîmî, sâfi ve temiz saflarına dâhil eyle yâ Rabbi! Sana yakın olanlar hürmetine bizleri de Sana yâr ve yakîn eyle yâ Rabbi. Nefis ve iblisin tuzağına düşüp, Senden uzaklaştırma yâ Rabbi. Bizi bize ve nefsimize bırakma. Hayat boyu hidâyet ve himâyende eyle. Kullukta kâim, iman, ibadet ve istikamette dâim eyle. Rahmetine daldırdığın, cennetine aldırдың mutlu ve bahtiyar kullarından kıl yâ Rabbi. Bizleri sevdiğin, sevdirdiğın ve sevindirdiğın kullarından eyle. Seni sevmeyi, Resûlünü sevmeyi, Seni ve Resûlünü sevenleri sevmeyi, müminleri sevmeyi, Senin, Resûlün ve sevdiğin mümin kulların tarafından sevmeyi bizlere nasip eyle yâ Rabbi. Sana layık kul, Resûlüne layık ümmet, müminler layık kardeşler olmayı bizlere nasip eyle yâ Rabbi. Hayat boyu her iş ve uğraşımızda rızanı gözetmeyi, rızana ermeyi, cennetin, cemalin ve

rızan ile ödüllendirilmeyi bizlere nasip eyle yâ Rabbi. Beytullah'a bağlılığımızı bâkî ve dâim eyle yâ Rabbi. Burada duyduğumuz haz ve huzur ile hissettiğimiz sevinç ve saadeti hayatımızın arta kalan kısmında gideceğimiz ve bulunacağımız her yerde duymayı ve hissetmeyi ihsan eyle yâ Rabbi.

Hazret-i Âdem'den Hz. Muhammed Aley-hisselama kadar bu mübarek mekâna gelen ve samimiyetle Sana yönelip ihsanını dileyen bilumum enbiyâ-i izâm ve Rûsûl-i fihâm hazeratı ile Hak dostu velilerin Senden istedikleri her türlü iyi, güzel ve hayırlı isteklerini biz de Senden istiyoruz, bizlere de onların istediklerini ihsan eyle.



Veda tavafından diğerk bir görüntü.



Veda tavafında Hacer-ül Esved-i selamlarken.

Sana sığındıkları her türlü şer, kötülük ve felaketlerden bizler de Sana sığınmıyoruz, onları koruduğun gibi bizleri de kuru yâ Rabbi. Nefsimizi, neslimizi, milletimizi, memleketimizi ve bilumum Müslümanlarla tüm İslam ülkelerini her türlü felaket, musibet ve kötülüklerden kuru yâ Rabbi. Müminleri birbirine düşürme, aralarında fitne ve fesat çıkarmak isteyenlere fırsat verme yâ Rabbi. Şu anda Beytullah'da bulunup aşkın ile dönen, gözyaşı döküp başını dileyen Müslümanların yaşadıkları haz ve huzur ile birlik, beraberlik, dirlik ve kardeşlik duygularını yurdumuzdaki ve dünyamızdaki tüm Müslüman kardeşlerimize de yaşat yâ Rabbi. Onları hıfz-u himayen ile kuşat yâ Rabbi. Yurdumuzu, yurttaşlarımızı ve yöneticilerimizi iyilik ve güzelliklerle yücelt yâ Rabbi. Karşılıklı hürmet, muhabbet, şefkat ve merhamet duyguları ile donatıp, maddeten ve manen güçlü ve kuvvetli eyle yâ Rabbi.

Bizleri doğurup dünyaya getiren annelerimiz, besleyip

büyüten babalarımız, eğitip öğreten hocalarımız ve cennet vatanımızı koruyup bizlere emanet ve armağan eden din ve devlet büyüklerimizle atalarımızın ruhlarını şâd, mekânlarını Cennet ve makamlarını yüce eyle yâ Rabbi.

Beşeriyetin babası Hz. Âdem'den bu yana



Veda tavafından bir görüntü.



Veda tavaftı sonrası Kâbe-i Muazzama karşısındaki Müezzinler Mahfeli yanında yapılan sohbet ve duadan bir görüntü.

iman ve ihlâs ile ebediyete göçen mümin kardeşlerimize rahmetin, merhametin ve mağfiretinle muamele eyle. Bizleri onlarla Cennet-i a'lâda buluştur yâ Rabbi.

İlâhî yâ Rabbe-l Âlemîn! Bu mübarek mekâna gelmek için yurdumuzdan ayrılırken, Beytullah'da yapacağımız duaya kendilerini de katmamızı isteyen ve Haremeyn-i Şerifeyni ziyaret edenlerden olmayı dileyen dost ve kardeşlerimizle yakınlarımız, üyelerimiz ve öğrencilerimizi de duamıza dâhil, Beytullah ve Ravza-i Resûlullah'a vâsıl, isteklerine nâil ve her türlü hayırlı muratlarını hâsil eyle yâ Rabbi.

Devletimizi dâim, memleketimizi ma'mûr, milletimizi mutlu ve müreffeh eyle. Dostlarımızı çok, düşmanlarımızı yok eyle. Korktuğumuzdan emin, umduğumuza nâil eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ve borçlularımıza edalar ihсан eyle. Kazancımızı helal, rızığımızı bol ve bereketli eyle. Bizlere dünya ve ahirette

iyilikler ihсан eyle. İşlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırlısı ile tamamlamayı nasip eyle. Gelişimiz gibi dönüşümüzü de kolay kıl. Sağlık, afiyet ve mutluluk içinde yurdumuza, yuvamıza ulaşmayı ve yakınlarımıza kavuşmayı nâsip eyle yâ Rabbi. (Amin)



Veda tavaftı sonrası Kâbe-i Muazzama karşısındaki Müezzinler Mahfeli yanında yapılan sohbet ve duadan başka bir görüntü.



## Mekke'deki Mübarek Dağlar

YOYAV umre grubu, en hayırlı insanı en hayırlı yolculuğunda tepesinde taşıyan Sevr Dağı'nın eteğinde.

**D**ünyanın değişik yerlerinde bulunan dağlar, Allah Teâlâ'nın yeryüzünde var ettiği yüksek mekânlardır. Her birinin bulunduğu bölge ve yaratıldığı yere göre yüklendiği bir iş ve gördüğü bir görev vardır. Bunların neler olduğunu bilemiyoruz ama yeryüzünde âfâkî bir şekilde değil, ilahî bir hikmete göre dizayn edildiklerine inanıyoruz. Bazı yerlerde bol miktarda bulunmalarına karşın bazı yerlerde az görünen dağların, bazı yerlerde sıra dağlar halinde, bazı yerlerde tek başına ve değişik yüksekliklerde olmaları, üzerinde durup düşünülmesi ve dikkatli bir şekilde incelenmesi gereken hususlardandır.

Kutsal kitabımız Kur'ân-ı Kerim'in 5 ayetinde "Cebel" (dağ) şeklinde tekil, 32 ayetinde de "cibâl" (dağlar) şeklinde çoğul olmak üzere 37 ayette geçen dağların, Nâzi'ât Suresi'nin: "Dağ-



YOYAV umre grubu, Arafat'taki Nemire Mescidi önünde.



Rahmet Dağı'ndan bir görüntü.



Rahmet Dağı'na çıkıştan bir görüntü.



Nur Dağı'ndan genel bir görüntü.

ları sağlam bir şekilde yerleştirdi.” mealindeki 32. ayetinden, sağlam bir şekilde yerleştirildiğini öğreniyoruz. Nebe’ Suresi’nin: “Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da bir kazık yapmadık mı?” mealindeki 6-7. ayetlerinde de bu sağlamlığın daha değişik bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Buldukları yerlerde birer kazık gibi sağlam bir şekilde yerleştirilen dağların izâle edilmelerinin doğru olmayacağını düşünüyoruz.

Yeryüzündeki dağların her birine bir özellik ve güzellik ihsan eden Allah Teâlâ kimini taş, kimini toprak, kimini de ağaçlarla örtmüştür. Kiminden sular akıtmış, kiminden de lavlar fıskırtmıştır. Kimini erişilmez, kimini geçilmez kılmıştır.

Dikenlerle dolsa, kayalarla kaplansa ve ağaçlarla kuşatılsa da her dağın harika bir görünümü ve sevimli bir yanı vardır.

Mekke-i Mükerrerme’deki dağlar arasında Nur, Sevr ve Arafat Dağlarının farklı bir yeri

ve büyük bir değeri olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Nur Dağı’nda Kur’ân-ı Kerîm’i indirmeye başlatan Allah Teâlâ, Sevr Dağı’nın tepesinde Resûlünü saklamış, Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın bulunduğu Arafat Dağı’nda vakfeye durmayı da haccın farzlarından biri kılmıştır.

Dolayısıyla umre ziyareti için Mekke-i Mükerrerme’ye gelenler, Sevr Dağı ve Arafat ile Nur Dağı’nı mutlaka gezi programlarına almaktadırlar.

YOYAV da, umre gruplarını bu mübarek mekânlara götürüp birlikte ziyaret etmelerine ve haklarında bilgi edinmelerine imkân sağlamaktadır.

Bu hususta önceki yıllarda düzenlediği umre ziyaretlerine katılan grupları aydınlattığı gibi, 8-20 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 16. Umre ziyaretine katılan gruba da hazırladığı bilgi notlarını dağıtmanın yanında, yaptığı aydınlatıcı açıklamalarla bilinçlendirilmeleri cihetine gitmiştir.



YOYAV umre grubu, Nur Dağı önünde.