

YOYAV

YIL: 24 SAYI: 267 OCAK 2015

Dergisi



*Devlet Millet El Ele
Yoksullukla
Mücadele*



YIL: 24 SAYI: 267 OCAK 2015



YOYAV Adına Sahibi
Dr. İbrahim Ateş



Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mehmet Narince

Yayın Kurulu
Dr. İbrahim Ateş
M. Yahya Efe
Mehmet Narince
Faruk Oray

Yayın İdare Merkezi
Libya Caddesi 32/7-8 Ahmetler / Ankara
Tel: 434 51 83 - Faks: 433 12 98
web: yoyav.org.tr
e-posta: eyoyav@mynet.com

Yayın Türü
Yöresel Süreli Yayın
Ayda bir yayınlanır

Grafik Tasarım
OMEDYA A.Ş.
www.omedya.com

Baskı
EPAMAT Basım Yayın Ambalaj San. Ltd. Şti.
Ağaçışleri Sanayi Sitesi
1357. Sok. No:41 Ostim / ANKARA
Tel: 0312 394 48 63 - 64

Basım Tarihi:
Ocak 2015

ISSN:1307-1572

Dergide kullanılan yazı ve resimler kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Görüşler yazarlarımıza aittir.

Derginin bu sayısı OSTİM'in katkılarıyla bastırılmıştır.

Haftamız Hayırlı, Mücadelemiz Mübarek Olsun
Dr. İbrahim ATEŞ **1**

Kardeşliğin Kıvamı, Dayanışmanın Devamındadır **2**

Devlet Millet El Ele Yoksullukla Mücadele **4**

Dr. Sare Davutoğlu'nun Konuşması **8**

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Doç. Dr. Ayşenur İslam'ın Konuşması **11**

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler'in Konuşması **14**

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası Açış Konuşması
Dr. İbrahim ATEŞ **17**

Yardımlar, Yarınlar Yapılan Yatırımlardır **27**

Kardeşler Konserde **31**

Dostlara Dua **34**

Ülke Kalkınmasında Yardımlaşmanın Rolü **37**

Yoksul İnsanları Verimli ve Üretken Hâle
Getirmenin Çözüm Yolları **40**

Yardım Eden Yardım Görür **43**

Durum Değerlendirme Toplantısı **47**

Haftamız Hayırlı, Mücadelemiz Mübarek Olsun

Dr. İbrahim ATEŞ
YOYAV Genel Başkanı



Gönül ve güç birliği ile bir dayanışma haftasını daha dolu dolu geçirerek geride bıraktık. Bazı Devlet büyüklerimizin desteği, dost ve kardeş kuruluşlarımızın kıymetli katkıları ile birbirinden güzel birçok hayır, sosyal ve kültürel hizmetlere sahne kıldığımız bu haftanın etkinlikleri dolayısıyla çeşitli platformlarda bir araya gelerek, yoksullukla mücadele yolunda bir adım daha atma bahtıyarlığına erdik. Hakk'ın rızası doğrultusunda, halka hizmet yolunda buluşup, dostça dayanışma ve kardeşçe kaynaşma duyguları içinde bir araya gelme ve böylesine hayırlı hizmetleri birlikte gerçekleştirme imkânını bizlere ih-san eden yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar ediyor, bu birlikteliğimizin ömür boyu devam etmesini diliyorum.

Malumunuz olduğu üzere yoksulluk, sadece yoksulları ilgilendiren sıradan bir sorun ve basit bir problem değildir. Tek bir aileyi, toplumu, ülkeyi veya bölgeyi ilgilendiren mevzi'î ve mahalli bir sorun değil, insanlık ailesi ile dünya devletlerinin tamamını tehdit ve tedirgin eden küresel bir sorundur. Bu sorun, görüldüğü ya da hissedildiği her yerde hemen harekete geçilmesi, cesaretle üzerine gidilmesi, yok edilmesi ve bir daha baş göstermemesi için ciddi önlemler alınması gereken bir insanlık sorunudur.

Kıskacına aldığına hayat hakkı tanımayan ve yaka-sına yapıştığı kurbanını kıvrandıran bu amansız ve acımasız düşmana karşı ilgisiz ve sessiz kalmak doğru değildir. Giderek gem almaz hale gelip, dünyanın dev ekonomilerini bile dize getirme istidadı gösteren bu canavarı durdurmak için yürütülen mücadeleye katılmak, herkesim ve her seviyedeki herkesin yükümlü olduğu bir insanlık görevidir. Kimse kendini bu görevden hariç tutmaya yeltenmemelidir. Herkes, yoksullukla mücadelede yer almakla yükümlü olduğunu bilmeli, elini taşın altına atmalı ve üzerine düşeni ifâdan geri durmamalıdır. Toplumun tüm bireyleri ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin tamamı yoksullukla mücadelede gönül ve güç birliği içinde olmalıdır. Çünkü dilek, yürek ve bilek işi olan yoksullukla mücadele birlik, beraberlik ve dirlik içinde olmayı gerektirir. Bu gerçeğin bilincinde olan YOYAV, kurulduğu günden bu yana üzerine düşeni ifâ etmenin yanında, 1993 yılında aldığı tarihî bir kararla her yıl çeşitli etkinliklere sahne olmak üzere 12-18 Aralık tarihleri arasını Yoksullarla Dayanışma Haftası olarak ilan etmiştir. Belirtilen tarihten itibaren düzenlenen ve 2014 yılında 22.si gerçekleştirilen bu haftalara davasına destek veren bazı bakanlık, belediye, valilik,

kaymakamlık, konfederasyon, federasyon, oda, sendika, vakıf, dernek ve benzeri birçok kurum katılmış ve başlatılan mücadele başarı ile sürdürülmüştür.

Bu cümleden olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2011 yılında valiliklere, 2012 yılında da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderdiği genelgelerle hafta kapsamında yoksullukla mücadeleye ilişkin düzenlenecek çalışmalara katkı ve katılımın sağlanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenilmiştir. Maya tutmuş ve maksat hâsıl olmaya başlamıştır. Öyle ki, her yerde haftanın hedefleri ile hizmetlerinden övgü ve takdirle söz edilir olmuştur.

12-18 Aralık 2014 tarihleri arasında YOYAV'ın organizatörlüğünde 44 kurum ve kuruluşun katılımıyla büyük bir dayanışma örneği daha sergilenerek 1'i Anıtkabir ziyareti ve saygı duruşu, 1'i açılış töreni, 1'i seminer, 13'ü giyecek yardımı, 18'i gıda yardımı, 6'sı kırtasiye yardımı, 2'si panel, 4'ü yemek yardımı, 6'sı yakacak yardımı, 4'ü nakit yardımı, 7'si burs yardımı, 3'ü konferans, 1'i kitap yardımı, 2'si temizlik malzemesi yardımı, 1'i resim sergisi, 2'si sinema ve tiyatro gösterisi, 1'i durum değerlendirme toplantısı ve akşam yemeği, 1'i tekerlekli sandalye ve baston yardımı, 1'i televizyon yardımı, 1'i ekmek yardımı, 2'si barınma yardımı, 1'i sağlık yardımı, 1'i maaş yardımı, 1'i kanser eğitimi, 1'i 250 hatm-i şerif duası, 1'i Türk Tasavvuf Musikisi konseri olmak üzere 26 hizmet türünden 83 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Böylece yoksulluk sorunu geniş çapta gündeme getirilmiş, çözüm yolları araştırılmış ve 2.052.350 kişiye yardım eli uzatılmıştır.

Bir hadîs-i kudsîde beyan buyurulduğu üzere Allah Teâlâ, gönlü kırık kullarının yanındadır. Yaradan'a yar ve yakın olma yolunda atılması icap edilen adımlardan biri yoksul, yorgun ve yaşlılarla hastaların yanında, yakınında ve yardımında olmaktır. Bu yakınlığı yakalamayı dileyenler ilgi, destek ve bakıma muhtaç olan insanların yanında ve yardımında olmayı ihmal etmemelidirler. Darda kalana dost, yolda kalana yoldaş ve aç kalana arkadaş olma cihetine gitmelidirler.

Dolayısıyla dost ve kardeşlerimizi, darda ve zorda olanlarla dar gelirilere karşı daha duyarlı davranmaya davet ediyor, rıza-i ilahi ile ödüllendirilmelerini diliyorum.

Davet bizden, icabet sizden, muvaffakiyet yüce Allah'tandır.



Kardeşliğin Kıvamı, Dayanışmanın Devamındadır

Halka hizmeti Hakk'a hizmet telakki ederek yoksullukla mücadele yolunda ileri adımlar atan Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı'nın kuruluş yıldönümü ve 22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın başlaması münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret edip, "İnsanları mesut edecek yegâne vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirecek, karşılıklı maddî ve manevî ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir" diyen Atatürk'ün manevî huzurunda bulunarak haftayı başlatan YOYAV'lılar, 12 Aralık 2014 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde toplu halde Anıtkabir'e hareket ettiler. Soğuk bir kış günü olmasına rağmen, diğer bazı kardeş kuruluşlardan gelen vefakâr dostları ile birlikte tören alanında buluşarak anlamlı bir dayanışma örneği sergilediler. 48 kişiden oluşan YOYAV'lıların yanında 20 kişinin Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı'ndan, 8 kişinin Çubuk Dernekler Federasyonundan, 5 kişinin Kilis Yardımlaşma Derneği'nden, 5 kişinin Tüm Bağkur Emeklileri Dul ve Yetimleri Sosyal Dayanışma Derneği'nden, 4 kişinin Çankaya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nden, 3 kişinin Yurt-Ay Derneği'nden, 2 kişinin Kahramanmaraşlılar Eğitim Vakfı'ndan 1 kişinin de Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı'ndan olmak üzere toplam 8 kuruluştan 48 kişiye ulaşan ziyaret heyetini oluşturdu. Böylece 22. Yoksullarla Dayanışma Haftasında planlanan 83 etkinliğin ilki olan Anıtkabir ziyaretinde Ata'nın manevî huzurunda bulunmanın bahtiyarlığına erdiler.

Saygı duruşu ve çelenk koyma töreni saat

10.00'da başladı. YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'in başkanlığında 48'i erkek, 48'i de kadın olmak üzere 96 kişiden oluşan YOYAV heyeti, kahraman Mehmetçiklerin peşinde büyük bir huzur ve mutlulukla zafer alanından mozoleye doğru hareket ettiler. Heyette yer alan YOYAV'lılarla kardeş kuruluşların temsilcileri mozole önünde içtenlik, sevgi, saygı ve şükran duyguları ile doldular ve Genel Başkan Dr. İbrahim Ateş'in mozoleye çelenk koymasını takiben saygı duruşunda bulundular. Daha sonra Anıtkabir Şeref Defterini imzalayan Genel Başkan Dr. İbrahim Ateş, YOYAV camiası ile heyette yer alan kuruluşlar adına şunları yazdı:



Anıtkabir ziyareti, zafer alanında yapılan törenle başladı.



YOYAV Heyeti saygı duruşunda.

“Büyük Önder Atatürk!

Yurt ve yurttaşımızın yücelmesi yolunda yeni ve yararlı adımlar atarak yeni Türkiye'nin inşasına katkıda bulunmanın gayret ve kararlılığı içinde olan biz YOYAV'lılarla davamıza destek veren dost ve kardeş kuruluşlar, yoksulluğu yenmeye yönelik çaba ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

22 yıldır 12-18 Aralık tarihleri arasında el ve gönül birliği ile düzenlediğimiz “Yoksullarla Dayanışma Haftası”nın 22.sini gerçekleştirmenin heyecanı ile bir kere daha manevî huzurunda olmanın haz ve huzuru içindeyiz.

Dar gelirli insanları kardeşimiz kabul edip onların yanında, yakınında ve yardımında olmanın, insanî bir görev ve İslamî bir sorumluluk olduğuna inanmaktayız. Bu inanç ve anlayışla dar ve zor durumda olan kardeşlerimizi koruyup kollamayı ve sahip olduğumuz imkânları onlarla paylaşıp birlikte kalkınmayı hedeflemekteyiz.

Gayret bizden, muvaffakiyet yüce Allah'tandır.

12.12.2014

*Dr. İbrahim Ateş
YOYAV Genel Başkanı”*



YOYAV Heyeti saygı duruşunda.



YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Anıtkabir Şeref Defteri'ne yazdığı yazıyı okurken.



Devlet Millet El Ele Yoksullukla Mücadele

12 Aralık 2014 Cuma günü 26. hizmet yılını geride bırakıp, 27. yılına giren YOYAV, aynı gün 22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Böylece yoksullukla mücadelede yeni bir çığır açan YOYAV, davasına destek veren dost ve kardeş kuruluşların katkı ve katılımları ile 12-18 Aralık tarihleri arasında örnek bir dayanışma hareketi sergiledi. Bir hafta içinde 44 kurum ve kuruluşun katılımıyla 26 ayrı hizmet türünden 83 etkinlik gerçekleştirerek 2.052.350 kişinin yararlanmasına imkân sağladı.

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun eşi Dr. Sare Davutoğlu'nun himayesinde düzenlenen Haftanın açılışı, Anıtkabir ziyaretini takiben Hanımefendi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam ve Eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler'in huzurlarıyla gerçekleştirildi.

Törene İçişleri Bakanı Efkân Ala'nın eşi Gülseren Ala, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın eşi Tülay Yılmaz ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin eşi Hatice Canikli ile Ankara Milletvekili Ülker Güzel, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Kilis Milletvekili Fuat Karakuş, Eski milletvekillerinden İmren Aykut, İsmail Alptekin, Ertan Yülek, Veli Kaya, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç, Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan bazı kaymakamlar üst düzey bürokrat-

lar ve haftanın etkinliklerine iştirak eden kuruluşların başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Atatürk, vakıf kuran atalarımız ve şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan tören, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam ve Dr. Sare Davutoğlu'nun konuşmalarıyla devam ederek haftanın etkinliklerine katılan kuruluşların başkanlarına, YOYAV'ın şükran plaketi takdimi ile son buldu.

YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'e açılış töreni münasebeti ile Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veyssel Eroğlu, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin eşi Fatma Güllüce, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıkloğlu, TOBB Ekonomik ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Adem Şahin, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe birer başarı ve iyi dilek mesajı gönderdiler.



Doç. Dr. Ayşenur İslam törene teşrif ederken.



Dr. Sare Davutoğlu törene teşrif ederken.



Tören, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

Haftanın açılışı TRT, ATV, NTV, Fox, CNN ve Haber Türk TV tarafından aynı gün ana haber bültenlerinde geniş bir şekilde kamuoyuna yansıtıldı. Türkiye, Akşam, Milliyet, Anayurt, Anadolu, Hududeli ve Vizyon Havadis Gazeteleri de haftanın açılışında dile getirilen düşüncelerle hafta içinde gerçekleştirilen çalışmalarını yayınladıkları haberlerle kamuoyuna yansıtıldı. Özellikle Anayurt Gazetesi haftanın etkinliklerini devamlı izleyerek yayınladığı haberlerle yürütülen dayanışma hareketine değerli destek ve katkıda bulundu.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanıp Başkent'in önemli noktalarına asılan bez pankartlar, bilbordlar ve otobüslere yerleştirilen büyük boy kağıt afişler ile haftanın hedefleri Başkent halkına duyuruldu.

Haftanın etkinliklerine:

1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
2. Edirne Valiliği

3. Kilis Valiliği
4. Ankara Büyükşehir Belediyesi
5. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü
6. Seydişehir Kaymaklığı
7. Kilis Belediyesi
8. Keçiören Belediyesi
9. Hak-İş Konfederasyonu
10. Anayurt Gazetesi
11. Ankara Matbaacılar, Ciltçiler ve Sanatkarlar Odası
12. Çankaya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi
13. Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı
14. Çubuk Dernekler Federasyonu
15. Efece Haber İnternet Gazetesi
16. Baklavacı Hacıbababa Gıda San. Tic. A.Ş.
17. Haydar Atıncı Tekstil Ltd. Şti.
18. Hizmet-İş Sendikası
19. 06 İbra Turizm ve Seyahat Acentası
20. İnsani Değerler Derneği



Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı'ndan bir görüntü.



(Soldan sağa) Doç. Dr. Ayşenur İslam, Dr. Sare Davutoğlu, Dr. İbrahim Ateş ve Prof. Dr. Emrullah İşler törende bir arada.

21. Kardelen Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği
22. Kahramanmaraşlılar Eğitim Vakfı
23. Kırşehirli Dernekler Federasyonu
24. Kilis Kültür Derneği
25. Kilis Yardımlaşma Derneği
26. MÜSİAD Ankara Şubesi
27. Müteşebbis Gelişim Vakfı
28. OSTİM (Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü)
29. ORSIAD
30. Özel Çağrı Okulları
31. Özel Çağlayan Kız Liseleri
32. Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı
33. TEB Dora Oteli
34. Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği
35. Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı
36. Türkiye Diyanet Vakfı
37. Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği
38. Türkiye Gücsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı

39. Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
40. Türkiye Yardım Sevenler Derneği
41. Türkiyem Vakfı
42. Vakıfbank Genel Müdürlüğü
43. Yardımelı Uluslararası İnsani Yardım Derneği Ankara Şubesi
44. Yetiştirme Yurtları Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) katıldı.

Haftanın açılış töreni ile etkinliklerine katılarak davamıza destek veren devlet büyüklerimiz ve kardeş kuruluşlarımızın yetkilileri ile tüm davetilerimize takdir ve teşekkürlerimizi iletiyor, Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun eşi Dr. Sare Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam, Eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler ve YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'in haftanın açılış töreninde yaptıkları konuşmalarını ilerleyen sayfalarda tetkikinize takdim ediyoruz.



Törene katılanlardan bir görüntü.



Sevinç ve saadetimizi paylaşarak, gayretimizi kamçılayan devlet büyüklerimizle devamıza destek veren değerli dostlarımıza şükranlarımızı sunuyor, bunlardan Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç'ın mesajını tetkikinize takdim ediyoruz.



12 ARALIK 2014

Sayın Dr. İbrahim ATEŞ
Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı
YOYAV Genel Başkanı

“Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı” (YOYAV) tarafından düzenlenen “ 22. Yoksullarla Dayanışma Haftası”nın açılış törenine daha önceden planlanan İstanbul programım nedeniyle katılamayacağım için üzgünüm.

“İnsanı yücelt ki devlet yücelsin” ilkesinden hareket eden Hükümetimiz yoksullukla mücadele için etkin politikalar uygulamaktadır. Yoksulluğun çeşitli boyutları olması sebebiyle Hükümetimizin çalışmaları yanında sivil toplum örgütlerinin sosyal dayanışmaya yönelik faaliyetleri de büyük önem arz etmektedir.

Sosyal dayanışmanın sağlanmasıyla toplumda yoksulluğun giderileceğine, en azından asgari düzeye çekileceğine, sosyal dengenin ve sosyal adaletin bu şekilde sağlanacağına inanıyorum.

Yoksulluğun sadece Türkiye’de değil bütün dünyada önlenmesi en büyük arzumdur. Bu hafta münasebetiyle herkesi hayır işlerine destek olmaya davet ediyorum. Çünkü çaresizlik ve yoksulluk içerisinde bulunan insanlarımıza yardımcı olmak hepimiz için bir görevdir.

26 yıldır hayırsever insanlarımızın verdikleri destekle yoksulların yaralarının sarılması konusunda faaliyette bulunan, toplumda yardımlaşmayı ve dayanışma kültürünü pekiştiren “Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı” YOYAV’ın çalışmalarını takdirle karşılıyor, hizmetlerinin daha geniş kitleye hitap edecek şekilde yaygın hale gelmesini diliyorum.

Bu vesile ile çeşitli kültürel, sosyal ve hayır hizmetleri ile kutlanacak olan “22. Yoksullarla Dayanışma Haftası”nın hayırlara vesile olmasını diliyor, şahsınızda üyelerinizi tebrik ediyor, değerli yardımsever dostlarımıza, emeği geçenlere ve tüm katılımcılara selam ve sevgilerimi iletiyorum.



Bülent ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

Başbakanlık Merkez Bina Makam Katı Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 415 40 26 Faks: (0312) 422 13 28 E – mail: bulent.arinc@basbakanlik.gov.tr



Dr. Sare Davutoğlu'nun Konuşması

Saygıdeğer davetliler, çok kıymetli misafirler!

Milletimizin çok güzel hasletleri var. Biz birbirimize dua ederken “Allah yar ve yardımcın olsun” deriz. Bugün burada en büyük yar ve yardımcının rızasını kazanmak için, yardımlaşmak ve dayanışmak üzere toplandık. Bu kadar güzel bir amaç için bizleri burada toplamış olan sizleri büyük bir hürmetle selamlıyorum.

YOYAV, yaptığı çalışmalarla uzun zamandır ihtiyaç sahibi insanlarımızın imdadına koşan değerli bir kuruluşumuzdur. Her yıl düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir gurur duydum. Zira toplumsal dayanışmanın en önemli dinamiği bu kuruluşlardır.

Ekonomik kriz dönemlerinde birçok ülkede maalesef çok ciddi toplumsal huzursuzluklar, çok ciddi toplumsal ayaklanmalar görüldü. Bizim toplumumuzda ise bunların gerçekleşmemesi, özellikle 2001 yılında yaşadığımız ciddi ekonomik kriz sırasında bunların gerçekleşmemesi, YOYAV gibi yardım temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarımızın sayesinde diyebiliriz. Kuruluşlarımızın bu tür problemleri önlemede çok büyük bir rol oynadığını biliyoruz. O dönemde - 2001 yılında - hemen hemen herkesin yakınlarına sahip çıktığını ben hatırlıyorum. Hem kömür, eğitim, kışlık giysi fonları oluşturuldu, hem de küçük gruplar halinde insanlar bir araya gelerek, fark ettikleri ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermeye yöneldi. Bunlar çoğu kez bireysel ve küçük gruplar halinde oldu. YOYAV gibi kurumsal kimliği olmayan insanların bir araya gelmesiyle olduğu için belki de çok bilinir görünür olmadı ama çok etkili oldu.

Bu tür çalışmalarda çok yönlü güzel sonuçlar elde ediliyor. Gönüller bir araya geldiği için yapılan

her şey berekete dönüşüyor. Ben buna “bereket mıknaısı” diyorum.

Eminim hepinizin bildiği gibi, insanları en fazla memnun eden, mutlu eden şeyin karşılıksız yardım olduğu bilimsel olarak ortaya konmuş. Bilim adamları, bilim kadınları insanların mutlu olduğu durumlarda ortaya çıkan hem elektro fizyolojik göstergeleri, hem de biyokimyasal göstergeleri incelemişler. Bu, ne hepimizin çok düşündüğü gibi evlatlarımızla bir arada olduğumuz, sevdiğimiz insanlarla birlikte olduğumuz yada ödüller aldığımız dönemlerde olmamış. Tam tersine biz insanlar, en fazla mutluluğu karşılıksız olarak bir insana yardım ettiğimizde hissettiğimiz ve bunu bu göstergelerle ortaya koyduğumuz ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla biz, bir başka insanın ihtiyacını giderirken aslında en fazla yardımı kendimize yapıyoruz. Ayrıca biraz önce zikredildiği gibi -Sayın YOYAV Başkanının - “sadece maddi imkânı iyi olan kişiler yardım edebilir” fikrinden de kurtulmalıyız. Kimimizin imkânı, kimimizin vakti, kimimizin muhabbeti, kimimizin de çok değerli becerileri var. Biz bunların hepsini paylaşabilmeliyiz. YOYAV benzeri kuruluşlar bu imkân ve kabiliyetlerin aynı zamanda doğru kanalize edilmesini de organize ediyor.

Sevgili davetliler!

Yoksullara yardım etmek, toplumsal vicdanın canlılığına çok önemli bir işarettir. Vicdanının sesine kulak veren hayırsever insanlarımız sayesinde Türkiye bugün, tüm dünyaya yardım edebilecek bir duruma gelmiştir. Biraz önce Sayın Emrullah İşler'in de bahsettiği gibi Türkiye, 2013 yılında dünya genelinde gayri safi milli hasıla bazında en çok uluslararası insanî yardım eden ülke olmuştur.



Dr. Sare Davutoğlu törende konuşurken.

2013 raporuna göre Türkiye'nin kalkınma yardımları 4 milyar 347 milyon doları buluyor. Bu sebeple bunu dünyanın da takdir etmesi neticesinde, Birleşmiş Milletler tarihinde ilk kez düzenlenecek olan "Uluslararası Dünya İnsani Yardım Zirvesi" 2016'da İstanbul'da Türkiye'de yapılacaktır. Bu da bizler için büyük bir gurur kaynağı. Böyle hayırsever ve hamiyetperver bir milletin ferdi olmaktan hepimiz büyük bir gurur duyuyoruz. Ancak, dünyamızdaki yoksulluk probleminin çözülebilmesi için bu dayanışma şuurunun, bütün insanlığa yaygınlaşması gerekiyor.

Yoksulluk yeni bir problem değildir. İnsanlık tarihi boyunca bu sıkıntılar az veya çok her toplum içerisinde mevcut oldu. Yoksulluğun ciddi boyutlara ulaşan çok büyük küresel bir problem haline gelişi, yoksulluğu yenmek için önce tanımlanmasını ihtiyaç haline getirdi.

Kimi, yoksulluk güç ve servet dağılımındaki eşitsizlik dedi, kimi de yoksulluğu çeşitli yetersizlikler nedeniyle fırsatlardan yararlanamamak olarak tanımladı. Her durum ve tanımda aslında çaresizlik var.

Bugün dünyada 3 milyar insan, günlük 2 doların altındaki gelire yaşamak zorunda. Yaklaşık 1 milyar insan için ise durum daha da kötü. Çünkü onlar, günlük 1 doların altında bir imkânla yaşamlarını sürdürmek zorundalar. Merkezi İsviçre'de bulunan Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen yıl, dünya genelinde askeri harcamalar 1,75 trilyona yaklaşırken, insanî yardım için toplanan parayı geçen yıl 26 ülke-

de kullanan Birleşmiş Milletler, bu yıl da çatışmalar nedeniyle 17 ülkede 52 milyon insana yardım etmek için yaklaşık 13 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletlerin son iki yıl için talep ettiği insani yardım tutarları, sadece 2013 yılındaki askeri harcamaların 130'da birini oluşturuyor.

Gelişmiş ülkeler, silahlar ve ordular için insani yardımlara verdikleri desteğin yüz katından daha fazla para harcıyor. Dünyanın 48 en yoksul ülkesinin gayri safi milli hâsılası toplam olarak dünyanın en zengin üç insanının servetinin toplamından daha az.

Bugün yeryüzünün en adaletsiz dönemini yaşıyoruz. Ancak unutmayalım bunlar yanında yoksulluk, sadece açlık da değildir. Temel eğitim ve asgari yaşam standardından uzak olmak da çok hayati bir sıkıntı. Dünya üzerinde silahlara harcanan paranın %1'inden daha az bir kısmını çocuklara harcamış olsak, hepsinin okula gitmesini temin etmiş olacağız. 21 milyar dolarla dünyada yaşayan ihtiyaç sahibi tüm insanların temel sağlık, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.

Çok değerli misafirler?

Türkiye son 12 yılda attığı etkin adımlarla ülke içinde yoksulluğu azaltmada önemli mesafeler aldı. Birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak çalışan ve toplumsal dayanışmaya ideal olarak bağlı olan bir kardeşiniz olarak, ülkemdeki bu müspet gelişmelerden çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Zira devletin, toplumun talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesini senelerce çok bekledik, çok özledik. Ham-



Dr. Sare Davutoğlu'na YOYAV'ın şükran plaketini Dr. İbrahim Ateş takdim etti.

dolsun ekonomimiz dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden bir tanesi. İmkânlarımızı sosyal devlet anlayışıyla güçlendirmek ve refahı topluma adaletle yaymak için önemli çabalar ortaya konuyor.

2004 yılında Başbakanlığa bağlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu sayesinde organize bir şekilde devletimizin yaptığı sosyal yardımlar sürdürülüyor. Ayrıca bölgesel destekleme projeleri geliştiriliyor. Bunlardan başarılı sonuçlar da alınıyor. Biraz önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da zikretti, sürdürülmekte olan çok değerli çalışmalar var.

Örneğin 2003 yılında birçok ilimizde “mikro kredi” uygulaması başlatıldı. Dağıtılan krediler üç yıl içerisinde %100 oranında ekonomiye geri döndü. Bu tür projelerin sağladığı faydalar günlük hayatta hepimiz tarafından gözlenebilir, izlenebilir hale geldi. Mikro kredi uygulamalarının uygulandığı illerimizde kent ekonomisi güçlendi, bölgede yoksulluk oranları azaldı. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eliyle yürütülen hizmet modelleriyle birçok ihtiyaç karşılanır oldu. Tüm bu gelişmeler YOYAV ve benzeri kuruluşlarımızın sürdürdüğü faaliyetleri ihtiyacı olanı bir ölçüde azaltmış görünse de her daim gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasında vakıflarımız yeri doldurulamayacak bir öneme sahiptir.

Sevgili misafirler!

Bizim kültürümüzde yardımlaşmaya dair çok güzel, çok zengin gelenekler var. Ülkemiz, kadınlarımızın temelini oluşturduğu sosyal yardım hizmetleriyle

de sadece kendi insanına değil tüm dünyaya örnek olmaktadır. Kadın erkek tüm hayırsever insanlarımız, bu hayırlı hizmetlerde birbirleriyle yarışıyorlar.

Biz yardım etmeyi sadece ihtiyaç sahibiyle madeten ilgilenmek olarak da görmeyiz. Biz yardım ederken teşekkür bekleyen değil teşekkür eden bir geleneğe sahibiz. Zira biliriz ki, kullarıyla paylaştıklarımız bize zaten Allah'ın lütfettiği nimetlerdir. Hayır işlemimize vesile oldukları için ihtiyaç sahiplerine şükran duyarız. Dolayısıyla biz elimizdekini ihtiyaç sahibi kardeşimizle paylaşırken, o kardeşimiz de bize Allah'ın rızasını kazanmamız noktasında yardım etmiş olur.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, “İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir” buyuruyor. Neşet Ertaş bir gönül eri bir türküsünde; “Kalpten kalbe giden bir yol vardır görünmez” diyor. İşte bizler, her hayırseverin aradığı o yolu, o yolda yürüyenler olarak bugün buradayız.

Bu yolun çok saygıdeğer yolcuları olan YOYAV mensuplarına hepimiz adına adeta vekâlen sürdürdükleri bu yardım faaliyetleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bu gayretlerinizin bereketlenerek devamını, bu çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Bu hafta boyunca sürdürülecek olan faaliyetlere katılan tüm kuruluşlara, bu faaliyetlere destek olan çok değerli kuruluşlarımıza, Vakıflar Bankasına, isimleri zikredilen diğer kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Burada bulunarak, bu çalışmalara verdiğiniz destekten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam'ın Konuşması

Sayın hanımefendi, çok değerli konuklar!

Ben hepinize, Yoksullarla Dayanışma Haftası münasebetiyle düzenlenen açılış törenine hoş geldiniz diyorum ve inşallah bu güzel çalışmanın dayanışma kültürümüzün gelişmesinde, toplumsal farkındalık oluşmasında katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Benden önceki çok değerli konuşmacılar, aslında gelenekten günümüze getirdiğimiz yardımlaşma, yardımseverlik, dayanışma şuurumuzla, kültürümüzle ilgili çok yerinde ve güzel bilgiler verdiler. Ben de hazır söz buraya gelmişken sizlere aslında devletimizin yardım eli olan, şefkat eli olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çalışmalarından söz etmek istiyorum.

Hepimizin bildiği gibi Bakanlığımız, insan odaklı bir çalışma prensibi ile işlerini yürütüyor ve “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ifadesinde karşılığını bulan bir felsefe ile çalışıyor. Bizim bu “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından hareketle felsefemiz, arz odaklı, hizmeti koruyucu ve önleyici yaklaşımı, bütüncül hizmet sunumunu ve multidisipliner yaklaşımları esas almaktır. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum anlayışı, halkımıza en yakın noktadan hizmet sunumuyla sosyal destekler daha kapsayıcı, daha adil, daha objektif ve istihdamı özendirici olma ilkeleri çevresinde tarafımızdan oluşturuluyor. Böylece çalışmaların birbiri ile ilişkili ve bütüncül bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesi amaçlanmış oluyor.

Bakanlığımız bireyin, aile ve toplumun refahını arttırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretiyor ve bunları uygulayarak yaptıklarını izliyor.

Türkiye'nin 2023'e doğru tarihi yürüyüşünde mutlu insan ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir

toplum için zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren sosyal riskleri önleyici, sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlığı olmak, bizim en önemli hedefimizdir. Sosyal devlet ilkesinin önemli gereklerinden biri yoksullukla mücadele etmek, vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükselterek refahı artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

Dünyanın mücadele ettiği ekonomik ve sosyal sorunların başında gelen yoksulluk problemi, diğer ekonomik ve sosyal sorun alanları arasındaki ilişki nedeniyle gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda gündemin daima ilk sıralarında yer alır. Biz de gündemimizde yoksullukla mücadeleyi, hep ön sıralarda ele alıyoruz.

2023 hedeflerimize bu doğrultuda çözümler üretmeye çalışıyoruz. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” ilkesini benimseyerek 2015 yılına kadar günlük 2,15 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda kalan vatandaşımızın kalmaması için, 2019 yılına kadar günlük 4,3 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda kalan bir vatandaşımızın kalmaması için elimizden gelen gayreti sarfediyoruz. Aslında şu anda günlük 2,15 doların altında bir gelirle yaşayan vatandaş oranımızı (binde 6) oldukça düşürmüş durumdayız. Günlük 4.3 doların altında bir gelirle yaşayan vatandaşlarımızın oranı ise %2. Bu, son on yılki ekonomik gelişmelerin ve adaletli paylaşımın bir sonucudur elbette.

Yoksullukla mücadelede sosyal yardımların iki temel işlevi var. Bunlardan biri yoksulluğun etkilerini azaltmak, diğeri de yoksulluğun bizzat kendisini azaltmaktır. Kısa vadeli yoksullukla mücadele stratejimizde sosyal yardımları, ortaya çıkan yoksulluğun etkilerini azaltmak için kullanıyoruz. Özellikle bu kapsamda gıda, barınma, sağlık gibi doğrudan yardım-



Bakan eşleri (soldan sağa) Gülseren Ala, Tülay Yılmaz ve Hatice Canikli törende bir arada.

larımız oldukça etkili. Orta ve uzun vadeli yoksullukla mücadele stratejimizde ise sosyal yardımlar, yoksulluğun bizzatini kendisini azaltmak için kullanılıyor. Bu kapsamda, eğitim yetersizliği ve üretim sürecine katılamama gibi temel yoksulluk nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımızın proje destekleri, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları, istihdam yardımları gibi uygulamaları bu kapsamda değerlendirilebilir.

Uzun vadeli yoksullukla mücadele stratejilerimiz kapsamında yoksulluğun sosyal bağlantıları ile mücadele ederken, 2010 yılından itibaren çalışabilir durumda olan vatandaşlarımızı İŞKUR'a yönlendirerek, yoksul vatandaşlarımızın ekonomik yönden de güçlendirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yürüttüğümüz istihdam artırıcı çalışmalarımızın etkinliğini arttırmak için yeni başlattığımız uygulamalardan biri de istihdam yardımlarıdır.

2014 yılında - yani bu yıl - başlattığımız istihdam yardımı programımız iki temel özellik taşıyor. Bunlardan bir tanesi, işe ihtiyacı olan yoksul ve yardımdan faydalanan, devlet yardımından faydalanan kişinin iş görüşmelerine katılabilmesi için kendisine maddi yardım sağlıyoruz. İkincisi ise, işe yönlendirdiğimiz kişilerden işe yerleşenlere işe başlama yardımı veriyoruz. Bununla da yetinmeyerek eğer işine düzenli olarak devam ederse bu kişi, onların kömür, eğitim ve gıda yardımlarından öncelikle faydalanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yine bu kişilerin şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarından faydalanmalarını, işe yerleştirildikten sonra 3 yıl içerisinde herhangi bir 12 ay yine sağlamaya çalışıyoruz. Bütün bu araçlarımızı kullanarak, yoksullukla çok boyutlu mücadele edilmesini, insanî yokluk alanında kalıcı başarı sağlanması için insanî gelişmeye geçiş stratejisi adıyla ülkemizin ilk resmi ulusal yoksullukla mücadele çalışmalarını da yürütmeye başladık. Bu kapsamda sosyal yardımları, iktisadi ve sosyal politikaları desteklemeye yönelik bir araç olarak kullanıyoruz.



Törene katılanlardan bir grup.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Doç. Dr. Ayşenur İslam, YOYAV'ın şükran plaketini Dr. Sare Davutoğlu'dan aldı.

2023 hedeflerimizden biri de ailelerin yoksulluk sorununu, ilişkili olduğu diğer sorun alanları ile birlikte kalıcı şekilde çözmek için, ana modelimiz olan “Aile ve Sosyal Destek Programı”nı hayata geçirmek olacaktır.

Müracaata dayalı hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet anlayışı ile de haneye ve kişiye özel hizmet sunmak üzere, aile sosyal destek programını başlatmış bulunuyoruz. Kırıkkale ve Karabük'te pilot uygulamalarımızı geçtiğimiz yıllarda tamamlamıştık. Şimdi bu modeli geliştirdik ve mevcut durumda gelişen modelimizle ilk etapta 5 ilimizde bu yılsonunda uygulamaya geçiyoruz.

Kısaca ASTEP dediğimiz bu modelle, kişi ve ailelerin başvurusuna gerek kalmaksızın ihtiyaç sahibinin ayağına gidilerek yerinde durum tespiti, bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri yapacağız. Sosyal hizmet ve yardıma ihtiyacı olan aile ve bireylerin hem bu hizmetlerden yararlandırılması hem de diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmalarının sağlanması, bu suretle hayat şartlarının iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesi, programın ana amacıdır.

ASTEP'le durum tespiti yapılan ailelerden sosyal desteğe ihtiyacı olanların daha iyi bir duruma getirilmesini esas alıyoruz. Böylece ailenin, sosyal hizmet ve sosyal yardım başta olmak üzere sağlık, eğitim, istihdam ihtiyaçları ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde karşılanacak olacak.

Bakanlığımızın buna benzer pek çok çalışması var elbette. Ama bu çalışmaların yanı sıra, geleceğimizin çok önemli bir parçası olan dayanışma kültürünün, toplumda yaygınlaşmasını sağlayan sivil toplum kuruluşu çalışmalarını da son derece önemseyeceğimi belirtmek isterim.

Geçmiş yıllarda tüm dünyanın yaşadığı, halen de yaşanmakta olan küresel ekonomik krizlerden ülkemizin çok fazla etkilenmemiş olmasının bir sebebi, elbette ülkemizdeki güçlü aile yapısı ve temel politikalarımızın, özellikle temel ekonomik politikalarımızın son derece istikrarlı olmasıdır. Ama bir diğer sebep ise halkımızın, bu dayanışma kültürünü ısrarla muhafaza etmeye çalışmasıdır.

Dayanışma kültürümüzün muhafaza ve idame ettirilmesindeki en önemli hadise, bugün misafirleri olduğumuz YOYAV gibi vakıf ve derneklerin çabalarıyla oluşmaktadır. Bu sebeple bugün misafirleri olduğumuz Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı'na özellikle çok teşekkür ediyorum. Vakıf tarafından ilan edilen Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın, konuya ilişkin farkındalığın oluşturulması ve dayanışmanın geliştirilmesinde yapıcı etkiler ve katkılar sunmasını ümit ediyorum.

Burada bulunan herkese, tüm yardımseverlere sâyiniz meşkûr olsun diyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum ve hepimize saygılarımı sunuyorum.



Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler'in Konuşması

Saygıdeğer Hanımefendi, Pek Kıymetli Misafirler!

Dayanışma ya da yardımlaşmak, toplum fertlerinin, kişilerin ortak çıkarlarının sağlanması, bütünlüğün korunması için karşılıklı olarak birbirlerine bağlılık göstermeleri, birbirlerine dayanıp çeşitli alanlarda yardımlaşarak birbirini tamamlamalarıdır. Sosyal dayanışma, çalışma güç ve kudretinde olmayan ya da çalışmakla ihtiyaçlarını tamamen karşılayamayan fakir ve yetimlerin, muhtaç ve düşkünlerin temel ihtiyaçlarının toplum tarafından karşılanmasıdır. Kısaca sosyal dayanışma; toplumdaki her bir ferdin, kendi üzerinde topluma karşı yerine getirilmesi gerekli olan bir takım görev ve sorumluluklarının olduğunu bilmesi, hissetmesi ve bu uğurda üzerine düşen görevi yapması demektir. Çünkü bu konudaki ihmal ve kusurlar cemiyet binasının çöküşüyle sonuçlanır ki, bundan o toplumun bütün fertleri zarar görürler.

Saygıdeğer Misafirler!

Müslüman sadece kendisinden sorumlu değildir. Yanı başında aç olan komşusundan, bacası tütmeyen, sobası yanmayan akrabasından sorumludur. Dünya üzerinde yaşayan yoksullukla mücadele eden diğer Müslüman milletlerden de sorumludur. Hepimiz biliyoruz ki, insan aç ve açıkta evsiz ve barksız olduğunda mutsuz ve huzursuz olur. Bu tür sıkıntılar yaşayan ailenin, İslam'ı iyi yaşayabilmesi ve zenginlere iyi gözle bakması mümkün değildir. İslam dini, zengin ile fakir arasındaki dengeyi korumak adına zekât, sadaka ve fitre vermeyi emretmiştir. Bu noktada da her Müslüman kendi imkânlarından sorumlu tutulmuştur. Kıyamet günü malından, mülkünden ve evlatlarından hesaba çekileceği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Her Müslüman çalışkan, azimli ve gayretli olacak, "veren elin alan elden üstün olduğu" bilinci

ve şuuruyla daima kazanıp, fakirlere yardımcı olmayı kendine prensip edinecek. Eğer bir Müslüman malının zekâtını, topraktan kaldırdığı ürünün öşürünü, fitresini ve sadakasını vermiyorsa, o müslümanın bilgisinde ve imanında noksanlık vardır.

Dinimiz, mü'minler arasında dayanışmanın oluşmasına ve sürdürülmesine büyük önem vermiş, dayanışmayı sağlayacak ilkeler, vasıtalar ve müesseseler koymuş, yardımlaşma ve dayanışmayı engelleyen her türlü negatif/olumsuz davranışları yasaklamıştır. Bu nedenle iyilik ve hayırda yarışmak, Allah yolunda harcamada bulunmak ve toplumdaki kimsesiz, fakir ve düşkünlere yardım elini uzatmak, Kur'ânı Kerim'in en çok üzerinde durduğu ve teşvik ettiği hususlardandır. Birçok âyet ve hadis, kalıcı olanın, bu tür dayanışma ve yardımlaşmalar olduğunu bize bildirmektedir.

Kur'ânı Kerim'de Cenâbı Hak: "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir." buyurmuştur (Âli İmrân Sûresi, 92).

Yine bir âyeti kerimede: "Onlardan Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur." (Fâtır Sûresi, 32) Mealindeki âyeti kerime ise hayır yarışına katılan Müslümanların ne kadar büyük bir ilahi lütuf elde etmiş olacaklarını haber vermektedir.

Saygıdeğer Hanımefendi, Değerli Misafirler!

Bugün yanibaşımızda bulunan Suriye'li çocukların donarak öldüklerine şahit oluyoruz. Soralım kendimize, bu konuda neler yapabiliyoruz? Yeterince ilgilenebiliyor muyuz? Dünya üzerinde açlık çeken, Afrika'da, Somali'de ve dünyanın pek çok ülkesinde açlık ve yoksullukla mücadele eden milletlere dünya neden kayıtsız?



Törene katılanlardan bir grup.

Ne yazık ki, modern ekonomik gelişme aynı zamanda, zengin ve fakir arasında akıl almaz derinlikte bir uçurum meydana getirdi. Sadece birkaç yüzyıl öncesine kadar, Dünyadaki refah dağılımında adaletsizlikten söz etmek mümkün değildi. Avrupalılar yeni kıtaları keşfetmek için yola çıktığı sırada, örneğin Çin, Hindistan, Avrupa ve Japonya'da yaşayan halkların geliri arasında belirgin bir fark yoktu. Ancak şimdi, Dünyanın altıda biri zengin ülkelerde refah içinde hayatını sürdürürken, altıda biri de ekmeğe bile bulamayacak kadar aç durumda. Zengin ülkeler 200 yıldır kalkınmaya devam ediyor; ancak fakir ülkelerin önlerindeki pek çok engeli aşıp, ekonomik açıdan gelişmeye başlaması bile sadece son on yıla dayanıyor. Bundan hareketle diyebiliriz ki, vahşi Batı en büyük vahşetini icra ettiği sömürü politikalarıyla yaptı. Dünyada pek çok ülkenin açlıkla savaşıyor olması, söz konusu bu politikaların bir sonucudur.

Saygıdeğer Hanımefendi, Değerli Konuklar!

Hükümetlerimiz döneminde pek çok alanda devrim niteliğinde adımlar atan Türkiye, uluslararası düzeyde yaptığı insani yardımlarla da öncü ülke olmaya devam ediyor. Küresel İnsani Yardım 2014 Raporu'na göre Türkiye, Gayri Safi Milli Hâsıla bazında en çok uluslararası insani yardım yapan ülke oldu. Rapora göre, 2013'te en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler sıralamasında Türkiye, ABD ve İngil-

tere'nin ardından 3'üncü oldu. 2013 yılında Resmi Kalkınma Yardımlarını da yüzde 29,7 oranında artıran Türkiye'nin yardım tutarı 3,3 milyar doları aşmıştır.

Beş kıtada hiçbir ayırım gözetmeden insani yardımlarını büyük bir kararlılıkla sürdüren Türkiye, yakın komşularından okyanus ötesi ülkelere kadar ihtiyaç duyan herkese yardım elini uzatmaktadır. Suriye'de 2011'de başlayan insani krizden ve çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan sivilere harcanan miktar, 4 milyar doları aşmıştır. Suriye'deki insani dram gün geçtikçe ağırlaşırken, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı da artmaya devam etmektedir. Sadece Eylül 2014'te 150 binin üzerinde Suriyeli Türkiye'ye giriş yapmıştır. Türkiye, Irak'a AFAD koordinasyonunda Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) da desteğiyle bugüne kadar 225 tır dolusu insani yardım göndermiştir. Gazze'ye de yardım elini uzatan Türkiye'nin 3 ayda yaptığı yardımlar, 13 milyon doları aşmıştır. Türkiye ayrıca, 2013 yılında tayfunla sarsılan Filipinlere, uluslararası yardım ulaştıran ilk ülke olmuştur. Türkiye başta Suriye'li kardeşlerimiz olmak üzere tüm muhtaç ve yoksul halklara, Medineli Ensar anlayışıyla elini uzatmaktadır.

Saygıdeğer Hanımefendi, Değerli Konuklar!

Müslüman, her şeyiyle Rabbine teslimiyet göstermeli, Efendimizin yoksullukla mücadele konula-



Eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.

rında hayır tavsiyelerini kulağına küpe yapmalıdır. Zengin olmak, sorumluluğu almak, büyük hesaba talip olmak demektir. Zengin olmak, vermenin hazzını yaşamak demektir. Her zengin kardeşimiz, yoksul ailelerle yakın temasta olmalı, evlerine erzak sağlamalı, çocuklarına burs vermelidir. Allah'ın rahmet nazarına ulaşmak istiyorsak, yoksullara yardım elimizi uzatmalıyız. Çocuklarımızı sadaka kültürüne alıştıralım. Evlerimizde sadaka kutuları oluşturarak, çocuklarımıza sadaka vermenin, iyilik yapmanın önemini öğretmeliyiz.

Yüce Rabbimizin bizlere yol gösteren, hayırda yarışmayı, durmadan çalışmayı ve insanlara faydalı olmayı öğütleyen emirlerini, hayata geçirmeliyiz. Hayata geçirdiğimiz an, inanınız bütün sıkıntılarımız son bulacaktır. Bu ülkenin evlatları olarak bizler ve bu hususta kendini sorumlu addeden bütün kurum, kuruluş ve şahsiyetler, topyekün birlik olup, el ele vererek, sıkıntılarımızı tespit edip, onları mükemmel bir din kardeşliği oluşumuyla halletmeliyiz. Bu konuda bize en güzel örnek, asrısadet döneminde Mekkeli Müslümanlarla Medinelî Müslümanlar arasında gerçekleştirilen Ensar Muhacir kardeşliğidir. Öyle ümit ediyorum ki; bizlerde de onlardaki gibi birleşme, paylaşma, katlanma, destek olma ve kaynaşma şuuru hâsıl olduğu an, bütün sorunlarımız son bulacaktır.

Unutmamalıyız ki, maddî çıkarlar üzerine kurulmayıp, sırf Allah rızası için tesis edilen dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, fertlerin dünya ve ahirette mutlu olmalarına vesile olacaktır.

Değerli dostlar!

Az önce değerli hocam Dr. İbrahim Ateş, çok güzel mesajlar verdi, bazı hadisi şerifler de okudu. Bir hadisi şerifi de ben hatırlatarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün yardım toplanırken herkes bir şeyler getiriyor, katıyor ve şöyle bir ifadeye bulunuyor. "Ateşten yarım hurma olsa da sakının." diyor.

Yani vermenin sınırı yok. Azı da yok çoğu da yok. Dolayısıyla bazen bir lira, bir milyondan, bir milyardan daha kıymetli olabilir. Dolayısıyla çocuklarımızı, kendimizi, elimizi vermeye, yardım etmeye, veren el olmaya alıştırmaya gayreti ve çabası içinde olalım diyorum.

Ben YOYAV'ı, bu hafta münasebetiyle bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Emeği geçen, katkı veren herkesten Allah razı olsun diyorum.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası Açış Konuşması

Dr. İbrahim ATEŞ
YOYAV Genel Başkanı



Sayın Başbakanımızın saygıdeğer eşi, sayın bakanım, sayın milletvekillerim, sayın genel müdürüm, sayın belediye başkanım, sayın rektörüm, dost ve kardeş kuruluşların değerli başkanları, kıymetli konuklar, değerli dostlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri!

22. Yoksullarla Dayanışma Haftamızın açılışını onurlandırarak gayretimizi kamçılaman ve gücümüze güç katan seçkin heyetinizi gönülden ve samîmî duygularımızla selamlıyor, birlikteliğimizin rızâi Rahmân'a yönelik olması temennisi ile sözlerime başlar-ken, törenimizi taçlandırmanın haz ve huzuru içinde hepimize hürmet ve muhabbetlerimizi arz ederek hoş geldiniz diyorum. Yüce Rabbimizden bu törene teşrif eden siz kıymetli konuklarımızı Hac ve Umre sevabı ile ödüllendirmesini niyaz ediyorum.

YOYAV bugün 27 yaşında ve Hakk'ın rızası doğrultusunda halka hizmet yolunda görev başındadır. 26 yıldır yılmadan, yorulmadan yurt ve yurttaşımızın hizmetinde olan bu Vakıf, halka hizmeti Hakk'a hizmet telakki ederek hedeflediği hayırlı hizmetlere doğru hızlı adımlarla ilerlemekte, gününü dününden daha verimli kılacak plan ve programlarını gerçekleştirmenin gayreti içindedir.

Bu çerçevede, 22 yıldır organize ettiği yoksullarla dayanışma hareketini başarı ile yürütüp, yoksulluk sorununu sürekli gündeme getirerek yoksulların sıkıntılarını dikkat çekmekte ve sorunlarına çözüm arama çalışmalarını sürdürmektedir.

Allah'ın inayeti, mensuplarının gayreti ve dostlarının desteği ile her geçen gün yeni ve yararlı bir hizmeti gerçekleştirmenin azim ve kararlılığı içindedir.

Bu hizmet kervanına katılanlardan ebediyete intikal eden Ali İpek, Ömer Naci Bozkurt, Dr. Leyla Elbruz, Mustafa Taşar, Fehmi Genç, Cahit Ulutaş,

Resmiye Çakmak, A. Mennan Erşanlı ve Ahmet Serkant gibi 66 kardeşimizi rahmet ve mağfiretle anarak ruhlarının şad, mekânlarının cennet ve makamlarının yüce olmasını niyaz ediyorum.

Her şeyden önce aslâ unutulmamasını ve devamlı göz önünde bulundurulmasını dilediğim bir hususu belirtmek isterim ki, o da şudur: Herkes başkasının ilgisine, bilgisine, sevgisine, sempatisine, desteğine, hizmetine, himmetine ve katkısına muhtaçtır. Dağ dereye, deve pıreye, deniz damlaya muhtaçtır. Başkasına muhtaç olmayan sadece yüce Yaradandır. O, samettir. O'ndan başkaları da yani yaratıkların tümü de muhtaçtırlar. İhtiyaçlarını başkalarının katkısı, katılımı, desteği ve yardımı ile temin eden herkes, onlara benzeri katkı, katılım, destek ve yardımda bulunmaya mecburdur. Dolayısıyla tüm insanlar birbiri ile yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıdırlar. Kutsal kitabımız Kur'ânı Kerîm'in Maide Suresi'nin 2. ayetinin ikinci yarısında: "... İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın..." buyuran yüce Rabbimiz, bu gerçeğe dikkatimizi çekmektedir.

İslam dini, Müslümanları bir bütün olarak görür. Bu yüzden Hz. Peygamber (s.a.v.) Müslümanları bir beden organlarına benzetmiştir. Bu organlar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi beden uyumlu çalışmasını sağlar. Bunun gibi, toplumun bireyleri arasındaki bağın güçlendirilmesi de toplumsal uyumun sağlanması için önemlidir. Bundan dolayı İslam dini toplum üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı öğütlemektedir.

Yardıma muhtaç insanlar yardım istemekten veya durumlarını başkalarına bildirmekten utanırlar. Bu nedenle durumu iyi olan kardeşlerimiz, ihtiyaç sahiplerini bulup onların ihtiyaçlarını gidermekle yükümlüdürler.



Törene katılanlardan bir grup.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.): “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz. Siz ancak fakirlere yardım sayesinde yardım görür ve rızıklandırılırsınız.” buyurmuştur.

Müslümanlar, zaman zaman ekonomik sıkıntılara düşebilirler. Bu sıkıntılardan kurtulmak ancak karşılıklı iş birliği ve dayanışma içerisinde mümkün olur. İnsanların sıkıntılarını gidermenin dinimizde çok sevap olduğu bilinmektedir.

Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.): “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim müslümanı (n kusurunu) örterse, Allah da kıyamet günü onu (n bir kusurunu) örter.” buyurmuştur.

Allah Teâlâ Kur’ânı Kerîm’de öncelikle yakın akraba ve komşularımıza yardım etmemiz gerektiğini Nisa Suresi’nin 36. Ayetinde: “Anneye, babaya, akrabaya, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanında bulunan arkadaşına, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik ediniz.” beyan buyurmaktadır.

Efendimiz, insanlardan fazla yemekleri olmasa bile, yemeğin suyunu biraz fazla koyarak komşularına da ikram etmelerini istemiştir. Bununla, başkalarını düşünme alışkanlığını kazandırmayı amaçlamıştır.

“Müminler birbirini sevmeye, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermeye tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler.” Hadîsi şerîfi ile de müslümanların birbiri ile münasebetlerinin nasıl olması gerektiğini dile getirmiştir.

Cimri olanlar yardımlaşmaktan kaçarlar. Yardım

etmekle mallarının eksileceğini düşünürler. Halbuki yüce Allah, Hadid Suresi’nin 18. ayetinde: “Sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükâfat vardır.” buyurarak, bu yardımlarının karşılığının kendilerine verileceğini bildirmiştir.

Kıymetli konuklar!

Dünya Ekonomik Forumu’nun “Küresel Riskler 2014” raporuna göre artan gelir dağılımı bozukluğu ve mali krizler, riskler sıralamasında en başta. Bunları aşırı olumsuz iklim koşulları izliyor. Dünya Ekonomik Forumu önümüzdeki 10 yıllık süre zarfında artan gelir dağılımı uçurumunun toplumların istikrarına en büyük risk oluşturduğunu vurguladı. Global Risk 2014’ün yayımladığı raporda, görüşlerine başvuru alan 700 önde gelen uzmana göre, en zengin ile en yoksulların gelirleri arasında artan kronik fark, istikrara yönelik en büyük risk olarak saptanmıştır.

Nüfusu 7 milyarı aşan dünyanın toplam milli geliri 60 trilyon doları geçmiştir. Oysa gelir adaletsizliği ve eşitsizliği nedeniyle 91 ülkede, yaklaşık 1.5 milyar insan yoksulluk içinde kıvrılıyor.

Yardıma muhtaç insanların durumu, 19 Ağustos Dünya İnsanî Yardım Günü vesilesiyle bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine gelmiştir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan 91 ülkede devam eden çatışmalar ve uygulanan yanlış ekonomik politikalar nedeniyle yaklaşık 1.5 milyar insan, yoksulluk içinde inim inim inliyor. Uluslararası kuruluşlar ve bazı ülkeler; beslenme, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bu insanlara yetersiz ölçüde yardım ulaştırabiliyor.

Malumunuz olduğu üzere dünyada yardıma muhtaç insanların ciddi bir bölümü, İslam ülkelerinde bulunuyor. Müslümanlar, Myanmar ve Kamboçya’da olduğu gibi azınlıkta oldukları ülkelerde de baskılar



Törene katılanlardan başka bir grup.

nedeniyle geçimlerini temin edemiyor. Dış yardıma duyulan gereksinimin temel nedenini ise çatışmalar teşkil ediyor. Bunun yanı sıra baskılar da etkili oluyor. Örnelemek gerekirse yaklaşık 1.8 milyon Müslümanın yaşadığı Gazze’de 1 milyondan fazla insan, yurtdışından gelecek yardımlara muhtaç. İsrail’in 2009’dan sonra bir kez daha yerle bir ettiği Gazze’de uygulanan ambargo ve muhasara nedeniyle halkın yüzde 45’inin de işsiz olması ihtiyaç hâlini kalıcılaştırıyor. Suriye’deki iç savaş da yaklaşık 10 milyon insanı muhtaç hâle getirmiştir. Ülke içinde 6 milyon insan evini barkını, bahçesini, tarlasını terk ederken; yaklaşık 4 milyon Suriyeli Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak’a sığınmış durumdadır. IŞİD terörü nedeniyle de Irak’ta evinden ve barkından edinilen insan sayısı 1 milyonu aşmıştır. Keza milyonlarca Afgan da çatışmalar nedeniyle yıllardır evini terk etmiş durumdadır. Bu tabloya Libya’da yaşanan süreci de eklemek mümkündür.

Dünya genelinde milyonlar sadece çatışmalar ya da devletlerin zâlimâne tutumlarından dolayı bir dilim ekmeğe muhtaç hâle gelmiyor. Kimi ülkelerde uygulanan vahşi kapitalizm, milyonları açlıkla yüze getiriyor. Mesela dünyadaki millî gelirin 4’te birinden biraz fazlasını üreten ABD’de, 45 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Filipinler, Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Tayland, Hindistan gibi kalabalık nüfusu bulunan ülkelerde, Afrika kıtasında günde 2 doların altında geliri olan milyonlarca insan bulunuyor. Keza gelir adaletsizliğinin zirve yaptığı 110 milyonluk Meksika’da da ciddi sayıda yoksul insan dikkat çekiyor. Söz konusu ülkelerde yoksulluğun temel parametresini ülke kaynaklarının küresel güçler ya da onların yerli uzantıları tarafından ele geçirilmesi oluşturuyor. Mesela Fildişi Sahili’nin ürettiği kakao-nun kaymağını, Tanzanya ve Gana’nın altın madenlerinin, Zimbabve’nin elmas kaynağının gelirini küresel şirketler yiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı ta-

rafından hazırlanan İnsanî Gelişme Raporu’na göre, gelişmekte olan 91 ülkede yaklaşık 1.5 milyar insan yoksulluk içinde yaşıyor. Raporla göre 1.5 milyar insan, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekerken dünyadaki yoksullara sağlanan temel sosyal güvenlik yardımları, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın (GSYİH) %2’sinden daha azına denk düşüyor. Bunun rakamsal anlamı yılda 120 milyar dolar... Bir başka anlatımla kişi başına 80 dolar!

Uluslararası kuruluşlar ve ülkeler, beslenme, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bu insanlara yardım ulaştırırken, Türkiye de son yıllarda bu süreçte önemli rol üstlenmeye başlamıştır.

Âcil insani yardımlarda dünya dördüncüsü olan Türkiye, son zamanlarda Gazze ve Irak’a yaptığı âcil insanî yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam etmektedir. Somali’den Bosna Hersek’e, Irak’tan Kırım’a, Gazze’den Suriye’ye kadar 150’den fazla ülkede sürdürdüğü insanî yardım çalışmalarıyla ön plana çıkan Türkiye, son zamanlarda yardım çalışmalarını Gazze ve Irak’ta yoğunlaştırmıştır.

Sadece yabancı ülkelerde değil kendi sınırları içinde de insanî yardım faaliyetlerini artıran Türkiye, devlet-millet olarak yürüte geldiği çalışmalarını arttırarak sürdürmenin gayreti içindedir.

6 Eylül 2014 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylamada 133’e karşı 306 oyla güvenoyu alan 62. Hükümetin programında, yürütülen yardım hizmetleri ile yoksullukla mücadele yolunda yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdaki açıklamaların yer alması memnuniyet verici bir gelişmedir:

“Hükümetlerimiz döneminde, ekonomi politikalarının sosyal politikalarla birlikte ele alınması anlayışından hareketle, sosyal politika ve yoksullukla mücadeleye özel önem verdik. Gelir dağılımının iyileşti-



Törene katılanlardan diğer bir grup.

rilmesi ve yoksullukla mücadele politikalarının başarılı olabilmesi için "insan"ı ekonomik kalkınmanın merkezine koyduk.

Sosyal devlet ve refah devleti anlayışını biz tesis ettik. Dar gelirli ailelere ve bireylere biz el uzattık. Bunu, kapsamlı, bütüncül ve etkin kurumlar, politikalar ve destekler aracılığıyla yaptık.

Bir taraftan kişi başına yapılan sosyal destek harcamalarının ve yardımlarının ulaştığı kişi sayısını artırdık, diğer taraftan da yardım alan vatandaşlarımızı İŞKUR ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eşgüdümünde istihdama ve üretime kazandıracak özel politikalar geliştirdik.

Daha hızlı, etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla sosyal yardım ve hizmet alanındaki bütün kurum ve kuruluşlarımızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı altında birleştirerek tek çatı altında topladık.

Sosyal yardımlarla yılda yaklaşık 3 milyon hane-ye ulaştık. İktidarımız döneminde yaklaşık 100 milyar TL'lik sosyal yardım harcaması yaptık. 2002 yılında toplam sosyal yardım harcaması 1,3 milyar TL iken iktidarımız döneminde bu rakamı yaklaşık 14 kat artırarak 2013 yılında yaklaşık 20 milyar TL'ye yükselttik.

Yoksullukla daha etkin mücadele edebilmek için yoksulluk durumlarına göre sosyal yardım programlarımızı çeşitlendirdik. İhtiyaç sahibi asker ailelerimize ve eşi vefat etmiş sosyal güvencesi olmayan yoksul kadınlarımıza yönelik sosyal yardım programları başlattık.

Sosyal Konut Programı ile 2010 yılından bu yana 20 bin yoksul vatandaşımızı ev sahibi yaptık; barınma yardımları ile her yıl 7 bin vatandaşımızı destekleyerek insan onuruna yaraşır mekânlarda yaşamalarını temin ettik.

Yoksullarımızın sadece günlük ihtiyaçlarını karşılamadık. Yoksul vatandaşlarımızın daha sağlıklı bi-

reyler olması için sağlık hizmetlerine erişimini daha da genişlettik ve onları Genel Sağlık Sigortası kapsamına dâhil ettik. Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları ile Toplum Yararına Çalışma Programlarına katılan kişilerin genel sağlık sigortalarını da devam ettiriyoruz.

Yoksul vatandaşlarımızın kayıtlı olarak çalışmasını teşvik etmek için yeni bir uygulama başlattık. Artık, GSS primi devlet tarafından ödenirken sigortalı bir işte çalışmaya başlayan vatandaşlarımızın çalıştıkları sürede primin devletçe ödenme durumunu askıya alıyor iptal etmiyoruz. İşten ayrılmalari halinde ise gelir durumu düzelmediği takdirde primini devlet ödemeye devam ediyor.

Yoksul ailelerin çocuklarının daha sağlıklı yetişmesi için şartlı sağlık yardımları yaptık. Bu yardımlar çerçevesinde çocuklarının sağlık muayenelerinin yapılması şartıyla yoksul annelere düzenli ödemeler yapıyoruz.

Yoksulluğu gidermenin en önemli yolunun eğitim olduğu gerçeğinden hareket ederek, yoksul çocuklarımıza yapılan eğitim yardımlarını büyük oranlarda artırdık ve eğitimi destekleyen yeni sosyal yardım programları oluşturduk.

Eğitim materyali yardımı, burslar ve şartlı eğitim yardımı, ücretsiz kitap dağıtımı gibi uygulamalarla daha fazla dar gelirli aile ve çocuğumuzun fırsat eşitliğinden yararlanmasını sağlıyoruz.

Nispeten geri kalmış bölgelerimizde imkânları sınırlı vatandaşlarımızın kendi projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla proje desteklerini hayata geçirdik. Bu çerçevede 2008 yılında GAP illerinde başlayan ve sonra 34 ile yaygınlaştırılan Sosyal Destek Programı (SODES) ile yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları giderme yolunda büyük



Prof. Dr. İsmail Güvenç, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Melih Gökçek'e YOYAV'ın şükran plaketi Adnan Şeker, Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.

adımlar attık. 2014 yılına kadar SODES kapsamında 7.394 projeye 876 milyon TL kaynak aktardık.

2002 yılında kişi başına aylık 30 doların altında bir gelire sahip 136 bin kişi varken, 2012 yılında 30 doların altında bir gelire sahip nüfus kalmamıştır. Aylık 65 doların altında bir gelirle yaşayan nüfus 2002 yılında 2,1 milyon kişi iken, 2012 yılında 46 bin kişiye düşürülmüştür.

129 doların altında bir gelirle mutlak yoksulluk düzeyinde yaşamak zorunda kalan kişi sayısı 2002'de 20,7 milyon iken, bu sayıyı 2012 yılında 1,7 milyona indirdik.

2012 yılında, kayıtlı çalışan yoksul vatandaşları da sosyal yardımlarla desteklemeye başladık.

Yoksul vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşıp yoksul olduklarını ispatlamalarına gerek duymadan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurup kısa sürede bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde başvurularının hızla sonuçlanmasını sağladık.

30 milyon vatandaşımızın tüm sosyo-ekonomik ve demografik bilgilerini merkezi veri tabanında toplayarak sosyal yardımlarda mükerrerliği ve suiistimalleri engelledik, etkin ve hızlı hizmet sunumunu sağladık.

Sosyal Yardım Kartı ile 2 milyon vatandaşımıza ulaşılarak bankamatik kartları ile yardım almaları ve

alışveriş yapmalarını sağladık. 600 bin vatandaşımızı, sosyal yardım ödemelerine ilişkin kısa mesaj servisi ile düzenli olarak bilgilendirdik. Yardım alma kuyruklarını ortadan kaldırdık. Konutunda sosyal yardım ve emekli maaşı ödenmesini talep eden vatandaşlarımızı evlerinde ödeme yapmaya başladık.

2015 yılına kadar aylık 65 doların altında bir gelirle yaşamak zorunda olan vatandaşımız kalmayacaktır. 2023 için temel hedefimiz; hak ve sorumluluk temelli aileyi merkeze alan bütüncül sosyal politikalarla mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmaktır.”

Takdire şayân olan bu çalışmalar, başka ülkelere örnek olacak nitelikte olmakla birlikte, yapılması gerekenlerin yanında azdır. Her geçen gün daha fazla insana daha çok yardımların sunulması temennisi ile yeni hükümetimize bu yöndeki çalışmalarından dolayı takdir ve teşekkürlerimizi iletirken, halkımızın ve sivil toplum örgütlerimizin, hükümetimizin yanında olup, gönül ve güç birliği yapmasını temenni ve tavsiye ediyoruz.

Öte yandan 05.09.2014 tarihinde CHP Kurultayı'nda konuşan Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun: “Bu ülkenin en temel sorunu yoksulluktur. Yoksullukla ilgili bir proje ürettik. Adına “aile sigortası” dedik. Sağ elin verdiği sol el görmeyecek dedik. Yurttaşlarıma söylüyorum; komşusu açken tok yatan



Hasan Kara, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Mustafa Ak'a YOYAV'ın şükran plaketi Tuba Yosunkaya Gökçen, Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Mahmut Arslan'a YOYAV'ın şükran plaketini Devlet Sert, Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Orhan Aydın, YOYAV'ın şükran plaketini Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.

bizden değil dedik. Aile sigortasını bu temel üzerine kurduk. Yoksulluğu yenmek ne zamandan beri bizim hedeflerimizin dışına çıktı. Evet, bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Defalarca söyledik. Türkiye’de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dedim.” dediğini herkes gibi televizyon ekranlarında biz de duyduk. Ancak her yıl organize ettiğimiz “Yoksullarla Dayanışma Haftası”na vâki’ davetlerimize icabet etmediği gibi, bugün açılışı yapılan 22. Yoksullarla Dayanışma Haftası’nın açılışına katılmak şöyle dursun, bir mesajını dahi görmedik.

Mensubu olduğumuz İslam dini, Müslümanları kardeş olarak tarif etmiş birbirinin derdiyle dertlenmeyi hakiki mümin saymamıştır. Abdullah b. Abbas (r.a)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mü’min değildir.”

Bu hadîsi şerîf, “kardeş” ve “bir binanın taşları gibi birbirlerine kenetli” oldukları Yüce Yaratıcı tarafından tescil edilmiş bulunan Müslümanların, yakın çevrelerine karşı sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Hadîsi şerîfin aynı mânada olmakla beraber değişik ifadelerle bize intikal etmiş metinleri de bulunmaktadır. Ne zaman sosyal duyarlık ve yardımlaşma üzerinde durulacak olsa, bu hadîsi şerîf mutlaka hatırlanır.

Hadîsi şerîfin bu son rivâyeti “aç olarak geceleyenin aç olduğunun bilinmesi hâlinde,” yardımcı olmayan müslümanın iyi bir müslüman olmadığını bildirmektedir. Bile bile ilgisiz kalmayı ve duyarsız davranmayı olgun mümin olmamanın delili saymaktadır. Yardımda bulunmak bir başlangıç değil, bir neticedir. Yardım yapma duygusu ve duyarlığı ise, o yardımın gerçek öncüsüdür.

O halde yardımın bizzat kendisinden önce “yardım duygusu”nun gönüllerde yer etmiş olması esastır. İmkânı olduğu halde çevresine yararlı olamayanlar, bu duyguyu gönüllerine yerleştirememiş olanlardır. Çevresine sıcak bakmanın zevkini tadamayanlardır. Yardım, her şeyden önce bir duygu ise, onun iman ile ilgisi de pek açık ve köklüdür. Zira insan hareketlerini yönlendiren en müessir güç, imandır, iç yöneliştir. O halde çevreye karşı duyarsızlık ve yardımsızlık pek tabîî olarak imanın olgunluk derecesiyle alakalı olacaktır. Özellikle, “kendi aralarında yumuşak, merhametli, şefkatli” olmaları gereken müslümanların, hemen yanı başlarındaki komşularına karşı ilgisizliği elbette imanla irtibatlandırılacak bir göstergedir. 20 cm.lik bir tuğla duvarın ne aşılmaz setler oluşturduğunu ancak apartman hayatının kahredici hissiz ve alakasızlığını yaşayanlar bilir. İş hayatına ilaveten iletişim ve haberleşme vasıtalarının birbirinden koparıp yalnızlığa mahkûm ettiği büyük şehir sâkinleri için hadîsi



Halil Aydoğan, YOYAV'ın şükran plaketini Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Nevin Gökçek'e YOYAV'ın şükran plaketini Nevin Uğurlu, Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Gülgen Dural, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Engin Öztürk, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.

şerifler, son derece tehdit ve uyarı yüklüdür. Devletler çapında da aynı şeyi düşünmeye manî herhangi bir hâl yoktur. Çeşitli sebeplerle sıkıntı çekmekte olan, yarı aç, yarı tok idare etmeye çalışan komşu milletlere imkânı olan komşu ülkelerin ilgi duymaları, yardım etmeleri gerekmektedir. Aksi halde aynı sorumluluk onlar için de geçerlidir.

Hadîsi şerifteki "aç olan komşu"nun mutlak olarak zikredilmiş olması, "Müslüman komşu" gibi bir tahsise ve tavsife gidilmemiş bulunması, olgun müslümanın duyarlık alanını iman sınırının ötesine taşımaktadır. Hangi dinden ve inançtan olursa olsun 'aç olan komşu'ya sırf komşuluk hukuku gereği olarak ilgi duyması, ihtiyacının giderilmesi hedef olarak gösterilmiş olmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, bir hadîsi şerifinde Hz. Peygamber (s.a.v.): "Hangi mahallede bir kişi aç kalırsa, o mahalle halkı Allah'ın korumasından uzak düşer" buyurmuştur. İbn Hazm da aynı delilleri değerlendirerek: "Bir beldede bir kişi açlıktan ölecek olursa, o belde halkının tümü ölenin katili sayılır ve ölenin diyeti onlardan tahsil edilir" hükmüne varmıştır.

Burada şimdi yeri gelmişken Efendimiz (s.a.v.)'in duyulması ve uyulması icap eden üç önemli duyurusunu siz kıymetli konuklarımızla paylaşmak istiyorum. Üçü de (Kim) kelimesi ile başlayan bu uyarıların ilki:

"Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacı (nı temin) için giderse, Allah onun her adımına yetmiş iyilik yazar ve yetmiş kötülüğünü giderir. Eğer onun ihtiyacı kendisinin eliyle giderilirse, anasından doğduğu günkü gibi günahlarından arınır. Eğer o ihtiyacı giderme sırasında ölürse, hesap görmeden cennete gider."

"Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermeye koşarsa (çalışırsa), ihtiyacı giderilsin veya giderilmesin, Allah onun geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Biri cehennemden kurtulması, diğeri de münafıklıktan beri olması için kendisine iki berat yazılır."

"Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, ben onun mizanı sırasında (yanında) duran olacağım. Eğer (iyiliği) ağır basarsa (ne ala), değilse ona şefaate edeceğim."

Müslüman, bu mübarek müjdelere duyar da yerinde durur mu? Muhtaç bir müslümanın ihtiyacını gidermek için harekete geçmeyip duyarsız kalabilir mi? Elbette kalmaz. Öyle ise haydi harekete geçelim, hizmete muhtaç olana hizmet edelim, himmete muhtaç olana himmet edelim, elele, gönül gönüle vererek parlak yarınlara doğru hızlı adımlarla ilerleyelim. Bu durumda Mevlai Müt'eâl Hazretlerinin bizimle birlikte olacağını, lutfunu, keremini ve ihsanını bizlerden esirgemeyeceğini bilelim. Birbirimizle ömür boyu dostça dayanışma ve kardeşçe kaynaşma içinde olalım.



Saime Toptan, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Nuran Altunbaş, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Peyman Alan'a YOYAV'ın şükran plaketi Saniye Doğukan, Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Sibel Dedeoğlu, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.

Kâinatın Efendisi (s.a.v.)'nin: "Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur." mealindeki hadîsi şerifini kulağımıza küpe edelim.

Tetkikinize takdim edilen programın incelendiğinde de anlaşılacağı üzere bu yıl, 22.sini gerçekleştirdiğimiz Yoksullarla Dayanışma Haftası içinde, Vakfımızın koordinatörlüğünde 44 kurum ve kuruluşun katılımıyla, 12-18 Aralık 2014 tarihleri arasında büyük bir dayanışma örneği daha sergilenecektir. 1'i Anıtkabir ziyareti ve saygı duruşu, 1'i açılış töreni, 1'i seminer, 13'ü giyecek yardımı, 18'i gıda yardımı, 6'sı kırtasiye yardımı, 2'si panel, 4'ü yemek yardımı, 6'sı yakacak yardımı, 4'ü nakit yardımı, 7'si burs yardımı, 3'ü konferans, 1'i kitap yardımı, 2'si temizlik malzemesi yardımı, 1'i resim sergisi, 2'si sinema ve tiyatro gösterisi, 1'i durum değerlendirme toplantısı ve akşam yemeği, 1'i tekerlekli sandalye ve baston yardımı, 1'i televizyon yardımı, 1'i ekmek yardımı, 2'si barınma yardımı, 1'i sağlık yardımı, 1'i maaş yardımı, 1'i kanser eğitimi, 1'i 250 hatmi şerif duası, 1'i Türk Tasavvuf Musikisi konseri olmak üzere 26 hizmet türünden 83 etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Böylece 2.052.350 kişiye yardım eli uzatılacaktır.

Gerçekleştirilecek bu çalışmaların gelecek yıllarda daha geniş kitleye hitap edecek şekilde yaygınlaşması dileğiyle sözlerimi noktalarken;

Yüksek huzurları ile törenimizi şereflendiren Başbakanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun muhterem eşi Dr. Sayın Sare Davutoğlu hanımefendi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Doç. Dr. Sayın Ayşenur İslam ve Eski Başbakan Yardımcımız Ankara Milletvekili Prof. Dr. Sayın Emrullah İşler'e,

Kilis Belediye Başkanı Sayın Hasan Kara'ya,

Törenimize teşrif eden tüm konuklarımıza, etkinliklerimize iştirak eden federasyon, sendika, oda, vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlarımıza, özellikle organizasyonun bazı giderlerine katkıda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesine, Hak-İş Konfederasyonuna, OSTİM Başkanlığına, Hizmet-İş Sendikasına, ORSİAD'a ve MUSİAD Ankara Şubesi'ne,

Haftamızın açılışı için bu salonu tahsis eden Vakıfbank Genel Müdürüne,

Yoksullukla mücadelede yanımızda yer alıp, düşüncemizi kamuoyuna yansıtan değerli basın mensuplarımıza takdir ve teşekkürlerimizi arz ederek yüce heyetinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum."



Harika Ören, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Mazhar Bilgin'e YOYAV'ın şükran plaketi Yasin Uğraş, Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



İbrahim Karakoç, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Özcan Ülgener, YOYAV'ın şükran plaketi Dr. Sare Davutoğlu'ndan aldı.



Recep Taş, YOYAV'ın şükran plaketi Doç. Dr. Ayşenur İslam'dan aldı.



Hilmi Gökçınar'e YOYAV'ın şükran plaketi Nermin Hendek, Doç. Dr. Ayşenur İslam'dan aldı.



Dr. Mehmet Silay, YOYAV'ın şükran plaketi Doç. Dr. Ayşenur İslam'dan aldı.



Kudret Bulut, YOYAV'ın şükran plaketi Doç. Dr. Ayşenur İslam'dan aldı.



Mahmut Bayazıt, YOYAV'ın şükran plaketi Halil Aydoğan'dan aldı.



Yard. Doç. Dr. İbrahim Erdoğan, YOYAV'ın şükran plaketi Halil Aydoğan'dan aldı.



İlhan Erdal'a YOYAV'ın şükran plaketi Hasan Fehmi Yılmaz, Halil Aydoğan'dan aldı.



Necati Koyuncu, YOYAV'ın şükran plaketi Halil Aydoğan'dan aldı.



Ali Kılıç, YOYAV'in şükran plaketini Dr. İbrahim Ateş'ten aldı.



Şükrü Can, YOYAV'in şükran plaketini Dr. İbrahim Ateş'ten aldı.



Ali Yapıcıoğlu, YOYAV'in şükran plaketini Dr. İbrahim Ateş'ten aldı.



Köksal Toptan'a YOYAV'in şükran plaketini Alper Sazlık, Dr. İbrahim Ateş'ten aldı.



Erol Özdamar'a YOYAV'in şükran plaketini Tuna Çakır, Dr. İbrahim Ateş'ten aldı.



Seyit Ali Dosdoğru, YOYAV'in şükran plaketini Dr. İbrahim Ateş'ten aldı.



Haydar Atınc'a YOYAV'in şükran plaketini İbrahim Beşe, Dr. İbrahim Ateş'ten aldı.



Bilal Küskü, YOYAV'in şükran plaketini Dr. İbrahim Ateş'ten aldı.



M. Yahya Efe'ye YOYAV'in şükran plaketini eşi Çelen Efe, Gülgen Dural'dan aldı.



Tören sonu ikramdan bir görüntü.



Yardımlar, Yarınlar Yapılan Yatırımlardır

12-18 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen "22. Yoksullarla Dayanışma Haftası" etkinliklerinden biri de "Yardımlar, Yarınlar Yapılan Yatırımlardır" semineri idi. 13 Aralık 2014 Cumartesi günü YOYAV Kültür Merkezi'nde 09.30 - 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilen bu seminerde sunulan bildirilerle yapılan konuşmalarda değerli düşünceler dile getirildi.

2 oturumdan oluşan seminerin 1. Oturumunu Ankara Milletvekili Ülker Güzel, 2. Oturumunu da Çankaya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Güvenç yönetti.

Seminerin açış ve kapanış konuşmalarıyla oturum başkanlarının konuşmalarının yanında 1 ve 2. Oturumda birbirinden güzel 6 bildiri sunuldu.

Seminerin açış konuşmasını yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, amaç ve içeriğini özetleyen şu cümlelere yer verdi:

"Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, basınımızın güzîde temsilcileri!

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nda planladığımız 82 etkinlikten biri olan "Yardımlar, Yarınlar Yapılan Yatırımlardır" konulu seminare katılmak için böyle bir tatil gününün erken saatlerinde salonumuza şereflendiren seçkin heyetinizi en içten ve samîmî duygularımızla selamlıyor, böylesine önemli ve anlamlı bir seminerde bizimle birlikte olma inceliğini göstermenizin haz ve huzuru içinde hepimize hürmet ve muhabbetlerimizi arz ederek hoş geldiniz diyorum.

22 yıldır yürüte geldiğimiz yoksullukla mücadele hareketimizin önemli adımlarından biri olan seminerler serisinin 2014 yılı halkası olan bu seminerde dile getirilecek düşüncelerin, hareketimizin hızlanmasında ve mücadelemizin

güç kazanmasında etken olması temennisi ile sözlerime başlarken, oturumları yönetecek ve bildirileri sunacak olan ilim ve fikir ehli dostlarımızla seminerimizi onurlandıran siz kıymetli konuklarımıza takdir ve teşekkürlerimizi iletiyor, seminerin beklenen sonucu sağlayarak amacına ulaşmasını diliyorum.

(Y) harfi ile başlayan yarın, yardım ve yatırım sözcükleri iki hayati hakikati hatırlatan sözcüklerdir. Bu sözcükler, kişinin yaşadığı anı ibadet, ta'at ve verimli davranışlarla değerlendirip yarını için yararlı yatırımlarda bulunmasının lüzumunu ifade eden sözcüklerdir. Tabii, dünü döndürmemiz ve yarını bugüne getirmemiz mümkün değil ama bugünü değerlendirip yarın için bir şeyler yapmamız mümkündür. Dolayısıyla Müslüman yaşadığı anı çok iyi değerlendirip dolu dolu geçirmenin ve geleceği için yararlı yatırımlar yapmanın gayreti içinde olmalıdır. Allah'tan başka kimseden bir yardım beklememeli ama kendisi Allah'ın kullarına yardımını esirgememelidir.

Yarın denince hem dünyevî gelecek, hem de uhrevî gelecek anlaşılmalıdır. Çünkü Müslüman, dünyevî geleceğini düşündüğü gibi uhrevî geleceğini de düşünmelidir. Hatta uhrevî yatırımı dünyevî yatırımdan daha çok düşünmelidir. Dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını ihmal etmemelidir. Bir hadîsi şerifte beyan buyurulduğu üzere dünyada kalacağı kadar dünyası, ahirette kalacağı kadar da ahireti için çalışmalıdır.

Kişinin yarını, dünya hayatının arta kalanı ile ahiret hayatının tamamıdır. Akıllı insan da, ömrünün arta kalan kısmında başkalarına el açacak duruma düşmeyecek imkân ve mekâna sahip olacak maddî yatırımlarla ebedî hayatını mamur ve mesut edecek ibadet ve ta'atlarla saadeti sermediyeye erdirecek manevî yatırımlarda bulunan insandır. Varını yo-



Dr. İbrahim Ateş



Birinci oturumun başkanı ve konuşmacılar bir arada.

ğunu dünya hayatına feda edip, ebedî hayatı ihmal eden değildir. Şairin dediği gibi:

*“Yâ Rab! Beni bâlâlara sertâç eyleme.
Pek de süflîlerin tiğine âmâç eyleme.
Bana öyle bir kenzi kanaat ver ki,
Nâmerde değil merde dahi muhtaç eyleme.”*

düşüncesi ile davranışlarını dizayn eden kimsedir.

Ben, “yarın ve yatırım” sözcüklerini söylediğim ve duyduğum her zaman kutsal kitabımız Kur’ânı Kerîm’in Haşr Suresi’nin 18. ayetini hatırlarım. Dilerseniz bu ayetin mealini birlikte okuyup, biraz üzerinde durup düşünelim: “Ey inananlar! Allah’tan korkun ve kişi, yarın için ne (yapıp) gönderdiğine baksın. Allah’tan korkun; çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”

Yani Ey Allah’a, Resulüne ve ahiret gününe inanıp iman şerefi ile müşerref olmuş bütün müminler! Hep Allah’tan korkun. Nifaktan, münafıklardan, küfürden, kâfirlerden, zulümden, zâlimlerden ve şeytanın şeytanlığıyla o kötü akibete düşmekten sakınıp Allah’ın korumasına sığınan da, her işinizde O’nun emir ve nehyini tutarak azabından korunun ve herkes yarın için, yani kıyamet günü için ne hazırlamış, Allah’a ne takdim etmiş olduğuna baksın. Hesap sorulmadan önce nefsinin muhasebeye çekip kendi hesabına nazar etsin.

Kıyamet gününe “yarın” denilmesinin iki anlamı olduğu ifade edilmiştir. Birincisi, yarının dünden yakın olması itibarıyla kıyamet yarın olacaktı gibi telakki edilerek çalışmaya teşvik etmek demektir. İkincisi de, Rahmân Suresi’nde geçtiği üzere Allah katında zamanın, birisi teklif zamanı olan dünya devri, diğeri

de ceza ve mükâfat zamanı olan ahiret devri olmak üzere iki günden ibaret olduğuna işaret eder ki, buna göre bugün dünya, yarın ahiret demektir. Bununla beraber ayet, insanın her gün korunmak için yarına faydalı olacak ne iş yaptığını düşünmesinin gerekli olduğunu da hatırlatmaktan uzak değildir. “Allah’tan korkun!” Bu cümle dış anlamı itibarıyla öncekini te’kid etmek için tekrar edilmiş gibi görünmektedir. Fakat önceki Allah sevgisiyle emirlerin, vazifelerin yerine getirilmesi, bu ise Allah korkusuyla yasaklanan şeylerden, fenalıklardan sakınılması durumunu göstermesi itibarıyla farklılık arz etmektedir. Yani Allah’tan korkun da kötülük yapmayın ve korunmazlık etmeyin. Çünkü Allah, her ne yaparsanız haberdardır, yarın ona göre ceza ve mükâfat verecektir.

Meali ile açıklaması arz edilen bu ayeti kerimede “Ey inananlar!” nidası ile söze başlayan Allah Teâlâ, müminlerin muttasıf olmaları gereken müstesna meziyetlerden muttakilik ve yarına yönelik yatırımçılık özelliklerinin önemine dikkatimizi çekmiştir. Dolayısıyla müslümanın iman ve istikamet üzere olup, çaba ve çalışmalarını o doğrultuda yürüterek Hakkin rıza



Birinci oturuma katılanlar şükran plaketteğini, Dr. İbrahim Ateş’ten aldılar.



İkinci oturumun başkanı ve konuşmacılar bir arada.

sına ve halkın yararına yönelik yatırımlarda bulunan yapıcı ve yatırımcı insan olduğuna işaret etmiştir.

Ümmetinin atâlet ve tembelliğe tevessül etmesini tasvip etmeyip dünya ve ahiretleri için çalışmalarını tavsiye ve telkin eden Hz. Peygamber (s.a.v.) de bir hadîsi şerîfinde: “Ebediyyen yaşayacakmışsın gibi dünyanın için çalış, yarın ölecekmişsin gibi de ahiretin için çalış.” buyurmuştur.

Bu gerçeği gören basîretli insanlardan biri olan Yunus Emre de dillere destan olan bir dörtlüğünde:

*“Yunus Emre var yarına.
Koma bu günü yarına.
Yarın Allah divanına,
Varam Allah deyu deyu”* demiştir.

Bir hadîsi şerîfte bildirildiği üzere, dünya ahiretin tarlasıdır. İnsan ne ekerse onu biçer. Kişi tenceresine ne koyarsa kepçesine o çıkar. Tembellik ekenin hasadı fakirlik olur. İnsan, dünyasını da ahiretini de kendi elleriyle yapar veya yıkar. Kişi için yaptığından başkası yoktur. Dolayısıyla yarına hazırlık ihmal edilmemeli, yatırımlar bu günde yapılmalıdır. Yarının inşasına, yaşanılan anda başlanılmalı ve bugünün işi yarına bırakılmamalıdır. Şairin dediği gibi:

*“Yarını yarın gören, kim der bugün yarın görür?
Görmeyen yarın bugün, yarın nasıl yarın görür?”*

Terlemeyen terakki edemez. Yorulmayan yol alamaz. Yatırım yapmayan yarınları kuramaz. Gününü gün eden geleceğe güvenle bakamaz.

Dünyanın her yerinde yatırımcılar gözde insanlardır. En hayırlı ve kârlı yatırım da Allah için Allah'ın kullarına yapılan yatırımdır. Ben bu inançla yıllar önce yazdığım bir şiirimde:

*“Gerek er ol, gerek paşa,
Bir gün ölüm gelir başa.
Halk içinde Hakla yaşa,
Taç etsinler seni başa.*

*Toprak ol, yüz verme taş,
Kötülere olma maşa.
Aldanma göze ve kaşa,
Yardıma koş, tuz kat aş.*

*Çalış ve yardım et, yaşa
Hayatın geçmesin boşa.
Yaptığını kakma başa,
Zehir katma tatlı aş.”* demiştim.

İnsana insanca yaklaşım darda ve zorda olana yardım elini uzatmayı yerine getirilmesi gereken bir insanlık görevi kabul eden Türkiye, yurt içindeki ve dışındaki muhtaçlara önemli yardımlarda bulunmaktadır.

BM Cenevre Ofisi Kalkınma İnişiyatifleri kuruluşunun hazırladığı Küresel İnsani Yardım Raporu'nda Türkiye'nin en fazla uluslar arası yardımda bulunan



İkinci oturuma katılanlar şükran plakelerini, Dr. İbrahim Ateş'ten aldılar.



Seminere katılanlardan bir grup.

lkeler listesinde drdnc sırada yer aldıđı ifade edilmiřtir. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın az sonra arz edeceđim konuşmasında belirttiđi zere Trkiye acil ve insani yardımlarda nc sıraya yerleřmiřtir. Trkiye, TİKA gibi kalkınma yardımları yapan resmi kurumları, Kızılay ve yzlerce sivil toplum kuruluşuyla yzn zerinde lkede faaliyet gstermektedir. Getiđimiz yıl 1 milyar dolarlık yardımda bulunan Trkiye, birok lkenin toplam gelirinin zerinde bir rakamı her yıl savař, dođal afet gibi nedenlerle yardıma muhta duruma dřen insanlara gvenilir bir řekilde ulařtırmaktadır.

Bu başarıda en byk pay sahiplerinden biri de yzlerce lkede binlerce gnllsyle alıřmalarını yrten insani yardım kuruluşlarıdır. Birok yeni projeye imza atan vakıf ve dernekler, binlerce kilometre uzaktaki kardeřlerimizin de, Trkiye iindeki komřularımızın da her trl ihtiyaı iin gece gndz alıřmaktadır. Bu hayırlı hizmetin gerekleřtirilmesine katkıda bulunan herkesi Allah Tel'nın rızası ile dllendirmesini niyaz ediyorum.

28.09.2014 tarihinde İstanbul'da gerekleřtirilen Trkiye İhracatlar Meclisi (TİM) "Trkiye Markası" tanıtım toplantısındaki konuşmasında Trkiye'nin yaptıđı yardımları dile getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan řunları syledi: "Dnyanın her yerinde mazlumlara el uzatabilen bir Trkiye var. 2013 yılında milli gelirimizin binde 23'n insani yardımlara ayırdık. Bu oranla dnyanın en cmert lkesi konumuna ykseldik. Acil ve insani yardımlarda řu anda Amerika Birleřik Devletleri ve İngiltere'den sonra dnyada nc sıradayız, Trkiye bu. Yani artık alan el deđiliz, biz veren eliz. Kriz blgelerinden vatandařlarını tahliye edebilen, bařka lke vatandařlarını tahliye edebilen, rehinelerini bařarılı operasyonlarla burunları dahi kanamadan kurtarabilen bir Trkiye var. 1,5 milyona yakın insanı Arap, Krt, Ezidi, Snni, řii, Mslman, Hristiyan, Musevi demeden kabul eden, sınırlarını aan, onlara gıda, barınak, gvenlik temin edebilen bir Trkiye var. Bu tabii vatandařlarımız arasında bazı olumsuz yaklařımlar meydana getiriyor olabilir. Ama řunu unutmayalım biz insanız. Biz yle bir ecdadın torunlarıyız ki, biz hep darda kalanın

yanında olduk. Hep mazlumların yanında olduk. Sadece bu topraklarda deđil, Hint Yarımadası'na kadar biz mazlumlar iin donanma gnderen bir ecdadın torunlarıyız."

Bylesine hayırsever ve hamiyetperver ecdadın torunları tarafından kurulup yardımda yarıř, toplumda barıř, Hakka yakarıř ve halka varıř ilkeleri ile 27 yıldır yurt ve yurttařımızın hizmetinde olan YOYAV, bugn řerefli varlıđınızla gerekleřtirdiđi "Yardımlar, Yarınları Yapılan Yatırımlardır" konulu bu seminerle yoksullukla mcadele yolunda attıđı adımlara birini daha eklemektedir.

Teřrifinizle talandırđığınız seminerimizde dile getirilecek dřncelerin ilgililere ışık tutması temennisi ile szlerimi noktalarken, kıymetli katkıları ile davamıza destek veren konuřmacılarımızla siz saygıdeđer konuklarımıza řkranlarımızı sunuyorum, sađlık ve saadette daim olmanızı diliyorum."

YOYAV Genel Bařkanı Dr. İbrahim Ateř'in konuşmasından sonra seminerde yer alan bildirilerin sunulmasına geildi. Ankara Milletvekili lker Gzel'in ynettiđi 1. Oturumda 20. Dnem Adana Milletvekili Yk. Mh. Dr. Ertan Ylek "Yarınlarn Yneticilerini Yetiřtirmede Yardımların Yeri" konulu bildirisini, Manisa Milletvekili Hseyin Tanrıverdi "Yardım Et, Ecir Kazan" konulu bildirisini, Kltr Bakanlıđı Eski Msteřar Yardımcısı Dr. Nazif ztrk "Marifet, Alanı Veren Yapmaktır" konulu bildirisini sundular.

ankaya niveritesi Eski Rektr Prof. Dr. Burhanettin Gven'in ynettiđi 2. Oturumda A.. İlahiyat Fakltesi Eski Dekanı Prof. Dr. Nesimi Yazıcı "Yarınlara Yatırımın rnek Uygulamalarından Biri: Bayburt Mslman Dilendirmezler Cemiyeti" konulu bildirisini, A.. İlahiyat Fakltesi đretim yesi Prof. Dr. Seyfettin Erřahin "İslam Medeniyetinde Yarınlara Yatırım: Sadakai Cariye Kavramı" konulu bildirisini ve YOYAV Onur Kurulu yelerinden Emekli Msteřar Yardımcısı N. Ycel Mutlu "Geleceđimizin İnřaasında Dayanıřmanın Rol" konulu bildirisini sundular.

Seminer, Dr. İbrahim Ateř'in kapanıř konuşmasından sonra konuřmacılara řkran plaketinin takdimini takiben, ikram edilen đle yemeđi ile noktalandı.



Kardeşler Konserde

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nda YO-YAV'ın koordinatörlüğünde 44 kurum ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen 83 etkinlikten biri olan Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, YOYAV ve Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı'nın işbirliği ile 14 Aralık 2014 Pazar günü Kocatepe Kültür Merkezi Konser Salonunda gerçekleştirildi.

Şef Tevfik Soyata yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun icra ettiği Tasavvuf Müziği konserinde duygulu dakikalar yaşandı. Tabii, salonda estirilen huzur havasının büyük bir vecd içinde teneffüs edilmesinde, konserin içerdiği birbirinden güzel eserlerin icrasındaki incelik ve yüceliğin büyük payı vardı. Davetlilerin sanat sever ve dayanışma gönüllüsü olmaları da yaşanan mutluluğa katkı sağlıyordu. Davetliler duyarlı, sanatkârlar işinin ehli, konser görkemli, hava hoş ve coşku doruk noktada idi.

Hz. Mevlânâ'nın rahmeti Rahman'a vuslatının 741. yıldönümünden üç gün önce Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde unutulmaz bir gece yaşandı.

Vecd içinde dinlenen konserin hitamında bir teşekkür konuşması yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, davetlileri duygulandıran ve sanatkârların yorgunluğunu gideren konuşmasında şunları söyledi:

“Kıymetli konuklar, değerli dostlar, sevgili sanat-severler, basınımızın güzîde temsilcileri!

22. Yoksullarla Dayanışma Haftamızın içerdiği 83 etkinlikten biri olan Türk Tasavvuf Müziği konserinin estirdiği manevî havayı sizlerle birlikte teneffüs etmenin haz ve huzuru içinde hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, sâhili selâmete eren, cenneti alâ'ya giren ve Cemalullah'ı gören mutlu ve umutlu insanlardan olmamızı diliyorum.

Yıllardır bu salonda bizlere muhteşem müzik ziyafeti verip, icra ettikleri birbirinden güzel eserlerle, manâ âleminin derinliklerine götürüp getiren saygıdeğer sanatkârlarımıza da gönülden ve samîmî şükranlarımızı sunarak sağlık ve saadette daim olmalarını diliyor, gönüllerinde nur, yüzlerinde sürur ve hanelerinde huzurun hakim olmasını niyaz ediyorum.



Dr. İbrahim Ateş, konser sonrası teşekkür konuşması yaparken.



Konseri izleyenlerden bir görüntü.

Malum olduğunuz üzere müzik; söz ve sesin güzelliğine güzellik katan, gönülden kin, keder ve kötü duygularla hüzün hissini alıp uzaklara atan harika bir sanattır. Tasavvuf Müziği de arz edilen önemli özelliklerin yanında dinleyip derinliklerine dalanları Yarıdan'a yaklaştıran ve yaratıklarla kucaklaştıran kıymetli bir müzik türüdür. Dervişlerin dergâhlarda ve sanat-kârların sahnelerde söyleyip zikir, fikir ve şükür yük-

lü güfteleri, gönülleri titreten nağmelerle icra ettikleri bu ilahiler, dinî duyguları doruk noktaya erdirmekte ve ruhları ihtiyaç duydukları manevî gıdalarla beslemektedir. Öyle ki onları dikkatle dinleyen insan, çevresindeki canlı-cansız tüm varlıkların Rabbini zikrettiğini hissederek Hakk'a yönelip zikir ve şükür halinde daim olmak diler.



Konseri izleyenlerden başka bir görüntü.



YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Milli Savunma Eski Bakanı Antalya Milletvekili M. Vecdi Gönül, 20. Dönem Adana Milletvekili Yük. Müh. Dr. İ. Ertan Yülek, Başbakan Danışmanı Fatih Uğurlu ve ÖZEV Mütevelli Heyet Başkanı Saime Toptan, sanatçılarla konser sonrası birarada.

Tıpkı, tekkelerin kapatılmasından sonra Ahmet Celaledin Dede'nin (18531946) irticalen söylediği dörtlükte dile getirdiği gibi:

*“Âsumândır kubbesi hep ahteran âvizesi,
En ziyâbahşâ kanâdîli güneşle mâhtır.
Kaldırılmakla tekâyâ kaldırılmaz zikri Hak,
Cümle mevcûdât zâkir, kâinat dergâhtır.”*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı'nın işbirliği ile gerçekleştirilip birbirinden güzel 25 eserin icra edildiği bu görkemli konseri birlikte izleme bahtiyarlığına erdik.

Dillerle birlikte eller ve tellerin de Allah'ı zikrettiğini hissettiren ve yıllardır YOYAV dostlarına verdikleri konserlerin nihayetinde bizden hayırlı dua alan değerli sanatçılarımızın hayat boyu her hayırlı muratlarının hâsıl, cümlesinin cennete dahil ve rızai Rahman'a nail olması samîmî dileklerimiz arasındadır. Zira onlar dolar almak için değil, dua almak için bugün bizlere yaşattılar.

Bizleri bir kere daha mest eden bu değerli dostlarımıza en içten duygu ve dileklerimizle dua ediyor, dilleri dert görmesin, elleri yorulmasın, dinleyicilerini coşturacak böylesi güzel konserlerle ömür boyu ülke ve insanımızın hizmetinde olsunlar niyaz ediyorum.

Siz saygıdeğer konuklarımızın da dualarınızın müstecab, amellerinizin makbul, ecrinizin bol ve hayatınızın Hakka götüren yol olmasını diliyorum. Gününüzün dünden güzel, yarınınızın bugünden daha güzel ve son anınızın en güzel olması temennisiyle seçkin heyetinizi bir kere daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Konserin hitamında Koro Şefi Tevfik Soyata'ya Milli Savunma Eski Bakanı Antalya Milletvekili M. Vecdi Gönül tarafından, Koro Müdürü Necmettin Akben'e de Başbakan Danışmanı Fatih Uğurlu tarafından YOYAV'ın şükran plaketleri takdim edildi.

Konser, çektilen hatıra fotoğrafıyla noktalandı.



Koro Şefi Tevfik Soyata'ya YOYAV'ın şükran plaketini Milli Savunma Eski Bakanı Antalya Milletvekili M. Vecdi Gönül takdim etti.



Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Yard. Doç. Dr. İbrahim Erdoğan'ın misafirleri Kırgızistanlı öğrenciler, konser sonrası Dr. İbrahim Ateş ve eşi Gülnur Ateş ile birarada.



Dostlara Dua

YOYAV'lılar; dilleri dualı, davranışları duyarlı ve dostlukları devamlı olan dikkatli ve dirayetli insanlardır. Din ve devlet büyüklerini, ecdat ve ebeveynlerini, davalarına destek veren dostlarını ve insanlara ihsanda bulunan hayır ehli insanları rahmet, mağfiret ve şükranla anarak hayır dua ve dileklerde bulunmayı, ifası îcap eden bir görev ve islamî bir vecbe kabul ederler.

Bu inanç ve anlayışla başlattıkları "Dostlara Dua" geleneğini geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ettirdiler. "22. Yoksullarla Dayanışma Haftası" etkinlikleri cümlesinden olarak okudukları 300 hatmi şerifin duasını 15 Aralık 2014 Pazartesi günü yaparak sevabını ebediyete intikal eden büyükleri ve yakınları ile dostlarının ruhlarına armağan ettiler. Okunan hatmi şeriflerin duasını yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, duadan önceki kısa konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim!

Anmak ve anılmak güzel. Unutmak ve unutulmak kötü. Anan anılır, anmayan yanılır. Allah Teâlâ Kur'ânı Kerim'de: "Beni anın ki, ben de sizi anayım." buyurmuştur. Hz. Lokman (a.s.) da iki şeyi unutma, iki şeyi unut. Allah'ı ve ölümü unutma, yaptığın iyiliği ve sana yapılan kötülüğü unut..." demiştir.

İnsan, kendini yaratıp yaşatan ve sayısız nimetlerle kuşatan Rabbini unutmamalı, devamlı zikir ve şükür halinde olup, ibadet ve ta'atta bulunmalıdır. Ölümü aslâ unutmamalı, ona hazırlıklı olmaya çalışmalıdır.

Kişi kendini doğurup dünyaya getiren annesini, besleyip büyüten babasını, eğitip öğreten hocasını ve iyiliklerini gördüğü insanları unutmamalı, hayırlı dua ve iyiliklerle anmalıdır. Zaman zaman çocuklarını ve torunlarını yanına alıp büyüklerinin mezarlarını ziyaret etmelidir. Onlara: "Hadi çocuklar! Dedenizin, nineni-

zin ruhları için birer Fatiha okuyup ruhlarına armağan edelim. Biz onları böylesi iyilik ve güzelliklerle analım ki, bizden sonrakiler de bizleri öyle ansınlar" demelidir.

Değerli dostlar!

Dün bizimle burada olanlar bugün aramızda yoklar. Yarın biz de birbirimizden ayrılıp onların gittikleri yerlere gideceğiz. Mezarlarımızda yalnız kalacak ve geride kalan yakınlarımızla dostlarımızdan dua ve Fatiha bekleyeceğiz. Bugün biz ölmüşlerimize dua edelim ki, yarın yavrularımız ve yakınlarımızla dostlarımız da bizlere dua etsinler.

Çatısı altında bulunduğumuz Vakfımız, 27 yaşına girdi. Geçen süre içinde bizimle birlikte bu çatı altında hizmet verip bu salona girip çıkan kardeşlerimizden ebediyete göçenlerin sayısı 67'ye ulaştı. Onlarla birlikte güzel günler geçirdik. Yedik, içtik, hizmet ettik, gezilere gittik, mübarek mekânları ziyaret ettik, konuştuk, sohbet ettik, toplantılara katıldık. Ama şimdi onlar burada yoklar. Yarın bizler de yok olacağız. Ne olur, onları unutmayalım. Birbirimizi incitmeyelim. Yekdiğerimize saygılı, sıcak, samimi ve sevecen davranışlarda bulunalım. Unutmayalım ki bu dünya fani, kimseyi üzmeye değmez."

Okutulan hatmi şeriflerin duasını da bizzat kendisi yapan Dr. İbrahim Ateş, YOYAV'ın kurulduğu tarihten bugüne kadar ebediyete göçen Ali İpek, Halil Şanlıtürk, Necla Güleray, Erhan Arca, Hamit Kaya, Naciye Dalokay, Ali Rıza Tamkan, Ahmet Serkant, Emine Aksöyek, Cahit Ulutaş, Erol Dünder, Ürdüne Gülsoy, Nafiye Ayhan, Fethi Ülkü, Sabiha Yavuz, Kadriye Günay, Münevver Haznedaroğlu, Fuat Ayhan, Zübeyde Mübeccel Devrim, Nuran İleri, Hacer Çağlar, Seniye Karamanlargil, Cemile Göymen, Emine Arca, Fatma Tezcan, Murat Ekerbiçer, Selahaddin Ünal, Resmiye Çakmak, Serpil Kesemen, Mukadder Uzun, Rukiye Yücel, Fatma Pekalp, Türkan Vardar,



Duaya katılanlardan bir grup.

Ömer Naci Bozkurt, İbrahim Tanrıaşıki, Abdulvahap Uzun, A. Mennan Erşanlı, Mücahit Büyükkayık, Ali Salih Sağıroğlu, Sait Bilik, Rafet Zeyitçioğlu, Fazlı Fazlağaoğlu, Mustafa Taşar, Necip Karaslar, Soner (Simitçi), Emsal Aygün, Ayşe Okumuş, Tahir Sanlı, Meliha Evren, Yücel Aykut, Zeki Ekerbiçer, Abdullah Güvenç, Mehalat Tuna, Nezih Sayan, Hayati Baratalı, Lami Öğünç, Yaşar Koçak, Fasiha Soyşekerci, Muharrem Bahri Mendi, İrfan Hamamcı, Şerafettin Kırmızı, Leyla Elbruz, Enver Cebeci, Sami Alkan, Ramazan Alkan, Yunus Arısoy, Lügen Cengiz, Bekir İlgün, Dileriz Demirci, Şevket Kürkoğlu, Sevgi Babayığit, Fatma Özşimşek, Şükran Coşkunes, Engin Özdemir ve Saliha Yazıcıoğlu'ndan oluşan 75 kişi için dua edip hatmi şeriflerin sevabını ruhlarına armağan ederek ruhlarının şâd, mekânlarının cennet ve makamlarının yüce olması niyazında bulunarak yüce Yaradan'a şöyle yalvarıp yakardı:

“İlahî yâ Rabbel âlemîn! Ellerimizi ve gönüllerimizi dergâhi izzetine açtık. Rahmetini, mağfiretini, lutfunu, keremini, ihsanını niyaz ediyoruz, bizi kapından boş döndürme yâ Rabbî. Senin kapından başka varacak ve çalacak bir kapımız yok. Senden başka yardım dileyecek bir sahibimiz, efendimiz yok. Bizi yaradan, yaşatan ve sayısız nimetlerle kuşatan Sensin. Sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Hamdimizi, şükürümüzü, ibadetimizi, tâ'atımızı, tilâvetimizi, ibadet ve kıraetimizi dergâhi izzetinde kabul buyurup rızan ile ödüllendir yâ Rabbî. Bizleri Sana yâr ve yakın olan, rahmetine eren, cemalini gören, rızana nail olan, mutlu ve bahtiyar kullarından eyle yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Bizleri Efendimizin yolunda ve izinde giden, O'nun sünneti seniyyesine sahip çıkan ve inşallah O'na layık ümmet olan mutlu ve umutlu kullarından eyle yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Bizleri Sana kullukta kâim, iman, ibadet ve istikamette dâim eyle yâ Rabbî. Kur'ânı Azîmüşşân ile iç içe eyle. Kur'ân'ı bizden, bizi Kur'ân'dan ırak eyleme. Kur'ânı Azîmüşşânı elimizden, dilimizden, beynimizden, belleğimizden ve

hayatımızdan eksik eyleme yâ Rabbî. Ömrümüzü Kur'ân ile geçirmeyi, ecelimiz geldiğinde emaneti Kur'ân'la birlikte vermeyi, kabre Kur'ân'la girmeyi, huzuruna Kur'ânla gelmeyi, cennete Kur'ân'la girmeyi bizlere nasip eyle yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Kur'ânı Azîmüşşânı kemâli edep ve hürmet ile tertîl, teennî ve tefekkür ile içimize sindire sindire, gönül dünyamızı O'nunla dindire dindire okumayı, anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı ve yaymayı bizlere nasip eyle yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Kur'ânı Azîmüşşân'a hizmet etmek için kurulmuş olan Vakfımızı kıyamete kadar Kur'ân'a hâdim (hizmetçi) olacak şekilde dâim eyle yâ Rabbî. Bu müstesna mekânı Kur'ân aşıkları ile doldur ve O'na gelenlerin yüzünü güldür yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Kur'ânı Azîmüşşânı Efendimizin okuduğu gibi okumayı, okuttuğu gibi okutmayı, anladığı gibi anlamayı, yaşadığı gibi yaşamayı, yaydığı gibi yaymayı ve gerektiğinde yoluna baş koymayı bizlere nasip eyle yâ Rabbî. Bu inanç ve bilinçle okunan 300 hatmi şerifi lütfedip kusur ve küsürümüzü bağışlayarak ahseni kabul ile kabul buyur yâ Rabbî. Okunan bu hatmi şerifleri civârı Beytullahda ve Ravzai Resulullahda kemâli edep ve huşu ile gözü yaşlı, gönlü imanlı kulların okudukları hatmi şerifler gibi ahseni kabul ile kabul buyur yâ Rabbî. Beher harfine sayamayacağımız kadar ecri cezil ihsân eyle. Hâsıl olan



Okunan hatimlerin duasını Dr. İbrahim Ateş yaptı.



Dua katılanlardan başka bir grup.

ecir ve sevabı Kur'ânı Kerîm'i ümmetine tebliğ eden, öğreten sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in ruhu şeriflerine, beşerin babası Hz. Adem'in ruhuna, insanlığın muhterem annesi Hz. Havva validemizin ruhuna, onlardan dünyaya gelip Senin mesajlarını insanlara ileten bilumum enbiyai izâm ve Rusuli fihâm hazarâtının ruhlarına armağan ediyoruz, bizleri cümlesinin şefaatine mazhar eyle yâ Rabbî. Onlara layık torunlar, Efendimize layık ümmet eyle yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Efendimize arkadaş olma bahtıyarlığına eren ashâbı güzîn hazarâtının ve O'nun muhterem zevcâtı tâhirâtının ki müminlerin anneleridir ruhlarına, âl, evlâd ve ahfâdının ruhlarına, tâbi'în, tebe'i tâbi'în, ulemâi âmilîn, sulehâi sâlihîn, fukahâi kâmilîn, müfessirîn, muhaddisîn, mü'minin ve müminâtın tümünün ruhlarına armağan ediyoruz payidar eyle yâ Rabbî. Bizleri doğurup dünyaya getiren annelerimizin, besleyip büyüten babalarımızın, eğitim öğreten hocalarımızın, üzerimizde hakları olan bilumum din kardeşlerimizin ruhlarına armağan ediyoruz hissedâr eyle yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Cennet vatanımızı düşman işgalinden kurtaran büyük önder Atatürkümüzü, O'nun silah arkadaşlarının, şehitlerimizin, gazilerimizin, bilumum büyüklerimizin ruhlarına armağan ediyoruz ulaştır yâ Rabbî. Çatısı altında bulunduğumuz bu güzel ve mübarek müessesenin kurulduğu günden bu yana hedeflediği hizmetlere az veya çok madeten ve manen katkıda bulunan, hizmeti geçen ve bu güne kadar irtihâli dârı beka eyleyen 75 kardeşimizin ruhlarına, hayatta olan kardeşlerimizin yakınlarından ebediyete göçenlerin ruhlarına, hayırlı hizmetlere vesile eylediğimiz ve şu anda içinde bulunduğumuz haftamızın hizmetlerine katkıda bulunan kuruluşların mensuplarından ebediyete göçenlerin ruhlarına armağan ediyoruz ulaştır yâ Rabbî. Cümlesinin rûhunu

bu hatmi şerifin nuru ile pürnûr eyle yâ Rabbî. Günahları var ise bağışla, iyiliklere tebdil eyle ve eksikliklerini gider yâ Rabbî. Onları bizlerden razı eyle yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Çatısı altında bulunduğumuz bu güzel müesseseyi hedeflediği hayırlı hizmetlerde muvaffak eyle yâ Rabbî. Engel olmak isteyenlere fırsat verme yâ Rabbî. Kötülük dileyenleri mümkünse islah eyle, değilse Sen cezalandır yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Bu müessesede ilim, irfan öğrenen tüm kardeşlerimize burada edindikleri bilgileri çevrelerindeki ve yörelerindeki insanlara iletmeyi, aktarmayı, öğretmeyi ve onları da Kur'ân aşığı ve talibi olmayı nasip eyle yâ Rabbî. Bizleri ömür boyu hamelei Kur'ân, hafazai Kur'ân ve hademei Kur'ân olan mutlu ve bahtıyar kullarından eyle yâ Rabbî. Milletimize, memleketimize felaket, yokluk, yoksulluk gösterme yâ Rabbî. Milletimize kötülük dileyen, memleketimize yan bakan düşmanlarımızı kahru perişan eyle yâ Rabbî. İslam ülkelerindeki din, iman düşmanlarının zulümleri altında inim inim inleyen kardeşlerimize rahmetini, yardımını esirgeme yâ Rabbî. Bir an önce o kardeşlerimizi halas eyleyerek sâhili selâmete erdir yâ Rabbî.

İlahî yâ Rabbel âlemîn! Bizler de ömrümüz hitam olup, emaneti teslim edeceğimiz an geldiğinde iman ve ihlas ile "Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeder Resûlullâh" diyerek çene kapamayı, dünyaya geldiğimiz günkü gibi arı duru halde huzuruna gelmeyi, bizlere nasip eyle. Aynı duygu ve aynı inancı çocuklarımıza, torunlarımıza da nasip eyle yâ Rabbî.

Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasifûn ve selâmün alel mürselîn, vel hamdulillâhi Rabbil âlemîn."



Ülke Kalkınmasında Yardımlaşmanın Rolü

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası etkinliklerinden biri de Anayurt Gazetesi ile Efece Haber İnternet Gazetesi'nin işbirliği ile 15 Aralık 2014 Pazartesi günü Kilis Yardımlaşma Derneği'nde düzenlenen "Ülke Kalkınmasında Yardımlaşmanın Rolü" konulu paneldi.

Bazı sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı paneli Kilis Yardımlaşma Derneği Başkanı M. Yahya Efe yönetti.

A.Ü. Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Anıl Çeçen, GazeteciYazar Harika Ören ve Yazar Münevver Özcan'ın panelist olarak katıldıkları panelde sundukları bildirilerde, değerli düşünceler dile getirildi.

Panel yöneticisi Efe yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Hayatı paylaşan insanlar, aynı düzeyde değildir. Zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini, erkeği, kadını doğar, büyür, birlikte yaşar ve ölürler. İşte bu beraberlik hayatın kaynağını oluşturuyor. Ancak bu farklı insanlar, yaşadıkları süre içinde birbirlerine ihtiyaç duyarlar, yardımlaşmak zorundadırlar..."

İnsanların birbirine yardım etmesi eylemi olan yardımlaşmaya, son yıllarda toplum olarak gereken önemi vermiyoruz.

Toplumdaki bu büyük noksanlık ise, kültürümüzün bir insanlık ayıbıdır.

Yoksullukla mücadele için yardımlaşma duygusunun yaşanması gerekir. Yardımlaşma duygusunun yaşanabilmesi ise, sosyal bütünleşme ve ekonomik kalkınmamıza, manevi duygularımızın çoğalmasına, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma fikrinin gelişmesine vesile olur. Toplum olarak yardımlaşma duygusunu yaşayabilmeliyiz. Bugün işsizliğin kol gezdiği ülkemizde, mal ve mülk sahibi zenginlerimiz, yardım kurumlarına destek olarak, işsiz ve yoksula yardım elini uzatmalıdır." dedi.

İlk panelist Münevver Özcan konuşmasında: "Ülke insanının ve milletin medeniyet kurma hayali içinde çabası vardır. Bu hayalin gerçek olması yeterli güce sahip olmasına bağlıdır. Geçmişe göz atıldığında bu güç, elindeki sermaye ile ölçülmektedir. Bu sermaye de bilgi gücünün yanında ekonomik sermaye, akıl sermayesi, ahlak sermayesi, fırsat ve nimetlerin farkında ve bilince olunması sermayesi olarak sıralanabilmektedir." diyerek, ülkelerin kalkınmasında kaldıraç güç olan sosyal sermayeyi anlattı.

Harika Ören ise, "Yoksulluk, Dünyamızın geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. 90'lı yıllardan itibaren, küresel bir sorun olarak algılanmış; böylece yoksullukla mücadele çalışmaları, uluslar arası kuruluşların, el ele vermesi ile ortak stratejilerde birleşmiştir. Yoksulluk, eşit parasızlıktır. Parasızlık eşit açıktır. Barınaktan yoksun olmak, eğitim alamamak, tedavi olamamak uzantısında devam eder, gider. Günümüzde yoksulluk, az gelişmiş ülkelerden hareketle, gelişmiş ülkelerdeki gelir dağılımının eşitsizliği sonucu, global sorun haline gelmiştir." dedi.

Prof. Dr. Anıl Çeçen de duygu ve bilgi yüklü konuşmasında: "Yardımlaşma insani bir kavramdır. İnsanlar arasında geliştirilen olumlu ilişkilerin bir ürünü olarak toplumsal yaşama önemli katkılar sağlamaktadır. Yardımlaşma eylemi, tanınmış bir filozofun öne sürmüş olduğu "insan insanın kurdudur" şeklindeki olumsuz değerlendirmenin toptan reddi anlamına





Prof. Dr. Anil Çeçen



Harika Ören



Münevver Özcan

gelmekte ve tamamen tersi bir çizgide insanın insanlara dost olduğunu gösteren bir olumlu durumu öne çıkarmaktadır. Bir insanın başka bir insana yardım etmesi ya da karşı karşıya kalınan bir sorunun çözümünde olumlu katkılar getirmesi, yardımlaşma kavramının içerik kazanarak sosyal ilişkilerin daha üst düzeylerde gelişmesine destek olmaktadır.” Diyerek, yardımlaşmanın uluslaşmaya katkılarını anlattı.

Panel sonunda YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Anayurt Gazetesi yazarı Orhan Selen birer konuşma yaparak yardımlaşma konusundaki duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Dr. Ateş yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kilis Yardımlaşma Derneğimizin değerli başkanı, saygıdeğer panelistler, dost ve kardeş kuruluşlarımızın başkan ve temsilcileri, güzîde basınımızın değerli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, yoksulluğun yok olduğu bir dünyada yaşamamız temennisi ile sözlerimi az ve öz olarak ifade etmeye çalışacağımı belirtmek istiyorum.

Malumunuz olduğu üzere büyüklerimiz: “Sona kalan dona kalır.” demişlerdir. Ama ben, hepimiz için donmamayı diliyorum. Sözlerimin başında başta Sayın Çeçen hocamız olmak üzere panelistlerin dile getirdikleri düşüncelerden çok müstefid olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendilerine şahsim ve sizler adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu sene düzenlediğimiz Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın içerdiği seminer, panel ve konferanslarda dile getirilen düşünceleri, kalıcı olması için bir kitap haline getirmeyi

kararlaştırdık. Sayın konuşmacılarımızdan da konuşma metinlerini bize vermelerini istiyoruz. Çünkü biz ne kadar deşifre etmeye çalışsak da konuşma dili ayrı baskı dili ayrıdır. Bunun için kendilerini biraz yormuş olacağız ama yapılan çalışmalarını kamuoyunun istifadesine sunabilmemiz için öyle bir zahmete memnuniyetle katlanacaklarını ümit ediyorum.

Bizim bu yıl 44 kurum ve kuruluşun katılımıyla planladığımız etkinlikler arasında çok ve çeşitli yardım faaliyetleri yer aldığı gibi bazı seminer, panel ve konferanslar da bulunmaktadır. Bu kültürel etkinliklerde yardımlaşma ve toplu kalkınma konusunu gündeme getirmek istedik. Cumartesi günü YOYAV'da düzenlediğimiz seminerde “Yardımlar, Yarınlar Yapılan Yatırımlardır” dedik. Çok değerli hocalarımız değerli açıklamalarda bulundular. Bugün burada bu panel düzenlendi. ORSİAD'da “Yoksul İnsanları Üretken ve Verimli Hale Getirmenin Çözüm Yollarını Arama” konulu, Çubuk'ta “Yardım Eden Yardım Görür” konulu konferanslar, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Yoksullukla Mücadelede ve Birlikte Yaşamada Vakıfların Rolü”, İnsani Değerler Derneği'nde de “Bugünkü Yardımlar Yarınlarımızdır” konulu paneller planlandı.

Bugün düzenlenen panelde ülke ve insanımıza faydalı bilgiler dile getirildiğine inanıyorum. Gerçekten başta sayın Anıl Çeçen hocamız olmak üzere tüm panelistler değerli düşünceleri dile getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Panel boyunca defalarca dile getirilen yardımlaşma ve kalkınma kelimeleri son derece önemli kelimelerdir. Yardımlaşmayı biz Türkiye'de yıllardır yanlış anlamışız. Nedir o anlayış? Sürekli birilerinin vermesi, birilerinin de alması olarak görmüş ve öyle kabul etmişiz. Oysa Kutsal Kitabımız Kur'ânı Kerîm'in Maide Suresi'nin 2. ayetinde yüce Yaradan: “Yardımlaşın” buyurmuştur. Yani biriniz versin, diğeri alsın dememiş. Bu hitap Allah'ın hitabıdır. Bu hitabın muhatabı da bütün insanlardır. Varlıklı-varlıksız, kadın-erkek, büyük-küçük herkes bu hitaba muhataptır. Allah varlığının da varlıksızın da bu harekette yer almasını istemiş ve “yardımlaşın.” demiştir. Dolayısıyla fakirin de muhtacın da bu memleketeye katkısı olabilecek bir şey vardır ki, yardımlaşın demiştir. Toplumun tüm bireylerini bu potada buluşturup, herkesin verebileceğini



Dr. İbrahim Ateş, panelin kapanış konuşmasını yaparken.



Panelistlere günün anısına Kilis Yardımlaşma Derneği'nin şükran plaketi takdim edildi.

verecek konuma getirerek istenilen yardımlaşmayı gerçekleştirecek olursak, o zaman dayanışma kendiliğinden olacak ve kalkınma yolunda adımlar atılacaktır. Tabii kalkınmak güzel, kalkındırarak kalkınmak ise daha güzeldir. Ama toplu halde kalkınmak en güzeldir. Toplu halde kalkınmak için naçizane kanaatimce her şeyden önce bilinmeyi bilmeye, bulunmayı bulmaya ve ulaşılmayana ulaşmaya herkesin çaba sarf etmesi, adeta tırmanışa geçmesi gerekiyor. Kişinin başkasını kalkındırabilmesi için kendisinin kalkınmış veya kalkınma yoluna girmiş olması gerekir. Zira birinin elinden tutup ayağa kaldırmamız için, ayakta ve onu kalkındırarak güce sahip olmanız lazım. Yerlerde sürünen birinin, benzeri birini elinden tutup kalkındırması mümkün değildir. Atalarımızın dediği gibi: "Muhtacı himmet olan dede/Nerde kaldı gayriye himmet ede." Her şeyden önce kendimizi güçlü kuvvetli kılmamız gerekir. Bunun için de çalışıp çaba sarf etmemiz icabet eder. Güçlü olmazsanız size hayat hakkı tanımazlar. Bunun için Sayın Çeçen'in önerilerini önemsiyorum.

Türkiye'de 1963 yılında kabul edilen 903 sayılı yasa hükümlerine uygun olarak kurulan 5 bin civarında yeni vakıf var. 100 bine yakın dernek bulunmaktadır. Buna yakın da değişik adlarda kurulup ülke sathında yaygın olan sivil toplum örgütleri bulunmaktadır. Bu kuruluşlar kuruluş gayeleri doğrultusunda çalışıp, yoksulluğu yenme yolunda bir araya gelseler kısa bir sürede yoksulluğu yok edebilirler. Güçlü olmak için birleşmek lazım. Allah vakıflarımıza, derneklerimize ve diğer sivil toplum örgütlerimize bir araya gelme düşüncesini, idrakini, iz'anını ihsan etsin de güçlü olalım. Teşekkür ediyorum."

Dr. Ateş'ten sonra kürsüye gelen Anayurt Gazetesi yazarı Orhan Selen de yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Hanımlar, beyler! Herkese saygılar. Bugün



Orhan Selen



İbrahim Karakoç

burada çok hassas bir konu tartışılmaktadır. Yoksullukla ilgili en güzel saptamayı İndira Gandhi yapmıştır, diyor ki: "Yoksulluk en büyük çevre kirliliğidir." Doğrudur.

Çok değerli konuşmacılar çok önemli şeyler söylediler. Ben farklı bir konudan yaklaşacağım. İbrahim Bey bu konuyu çok iyi bilir. Kur'an'ın 32 yerinde namaz emredilir. Ama bu emrin akabinde infak (yardım) ediniz ve zekat veriniz buyrulur. Buna göre şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Beş vakit namaz kılıyorum deyip yardım etmeyenim imanında bir eksiklik vardır. Hucurât Suresi'nin 14. ayetinde: "Bedeviler 'inandık' dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama 'boyun eğdik' deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir." buyrulmaktadır. Bugün varlık içinde yaşayanların yoksullara yardımı düşünmemesi imanlarında olan eksiklikten dolayıdır. Bu benim saptamamdır. Belediyelerin yardımları ile ilgili olarak Anıl Çeçen Bey çok güzel tespitler yapmışlar. Halkı evvela yoksullaştırıyorlar, sonra dilencilleştiriyorlar. Bugüne kadar yatırımların yapılmaması, işyerinin açılmaması bunun en büyük kanıtlarından bir tanesidir.

Panelde konuşan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler söylediler. Ancak bu işi fiilen yapan bir kişi var. Yani yoksullara yardımı planlayan, gerçekleştiren esas bu. Fiiliyatı gerçekleştiren Dr. İbrahim Ateş'tir bence. Türkiye'de çok önemli bir iş yapıyor. Ben burada söylemekten gocunmuyorum. Eğer birinin imanı tamsa İbrahim Ateş'in imanı tamdır. Bu çok önemli bir saptamadır. Teşekkür ediyorum."

Yapılan bu konuşmalardan sonra Prof. Dr. Anıl Çeçen, Harika Ören, Münevver Özcan ile YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş ve Angora Rozetin Sahibi Bilal Küskü'ye günün anısına birer şükran plaketi verildi.



Yoksul İnsanları Verimli ve Üretken Hâle Getirmenin Çözüm Yolları

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nda gerçekleştirilen kültürel etkinliklerden biri de "Yoksul İnsanları Verimli ve Üretken Hâle Getirmenin Çözüm Yolları" konulu konferanstı. Konferansa katılan konuklar arasında OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Çankaya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Güvenç ve YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş de vardı.

16 Aralık 2014 Salı günü ORSİAD tarafından düzenlenen konferansa, Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu Metin Özer konuşmacı olarak katıldı ve yoksulluğa yol açan faktörlerle giderilmesine, yoksul insanları verimli ve üretken hâle getirilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İlgi ile izlenen konferansın ardından kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Burhanettin Güvenç, yaptığı bilgi ile ilgili açıklamada yoksulluğu yenmede eğitimin önemini ifade etti ve ilmin ilerlemedeki rolünü dile getiren şiirini okudu.

Daha sonra kürsüye gelen YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş yaptığı yorum konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"Sayın OSTİM başkanımız, sayın rektörüm, sayın Sınav Eğitim Kurumları sahibi konuşmacı kardeşimiz, ORSİAD'ın değerli yöneticileri!



Metin Özer

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın 83 etkinliğinden biri olan ORSİAD'ın düzenlediği böylesine önemli ve anlamlı bir konferansta sizlerle bir araya gelmekten ve kıymetli konuşmacımızı birlikte dinlemekten duyduğum memnuniyet içinde hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, dile getirilen düşüncelerin daha sonra yayınlanacak kitapla kamuoyuna ulaştırılacağını ifade etmek istiyorum.

Bilginin yoğun, ilginin az olduğu bir toplantıdayız. Maalesef ilim ve fikrin kaderi bu. Tabii, ilgisizlik yaygın olduğu için biz bildiğimizi dile getirmekten, bilmediğimizi öğrenmekten sarfı nazar edecek değiliz. Büyüklerimizin söylediği hoşuma giden güzel bir söz var. "Az olup karar eden, çok olup firar edenden iyidir." Buradaki hazırun, konuşanlarla dinleyenler eşit olacak kadar az olsalar da, karşılıklı düşüncelerimizi ve bilgilerimizi paylaşmamızın inşallah hem bize, hem milletimize, hem de memleketimize faydalı sonuçlar sağlayacağına inanıyorum.

Değerli konuşmacımız geniş bir perspektifte yaptığı sunumunda yoksulluğun faktörlerini ve bunu önlemenin yollarını kapsamlı ve çok güzel bir şekilde dikkatimize getirdi. Ben şahsen faydalandım teşekkür ediyorum. Naçizane kanaatimce, fakir bilgisiz, zen-



Prof. Dr. Burhanettin Güvenç



Dr. İbrahim Ateş konuşmasını yaparken.

gin ilgisiz olursa toplumdaki yoksulluğu yenemeyeceğimizi düşünüyorum. Başka bir ifade ile fakirimiz dilenir, zenginimiz de dilendirirse, hepimizin düşmanı olan acımasız düşmanın önüne geçemeyiz. Bunun için konuşmacımız Metin Bey ile konuştuğumuz Rektörümüzün de dile getirdikleri bilgi ve eğitim, toplumun tüm bireyleri için oldukça önem arz etmektedir. Herkes bilmeli, bildiğini de uygulamalıdır. Bu arada bilmeyen fakirlerle ilgilenmeyen zenginler arasındaki uçurumu ortadan kaldırmak için, birilerinin köprü olması gerekmektedir. İşte YOYAV ve benzeri kuruluşlar da bu köprülerdir. 22 yıldır YOYAV düzenlediği Yoksulluklarla Dayanışma Haftaları etkinlikleri ile bu köprü görevini görmeye çalışmaktadır. Allah'a şükürler olsun azımsanmayacak kadar mesafe kat edildi. Ancak şu ana kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin yanında hiç denecek kadar az. Toplumun tamamı bu düşmana karşı seferber olmalı. Bencil bireylerle, tembelliğe tevessül eden ve başkalarının sırtından geçinmeyi hüner addeden bedbin ve bilgisiz insanlardan oluşan toplumların terakkisi tasavvur edilemez. Onun için bencillik ve bedbinliği bir an önce ortadan kaldırmak gerekir.

Hindistan'ın liderlerinden olan Gandhi: "Dünyada yoksullara yardım edecek olan kitlesel üretim değil, kitlelerin katıldığı üretimdir." diyor. Ne yapıp yapıp yoksulların üretime katılmalarını sağlamak gerekir. Her insanın az veya çok yapacağı bir iş vardır. Onu belirleyip, yeteneğine ve fizikî gücüne uygun bir iş imkânı ve ortamı bulup çalıştırmak icap eder.

Dün bu saatlerde bir başka kuruluşun düzenlediği bir panelde idik. Bu panele katılanlardan biri olan Çıracık Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç yaptığı konuşmada: "20132014 eğitim ve öğretim yılında çıracık ve mesleki eğitime gelen öğrenci sayısı 182 bin iken, 20142015 eğitim ve öğretim yılında çıracık ve mesleki eğitime gelen öğrenci sayı-

sı büyük ölçüde düşüş göstermiştir. Bu sayı takriben 110 binlere düşmüştür. Bunun nedeni açık meslek liselerine kayıtların yapılmış olması ve bu liselere kayıtlı olan öğrencilerin çıracık mesleki okullarına devam etmemeleridir. Dar gelirli aileleri çocuklarını mesleki ve teknik eğitime yönlendirmede ikna etmediğimiz müddetçe çıracığa ilgi daha da azalacaktır" dedi. Çıracık öğrenci sayısını arttırmak, herkesin bilgisine, becerisine, kapasitesine göre çeşitli alanlarda çalışmaya teşvik etmek, onlara iş ortamı sağlamak ve gerekli sermayeyi de geri dönüşümlü ve faizsiz olarak takdim edip akibetini de takip etmek gerekir. Alıp köşeyi dönen, yiyen bitiren, tekrar dilenmeye geçen insanların sağlamlarını sağlamak icap eder. Bunun için; takdim, tetkik, takip, teşvik ve temin çok önemlidir. Bu deyimler eski deyimler de olsa içeriği kıyamete kadar değer ifade eden güzel deyimlerdir.

Hani bugünlerde Osmanlıca okunsun mu okunmasın mı, öğrenilsin mi öğrenilmesin mi? diye tartışmalar yapılıyor ya, işte tartışılan o Osmanlıca'yı okuyup öğrenirsek, hepimiz bu deyimlerin anlamını bilecek ve icabına uyacağız inşallah.

İlgisiz ve bilgisiz insanlardan oluşan toplumlar terakki edemezler. Herkes kendi çapında ülke ekonomisine katkıda bulunacak bir iş yapmalıdır. Hamallık yapar, temizlik işçiliği yapar, çocuk bakar, hasta bakar, pazarda limon satar ve daha nicelerini yapar.

YOYAV binasının her gün önünü ve merdivenlerini yardım almak için gelen fakirler dolduruyor. Öyle ki komşularımız bürolarına geçmede zorlanıyorlar. Yardım isteyenler çok, yardım edenler yok, yardım isteyenlerde ise çalışma duygusu hiç yok. Bana zaman zaman bazı vatandaşlar telefon ediyor, hastanede veya evlerinde bakıma muhtaç babası, annesi ya da benzeri bir yakını olduğunu belirterek bunlara bakacak bir kimse aradıklarını ve dolgun ücret verecek-



ORSIAD'ın şükran plaketini Dr. İbrahim Ateş'e Nedret Yener takdim etti.

lerini söylüyorlar. Bu yakınlarına bakacak kimselerin yemeleri, içmeleri, evlerinde kalmaları ve alacakları ücret karşılığında o yatalak kimselere bakmalarını ya da çocuklarına bakmalarını veya evlerinde temizlik yapmalarını istiyorlar ama biz yardım için gelenlere bu hususu defalarca duyurmamıza rağmen, böyle bir işe talip olan kimseyi göremiyoruz.

Maalesef hal böyle. Bu insanları eğiteceğiz, eğitmek için de onlara şefkatle eğileceğiz. Canım benim bunlarla ilgilenecek vaktim mi var demeyeceğiz. Kendi ailemizi nasıl düşünüyor isek, kendi çocuğumuzun eğitimini nasıl gözetiyorsak, onları da öyle düşünüp o şefkat ve merhametle yaklaşacağız. Zaman zaman

onları soframıza alıp birlikte yemek yiyeceğiz. Bu benim şoförümdür, işçimdir, temizlikçimdir, kapıcımdır diye onlarla birlikte olmaktan kaçınmayacağız. Peygamberimiz (s.a.v.): “Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin emrinize vermiştir. Her kimin emrinde din kardeşi varsa, ona yediğinden yedirsın, giydiğinden giydirsın. Onlara güçleri yetmeyecek işler yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz, bari onlara yardım ediniz.” buyurmuştur. Patronlar, işverenler, yöneticiler bu inanç ve anlayışla yanlarında çalıştırdıkları insanların eğitimi ile ilgilenmeli, onların kültür seviyesine inmeli, onları yönlendirmeye ve yüreklendirmeye yönelmelidir. Bu yüreklendirme ve yönlendirme olur, onları her gün doyurmadansa bir şey üretmeye yönlendirmekle inşallah o yoksulu verimli ve üretken hale getirmeye katkıda bulunulur. Toplumun tüm bireyleri bunu yapmak zorundadır. Özellikle işverenler yanlarında çalıştırdıkları insanlara bu bilinci aşlamak mecburiyetindedirler.

Allah bilgisini, sevgisini, sahip olduğu imkânların tümünü onlardan yoksun olan kardeşleri ile paylaşan bilinçli, basiretli insanlardan eylesin tüm milletimizi. Patron da, işçi de, hizmetçi de hepimiz bir gün bu dünyadan sadece bir kefenle gideceğiz. Kalıcı olan kazandırdığımız bilgi ve sevgi ile yarınlaraya yönelik yaptığımız maddî ve manevî yatırımlardır. Maddî yatırımları düşünen insanların manevî yatırımları da ihmal etmedikleri bir dünyada yaşamak dileğiyle, hepimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.”

Toplantı, Metin Özer, Prof. Dr. Burhanettin Güvenç ve Dr. İbrahim Ateş'e ORSIAD'ın şükran plaketleri takdimi ile noktalandı.



ORSIAD'ın şükran plaketini Metin Özer'e Bilal Güneş takdim etti.



ORSIAD'ın şükran plaketini Prof. Dr. Burhanettin Güvenç'e Veli İşir takdim etti.



Yardım Eden Yardım Görür

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın içerdiği kültürel faaliyetlerden biri 17 Aralık 2014 Çarşamba günü Çubuk Dernekler Federasyonu'nun Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nin salonunda düzenlediği "Yardım Eden Yardım Görür" konulu konferansı.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen bu konferansın açış konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Recep Taş, 22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın etkinliklerine katılan kuruluşlardan biri olmanın mutluluğu içinde haftayı organize eden YOYAV'ın Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'le refakatindeki mesai arkadaşlarını Çubuk'ta misafir edip dile getireceği değerli düşüncelerle konuklarına ilmî ve fikrî bir ziyafet vermesine imkân sağlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu arada Federasyonun faaliyet ve hizmetleri ile Dr. Ateş'in özgeçmişi ve çalışmaları hakkında özet bilgiler veren Federasyon Başkanı Recep Taş'tan sonra, "Yardım Eden Yardım Görür" konulu konferansını vermek üzere mikrofona davet edilen Dr. İbrahim Ateş, yaptığı yönlendirici ve yüreklendirici konuşmada şunları söyledi:

"Çubuk İlçemizin saygıdeğer yöneticileri, sayın Federasyon Başkanı, kıymetli konuklar, değerli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri!

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın içerdiği 83 etkinlikten biri olup, bünyesinde 55 derneği bulunduran örnek ve önemli bir kuruluş olan Çubuk Dernekler Federasyonunun gerçekleştirdiği "Yardım Eden Yardım Görür" konulu böylesine önemli ve anlamlı bir konferansta siz saygıdeğer konuklarımızla bir araya gelmenin sevinç ve saadeti içinde seçkin heyetinizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, salonumuzu şerefendirerek devamıza destek olmanızdan dolayı hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi arz ederek hoş geldiniz diyor, sağlık ve saadette daim olmanızı diliyorum.

Haftamızın etkinliklerinde görev alıp böylesine manalı ve muhtevalı bir toplantıyı tertipleyerek gördüğüm görkemli tabloyu teşkil eden Çubuk Dernekler Federasyonunun saygıdeğer başkanı, kıymetli kar-

deşim Recep Taş ile Federasyona bağlı derneklerin değerli başkanlarına ve tüm mensuplarına takdir ve teşekkürlerimle hürmet ve muhabbetlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum.

Federasyonumuz geçen sene de hafta münasebetiyle bir panel düzenlemiştik. Bendenizde o panelde panel yöneticisi olarak yaptığım konuşmada düşüncelerimi dile getirmiş ve bazı açıklamalarda bulunmuştum. Bugünkü birlikteliğimizde de toplu kalkınmayı temin etmenin ve refahı tabana yaymanın temelini teşkil eden yardımlaşma ve dayanışma konusunda kutsal kitabımız Kur'ânı Kerîm ile sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadîsi şeriflerinden edindiğim bilgi birikimi ile düşüncelerimi siz kıymetli konuklarımızla paylaşmaya çalışacağım. Zira kaynağı Kur'ân ve Hadis olan bilgiler, kalıcı ve kıymetli olur. Dikkatle dinleyen kalbine girer, kalıbını korur. Mevlâi Müte'âl Hazretlerinden bana bildiklerimi anlatıp aktarmada, sizlere de dinlediklerinizi değerlendirip uygulamada tevfikini refik etmesini niyaz ediyorum.

Malumunuz olduğu üzere sosyal hayatın olmazsa olmazı mahiyetinde olup, herkes için hayatî ehemmiyet arz eden üç önemli durumu dile getiren saç ayağı niteliğindeki üç deyim vardır. Bunlar, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma deyimleridir. Bu deyimlerden birinin bir bölümü olan yardım konusunu bugün ele alarak onunla ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım.



Dr. İbrahim Ateş



Konferansa katılanlardan bir grup.

Yardım; yaşlı, yorgun, yoksul, hasta ve bakıma muhtaç kimselerle, dar ve zor durumda olan aç ve muhtaç kimselere ihtiyaç duydukları yardım, destek ve hizmeti sunarak halleri ile ilgilenip ihtiyaçlarını gidermeye katkıda bulunmaktır. Başka bir ifade ile darda kalana dost, yolda kalana yoldaş ve aç kalana arkadaş olmaktır. Hastaları tedavi ve yalnızları ziyaret etmek, maddeten muhtaç olanların ihtiyaçlarını gidermektir. Dolayısıyla yardım deyince varlığının varlıksız, güçlünün güçsüze, sağlığının hastaya, gencin yaşlıya ve tokun açta göstereceği yakınlıkla sunacağı hizmet ve vereceği destek akla gelmelidir.

Unutulmamalıdır ki, kimseye muhtaç olmayan sadece yüce Allah'tır. İnsanların tümü birbirine muhtaçtır. Kişi kim ve hangi konumda olursa olsun mutlaka başkalarına muhtaç olduğu yön veya yönler vardır.

Kadın erkeğe, erkek kadına muhtaç, ebeveyn evlada, evlat ebeveyne muhtaç, işçi işverene, işveren işçiye muhtaç, üretici tüketiciye, tüketici üreticiye muhtaç, köylü kentliye, kentli köylüye muhtaç, öğretmen öğrenciye, öğrenci öğretmene muhtaç, halk esnafa, esnaf halka muhtaç, hâsılı hayatta herkes birbirine muhtaçtır. Bu arada fakir zenginin yardımına, zengin de fakirin duasına muhtaçtır. Dolayısıyla cennetin yolu fakirin gönlünden geçer. Bu bakımdan "Ben gönlü kırıkların yanındayım" mealindeki kudsî hadîs, üzerinde durup düşünülmesi ve davranışların ona göre dizayn edilmesi gereken önemli bir uyarıdır.

Kimse tek başına tüm ihtiyaçlarını temin edemez. Herkes başkalarının hizmetine, himmetine, desteğine, yardımına, ilgisine, bilgisine, sevgisine, şefkatine ve merhametine muhtaçtır.

Birbirine muhtaç olanların karşılıklı ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaları yani yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaları, insan olmalarının ve bir arada yaşamalarının icabıdır. Bunun için biz, yardımlaşma ve dayanışma duygusu, insani duygu ve düşüncelerin en yücesidir diyoruz. Dolayısıyla kişinin hemcinsleri ile yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaması, tabiatına ters düşmesi demek olur ki, o da önemli özelliklerini yitirip yozlaşmasına yol açar.

Konferansımızın konusunu belirlerken "Yardım

Eden Yardım Görür" dedik. Bunu derken de Hz. Peygamber (s.a.v.)'in: "Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur." mealindeki hadîsi şerîfini göz önünde bulundurduk. Böylece yapılan yardımın yerde kalmayıp karşılığını bulacağına işaret etmek istedik. Bu gerçeğin bilincinde olan atalarımız: "İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Hâlık bilir." demişlerdir. Allah Teâlâ, yapılan yardımın yerine yenisini vereceği gibi, ahirette kuluna yaptığı iyiliğin karşılığını da ihsan edecektir. Öte yandan yardım etmeyenin, hîni hâcette (ihtiyaç durumunda) yardım görmeyeceği gibi, elindeki imkânı kaybetmesi de an meselesi olur.

Allah Teâlâ kıyamet günü: "Ey Ademoğlu! Hastalandım beni ziyaret etmedin." buyurur. Kul: "Ya Rabbi! Sen âlemlerin Rabbisin. Ben Seni nasıl ziyaret edeyim?" der. Allah Teâlâ: "Sen bilmedinmi ki, falanca kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Bilmedin mi ki, sen onu ziyaret etseydin, Beni onun yanında bulurdun" buyurur. Allah Teâlâ: "Ey Ademoğlu! Senden yemek yedirmeni istedim. Sen bana yemek yedirmedin" buyurur. Kul: "Ya Rabbi! Sen âlemlerin Rabbisin. Ben Sana nasıl yemek yedireyim?" der. Allah Teâlâ: "Falanca kulum senden yemek istedi. Sen ona yemek yedirmedin. Bilmedinmi ki, sen ona yemek yedirseydin, karşılığını Benim yanında bulurdun" buyurur. Allah Teâlâ: "Ey Ademoğlu! Senden bana su vermeni istedim. Sen bana su vermedin." buyurur. Kul: "Ya Rabbi! Sen âlemlerin Rabbisin. Ben sana nasıl su vereyim?" der. Allah Teâlâ: "Falanca kulum senden su istedi. Sen ona su vermedin. Bilmedinmi ki, sen ona su verseydin karşılığını benim yanımda bulurdun." buyurur.

Görüldüğü üzere bir kulun diğerinden bir şey istemesi, Allah Teâlâ'nın istemesi gibi ifade ediliyor. Bir kulun hastalanıp diğer kuldan ziyaret ve ilgi beklemesi de, Allah Teâlâ'nın beklemesi gibi ifade ediliyor. Yoksa hâşâ Allah Teâlâ hastalanır, yemek ve su ister mi? Kuluna muhtaç olur mu? Elbette olmaz. Kulun ihtiyacının giderilmesinin önemi belirtilmek için böyle ifade edilmiştir.

Bir hadîsi şerîfte belirtildiği üzere kişinin verdiği sadaka fakirin eline düşmeden önce Allah Teâlâ'nın



Konferansa katılanlardan başka bir grup.

elinde olur. Yani yapılan yardım anında Allah'a ulaşır ve ebedî hayatta sahibine saadet sağlayacak şekilde ilahî lütuf ve ihsan ile karşılık görür. Bunun için sevgili Peygamberimiz ((s.a.v.): "Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun." buyurarak Allah'ın kullarına Allah için yapılan azıcık bir yardımın dahi sahibini cehennemden koruma vesîlesi olacağını işaret buyurmuştur.

Hz. Ali (r.a.) demiştir ki: "Bir kimse birinin kalbine sevinç girdirirse, Allah Teâlâ o sevinçten bir lütuf yaratır. O kimseye bir musîbet geleceği zaman, o lütuf aşağı doğru akan su gibi akarak o musîbeti o kişiden uzaklaştırır." Tabii, Hz. Ali (r.a.) böyle bir bilgiyi kendinin düşüncesi olarak ifade edemez. O, bu bilgiyi mutlaka Hz. Peygamber (s.a.v.)'den öğrenerek aktarmıştır. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ilim şehri, Hz. Ali'nin de o şehrin kapısı olduğunu Efendimiz (s.a.v.)'in kendisi beyan buyurmuştur.

Yoksula yardım olarak verilen sadakanın fazileti ile sahibine sağlayacağı saadeti belirten hadîsi şeriflerden üçünü daha ehemmiyetine binaen burada sizlerle paylaşmak isterim:

"Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka yanlış söndürür."

"Kuşkusuz Allah Teâlâ sadaka ile kötü ölümden yetmiş kapıyı kapatır."

"Kuşkusuz sadaka Allah'ın öfkesini söndürür ve kötü ölümü giderir."

Bunlar ve benzeri hadîsi şeriflerle diğer dinî kaynaklardan okuyup öğrendiğimize göre yoksul müslümanı doyurmak, Allah'ın rahmetine ermeye vesîle olan hayırlı hallerdendir. Bu cümleden olarak, kim bir kardeşini doyuncaya kadar yedirip içirirse, Allah Teâlâ onu cehennemden yedi hendek uzaklaştırır ki, her iki hendeğin arası beş yüz yıl yürüme mesafesidir.

Yardıma ihtiyaç duyan kişiye, en yakında bulunan kimselerden biri yardımcı olmalı ve ihtiyacı olan desteği ona ulaştırmalıdır. Bir kişinin bu görevi yerine getirmesi ile sorumluluk diğerlerinin üzerinden kalkmış olur. Fakat toplumun diğer bireyleri bunu fırsat bilip en temel meselelerde dahi "bana ne" deme şan-

sına sahip değildirlir. Zira ihtiyaç sahibinin imdadına koşan kişi, bundan ne kadar sorumlu ise diğerleri de aynı şekilde sorumludurlar.

Muhtaçlara, darda kalmışlara, maddî ya da manevî sıkıntılara dûcâr olmuş kimselere yardımcı olmak, sosyal bir sorumluluk olmasının ötesinde, dinimizin bizlere yüklediği bir görevdir. Müslüman, yardıma muhtaç birini gördüğünde, ortamda sadece kendisi varmış gibi hareket edip iyilikte yarışmalıdır. Fakat birisi kendisinden önce davranmışsa bu sorumluluk diğerlerinin üzerinden kalkar.

Yardımlaşma kavramına yüklenen anlam, birey ve toplumun kültürünü de ortaya koymaktadır. İslam inancına mensup toplumlarda yardımlaşma duygusu daha baskın olurken, akli ve bilimi kutsayan Batılı toplumlarda bireysel yaklaşım ve kendini öncelikle ön plandadır. İslami kokunun sindiği topraklarımızda, öyle insanlar görmekteyiz ki, onlar aşınmaya karşı bir kale gibi dimdik durmaktalar. Zaten bu toplumu ayakta tutan da bu insanların dua ve samimiyetleridir.

Malumunuz olduğu üzere eskiden yardımlar doğrudan yapılır ve veren kişi ihtiyaç sahibini incitmemek için azami gayreti gösterirdi. Vermenin bir usulü vardı ve ihtiyaç sahibi kendini rencide edilmiş hissetmezdi. Yardımlaşma iki kesim arasındaki uçurumu ortadan kaldırır ve gönülleri birleştirirdi. İnsanlar tanışınlar tanımasınlar ihtiyacı olana el uzatır ve bunu insanlık borcu bilirlerdi.

Günümüzde ise yardımların eskiye göre azalmasının yanında gösterişe yeltenenlerin, yaptıklarının karşılığında bazı beklenti içinde olanların ve yapılan iyilikleri başa karmaya tevessül edenlerin çoğaldığı görülmektedir. Oysa bu haller, iyilikle bağdaşmayan olumsuzluklar cümlesinden olup, Allah Teâlâ'nın kesinlikle yasakladığı Kur'ânı Kerîm'de bizlere bildirilmektedir.

Kutsal kitabımız Kur'ânı Kerîm'in Bakara Suresi'nin 262-264. ayetlerini dikkatle ve dirayetle okuduğumuzda, bu hususla ilgili ilahî uyarıların neler olduğunu öğreneceğimize inanıyorum. Buyurun bu ayeti kerimleri birlikte okuyup inceleyelim:

"Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından



Dr. İbrahim Ateş'e Çubuk Kültür Komitesi'nin şükran plaketsini, Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan takdim etti.

başka kalmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimse-ler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.” (Bakara, 262)

Allah Teâlâ burada olandan hareketle olması gerekeni söylüyor. Bunu hayata geçirenleri tebrik etmeyi, tebciil etmeyi ihmal etmeden. Ardından diyor ki:

“Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.” (Bakara, 263)

Ayetin manası açık; verdikten sonra başa kaka-caksan, minnettarlık bekleyeceksen verme. Bunun yerine güzel söz söyleyerek başından sav. Neden, çünkü başa kakman muhtaç olan muhatabının ru-hunda yaralar açar ve sana karşı ezik bir şahsiyet olur.

Bitmiyor ilahi beyan burada. Bir adım daha atıyor Kur'ânı Kerîm bu niyet ve düşüncelerle. Yapacağınız yardımın batıldır, sevabı yoktur diye ayrı bir tembi-hata kapı açıyor: “Ey iman edenler! Yardım ettiğiniz kimselere minnet etmek ve incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın!” Şimdi işin can alıcı noktası. Çünkü bu şekilde infakta bulunan insanlar hakiki Müslüman değil, münafıklardır diyor. İşte beyanı Allah Teâlâ'nın: “Allah'a da, ahirete de inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını har-cayan kimsenin durumuna düşmeyin!” Nitekim üzerinde durduğumuz üç ayetin nüzul sebebinde açıkça anlatılıyor bu durum.

Bir misalle de meselenin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor Allah Teâlâ: “Onun durumu, üzerinde azıcık toprak bulunan kaygan bir kayanın durumuna ben-zer ki, şiddetli bir yağmur iner inmez toprağı kayıverir, cascavlak kalır. Öyleleri, işledikleri hiçbir şeyden se-vap ve mükâfat elde edemezler. Zira Allah, inkârcıları emellerine kavuşturmaz.” (Bakara, 264)

Bu üç ayetten çıkarılacak sonuç şudur: 1- Zekât, sadaka ve başka çeşitleri ile yaptığımız infaklarda Al-lah rızası haricinde hiçbir düşünce gözetilmeyecek. Kalbimizin, aklımızın kenarından bile geçmeyecek. 2- Yardım yapılan muhataba sanki hiçbir yardım ya-pılmamış gibi davranılacak. Onu maddî ve manevî rencide edecek, eziyet verecek hiçbir davranışta bu-lunulmayacak. 3- Elimizin artığı, kıyıda köşede kullan-madığımız mallar değil, sahip olduklarımızın en iyisi infak edilecek.

İşte Allah Teâlâ'nın buyrukları: “Sevdiğiniz şey-lerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla eri-şemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Ali İmran, 92)

Konuya açıklık getiren bir başka ayet: “Ey iman edenler! Kazandığınız şeylerin ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyi olanlarından Allah yolunda harcayın! Siz göz yummadan, gönlünüze yatmaksızın almayacağınız bayağı, adi, düşük şeyleri vermeye kalkmayın! İyi bilin ki Allah Gani'dir, Hamîd'dir (kim-seye ihtiyacı yoktur, bütün övgülere layıktır).” (Baka-ra, 267)

Herhangi bir muhtaca yardımda bulunan kimse, yaptığı yardımların yararını görmesi ve bu vesîle ile Yaradan'ın rızasına ermesi için, mealleri arz edilen ayeti kerimelerde belirtilen esaslara uymayı ilke edin-meli ve yaptıkları ile Allah rızasından başka hiçbir şey gözetmemelidir.

Fert ve toplum olarak, üretimimizi arttırmak, geli-rimizi çoğaltmak, çalıştırdıklarımıza daha çok vermek ve muhtaçlarımızı daha fazla gözetmek durumun-dayız. Devamlı devletten beklemek doğru değildir. Bireyler olarak da başkalarını görüp gözetmeye mecburuz. Dolayısıyla sürekli söyleye geldiğim bir hususu burada bir kere daha huzurunuzda yinele-mek istiyorum. Devletin imkânları sınırlı, ülkenin ihti-yaçları sınırsızdır. Sınırlı imkânlarla sınırsız ihtiyaçların karşılanması mümkün değildir. Ülkenin imkânları ile bir yere gelenler, edindikleri varlıkların bir kısmı ile onun ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunmayı gö-rev bilmelidirler. “Aynı sofradan yemek yiyenler, aynı memeden emenler gibi kardeş olurlar.” diyen Süfyânı Sevrî'nin sözünü göz önünde bulundurarak, dar gel-irliileri desteklemenin ve muhtaç insanları sofraların-da bulundurmanın gayreti içinde olmalıdırlar.”



Dr. Osman Yıldız



Devlet Sert



Dr. İbrahim Ateş

Durum Değerlendirme Toplantısı

Yoğun ve yorucu çalışmalara sahne olan 22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın son etkinliği 18 Aralık 2014 Perşembe günü gerçekleştirilen "Durum Değerlendirme Toplantısı" idi.

Haftanın etkinliklerine katılan kuruluşların başkan ve temsilcilerinin dinlenip yorgunluk gidermelerine imkân sağlamak ve gerçekleştirilen çalışmaları gözden geçirip durum değerlendirmesi yapmak amacıyla, Hak-İş Konfederasyonunca Emek Konukevi'nde verilen akşam yemeğinde bir araya gelen dayanışma dostları, düşünceleri ile önerilerini içeren bazı açıklamalarda bulundular.

Toplantıda Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri Devlet Sert, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, Türkiye Gücsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Başkanı Gülgen Dural, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Nermin Hendek, Kilis Yardımlaşma Derneği Başkanı M. Yahya Efe, Kardelen Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Şükrü Can, Yurt Ay Der Başkanı Kudret Bulut, Muşad Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kutlu ve YOYAV Onur Kurulu Üyesi N. Yücel Mutlu birer konuşma yaparak, haftanın etkinlikleri ile ilgili düşünce ve duygularını dile getirdiler. Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri Devlet Sert'ten sonra kürsüye

gelen YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hak-İş Konfederasyonumuzun ve Hizmet-İş Sendikamızın saygıdeğer yöneticileri, dost ve kardeş kuruluşların değerli başkan ve temsilcileri, kıymetli konuklar, basınımızın güzide temsilcileri!

22. Yoksullarla Dayanışma Haftası'nın içerdiği 83 etkinliğin sonuncusu olan "Durum Değerlendirme Toplantısı"ndayız. Besmele ile başlayıp hamdele ile noktalandığımız haftamızın hitamı misk olması temennisi ile sözlerime başlarken, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, sonu iyi olan kullardan olmamızı ve yüce Rabbimizin cümlemize hâtime-i hüsnâ nasip etmesini niyaz ediyorum. Günümüzün dünümüzden güzel, yarınımızın bugünümüzden daha güzel ve sonumuzun en güzel olmasını diliyorum.

Böylesine manalı ve muhtevalı bir toplantıyı tertipleyerek, bizleri böyle nezih bir mekânda ağırlayan Hak-İş Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan Beyefendiye ve O'nun değerli çalışma arkadaşlarına gönülden ve samîmî şükranlarımızı sunarak, birlikte yürüttüğümüz dayanışma hareketinin öncülerinden olmada daim olmalarını temenni ediyorum.

Değerli dostlar!

Bir Yoksullarla Dayanışma Haftasının daha sonuna geldik. 44 kuruluşu bir araya getirerek gönül ve



Gülgen Dural



Recep Taş



Nermin Hendek



M. Yahya Efe



Sükrü Can



Kudret Bulut



Bedrettin Kutlu



N. Yücel Mutlu

güç birliği içinde olmanın mutluluğunu yaşadık. Bir haftaya bir çok etkinlik sığdırmaya çalıştık. Gerçekleştirilen 83 etkinlik ile 2.052.350 dar gelirli kardeşimize yardım elini uzatmanın yanında muhtelif mekânlarda tertiplenen toplantılarda değişik düşüncelerin dile getirilmesine imkân sağladık.

Aç ve muhtaç insanları doyurmanın yanında, değişik düzeyden ve farklı kesimlerden kimselere davamızı duyurmanın bahtiyarlığına erdik. Katkısı olan ve emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, rızai ilahi ile ödüllendirilmelerini diliyorum.

Ancak yılda bir defa böyle bir hafta vesilesi ile bir araya gelmenin yeterli olmayacağını belirtmek istiyorum. Millet ve memleket menfaatine olan her hayırlı iş ve uğraşta sık sık bir araya gelmemizin, devamlı dirsek temasında bulunarak birbirimizin yanında ve yardımında olmamızın zaruretine inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in konumuza ışık tutan bir hadîsi şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz (s.a.v.) bu hadîsi şerifinde: "Amellerin en değerlisi, az da olsa devamlı olanıdır." buyurmaktadır.

Bir işi bir defa büyük çapta yapıp sonra o işten çekilip geri durmaktansa, az da olsa süreklilik arz eden bir tempo ile devam ettirmenin daha hayırlı ve daha güzel olacağına dikkatimizi çeken sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in uyarısına uymaya özen göstermemizi diliyorum.

Bir gün hiç durmadan yirmi dört saat ibadet edip, ertesi gün ibadetten uzaklaşan kişinin davranışının doğru olmadığını hepimiz biliriz. Belirli bir zamanda bir iş veya uğraşta yoğunlaşıp, sair zamanlarda semtine selam vermeme-nin, beklenen verimi sağlamayacağı da hepimizin malumdur.

Adamın biri Ramazan ayında eline tesbihi almış, başına takkeyi takmış, Ramazan boyunca camiye gidip gelmiş ve teravihleri kaçırmamış. Bayram günü camiden gelince takkeyi ve tesbihi hanımına vererek: "Hanım! Bunları al ve çok iyi sakla. Gelecek sene de lazım olacak." demiş.

Biz de bu adamın yaptığı gibi sekreterimize not yazdırıp: "Kızım! Ajandana not düş, gelecek sene yine 12 Aralık'ta başlayacak olan Yoksullarla Dayanışma Haftasına katılacağız." diyerek haftanın hedeflediği çalışmalara bir yıl ara vermemeliyiz. Her geçen gün Hakk'ın rızası doğrultusunda halka hizmet yolunda yeni ve yararlı bir hizmet için koşmanın gayret ve kararlığı içinde olmalıyız.

Haftanın etkinliklerine katılan kuruluşlar arasında bakanlık, belediye, valilik, kaymakamlık, vakıf, oda, sendika, dernek ve benzeri kuruluşlar vardı. Bunların çoğu vakıf idi. Malumunuz olduğu üzere vakıfların temelinde yer alan ilkelerden biri de devamlılıktır. Yani kuruluş gayeleri doğrultusunda ebediyen yaşatılması ve ön görülen hizmetlerin sürdürülmesidir. Bunun içindir ki, atalarımızın Allah rızası için kurdukları vakıflar, tarih boyunca ülke ve insanımızın hizmetinde olmuşlar ve Anadoluyu bir vakıf cenneti hâline getirmişlerdir. Bizim başlattığımız dayanışma hareketinin de hedeflenen hizmetleri geliştirerek gerçekleştirilmesi için bizler ve kuruluşlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin devam etmesi şarttır. Bu yıl 44'e ulaşan sayımızın gelecekte katlanarak çoğalması ve gerçekleştirilen hizmetlerin daha çok kitleye hitap edecek şekilde yurt sathında yaygın hâle gelmesi temennisi ile sözlerimi noktalarken, katkı ve katılımınızdan dolayı hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, dostluk ve kardeşliğimizin ömür boyu devam etmesini diliyorum. Saygılarımla."



Herkes görev düşüyor

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler toplantıda yaptığı konuşmada yoksulluğun yokedilmesi için herkese görev düştüğünü belirterek partisinin yaptığı çalışmaların örnekler verdi.

Anayurt

BİZE ULAŞIN

Tel : 0.312.419 02 95
Faks : 0.312.425 43 71
e-mail : anayurtgazetesi@gmail.com

Dayanışma çağrısı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'na YOYAV'ın Toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Sare Davutoğlu Dünya'da ve Türkiye'de yoksulluğa vurgu yaparak herkesi dayanışmaya çağırdı.



Dayanışma haftası'nda dayanışma dorukta

YOYAV'ın koordinatörlüğünde düzenlenen 22. Yoksullarla Dayanışma Haftası Anıtkabir ziyareti ile başladı.



YOYAV'ın koordinatörlüğünde düzenlenen 22. Yoksullarla Dayanışma Haftası Anıtkabir ziyareti ile başladı. Dr. İbrahim Ates'in başkanlığındaki haftanın etkinliklerine katılan kuruluşların başkanlarından oluşan bir heyet, Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak mozoleyle çelenk koydu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Dr. Sare Davutoğlu'nun himayelerinde düzenlenen haftanın açılışı, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünde yapıldı.

Sare Davutoğlu programın açılışında, YOYAV'ın çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan değerli bir kuruluş olduğunu ifade ederek, toplumsal dayanışmanın en önemli dinamiğinin bu kuruluşun olduğunu söyledi.

Davutoğlu, Dünya üzerinde silahlara harcanan paranın yüzde 1'inden daha az bir kısmını çocuklara harcaması olsak, hepsinin okula gitmesini temin ederiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı



Ayşenur İslam da Bakanlığın insan odaklı hizmeti esas aldığı ifade ederek, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum anlayışı, halkımıza en yakın noktadan hizmet sunumu ile sosyal destekler daha kapsayıcı, adil, objektif, istihdamı özendirici olma ilkeleri çerçevesinde oluşturulmaktadır" dedi.

Ankara Milletvekili Emrullah İşler de, dayanışmanın toplum fertlerinin ortak çıkarlarının sağlanması açısından önemli olduğunu işaret ederek, İslam dininde yardımın önemine dikkat çekti.

YOYAV Genel Başkanı İbrahim Ates, yoksulluğu sürekli gündeme getirdiklerini belirterek, herkesin başkalarının ilgisine, bilgisine, sevgisine, yardımına muhtaç olduğunu, insanların tümünün yardımlaşma ve dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti.

Yoksulluğun arttığını ve bu acımasız düşmana karşı verilecek mücadele herkesin görev alması gerektiğini ifade eden Ates,

ihtiyaçların sadece devletten beklenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların sonunda Sare Davutoğlu, Bakan İslam, Milletvekili İşler ve haftanın etkinliğine katılan kuruluşların başkanlarına YOYAV'ın şükran plakelerini takdim edildi.





22. Yoksullarla Dayanışma Haftası Anıtkabir ziyareti ile başladı

